

# ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ της Κυριακής



ΑΡ. Φ. 10.587 (163) ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1987 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Γ. ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΡΧ. 50

Ανοιχτό το θέμα των Ι.Χ.

# ΣΟΥΠΕΡ ΑΠΑΤΗ



ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ  
ΓΙΑ ΟΛΑ



Μένιος-  
τρόικα  
καταργούν  
τους  
υπουργούς

ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΘΙΣΤΟΥΝ  
ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

● ΣΕΛ. 2

● 25 δραχμές  
την ημέρα  
το «δώρο» του  
Ανδρέα στους  
μισθωτούς

● Ο Ρουμελιώτης  
καθησυχάζει τους  
βιομήχανους

● ΣΕΛ. 4

ΜΑΡΙΚΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ



Τι λέει για Ψηλό,  
Ανδρέα-Μαργαρίτα

● ΣΕΛ. 10-11



Τον έσφαξε  
για ένα  
χαστούκι!...

Ένα χαστούκι, που είχε δώσει στο μεθυσμένο συνομήλικο του Αγγελό Μπεντίλλα ο 18χρονος Γιώργος Κατσαούνης (φωτογραφία) στάθηκε μοιραίο γι' αυτόν. Όταν την επομένη συνήλθε ο Μπετίλας, οπλισμένος με μαχαίρι, πήγε σε καφετέρια όπου βρήκε το φίλο του Κατσαούνη. Αρπάχτηκε μαζί του και τον έσφαξε σαν αρνί. Στη συνέχεια, ήρεμος έπλυνε το μαχαίρι στην κουζίνα της καφετέριας και εξαφανίστηκε μέχρι χθες, που συνελήφθη. ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 3

Εριξαν βόμβα  
σε πολυκατοικία

● ΣΕΛ. 3



Αποστεια - αστραπή  
με κομμένη καρμπίνα

● ΣΕΛ. 3

# Καθησυχάζουν τους βιομήχανους



«Ανάγκη να επανέλθει η οικονομία στη μέγρι τώρα τροχιά της», τόνισε ο κ. Παπαλεξόπουλος στον κ. Ρουμελιώτη.

## ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΣΕΒ κ. ΠΑΠΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ

**Π**ανικόβλητη χτες η Κυβέρνηση από τις δυσάρεστες εξελίξεις στην οικονομία και τις οξύτερες αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου για την επιβολή νέας εισφοράς στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις -που έγινε για πολιτικοκομματικούς λόγους- έσπευσε δια του νέου υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Παν. Ρουμελιώτη να καθησυχάσει τους επιχειρηματίες. Ο υπουργός κάλεσε χτες σε συνάντηση τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Παπαλεξόπουλο και κατά πληροφορίες άφησε να εννοηθεί

ότι η Κυβέρνηση και την εισφορά επανεξετάζει και γενικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκε το προεκλογικό κλίμα στην οικονομία το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση, όπως προειδοποίησε ο Σύνδεσμος με τις προχτεσινές δηλώσεις του κ. Παπαλεξόπουλου. Ο κ. Ρουμελιώτης στην ανακοίνωσή

του μετά τη συνάντηση, ισχυρίζεται απλώς ότι αυτή έγινε στα πλαίσια του διαλόγου (σημ. για τον οποίο όμως προχτές δήλωνε ότι θα αρχίσει από αύριο) και δεν δίνει την παραμικρή πληροφορία για το περιεχόμενο της συζητήσεως. Διαφωτιστική για το τι συζητήθηκε -όχι όμως και για τις προθέσεις της Κυβερνήσεως- είναι η ανακοίνωση

του Συνδέσμου, όπου μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Ο κ. Παπαλεξόπουλος τόνισε την απόλυτη ανάγκη να επανέλθει η οικονομική πολιτική στην τροχιά που είχε ως τώρα, με θετικές επιπτώσεις στο επιχειρηματικό κλίμα και βελτίωση των κρίσιμων δεικτών της ελληνικής οικονομίας.

Οι κατακτήσεις αυτές δεν πρέπει να εξανεμιστούν γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε χωρίς καμιά χρονοτριβή σε μέτρα που θα παρακάμψουν τα σημερινά προβλήματα και θα δημιουργήσουν σταθερές προϋποθέσεις για ανάκαμψη».

# 25 δραχμές την ημέρα το «δώρο» του Ανδρέα

**Ο** «κακός» Σημίτης έφυγε. Ο «καλός» Παπανδρέου, ο «φιλολαϊκός»...πατερούλης, τώρα «θα δώσει κι άλλα», όπως διαβεβαίωσε προχτές η φιλικότερη προς το ΠΑΣΟΚ εφημερίδα.

Δεκάδες είναι τα ερωτηματικά που έχουν ανακύψει και τα περισσότερα μένουν αναπάντητα: -Επιτέλους τι πήραμε από τον Παπανδρέου και ποιοι τα πήραμε; Γιατί δεν τα έδινε ο «κακός» Σημίτης; Τι άλλο θα μας δώσει ο Παπανδρέου; Τι ακριβώς συνέβη αυτές τις ημέρες της κρίσεως; Γιατί όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου; Και το κυριότερο: Πού πάμε τώρα;

Σε περίοδο παραλογισμού φυσικό είναι να αρχίσουμε τις απαντήσεις μας από την...μέση. Τι άλλο, λοιπόν, θα μας δώσει ο «καλός» και «στοργικός»...πατερούλης;

Γράφει ο: ΔΗΜ. ΛΕΒΕΝΤΑΚΟΣ

Μα πριν απ' όλα φθηνότερα αυτοκίνητα. Και σύντομα μάλιστα. Συντομότερα σίγουρα από όσο (-όχι πριν το 1989-) άφηνε να εννοηθεί η ανακοίνωση του οικονομικού κύκλου προ 10ημέρου.

Αν σας πούμε βέβαια, ότι αυτά δεν θα μας τα δώσει ο Παπανδρέου αλλά ο Σημίτης δεν θα μας πιστέψετε. Αλλά έτσι είναι. Για δύο λόγους:

Πρώτον επειδή η απόφαση για τη μείωση των φόρων και επομένως της τιμής των Ι.Χ. είναι αυξημένη εδώ και πολύ καιρό. Πριν ακόμη πάει στο υπουργείο Οικονομικών ο κ. Πετσος, όπως είναι η «Α» σε θέση να ξέρει.

### Το αυτοκίνητο

Και δεύτερον επειδή τώρα υπάρχει το μεγάλο συναλλαγματικό απόθεμα, που δημιουργήθηκε τον τελευταίο χρόνο και μπορεί να

## Η ΦΑΡΣΟΚΩΜΩΔΙΑ ΣΤΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

στηρίζει τη φυσιολογική αύξηση των εισαγωγών αυτοκινήτων - αυτό ήταν πάντοτε το πρόβλημα, το εμπόδιο για να γίνουν φθηνότερα τα Ι.Χ. και όχι τα δραχμικά έσοδα, που θα έκανε ο προϋπολογισμός, γύρω στα 50 δισεκατομμύρια δραχμές δηλαδή, τα οποία άνετα μπορούσε να καλύψει μονομιάς η κυβέρνηση με μια απλώς μεγαλύτερη αύξηση στη φορολογία του καπνού. Θα πείτε: «Τι έχει να κάνει ο Σημίτης με τη δημιουργία του συναλλαγματικού αποθέματος»; Μα αν δεν υπήρχε η συνέπεια, η σοβαρότητα και η σταθερή γραμμή εφαρμογής του σταθεροποιητικού προ-

γράμματος από τον κ. Σημίτη, δεν θα υπήρχε και η αυτόνομη είσοδος μη δανειακών κεφαλαίων από το εξωτερικό, που είναι αληθινή πώς το τελευταίο 12μηνο άρχισαν να μπαίνουν στη χώρα σε σημείο να μη χρειαζόμαστε νέο δάνειο από το εξωτερικό για αρκετούς μήνες. Τώρα βέβαια, που δεν υπάρχει πια Σημίτης στην κυβέρνηση, η οποία ξαναγύρισε στην περίοδο (1984-1985) των «καλύτερων ημερών», μην περιμένετε κεφάλαια από το εξωτερικό. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα σας την πούμε αργότερα, όταν θα αρχίσει να διαφαίνεται στον ορίζοντα καμιά νέα

υποτίμηση. Πόσο και πότε θα μειωθούν οι φόροι στα Ι.Χ. δεν ξέρουμε να σας το πούμε. Αυτό το ξέρει μόνο ο «υπεράνω όλων» των ΠΑΣΟΚτζήδων.

Λίγο πριν αναγγείλει την ημερομηνία των εκλογών πάντως θα είναι, που αιφνιδιαστικά πάλι θα ανατρέψει την απόφαση του «κακού» οικονομικού του κύκλου και θα μας αναγγείλει γεμάτος εθνική υπερηφάνεια, ότι επιτέλους οι ξένες εταιρείες προχώρησαν τώρα αμέσως στην παραγωγή αυτοκινήτων προηγμένης τεχνολογίας, (την θυμάστε τη δικαιολογία;) και δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε «το 1989 και μετά».

### Η εισφορά

Κάτι άλλο που θα πάρει -και δεν θα δώσει- ο...πατερούλης είναι το κεφάλι του υπουργού του των Οικονομικών κ. Τσοβόλα, παίρνοντας πίσω τη νέα εισφορά στις επιχειρήσεις, που επιβλήθηκε αιφνιδιαστικά και αναδρομικά ανέκοψε κάθε σοβαρό επενδυτικό σχέδιο με ελληνικά και ξένα κεφάλαια -για πολλά χρόνια μπροστά- αν υποθέσουμε ότι στις επόμενες εκλογές ο λαός δεν στείλει το θέατρο και τον θεατράνη του ΠΑΣΟΚ για περιουσία -και ζημίωση με τρομακτικά ποσά τις κρατικές τράπεζες, τα ασφαλιστικά Ταμεία που έχουν τις περισσότερες μετοχές αλλά και τους χιλιάδες μικροεπενδυτές που έχουν υποθετήσει τις οικονομίες τους στο Χρηματιστήριο. Κι ακόμη εκατοντάδες άνεργους που θα έβρισκαν δουλειά στα εργοστάσια που τώρα δεν θα γίνουν.

Και όλα αυτά για 20,5 δισεκατομμύρια δραχμές που θα αποφέρει η εισφορά και για ελάχιστες αριστερές ψήφους τις οποίες προριζόταν να προσελκύσει ή να συγκρατήσει στο ΠΑΣΟΚ. Λέμε ελάχιστες, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση δεν έχει αντιληφθεί ότι ελάχιστους πια Έλληνες μπορεί να κοροϊδέψει τσαλαбуτώντας, πότε αριστερά και πότε δεξιά.

Για να είμαστε δίκαιοι με όλους, στο σημείο αυτό πρέπει να παραδεχτούμε ότι για την εισφορά θα έπρεπε να είχε αντιδράσει και ο κ. Σημίτης και να έθετε θέμα παραιτήσεως, τότε έστω και αν υποχρεωνόταν να δώσει την ΑΤΑ που ετεροχρονίστηκε.

Ηρθε η ώρα να πάρете μολύβι και χαρτί και να υπολογίσετε μαζί μας τι έκοψε ο «κακός» Σημίτης και τι έδωσε ο «καλός» Πρωθυπουργός.

Ολη η φασαρία, λοιπόν, φαίνεται πως έγινε για 25 δραχμές την ημέρα κατά μέσον όρο σε κάθε υπάλληλο -μόνο- του δημοσίου τομέα και σε κάθε συνταξιούχο γενικά. Με το ποσό αυτό γέμισε τις τσέπες των πολιτών αυτών -και μόνον αυτών- η «φιλολαϊκή» πρωθυπουργική παρέμβαση. Και λέμε μόνον αυτών γιατί η ΑΤΑ και γενικώς η κυβερνητική εισοδηματική πολιτική δεν ενδιέφερε «πρό το 1988, όλους τους εργαζομένους. Οι του ιδιωτικού τομέα μπορούσαν και πριν την πρωθυπουργική παρέμβαση και μετά να ζητήσουν και να πάρουν αυξήσεις μεγαλύτερες από την ΑΤΑ όποια κι αν ήταν αυτή.

Συνεπώς στις τσέπες των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα δεν μπαίνει τίποτε παραπάνω με την πρωθυπουργική παρέμβαση.

Μπαίνουν όμως στις τσέπες των υπολοίπων 25 δραχμές την ημέρα παραπάνω. Πώς βγαίνει αυτό το νούμερο; Να σας πούμε αμέσως. Τι έδινε ο Σημίτης; Διόρθωση μόνο για το πρώτο τετράμηνο την ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου δεν θα την έδινε από 1ης Ιανουαρίου αλλά από 1ης Μαΐου. Αν την υποθέσουμε αυτή την ΑΤΑ 4% (Σημ. τώρα με την παρέμβαση Παπανδρέου μπορεί να είναι και λιγότερο...), αυτό που θα έχαναν οι μισθωτοί είναι 4% επί 4,5 μήνες διά 14 μήνες για όλο το 1988 (14 μήνες είναι φυσικά οι 12 συν τα δύο και το επίδομα αδειας). Ο πολλαπλασιασμός αυτός και η διαίρεση σας δίνει ένα ποσοστό 1,285% που πολλαπλασιαζόμενο επί ένα μέσο μισθό 60.000 το μήνα σας δίνει ένα ποσό 7.710 δραχμών για όλο το 1988. Δηλαδή 25 - 26 δραχμές την ημέρα που γίνονται 13 δραχμές λιγότερο κι από την τιμή ενός κουλουριού - για τους χαμηλοσυνταξιούχους! Αυτό ήταν το δώρο του «φιλολαϊκού» πρωθυπουργού κι αυτό θα έχαναν αν εφαρμόζονταν η αρχική εξαγγελία περί ετεροχρονισμού της ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου που ανακοίνωσε ο κ. Σημίτης και ήταν



Παπανδρέου-Σημίτης όταν η φάρσα δεν είχε αρχίσει...

απόφαση του ΑΣΟΠ που είχε συνεδριάσει λίγη ώρα πριν υπό την προεδρία του πρωθυπουργού. Η ανακοίνωση άλλωστε του κ. Σημίτη που μόνον ελλείψει χώρου δεν δημοσιεύουμε λέει σαφώς: «Το ΑΣΟΠ...αποφάσισε, «το ΑΣΟΠ... εξουσιοδότησε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας, να ετεροχρονίσει την ΑΤΑ του πρώτου τετραμήνου». Και αυτή την ανακοίνωση δεν μπορεί παρά να την διάβασε ο πρωθυπουργός τουλάχιστον πριν γίνει. Εκτός κι αν δεχθούμε ότι δεν την διάβασε που μπορεί να είναι και χειρότερο.

### Γιατί

Γιατί έγιναν όλα αυτά; Αν δεν το αντιληφθήκατε ήδη από όσα είπαμε παραπάνω, ίσως σας βοηθήσουν οι εξής σκέψεις και πληροφορίες:

Ο κ. Σημίτης πάλευε γενικώς και μόνος του όπως φάνηκε να πείσει την υπόλοιπη κυβέρνηση ότι η οικονομία δεν μπορούσε να αντέξει πολύμηνη προεκλογική περίοδο παροχών ακόμη και μικρής οικονομικής αξίας γιατί οι προσδοκίες για παροχές στα πολλαπλασιαζάν τα ελλείμματα του Δημοσίου τομέα, που είναι η πηγή όλων των δεινών της οικονομίας και του καθενός από μας χωριστά τα τελευταία χρόνια και την πληρώσαμε με την λιτότητα της διείτας.

Οι άλλοι επέμεναν: Παροχές. Και το κατάφεραν ως ένα βαθμό, αφού ο προϋπολογισμός κατατέθηκε με τρομακτικά υψηλό έλλειμμα (1.115 δισεκατομμύρια), το οποίο θα χρηματοδοτήσει διορισμούς δεκάδων χιλιάδων υποψήφιων ψηφοφόρων στο Δημόσιο, «εργακία» δημόσια χωρίς σημασία εθνικού χαρακτήρα, αλλά τοπικό μικροκομματικό ενδιαφέρον κ.λπ.

Ο κ. Παπανδρέου φαίνεται ότι δεν είχε και μάλλον δεν έχει ακόμη καταλήξει για τον χρόνο των εκλογών. Στην αναποφασιστικότητα ακριβώς του πρωθυπουργού πρέπει να αποδοθεί και η παρέμβαση του η προχθεσινή. Αδραξε την ευκαιρία να εμφανισθεί ως προστάτης των συμφερόντων του Λαού με κόστος 25 δραχμές την ημέρα.

Τι έκανε όμως συγχρόνως; Ακριβώς αυτό που φοβόταν ο μόνος σοβαρός και ειλικρινής συνεργάτης του, στην κυβέρνηση, ο κ. Σημίτης. Τίναξε στον αέρα τις θυσίες της διείτας, αφού όλοι πια περιμένουν και σε λίγο θα διεκδικούν παροχές (-θα δώσει κι άλλα ο Ανδρέας-), για τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες. Έκοψε τις γέφυρες με τον επιχειρηματικό κόσμο, και άνοιξε τον δρόμο για την παραοικονομία, την εκκρήξη του πληθωρισμού, που μέσα στο 1988, είτε γίνουν είτε όχι εκλογές θα πάρει πίσω, (Σημ. μαζί με μια μικροϋποτιμησούλα αν δεν γίνουν σύντομα εκλογές, μπορεί και εκατό (100) δραχμές την ημέρα από τις τσέπες «του εργαζόμενου λαού». Πολύ περισσότερα δηλαδή από όσα δεν ήθελε να τους δώσει ο «κακός» Σημίτης.

*Δυναμώσε με τη συμμετοχή σου την*

## ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

**ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΩΡΑ!!!**

## ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ

**ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 6:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ**

**Ο.Ν.ΝΕ.Δ**



**ΜΟΛΙΣ** ολοκλήρωσε το κεφάλαιο της δικής του ιστορίας -για τη δίχρονη λιτότητα, που ένωσε για καλά στο «πετσί» του ο λαός- τον «έφαγε» ο Κρόνος-Πρωθυπουργός και τον «αγαπητό Κώστα», Σημίτη.

Ο τελευταίος το κατάλαβε και παρητήθη, επιδεικνύοντας ευαισθησία στη διάπομπευση, που του ετοίμασε ο κ. Παπανδρέου.

Είχε μάλιστα και το θάρρος να επισή-

## Δεν έμαθε τίποτα

μάνει στην επιστολή παραίτησής του:

«Η εισοδηματική πολιτική αποφασίστηκε μετά από συνεχείς συνεδριάσεις και σε απόλυτη συμφωνία μαζί σας. Η ανατροπή της δεν με βρίσκει σύμφωνο».

Αλλά ποιον ρωτάει ο... μεγάλος αν συμφωνεί και σε ποιον λογοδοτεί για τα

είπα-ξείπα του;

Τόσα χρόνια κοντά του δεν κατάλαβες τίποτα, «αγαπητέ Κώστα», όταν όλος ο κόσμος έχει βούκινο την πρωθυπουργική ανακολουθία;

Εσύ πού είδες τα εχέγγυα της πρωθυπουργικής συνέπειας, κ. Σημίτη;

## Γεννηματάς και ΕΣΑΚ-Σ

ΣΚΛΗΡΟ παζάρι κάνουν οι συνδικαλιστές της ΕΣΑΚ-Σ (ΚΚΕ) με τον υπουργό Εργασίας κ. Γεννηματά, που αναζητεί επιμόνως φόρμουλα για να οδεύσει η ΓΣΕΕ σε Συνέδριο.

Μεταξύ άλλων ο υπουργός τους έχει υποσχεθεί ότι θα προχωρήσει γρήγορα -το έχει εξαγγείλει άλλωστε- στην τροποποίηση του Ν. 3239 για την υποχρεωτική διαίτησία.

Του αντέτειναν όμως οι συνδικαλιστές και μια σειρά άλλων τροποποιήσεων της εργατικής νομοθεσίας, όπως και το «πάγωμα» του 3239, μέχρι να τροποποιηθεί.

Αλλά ο Γεννηματάς δεν δεσμεύτηκε και ο διάλογος δεν σημείωσε πρόοδο.

## «Σημαντική προσωπικότητα»

ΓΙΑΤΙ ήρθε ο Γιαρουζέλσκι στη χώρα μας; Και τι βγήκε από την επίσκεψη του Πολωνού δικτάτορα στην Αθήνα; με ρωτάει ο αναγνώστης Γιώργος Πουλόπουλος.

Τον παρέπεμψα στην κυβέρνηση για απάντηση, αλλά επέμενε να του απαντήσω εγώ.

Μην ξεχνάς ότι ο Γιαρουζέλσκι είναι -μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της Ευρώπης-, του υπενθύμισα τα λόγια του Πρωθυπουργού.

Αλλά δεν τον... έπεισα φαίνεται και έκλεισε το τηλέφωνο.

Και ρωτάω την κυβέρνηση, τι να του πω αν μου ξανατηλεφωνήσει;

## Τον «έφαγαν», χάρηκαν, αλλά και ησύχασαν



**ΧΑΡΑΣ** ευαγγέλια για την τριμελή γραμματεία του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ (Γιωργάκη, Λαλιώτη, Τσούρα) μετά την παραίτηση Σημίτη.

Την ίδια αγαλλίαση ένωσαν και οι Γεννηματάς και Μένιος και πρέπει να πούμε ότι όλοι έβαλαν το χεράκι τους να ανατραπεί η εισοδηματική πολιτική.

Ο πρωθυπουργός πάντως επειση λίγη ώρα πριν κάνει τη δήλωση στη Βουλή την Τετάρτη το βράδυ και λέγεται ότι ο Σημίτης πληροφορήθηκε μαζί με μας (!) ότι ανατρέπονται τα όσα είχε πει το προηγούμενο βράδυ.

Ο πρωθυπουργός άλλαξε γνώμη μετά την επίσκεψη στο Καστρί το απόγευμα της Τετάρτης των Λαλιώτη, Γιωργάκη και Τσούρα.

Οι πηγές μου με πληροφόρησαν ότι το επιχείρημα που πρόβαλαν ήταν ότι υπάρχουν περιθώρια για κάποιες αυξήσεις και ότι έστω και με τη μικρή αύξηση των αποδοχών, θα αλλάξει όλη η εικόνα θα τονωθεί η αγορά και το πιο σπουδαίο θα ηρεμήσει ο κόσμος.

Αυτό το τελευταίο ήταν που τόνιζε στον πρωθυπουργό και ο Μένιος.

«Να μην έχουμε άλλο πολιτικό κόστος. Να γλυκάνουμε λίγο την κατάσταση», έλεγε ο Μένιος όλες αυτές τις ημέρες, ενώ ο Γεννηματάς, πέρα από την επιδιωκόμενη ηρεμία που επιζητεί με τους εργατές, έδινε «σκληρή» μάχη για την εισοδηματική πολιτική και για ένα ακόμη λόγο.

Πίστευε ότι τον υπονομεύει ο Σημίτης και τώρα που έφυγε, πολύ το χάρηκε!

## «17 Νοέμβρη» στα Τιράνα

**ΜΙΑ ΠΙΟ...** δραστήρια «17 Νοέμβρη» υπάρχει στη γειτονική μας Αλβανία.

«Χτυπάει» κάθε εβδομάδα, την ίδια ώρα και ημέρα και όταν έχει επιτυχία, οι Αλβανοί το χαιρετάνε!

Διαφέρει σε κάτι όμως από τη δική μας «17 Νοέμβρη». Εκεί είναι ποδοσφαιρική ομάδα των Τιράνων και μάλιστα δημοφιλής όσο ο Ολυμπιακός.

Εμείς βλέποντας τ' όνομά της γραμμένο, απορήσαμε. Νομίζαμε ότι αφορούσε τη... δική μας ή πρόκειται για κάποιο παράρτημά της στην Αλβανία.

Μας εξήγησαν ότι είναι η ημερομηνία απελευθέρωσης των Τιράνων και χτυπάει μόνο με τη σφαίρα του ποδοσφαίρου.

Ακόμη μας πληροφόρησαν ότι φέτος η «17 Νοέμβρη» δεν πάει και τόσο καλά, οπότε συνάδελφος πρότεινε να μεσολαβήσει για ν' αγοραστεί από τον... Κοσκατιά!..

## Τι φυλάνε;

**Η ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ** έγινε στη Βουλή από το Βασίλη Μπεκίρη που κατέθεσε σχετική ερώτηση.

Το διαμέρισμα του προέδρου της Δημοκρατίας Χρήστου Σαρτζετάκη στο Χολαργό, αν και ακατοίκητο τώρα, φυλάγεται επί 24ώρου βάσεως από 18 αστυφύλακες!

Τι φυλάνε δεν ξέρουμε βέβαια. Ξέρουμε όμως ότι εμάς δεν μας φυλάει κανείς και ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα αστυνόμευσης της πόλης.

Ίσως στο Τμήμα Χολαργού να περισσεύουν οι αστυφύλακες.

## Πονηριές του ΚΚΕ

**ΠΟΛΛΑ** τα ερωτηματικά για την... απραξία του ΚΚΕ την Πέμπτη το βράδυ, που στη Βουλή συζητούσαν το θέμα της απλής αναλογικής.

Όλα τα άλλα μικρά κόμματα οργάνωσαν συγκέντρωση οπαδών τους έξω από το Κοινοβούλιο για να συνηγορήσουν στο αίτημα και να φανεί ότι είναι λαϊκή απαίτηση.

Ελειπαν όμως οι οπαδοί του ΚΚΕ και η συγκέντρωση ήταν ισχυρή.

Στην απορία μου απάντησε φίλος της Ελληνικής Αριστεράς.

Στο ΚΚΕ έχει δοθεί υπόσχεση ότι αν εφαρμοστεί η απλή αναλογική θα υπάρξει όριο (μίνιμουμ ποσοστό) γύρω στο 4-5% για να εξασφαλιζεις έδρες.

Κι αυτό βγάζει από το παιχνίδι όλους εμάς τους άλλους.

Κύριο μέλημα του Περισσού είναι να σθηνουμε εμείς και φαίνεται ότι και η κυβέρνηση συμφωνεί σ' αυτό.

## «Δημοκράτης» ο Γκρος

**ΕΙΛΙΚΡΙΝΗΣ** χωρίς άλλο, αλλά και ωμός, τόσο, όσο να σε τρομάξει ο «δημοκράτης» Ούγγρος πρωθυπουργός Κάρολι Γκρος, που βρίσκεται στη χώρα μας. Δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη:

- Όχι, δεν θα μεταβληθεί το μονοκομματικό σύστημα που έχει εφαρμοστεί στην Ουγγαρία. Κάθε χώρα ακολουθεί το δικό της δρόμο!

Δημοκρατικά πράγματα δηλαδή, που θαυμάζει και ο Χαρίλαος. Γι' αυτό κόπτεται να εφαρμοστεί η απλή αναλογική. Να εφαρμοστεί πολυκομματικό σύστημα για να πάρει και ο ίδιος «κομμάτι από την πίτα». Μέχρι να μπορέσει να τη φάει ολόκληρη και να μας πει ότι ακολουθεί το δικό του δρόμο.



## Οι μαριονέτες

**ΑΝ ΑΥΤΟ** δεν είναι θέατρο του παραλόγου, τότε τι άλλο θα μπορούσε να είναι;

Ο κ. Ακριτίδης ξεκίνησε, το 1981, μαζί με τους άλλους «αλλαγής» το έργο του σοσιαλιστικού μετασχηματισμού της κοινωνίας μας, από το «πόστο» του υπουργού Εμπορίου.

Προφανώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα και σε κάποια αναδόμηση τον μετέθεσαν στο υπουργείο Συγκοινωνιών, για να δοκιμάσει κι εκεί τις ικανότητές του.

Σε λίγο όμως εξεδιώχθη ως αποτυχών από εκεί και... ξανατοποθετήθηκε στο υπουργείο Εμπορίου.

«Έχει πείρα είπαν τότε», αλλά... Αλλά αργότερα τον εκπαραθύρωσαν και τον έστειλαν για... μελέτη στο σπίτι του.

Τώρα τον θυμήθηκαν πάλι και τον επανέφεραν πάλι στο Εμπόριο (!) να παριστάνει τον υπουργό, για τρίτη φορά!

Το ρεκόρ του Ακριτίδη απειλείται μόνο από τον Γρηγόρη Σολωμό.

Ήταν υφυπουργός Υγείας μέχρι πριν δύο μήνες, τον μετέθεσαν στο υπουργείο Παιδείας και τώρα τον επανέφεραν στην αρχική του θέση. Και ο χορός καλά κρατεί, με τις μαριονέτες να πηγαινοέρχονται.



## Περίθαλψη στο Ι.Κ.Α.

**ΜΟΥ** καταγγέλλουν ότι «μπάχαλο» γίνεται στο Ι.Κ.Α. Λεωφόρου Αλεξάνδρας και την πληρώνουν οι ασθενείς, κυρίως ασθενείς κλινίτριες κατ' οίκον και υπέργηροι. Τι συμβαίνει; Οι παρασκευάστριες του Ι.Κ.Α. δεν πάνε για αιμοδοσία στους ασθενείς αυτούς, διότι υπάρχει απόφαση του συνδικαλιστικού τους

οργάνου. Οτι πρέπει να συνοδεύονται από γιατρό. Γιατροί όμως, μικροβιολόγοι δεν υπάρχουν κι έτσι αιμοδοσία δεν γίνεται στους αρρώστους που δεν μπορούν να μετακινηθούν και διαμαρτύρονται 4 μήνες τώρα οι συγγενείς τους, αλλά... τίποτα. Το γνωρίζει άραγε η Διοίκηση του Ιδρύματος;

## Ονειρο απατηλό

**ΟΝΕΙΡΟ** ήταν και πάει το φθινό Ι.Χ., που μας υποσχέθηκε ο κ. Πέτσος. Η υπόθεση έμεινε από... λάστιχο, αλλά ο Πέτσος ποιεϊ την νήσαν τώρα, έτσι καλοβολεμένος που είναι στην υπουργική καρέκλα. Κι έρχεται ο Τσοβόλας να συνεχίσει το έργο του, να εισπράττει τις εισφορές έτσι

ανελέητα, αλλά και με το χαμόγελό του. Μέχρι να τελειοποιηθεί η ανυρρηπαντική τεχνολογία των αυτοκινήτων, όπως μας είπαν. Τι είπατε; Αν υπάρχει θέμα παραμονής του Πέτσου στην κυβέρνηση μετά από αυτό; Μα τι λέτε τώρα. Πέτσος είναι αυτός -και μάλιστα... χονδρούλης!

## Βαρβιτσιώτης και Χότζα

**ΜΟΥ** το έλεγε ο πρώην υπουργός κ. Βαρβιτσιώτης, μετά την επιστροφή μου από την Αλβανία. Ήταν ο πρώτος Έλληνας υπουργός που επισκέφθηκε τη χώρα αυτή, πριν λίγα χρόνια και είχε συνομιλίες με τον τότε υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου Χότζα (συγγενή του «πατερούλη» Εμβέρ Χότζα).

Λοιπόν ο Αλβανός υπουργός δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του ούτε είχε ακούσει, για ηλεκτρική ξυριστική μηχανή και ζήτησε από τον κ. Βαρβιτσιώτη να ανέβει στο δωμάτιό του για να δει αυτό το «ιερό τέρας». Ομολόγησε στον Έλληνα υπουργό ότι αγνοούσε ότι υπάρχουν μηχανές που ξυρίζουν με ηλεκτρισμό!..

**Ελεύθερα**

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

Αγαπητέ Πρόεδρε, Σας επιβεβαιώνω και γραπτά όλα, όσα σας είπα και προφορικά χτες βράδυ, μετά τη δήλωσή σας ότι προσδιορίσατε εκ νέου τη νέα εισοδηματική πολιτική. Σας υποβάλλω παράλληλα και την παραιτήσή μου. Με την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, να σας αναπτύξω και μερικές απόψεις μου.

Νομίζω ότι από τις τελευταίες εξελίξεις δεν μπορεί να είναι κανείς ευχαριστημένος. Τουναντίον πρέπει να ανησυχούμε.

Να ανησυχούμε για πολλούς λόγους. Το σπουδαιότερο είναι ότι έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου η αξιοπρέπεια του ατόμου και του συνεργάτη έχει εξευτελιστεί. Δεν μπορεί, κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός της χώρας, που πρέπει να δίνει και το ηθικό παράδειγμα σε όλους τους πολίτες, να «αδειάζει» τους συνεργάτες του κατά ένα τρόπον, που είναι απαράδεκτος. Τώρα ας μην αναφέρουμε ονόματα, όπως Λάζαρης, Αρσένης, Δρεττάκης, Σημίτης κ.ά. Μπορεί να μην έχετε σχέση εσείς με αυτούς. Η απόφαση για την εισοδηματική πολιτική, κύριε Πρόεδρε, είχε ομόφωνα αν θυμάστε, αποφασιστεί από το ΑΣΟΠ, όπου προήδρευε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας, δηλαδή εσείς κ. Πρόεδρε. Δεν μπορεί λοιπόν εν αγνοία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας να ανατρέπεται εντός 24 ωρών η εισοδηματική πολιτική και να αφήνεται έκθετος ο αρμόδιος υπουργός.

Βέβαια, η αιφνίδια αλλαγή της εισοδηματικής πολιτικής, δεν οφείλεται πουθενά αλλού παρά στο ευμετάβλητο του χαρακτήρος του κ. Πρωθυπουργού.

**Εσείς γράψατε ιστορία... Αφήστε να γράψω κι εγώ**

Γράφει ο

**ΦΩΤΗΣ ΣΙΟΥΜΠΟΥΡΑΣ**



γού, ο οποίος τη μια μέρα αποφάσισε να ακολουθήσει μια άλλη οικονομική πολιτική, την άλλη μέρα, πιθανόν κάτω από την πίεση πολιτικής συγκυρίας, άλλαξε τελειώς γνώμη. Όμως δεν μπορεί να ασκηθεί οικονομική πολιτική με αυτή τη βάση. Η οποιαδήποτε οικονομική πολιτική χρειάζεται θεβαιότητα και σταθερότητα. Πρέπει η αγορά και ο κόσμος να ξέρει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Κάτι που ανατρέπεται τελειώς αιφνίδια μέσα σε 24 ώρες δημιουργεί αβεβαιότητα και θα έχουμε φοβάμαι οικονομική κρίση.

Η οικονομία, κύριε Πρόεδρε, όπως έλεγε και ο κ. Αρσένης, είναι 80% ψυχολογία. Η αγορά πιστεύει είτε δεν πιστεύει μια σειρά από μέτρα. Όταν η αγορά ζει μέσα σε αβεβαιότητα τα πάντα μπορούν να γίνουν. Μπορεί να έχουμε μια έκρηξη τιμών, μπορεί να έχουμε μια αύξηση της ζήτησης κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που θα ανατρέψει όλους τους οικονομικούς προγραμματισμούς. Με τα μέτρα, όμως, που λαμβάνονται τώρα είναι μαθηματικά βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι ο τιμάρθμος δεν πρόκειται να συγκρα-

τηθεί για μεν το χρόνο αυτο στο επίπεδο του 16%, για δε τον επόμενο χρόνο θα πάει πολύ ψηλά. Όταν έχετε έναν προϋπολογισμό με έλλειμμα 1 τρισεκατομμύριο, 600 δισεκατομμύρια δραχμές, όταν ανεβάζεις τις τιμές των κρατικών υπηρεσιών και επίκειται αναπροσαρμογή της τιμής των υγρών καυσίμων, είναι πολύ φυσικό ο τιμάρθμος να πάει πολύ ψηλά. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα μια δυσαναλογία οικονομικών επιπέδων μεταξύ ΕΟΚ ή και ξένων χωρών και της χώρας μας, πτώση της παραγωγικότητας στην Ελλάδα, αδυναμία ανταγωνιστικότητας, εισροή ουσιαστικά ξένων προϊόντων και άνοιγμα του ισοζυγίου πληρωμών, όπως υποστηρίζει και ο κ. Αθ. Κανελλόπουλος, καλός γνώστης, πιστεύω, των οικονομικών.

Εν κατακλείδι αντιλαμβάνομαι, κύριε Πρόεδρε, ότι ως Πρωθυπουργός έχετε προβλήματα. Και είναι σύνθηος το τέχνασμα σας να μεταθέτετε τις ευθύνες σε άλλους, για να εμφανίζεστε εσείς ο ίδιος με νέο, άθωο πρόσωπο. Και αντιλαμβάνομαι το μέγα πρόβλημα, που δεν είναι η πορεία του τόπου, αλλά η πορεία για τις εκλογές. Ποιοι τρόποι εξασφαλίζουν καλύτερα το κόμμα στην εξουσία; Εν όψει των εκλογών να χαλαρώσουμε την οικονομική πολιτική ή να μην τη χαλαρώσουμε; Να δώσουμε την απλή αναλογική ή να μην τη δώσουμε; Να κάνουμε εκλογές γρήγορα ή αργότερα; Να προτάξουμε τις Βάσεις ή να αφήσουμε το θέμα για αργότερα;

Όλες αυτές οι αντιθέσεις έχουν παραλύσει ουσιαστικά τη δραστηριότητα της ίδιας της κυβερνήσεως, αλλά εσείς να 'στε καλά κι όλα θα πάνε καλά.

Δεν επεκτείνω περαιτέρω, ούτε πρόκειται να αναφερθώ στη διαμάχη, η οποία υπάρχει μέσα στους κόλπους της κυβερνήσεως και στις πιέσεις, που ενδεχομένως δέχεστε. Εξάλλου αυτά είναι θέματα, που άπτονται των δραστηριοτήτων Τζαίηης Μποντ όπως λένε. Αυτό, που ξέρω εγώ όμως είναι ότι δεν παίζεται έτσι μια έντιμη δημοκρατική πολιτική, μια σοβαρή οικονομική πολιτική.

Με φίλια και εκτίμηση

**Παν. Ρουμελιώτης**

Αγαπητέ μου Παναγιώτη, Καταλαβαίνω τους λόγους, που σε οδήγησαν στην υποβολή της παραιτήσεως σου. Θα ήθελα βέβαια να την ανακαλύψω, αλλά... Θέλω να τονίσω μ' αυτή την ευκαιρία, ότι η πολιτική σταθεροποίησης της οικονομίας, που ακολούθησε ήταν πετυχημένη. Από την άποψη αυτή έγραψες ιστορία. Ασε να γράψω κι εγώ τη δική μου.

Με συντροφικούς χαιρετισμούς

**Α. Γ. Παπανδρέου**

Σ.Σ. Εντάξει οι επιστολές είναι φανταστικές. Εξάλλου ο κ. Ρουμελιώτης μόλις προχθές ανέλαβε. Καλούκακο όμως κρατήστε τις, γιατί η... ιστορία επαναλαμβάνεται. Το ΠΑΣΟΚ εξάλλου κατάφερε να κάνει πραγματικότητα ότι είναι φανταστικό...

Φιλικά  
Φ. Σ.



**ΚΩΜΩΔΙΑ!** Τι άλλος χαρακτηρισμός μπορεί να δοθεί στα όσα ανακάλυψε -ανατρέποντάς την μέσα σε 24 ώρες και καταργώντας τον Σημίτη- ο κ. Πρωθυπουργός για την εισοδηματική ΤΟΥ;

Πόσο δίκιο έχει ο Μητσοτάκης όταν -τραγικά για τον τόπο- διαπιστώνει: «Έχουμε κυβέρνηση χωρίς πρωθυπουργό, έχουμε κυβέρνηση χωρίς πολιτική. Πού πάει ο τόπος?»

Γιατί κοροϊδεύει ο Πρωθυπουργός τους υπουργούς του;

Γιατί ο Πρωθυπουργός κοροϊδεύει το λαό;

Τόσο πολύ δημοφιλής νομίζει ότι είναι η κοροϊδία σ' αυτόν τον τόπο:

★ ★ ★  
**ΑΛΛΑ** λέει τη μια μέρα. Αλλά κάνει την άλλη ο κ. Παπανδρέου. Οποιο όμως «λίφτινγκ» και αν κάνει ο Πρωθυπουργός, η «ταμπακίερα» είναι το έλλειμμα. Ενάμισι τρισεκατομμύριο!

1.500.000.000.000! Πλησιάζουν τα 12 δις δολάρια! Και πάνε για το «γάμο του Καραγκιόζη»! Πανάκριβος «γάμος». Τον πληρώνουμε εμείς τον «Καραγκιόζη». Θα τον πληρώνουν τα παιδιά των παιδιών μας!

Μήπως είδατε καμιά καινούργια βιομηχανία; Μήπως είδατε κανένα καινούργιο μεγάλο έργο; Κυβέρνηση σκανδάλων.

★ ★ ★

**ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΑ** ο κ. Μητσοτάκης έχει μιλήσει στη Βουλή για το «λογαριασμό του μεπεκρή», παράδειγμα που αποδίδει πλήρως την κυβερνητική γραμμή... «εις υγεία των κοροϊδών».

Ο μεπεκρή έχει -δεν έχει λεφτά ξεκινά πάντα... «60 το κρασί»! Το κρασί είναι το πρώτο. Ο μεπεκρή δεν σκάει για το πού θα βρει τα όβολα.

Και κατηγορήθηκε -ακόμη και προχθές από τον Ακη μας- ο κ. Μητσοτάκης για «κασσάνδρεια καταστροφολογία»!

● Και ήρθε η επιστολή Σημίτη για να διακηρύξει δημόσια ότι έχει δίκιο ο Ψηλός. Γράφει ο κ. Σημίτης:

«Προέκυψε όμως -η δυσάρεστη εισοδηματική πολιτική- γιατί παρά τις επανειλημμένες παροτρύσεις μου η κυβέρνηση δεν θέλησε να περιορίσει κατά πολύ μεγαλύτερο ποσοστό το ύψος του καθαρού ελλείμματος του δημόσιου τομέα».

Μάλλιασε η γλώσσα του Μητσοτάκη να τους παροτρύνει. Σταματήστε τις σταπάλες, τις ρεμούλες, τις κλεψιές. Αυτοί το δικό τους... «60 το κρασί» και 1.500.000.000.000 το έλλειμμα.

Όσο για τον πληθωρισμό, δεν τολμούν να κάνουν πρόβλεψη για το 1988! Και κατέθεσαν τον προϋπολογισμό τους!...

★ ★ ★

**ΕΙΠΕ** ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας την Πέμπτη το βράδυ του εκλογικού νόμο:

«Έχουμε μια κυβέρνηση που θέλει να απολαύσει την εξουσία μέχρι τέλους, ή που φοβάται να φύγει από την εξουσία για λόγους που αυτή γνωρίζει».

Γιατί η κυβέρνηση φοβάται; Το ξεκαθάρισε ο Ψηλός την Παρασκευή, μιλώντας για τη Δικαιοσύνη.

«Η κυβέρνηση ανησυχεί μήπως τα εκλεκτά τέκνα του κόμματος αρχίσουν να μπαίνουν φυλακή».

● Τέκνα εκλεκτά της κλεφτοσύνης το λαϊκό καθατήριο, οι εκλογές έρχονται.

★ ★ ★

**ΠΗΡΑΝ** οριστικά την...κατηφόρα. Χάσαμε τον Σημίτη. Μας έμεινε η λιτότητα και τα σκάνδαλα. Μας έμεινε ο Τσοβόλας και μια τεράστια επιχείρηση, που λέγεται ΠΑΣΟΚ. Έχουμε όμως τώρα και τον κ. Κατηφόρη. Είναι ο διάδοχος του κ. Παπανικολάου. Σύμβουλος οικονομικός του κ. Πρωθυπουργού. Περί του κ. Κατηφόρη όμως, ας ερωτηθεί ο καθηγητής κ. Σπράος.

★ ★ ★

«**ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ**, ελεεινή και άθλια λειτουργία της τηλεόρασης».

Τάδε έφη στη Βουλή Γεώργιος Κτενάς, βουλευτής Λευκάδος, Του ΠΑΣΟΚ.

Μα γιατί διαμαρτύρεται ο κ. Κτενάς; Τι να προβάλλει η τηλεόραση από τη συζήτηση για τους αγρότες; Δεν του φτάνει ότι τα συνεργεία τρέχουν πίσω από τον αρχηγό του; Δεν του φτάνει ότι θγάζουν στον αέρα με τις ώρες τον...«μεγάλο»; Τι τα θέλει τα...κατάπτυστα... ελεεινά... και άθλια; Έχει χάρη του. Το ΠΑΣΟΚ... «αναγεννάται». Διαφορετικά θα έβλεπε τι θα του 'κανε ο Δημήτρης... ο Παγορόπουλος.

★ ★ ★

**ΚΑΤΑ** τα άλλα: Λέτε να δούμε την τηλεόραση να τρέχει για να καλύψει τις περιόδους του Μητσοτάκη; Θα μου πείτε:

- Ανέκδοτα μου λες;  
- Γιατί μήπως δεν έχει γίνει ανέκδοτο ο δημόσιος βίος της χώρας;  
- Ακουγε την Τετάρτη στη Βουλή τον Πρωθυπουργό συνάδελφος και δεν άντεξε;  
- Μην εκπλαγείτε αν τον ακούσετε στις προσεχείς εκλογές να διακηρύττει:

**Ψηφίστε με για να επαναφέρω τον Καραμανλή στην Προεδρία της Δημοκρατίας.**

Όλα να τα περιμένετε... Η εκτροπή του Αχελώου δεν είναι τίποτε μπροστά στο θέατρο, που θα παιχθεί απ' εδω κι εμπρός. Ασε που με τις Βάσεις θα γίνει το σώσε... Μέχρι να γίνουν εκλογές και να σωθούμε.

★ ★ ★

**ΠΑΤΡΙΚΙΟΙ** και πληθείοι... Αντίθετος με τη δεύτερη και τρίτη κλάση της πρόσθετης ασφάλισης των αγροτών ο κ. Ν. Κατσαρός.

**Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ:** Θα δημευρήσουμε πατρικούς και πληθείους μεταξύ των αγροτών.  
**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ** (Π. Κρητικός): Η Λάρισα πρέπει να έχει μόνο πατρικούς απ' ό,τι γνωρίζω.  
**Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ:** Μην είσθε πολύ θέβαιος γι' αυτό. Θα έλεγα ότι οι πατρικοί είναι ένα ποσοστό μικρό που δεν υπερβαίνει ακόμη και στη Λάρισα το 10%.  
**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:** Εξαιρουμένου του κ. Παπαδημητρίου (ΚΚΕ), φυσικά.  
**Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ:** Ο κ. Παπαδημητρίου συγκαταλέγεται μεταξύ των πατρικών...  
**ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:** Η σιωπή του επιβεβαιώνει τα λεγόμενά σας.  
**ΝΑ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:** Καθόλου μάλιστα.  
**Ν. ΚΑΤΣΑΡΟΣ:** Μα δεν μπορεί να το αρνηθεί με κανέναν τρόπο. Αρκεί να του θυμίσω κάποιον κ. **Τούσια**.

**Ο Τύπος έγραψε**

Το κυβερνητικό αλαλούμ που... αποκαλύφθηκε μετά την παραιτήση Σημίτη, η προσπάθεια του κ. Παπανδρέου να μείνει αλώθτος και το ηθικό θέμα που δημιουργείται για τον κ. Τσοβόλα, που τον πήραν τα πρωθυπουργικά σκάγια, αποτυπώνεται στο χτεςινό Τύπο.

Ός άλλος... Αδάμ ο Πρωθυπουργός δήλωσε στο υπουργικό συμβούλιο ότι ο κ. Σημίτης «τον εξαπάτησε» και γι' αυτό αναγκάστηκε (!) να κάνει τη γνωστή δήλωση στη Βουλή.

Κανείς, όμως, δεν τον πίστεψε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων... διαμαρτύρονται.

«**Τον θγάζει ψεύτη**» κραυγάζει η «Ελευθεροτυπία» και επισημαίνει ότι: «24 ώρες μετά ο κ. Παπανδρέου, διέψευσε τον κ. Σημίτη, ότι υπήρξε συμφωνία για τον ετεροχρονισμό της ΑΤΑ».

Το «Εθνος» υπογραμμίζει ότι θα έχουμε «αποκλίσεις στην εισοδηματική πολιτική», παρά τα όσα είχαν συμφωνηθεί και αποφασιστεί στο ΑΣΟΠ, παρόντος φυσικά του Πρωθυπουργού. Και τονίζει:

«**Το Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ με τον αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Κουτσόγιωργα αναγορεύεται ουσιαστικός πόλος εξουσίας στο κυβερνών κόμμα**» (δηλαδή αυτό αποφασίζει).

Πιο αποκαλυπτική η «Πρώτη» καταγγέλλει ευθέως τον Πρωθυπουργό για «**Φάρσα σε σκηνικό εκλογικό**» και για την προσπάθειά του να δημιουργήσει κλίμα φιλολαϊκής πολιτικής. Ειρωνικά επισημαίνει:

«**Ο Ανδρέας λέει ότι δεν ήξερε για την ΑΤΑ...**».

Στο σχετικό της ρεπορτάζ γράφει: «**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** πολιτικής κωμωδίας» φαίνεται να αποκτά η υπόθεση της αιφνιδιαστικής «καρτόμησης» από τον Πρωθυπουργό του πρώην υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κώστα Σημίτη, κίνηση η οποία είναι πλέον φανερό ότι αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος φιλολαϊκής πολιτικής».

Η «**Μεσημβρινή**» αφού παραθέτει τα όσα ισχυρίστηκε για τον Σημίτη στο υπουργικό συμβούλιο ο κ. Παπανδρέου: «**Αλλά του είπαμε και άλλα έκανε**» έχει κύριο τίτλο: «**Χαριστική βολή στον Σημίτη**».

Η ίδια εφημερίδα διατυπώνει τη λογική απορία, γιατί αυτά δεν τα είπε προχθές ο Πρωθυπουργός στην επιστολή του.

Όταν δηλαδή απάντησε στον κ. Σημίτη, ο οποίος σαφέστατα του ανέφερε ότι παραιτείται γιατί αλλάζει η εισοδηματική πολιτική για την οποία συμφώνησαν μαζί!

Το άλλο του λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι μετέωρο, γι' αυτό ο «**Ελεύθερος Τύπος**» το χαρακτηρίζει «**κάλπικο άλλοθι**». Και προχθές παραπέρα γράφοντας ότι



Του Γ. ΙΩΑΝΝΟΥ από την ΠΡΩΤΗ

με τα όσα είπε ο κ. Παπανδρέου εμφανίζει τον κ. Σημίτη «ως... πράκτορα (άγνωστο ποιού...) και υπονομευτή της Ανδρείκης... αξιοπιστίας».

Η «**Απογευματινή**» διαπιστώνει με τα παραπάνω γεγονότα την «**Αποσύνθεση της κυβέρνησης**» και αναφέρει ότι: «**Εικόνα διάλυσης παρουσιάζει η κυβέρνηση μετά τις γελοιοότητες των τελευταίων ημερών**».

Όστόσο στον τίτλο της προβλέπει: «**Σειρά του Τσοβόλα, μετά το άγριο κάρφωμα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος του «φόρτωσε» τις ίδιες ευθύνες με τον Σημίτη, λέγοντας:**

«**Μετά το τελευταίο ΑΣΟΠ έμεινε ανοιχτό το θέμα της ΑΤΑ. Και ανετέθη σε επιτροπή αποτελούμενη από τους Σημίτη, Τσοβόλα και Κατηφόρη (σύμβουλο του τελευταίου) να αποφασίσουν και να τον ενημερώσουν!**»

Κατά την «**Απογευματινή**», μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού που ανέτρεψε την εισοδηματική πολιτική:

«**Ο μεν κ. Σημίτης παραιτήθηκε, ο κ. Κατηφόρης δεν έχει υπουργικό πόστο, αλλά ο κ. Τσοβόλας θα πρέπει να αισθάνεται άμεσα θιγμένος από τη στάση αυτή**». Η εφημερίδα προσθέτει (και προφανώς δεν έχει άδικο) ότι: «**...η σκόπιμη αναφορά του ονόματος Τσοβόλα δείχνει ότι ο υπουργός Οικονομικών είναι ήδη προγραμμαμένος**».

Η «**Βραδυνή**»...κατακεραυνώνει τον Πρωθυπουργό. Τον κατηγορεί ότι παλινώδει και αυτοδιαφεύδεται στο θέμα Σημίτη.

Παράλληλα επισημαίνει τις «προσπάθειες» του κυβερνητικού εκπροσώπου να επιπρίψει ευθύνες στον παραιτηθέντα υπουργό Εθνικής Οικονομίας

Η «**Ακρόπολις**» γράφει «**Αντι-Σημίτης ο Ανδρέας - Του φορτώνει τη λιτότητα και υπόσχεται "καλύτερες ημέρες"**». Υπογραμμίζει ακόμη ότι: Ο κ. Παπανδρέου θέλει να ατονήσει κάθε ευθύνη από τοι εαυτό του, φορτώνοντας όλα τα θάρσ στον Σημίτη».