



ΤΡΙΤΗ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΑΧΑΪΑ

Μπαλκόνι και οδόννη

**Η ΟΝΝΕΔ δίνει
δυναμικό «παρών»
στα Προπύλαια**



ΜΕ ΑΦΘΟΝΑ «ΘΑ»

ΓΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗ

ΧΩΡΑΦΙΩΝ

ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Από το μπαλκόνι (στην Ακράτα και στο Αίγιο χθες) και από την οδόννη (της κρατικής τηλεόρασης επί μονίμου και σκανδαλώδους βάσεως), επιχειρεί τώρα ο πρωθυπουργός να περάσει στο λαό το προεκλογικό του μήνυμα. Ύστερα από τη θερινή του «εξαφάνιση», ο κ. Παπανδρέου εξόρμησε για τρίτη αποτυχημένη και πάλι φορά στην επαρχία, μετά τις προεκλογικές εμφανίσεις του στη ΛΑΡΚΟ και στο Γοργοπόταμο. Εμφανής στόχος: να ανασκευάσει τις καταστρεπτικές για την κυβέρνησή του εντυπώσεις και να αποκαταστήσει το τρωθέν προσωπικό του κύρος. Στα πλαίσια αυτά, δεν δίστασε να πει ότι το «Κίνημα» δεν είναι «συνηθισμένο στην εναλλαγή της εξουσίας» (πράγμα που προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ν.Δ.) ούτε να σκορπίσει και πάλι πλήθος υποσχέσεων. Συγκεκριμένα υποσχέθηκε νέες παροχές στους αγρότες της Αχαΐας, αλλά τους έταξε και τη μοναστηριακή περιουσία, ενώ ξαναθυμήθηκε και τις αποζημιώσεις λόγω θεομηνιών.

Η Ν.Δ. σε σχετική ανακοίνωσή της καλεί τον κ. Παπανδρέου να σεβαστεί τη συνταγματική νομιμότητα και τονίζει, για μια ακόμη φορά, ότι το ΠΑΣΟΚ «είναι κυβέρνηση σκανδάλων και μειοψηφίας».

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΕΛ. 4 - 5

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΙΣ 6 Μ.Μ. ΣΕΛ. 2

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΣΕΛ. 6

ΣΕΛ. 16-17-18

ΣΕΛ. 22-23

**Ο Ανδρέας στο πιο τραγικό
δίλημμα της εξαετίας του**

Γράφει ο ΧΡ. ΠΑΣΑΛΑΡΗΣ

**ΟΠΟΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΟΥΝ
ΧΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ**

Ο Ι. ΛΑΜΨΑΣ δίνει τον Άτλαντα
των εκλογικών συστημάτων

**Οι ένοπλες δυνάμεις
των γειτόνων σήμερα**

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ,
ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ
Γράφει ο Γ. ΑΓΓΕΛΗΣ

**14
ΣΠΟΡ**

ΣΕΛΙΔΕΣ
[24-36 • 48]

**ΚΑΛΠΑΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ**

5-2 ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ Ή ΥΠΟΤΑΓΗ ΣΤΗ ΣΗΨΗ ΚΑΙ ΣΕ ΑΝΩΜΑΛΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Ο Ανδρέας στο πιο κρίσιμο σταυροδρόμι της εξαετίας

Ύστερα από κάθε «άθλο» του Ανδρέα Παπανδρέου, όπως αυτός με τον Σημίτη, αναρωτιέται κανείς αν υπάρχει κι άλλο βάθος να «πατώσει» αυτή η χώρα. Έρχεται όμως ένας νέος «άθλος» και ανακαλύπτουμε πως ναι, υπάρχει. Και πως ο άνθρωπος αυτός κατάφερε να μεγαλώσει τα... σύνορά μας σε βάθος όσο κανένας άλλος «ολετήρας». Τουλάχιστον γι' αυτό αξίζει να τον μνημονεύσει η Ιστορία!

Μετά την... εντολή που έλαβε από τον Μένιο «Ανδρέα, στο μπαλκόνι, Ανδρέα, στο γυαλί», οι Έλληνες θα τον υποστούν και σήμερα στο «κουτί» τους, όπως τον υφίστανται και τον... σπουδάζουν κάθε μέρα ή και δις της ημέρας (επί ενιαίου φορέως Χριστοδουλιδη) πότε κατασπαζόμενον Πατριάρχες και Αρχιεπισκόπους, πότε μονομαχούντα με τον Μητσοτάκη στη Βουλή και πότε φλυαρούντα με Ανατολικούς εγκαθήμενους εν μέσω των κωμικών παρατεταγμένων υπουργών και στρατηγών του.

Ούτε ο Τσαουσέσκου ούτε ο Οζάλ, ούτε ο Μάρκος, ούτε ο Ντιβαλιέ αλλά ούτε και ο ιδικός μας Παττακός προσέφεραν, επί ημερών δόξης των τόσο πλούσιο τηλεοπτικό θέαμα όσον ο «Παπανδρέου και πάσης Ελλάδος» σ' αυτή τη σηπτική φάση της πολιτειακής διαδικασίας κατά την οποία οι δημοκρατίες μεταστοιχειώνονται από συμμετοχικές σε αυταρχικές και οι ηγέτες τους μεταμορφώνονται από μαζικούς κινηματίες σε... Παπαντόκ!

Ο δραματικός αυτός μήνας – ο Νοέμβριος – εκπνέει σήμερα με συσσωρευση σηπτικών γεγονότων, προσκηνιακών και παρασκηνιακών, για να παραχωρήσει τη θέση του στο Δεκέμβριο των «δώρων» και ζων «εορτών», αν μπορεί ν' αποκαλέσει κανείς «δώρα και εορτές» τις επικείμενες μεγάλες απεργίες των δημοσίων υπαλλήλων, των εργατών, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών, των ταμιακών και εφοριακών, των ταχυδρομικών και των δήμων και κοινοτήτων που έχουν ήδη προγραμματισθεί ως τα μέσα του μηνός. Αλλά και τις πορείες και καταλήψεις των φοιτητών που ξεκινούν από σήμερα με τους νέους της ΔΑΠ για να κλιμακωθούν, ποιος ξέρει ως πού, αφού ο πρωθυπουργός του «κράτους – πορεία» έδωσε επίσημη και υπεύθυνη ντιρεκτίβα από του βήματος της Βουλής προς όλους και προς όλες να κατεβαίνουν σε πορείες όποτε θέλουν, όπου θέλουν και όσο θέλουν, γιατί... κι αυτός θα κατέβαινε αν ήταν νέος!...

Χαμένο θάρρος – όλα χαμένα

Ο μισός λοιπόν Δεκέμβρης θα πάει χα-

μένος με τις πορείες και τις απεργίες και ο άλλος μισός με τις εορτές και τις εξόδους, για να μετρήσουμε στο τέλος του έτους κάπου 50 εκατομμύρια χαμένες εργατοώρες που μαζί με άλλα 50 της διείσθησης της λιτότητας μας κάνουν εκατό, δηλαδή ένα παγκόσμιο ρεκόρ άξιο να μνημονευθεί σε μετάλλια και να καρφισωθεί αντί τριανταφύλλου στο πέτο του Έλληνας πρωθυπουργού, μαζί με το μετάλλιο των 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρω-



Του
ΧΡ. ΠΑΣΑΛΑΡΗ

στάμε στους Ξένους, μαζί με το μετάλλιο των 1.300 δισεκατομμυρίων δραχμών που είναι το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού. Και μαζί με το μετάλλιο του τιμωρισμού που υπερέβη το 16%!

Το τεθωρακισμένο στήθος του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, κατάφορτο από ανάλογα παράσημα, δεν έχει πια περιθώρια πολιτικής γενναιοσύνης όπως έδειξε και το περιστατικό Σημίτη. Ο μικρόσωμος αυτός άνθρωπος είχε το θάρρος, εν αντιθέσει με τους άφωνους και ασπόνδυλους συναδέλφους του που πηγαινοέρχονται στα υπουργεία απολούμενοι ή διοριζόμενοι, να του πετάξει κατάμουτρα την ανέκκλητη παραίτησή του για να συμφωνήσει με τον Καραμανλή ότι η σήψη του δημόσιου βίου είναι φαινόμενο αναπότρεπτο. Και για να υπενθυμίζει στον Ανδρέα ότι για δεύτερη φορά σε δέκα χρόνια τον τσαλακώνει υποσχόμενος ότι θα του εξηγήσει εν καιρώ τους... λόγους!

Τώρα που είναι και αυτός ένας «απλός πολίτης» θα ιδεί τα πράγματα ακόμη πιο καθαρά. Και θα αναγνωρίσει ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου είναι για τρίτη φορά στη ζωή του ένας καταδικασμένος που άλλη μοίρα δεν έχει από λάθη, απιστίες, παραχωρήσεις προς πάσαν κατεύθυνση ανακολουθίες, πουλήματα φίλων και συνεργατών και μπλόφες απελπισίας εν όψει της καταστροφής.

Πού οδηγούν τα σκάνδαλα

Τι άλλο έδειξαν οι χειρισμοί του στο θέμα του ανασχηματισμού και εν συνεχεία

στο θέμα της Παιδείας, της Εκκλησίας, των βάσεων, της απλής αναλογικής, του Πολυτεχνείου, του Γοργοπόταμου, της εισοδηματικής πολιτικής, των δασμών του αυτοκινήτου, της έκτακτης εισφοράς 10% και εν τέλει της ΑΤΑ με το Σημίτη;

Τι άλλο δείχνει η αδυναμία και απροθυμία του να μαντρώσει μια και καλή τους εντός των κόλπων του κλέφτες, απατεώνες και κομπιναδόρους που, όλοι μαζί τείνουν να αποτελέσουν ΣΥΣΤΗΜΑ ικανό να αναπαράγεται, να επεκτείνεται και να επηρεάζει το δημόσιο βίο προς ανώμαλες κατευθύνσεις, αφού αλλιώς κινδυνεύει να καταλήξει στον Κορυδαλλό;

Τι άλλο δείχνει η αυτάρεσκη παράδοσή του σε επιδεικτικές επιβεβαιώσεις του σεξ απίλ του αλλά και η έντρομη καταφυγή του σε καφενειακούς γοητευτές (της ομοταξίας, Μένιου, Τόμπρα, Κουρή) που του πήραν όλη την εξουσία, κυβερνούν από το παρασκήνιο και τον αποκαλούν «μεγάλο» για να τον παραδώσουν εν τέλει στην Ιστορία ως ΜΟΝΟ ΕΝΟΧΟ αφού: ΠΑΣΟΚ ίσον Ανδρέας, κυβέρνηση ίσον Ανδρέας και Ελλάδα ίσον Ανδρέας;

Και τι να πει κανείς για μια Ελλάδα που αντί να έχει αυτές τις ώρες έναν πρωθυπουργό λιτοδίαιτο, λιπόσαρκο, ασκητικό, ολιγόλογο, ευθύ, αυστηρό και κατά κανόνα δυσάρεστο στα πλήθη, έχει έναν πρωθυπουργό τρυφηλό, παχύσαρκο, φιλήδονο, πολυλογά, θεατρικό, διπρόσωπο και κατά κανόνα ενδοτικό στον κουτσογιωργικό λαϊκισμό, άρα και προς τον αυταρχισμό, αφού από εκείνον ξεκίνησε ο βιασμός και η κακοποίηση ΟΛΩΝ των δημοκρατικών θεσμών;

Η ξενοκρατία υπάρχει πάντα

Όπως κι αν αντικρίσει κανείς τα πράγματα μαύρα θα τα ιδεί. Χρειάστηκε το ηλίθιο 10% του Τσοβόλα και η απροσδόκητη κατρακύλα του Χρηματιστηρίου για να ανησυχήσει το μεγάλο κεφάλαιο και να πεισθεί ότι ο θρασύς αυτός άνθρωπος με το έντονο σύνδρομο της ενόχης είναι περισσότερο επικίνδυνος απ' όσο είναι χρήσιμος στο Σύστημα. Ότι πρώτη επιλογή του είναι η πολιτική του επιβίωση και «γαία πυρί μιχθήτω». Ότι «κάτι ξαφνικό μαγειρεύει» όσο κι αν αυτό είναι βλαβερό για τη χώρα και την οικονομία της...

Και θα χρειαστεί πολύς χρόνος ακόμη για να καταλάβει και το... προλεταριάτο μας ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πολύ πιο ανεκτός, απ' όσο είναι επικίνδυνος, στους Ξένους – και τους από 'δω και τους από 'κει, γιατί απλούστατα α πο δ υ ν α μ ώ-

ν ει τ η χ ώ ρ α. Διχασμένη ήθελαν οι Ξένοι τη χώρα μας το 1944, εξηρημένη την ήθελαν το 1950, τυφλά υπάκουη την ήθελαν το 1967, αποτυχημένη την ήθελαν το 1981, προλεταριοποιημένη τη θέλουν σήμερα. Όσο κι αν άλλαξε μορφή και τακτική, η ξενοκρατία στην Ελλάδα ουδέποτε ήταν τόσο δραστηκή και τόσο απαιτητική όσο είναι σήμερα...

Πατριωτικό καθήκον,
η αντίσταση

Αλλά και ο λαός μας ουδέποτε είχε καταστεί τόσο αδρανής και αδιάφορος όσο είναι τώρα. Προς ικανοποίησιν δε του κ. Κουτσόγιωργα θα αποκαλύψουμε εδώ ότι αμέσως μετά το περιστατικό Σημίτη ρωτήσαμε 50 αναγνώστες πασοκικών εφημερίδων πώς σχολιάζουν το γεγονός και άκρες μέσες, μας απάντησαν στο ίδιο στυλ: «Πολύ καλά έκανε ο Ανδρέας, γεια στα χέρια του, εμείς την ΑΤΑ θέλουμε κι ας πάει να κόψει το λαιμό του ο Σημίτης»!

Πέραν από τα ελλείμματα και τα χρέη και τα σκάνδαλα και τις μπαμπεισιές, η νοτροπία αυτή της μάζας είναι, ό,τι χειρότερο κατάφερε ο Ανδρέας Παπανδρέου, προς μεγίστην ικανοποίησιν ακόμη και των Τούρκων: Να μεταμορφώσει δηλαδή έναν άλλοτε υπερήφανο λαό σε μπουλουκι ζητιάνων που ξερογλειφεται εν πορεία, έτοιμο να καταπατήσει ιερά και όσια για την... ΑΤΑ την οποία σείει πάνω από το στόμα του ο Τσοβόλας, όπως σείουμε τις μαρίδες πάνω από το στόμα της γάτας.

Είναι βέβαιο ότι το ΠΑΣΟΚ οργανώνει με κάθε μυστικότητα εκλογές για την προσεχή άνοιξη με αντιδεξιό συσπείρωση, με θεατρικό ξήλωμα των βάσεων και με το... δίλημμα «Μητσοτάκης ή Ανδρέας». Και το κάνει όχι για να αναβαπτισθεί στην εμπιστοσύνη του λαού αλλά για να υποκλέψει μια ακόμη τετραετία, αφού άλλη διεξοδος δεν έχει. Πιο ασφαλής επιβεβαίωση από τις ρητές δηλώσεις του Ανδρέα για εκλογές τον Ιούνιο του '89, δεν υπάρχει. Όταν κάποιο πρωί προκηρύξει τις πρόωρες θα πει ότι εψεύσθη για να μη διαταράξει την... οικονομία, θα πει ότι ήλθε σε πλήρη σύγκρουση με τους Αμερικανούς, θα σκηνοθετήσει κάποια... συνωμοσία της Δεξιάς!...

Σ' αυτήν λοιπόν τη φάση της δημόσιας ζωής, την έσχατη των εσχάτων, φάση που συνιστά εσωτερικό εθνικό κίνδυνο δεν απομένει παρά η ενεργητική αντίσταση λαού και ηγεσίας υπό την έννοια ότι η αντίσταση σ' ό,τι απέμεινε από το ΠΑΣΟΚ και τον Παπανδρέου δεν είναι παραταξιακή υποχρέωση αλλά ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ...

ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΑΘΗΚΟΝ Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΗΓΕΣΙΑΣ ΣΕ Ο,ΤΙ ΑΠΕΜΕΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΣΟΚ



πως τα βλεπουν
ΟΙ ΑΘΗΝΑΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

«Εμπρός στην κάλλη που άνοιξε ο Σημίτης»

Για την Πάτρα ξέραμε ότι θα πορευτεί - χθες - ο εορτάζων - σήμερα - πρωθυπουργός. Πλην όμως, ο Κυριακάτικος Τύπος, σε άλλη «πορεία» αφιέρωσε τα πρωτοσέλιδά του και τις εκτιμήσεις του: Στην πορεία προς εκλογές, εκεί γύρω στην 'Ανοιξη του '88.

Η καλή μέρα (των εκλογών) φαινόταν και από την... «Αυγή» που διαμήνυε σαφέστατα ότι:

«ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ των πρόωγων εκλογών την άνοιξη, απασχολεί πολύ σοβαρά πλέον την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, μετά την καρατόμηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη. Υψηλά ιστάμενα στελέχη της κυβέρνησης, υποβάλλουν εισηγήσεις προς τον κ. Παπανδρέου να προχωρήσει σε εκλογές την άνοιξη. Μεταξύ των στελεχών που έχουν προχωρήσει στην άποψη της πρόωξης προσφυγής στις κάλπες, συμπεριλαμβάνονται οι Μ. Κουτσόγιωργας, Α. Λιβάνης, Γ. Γεννηματάς, καθώς και οι Α. Τσοχατζόπουλος και Γ. Αλευράς. Η απομάκρυνση του Κ. Σημίτη, ο οποίος ήταν αντίθετος με τη διεξαγωγή πρόωγων εκλογών, άνοιξε το δρόμο για εκλογές την άνοιξη».

Λόγω Σημίτη... σιμώνουν, λοιπόν, οι εκλογές όπως υποστηρίζουν οι αρθρογράφοι του χθεσινού Τύπου. Ο κ. Λουκάκος, λ.χ. στην «Ελευθεροτυπία».

«Εγκαινιάζοντας μια πολιτική βραχυπρόθεσμων παροχών και με δεδομένο το γεγονός ότι τα όρια της οικονομίας είναι εξαιρετικά περιορισμένα, βέβαιον είναι ότι ο κ. Παπανδρέου βαδίζει σύντομα προς τις εκλογές, αναμφίβολα μέσα στο 1988. Και βεβαίως εκλογές με τον "κακό" Σημίτη στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, δεν μπορεί να γίνουν. Ευρέθη λοιπόν

η νέα πολιτική, ευρέθη και ο αποδιοπομπαίος τράγος, που καλείται να πληρώσει εις το ακέραιο το κόστος όλων των προηγούμενων αποφάσεων του κ. Παπανδρέου». Άλλη σοβαρή ένδειξη των πρόωγων εκλογών ήταν η έκτακτη σύσκεψη που συγκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ ο πρωθυπουργός και στην οποία πήραν μέρος οικονομικοί υπουργοί και άλλα κυβερνητικά στελέχη. Θέμα της συνάντησης οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν προς τις παραγωγικές τάξεις και προς την ΕΟΚ για να επανέλθει η οικονομία σε «ήρεμα νερά». Το πρωί είχε προηγηθεί συνάντηση του νέου υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Ρουμελιώτη με τον πρόεδρο του ΣΕΒ κ. Θ. Παπαλεξόπουλου κι έτσι το «'Εθνος» συμπεραίνει:

«Η ΑΙΦΝΙΔΙΑ οξύτητα στις σχέσεις της κυβέρνησης με τους βιομηχάνους, παρά το γεγονός της χτεσινής συνάντησης του προέδρου τους Θ. Παπαλεξόπουλου με το νέο υπουργό Εθνικής Οικονομίας Τάκη Ρουμελιώτη, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά για την εξέλιξη των πολιτικών πραγμάτων και το χρόνο διεξαγωγής των εθνικών εκλογών».

Ούτως εχόντων των πραγμάτων η «Καθημερινή» συμβούλεue την Αξιωματική Αντιπολίτευση: «Στο διάστημα που απομένει μέχρι την προσεχή εκλογική αναμέτρηση η Ν.Δ. οφείλει επωφελομένη από την καταβάρθρωση της αξιοπιστίας της κυβερνήσεως να προβάλει ιδίως στο κρίσιμο εκείνο τμήμα των ψηφοφόρων που διεκδικεί τη δική

της εναλλακτική λύση». Η πορεία προς εκλογές σημαίνει πρώτα απ' όλα ότι «Κουτσόγιωργας σημαίνει δύναμη» αν μη τι άλλο. Και χαρακτηριστικό εν προκειμένω το πρωτοσέλιδο του «Βήματος» κατά το οποίο: «ΜΕ ΤΗΝ επικράτηση των "Αχαιών" έληξε ο πρώτος γύρος των ενδοκυβερνητικών αναμετρήσεων, που οδήγησε στην ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής για το 1988 και στην παραίτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας κ. Κ. Σημίτη. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησεως κ. Μένιος Κουτσόγιωργας αναδεικνύεται πλέον και τυπικά ως ο ισχυρός ανήρ της συμπολίτευσης, αφού κατόρθωσε να παραμερίσει τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας αλλά και την πολιτική του».

Σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, η «επικράτηση των Αχαιών» στηρίχτηκε στην άτυπη σύγκλιση των κ.κ. Μ. Κουτσόγιωργα και Α. Λιβάνη». Η εκλογολογία απουσίαζε μόνο από τις «βασιλικότερες» του Ανδρέα («Αυριανή» και «Δημοκρατικό Λόγο») των οποίων οι αναγνώστες επληροφόρουντο ότι «κατάσχεσαν το κτήμα του Μάνου» κι ότι:

«ΣΤΟ μεταξύ θεωρείται δεδομένο ότι τον Μάνο κάρφωσε ο Μητσότσης, βάζοντας τον Σούρλα να καταθέσει ερώτηση στη Βουλή με κατηγορίες για δήθεν σκάνδαλο της ΚΥΔΕΠ, με ουσιαστικό όμως στόχο τη διενέργεια ελέγχου, ο οποίος θα αποκάλυπτε τις κλεψιές της επιχείρησης των νεοδημοκρατών βουλευτών». Τέλος, καμιά εφημερίδα δεν έκανε λόγο - διότι θεωρείτο αυτονόητο - για

την «πλύση» που ετοιμάζαν τα κανάλια εν ειδή ανταπόκρισης από την πρωθυπουργική εξόρμηση στην Αχαΐα...

Όσο για τον κ. Σημίτη εκείνος έκρινε ότι οι διακοπές (οικογενειακές) ήταν η καλύτερη «πορεία» του. Κι ανεχώρησε για να τις απολαύσει.

Και οι τίτλοι:

- ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Οι νέες τιμές των Ι.Χ.
- ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Σούπερ απάτη/Ανοιχτό το θέμα των Ι.Χ.
- ΑΥΡΙΑΝΗ: Κατάσχεσαν του Μάνου το κτήμα 2,5 δισ.
- ΑΥΓΗ: Υπουργοί πιέζουν για εκλογές.
- ΒΗΜΑ: Τι αλλάζει τώρα μέσα στην κυβέρνηση.
- ΒΡΑΔΥΝΗ: Κίνηση Σημίτη μέσα στο κόμμα / Υπερκυβέρνηση το Εκτελεστικό.
- ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Κάρφωσε το Μάνο / Ο ίδιος ο αρχηγός Κ. Μητσότσης.
- ΕΒΔΟΜΗ: 10 δισ. έκαναν φτερά.
- ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Συνέπεια προς τους εργαζόμενους.
- ΕΘΝΟΣ: Πρόβα για εκλογές.
- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: Στρατηγικοί, ο Μάρκος σας έχωσε στο βρακι του.
- ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Σύσκεψη τη νύχτα για την οικονομία.
- ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ώρα της Νέας Δημοκρατίας.
- ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: «Διευκρινίσεις» στους βιομηχάνους.



η άλλη οψη

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ

Αναμνηστικά

Τώρα που μοιάζει να είναι ώρα ψιφηνικής εμπνεύσεως «Βρυκολάκων», με όλα όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται πολιτικά και πολιτιστικά και καθόλου στενά συνδεδεμένα με τη μία ή με την άλλη παράταξη, η τελευταία πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ να απεικονίσουν σε γραμματοσήμο τη μνήμη οκτώ κορυφαίων ανθρώπων του θεάτρου, είναι μια ανίσχυρη όσο και νοσταλγική απάντηση στη γενικότερη φθηνία μας. Μπορεί να μην θεραπεύει τίποτα, προσφέρει όμως μια περιεργή, έστω και περιορισμένη παραμυθία. Έτσι τουλάχιστον την ένωση, όταν χθες ξεφυλλίζοντας τις εφημερίδες στάθηκα σε ένα άρθρο αφιερωμένο στη νέα σειρά γραμματοσήμων που πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 2 Δεκεμβρίου. «8 μεγάλοι σε γραμματοσήμα», έλεγε ο τίτλος και οι οκτώ μεγάλοι ήταν εκεί, θυμίζοντας καιρούς που η ποιότητα δεν ήταν ούτε αντικείμενο χλεύης ούτε σπάνιο πουλί.

Οι «οκτώ», είναι: πρώτη η Ελένη Παπαδάκη, με φόντο τα μάρμαρα ενός αρχαίου θεάτρου, ντυμένη με το ένδυμα της Εκάβης. Στην εποχή της θεωρήθηκε το κορυφαίο ταλέντο του θεάτρου, αλλά δεν πρόφθασε. Τη σταμάτησε το μίσος, σε καιρούς μίσους γενικώς. Ακολουθούν ο Χριστόφορος Νέζερ («Σφήκες» του Αριστοφάνη), ο Αιμίλιος Βεάκης («Οιδίπους Τύραννος»), η Μαρίκα Κοτοπούλη, στον «Αγαπητικό της Βοσκοπούλας», η Κατίνα Παξινού στη «Θυσία του Αβραάμ», η Κυβέλη στο «Μυστικό της κοντέσας Βαλέρινας», ο Δημήτρης Ροντήρης και ο Κάρολος Κουν.

Ο λόγος, λέει, που τα Ελληνικά Ταχυδρομεία αποφάσισαν αυτή τη σειρά, είναι ότι συμπληρώθηκαν 160 χρόνια από τότε που η Ευανθία Καίρη έγραψε και τύπωσε και παρουσίασε το πρώτο νεοελληνικό δράμα, εμπνευσμένο φυσικά από την επανάσταση και, συγκεκριμένα, από την Έξοδο του Μεσολογγίου. Ο λόγος, όμως, δεν είναι εκείνο που ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Λόγοι και «αιτίες» υπάρχουν συχνά. Εκείνοι που να τους επισημαίνουν δεν υπάρχουν.

Σε άλλους καιρούς, δεν αποκλείεται το γεγονός του να μην αποτελούσε κατά κανένα τρόπο «είδηση». Στο κάτω - κάτω, αν έχει ένας τόπος μερικούς άξιους σ' ένα τομέα, κι αν αυτοί οι άξιοι ανήκουν στους άξιους που έχουν ξεκαθαρίσει τις σχέσεις τους με τα εγκόσμια, τι το φυσικότερο από το να τυπώσουμε και κάποια γραμματοσήμα αναμνηστικά του έργου και της προσφοράς τους;

Ζούμε, όμως, σε καιρούς τραγικά κενούς και α - πνευματικούς. Θα συμφωνήσουμε, αν θέλετε, ότι τότε που εμείς είμαστε παιδάκια ήταν κάπως υπερβολική η μετάδοση της «Κοντέσας Βαλέρινας» από το ελληνικό ραδιόφωνο κάθε τρεις και λίγο. Θα συμφωνήσουμε επίσης ότι δεν πρόκειται ούτε για ένα από τα μεγαλύτερα έργα του διεθνούς δραματολογίου. Εντάσσεται όμως - και μόνον ως απλό παράδειγμα - αναφέρεται κι επειδή έγινε και γραμματοσήμο - μέσα σ' αυστηρά οριοθετημένα πλαίσια μιας διανοητικής ποιότητας που μας λείπει όλο και περισσότερο μέρα με την ημέρα. Ποιότητα δεν είναι μόνον ο Σοφοκλής ή ο Αισχύλος (με τη λογική αυτή θα έπρεπε όλοι οι κατοπinoί να είχαν αυτοκτονήσει). Ποιότητα είναι να ανεβαίνει ένα χαριτωμένο μέτριο εργάκι π.χ. όπως αυτό που ανεβάζει τώρα η κ. Βουγιουκλάκη, αλλά να το μεταφράζει ο Παύλος Μάτεσις που η θεατρική του γραφή είναι σπάνιας ποιότητας (και η μη θεατρική, δηλαδή, γιατί μυθιστορήματα όπως η «Αφροδίτη» του δεν γράφονται κάθε μέρα, μόνο που λόγω γραμματοσήμων για θέατρο είναι ο λόγος σήμερα). Κι αυτό είναι ένα παράδειγμα, βέβαια, αλλά όχι καθημερινό παράδειγμα, έστω κι αν υπάρχουν και άλλα. Η ποιότητα, όμως, και μάλιστα η πνευματική, εκείνη που είναι η πιο δύσκολη και που απαιτεί τη μεγαλύτερη επιμονή και ενός είδους ψυχικό ασκησιμό απέναντι στην ευκολία του πρόχειρου και του ποταπού, δεν είναι πια του καιρού μας. Γι' αυτό και η πρωτοβουλία των ΕΛΤΑ αποτελεί μια έκπληξη ευχάριστη.

Η στήλη δεν είναι και δεν θέλει να είναι και δεν παριστάνει ότι είναι, «θεατρική», «καλλιτεχνική» και ό,τι άλλο σχετικό. Αν επέμεινε τόσο πολύ σ' αυτό το θέμα σήμερα, είναι επειδή μοιάζουμε όλοι μας να μην έχουμε κατανοήσει μια πολύ πεζή αλήθεια: ότι κάνενα «επίπεδο» δεν μπορεί να «ανέβει» ή να γίνει «υψηλότερο», λειτουργώντας ανεξάρτητα από ένα άλλο. Είναι όλα αλληλένδετα. Τα βιβλία που γίνονται «μπερτσέλερ» (συχνά της κακιάς ώρας) και τα θεατρικά θέματα που σπάνε τα ταμεία (συχνά μιας άφιατης χυδαιότητας) και οι εφημερίδες μας που έχουν καταντήσει του τοίχου και του τίτλου, και η πολιτική μας ζωή που είναι πεζοδρομακιά, με ό,τι αυτό σημαίνει, δεν είναι φαινόμενα ανεξάρτητα ή αυτόνομα. Πάνε όλα μαζί: «πακέτο», που λέει και το ΠΑΣΟΚ, αδιαμφισβήτητος πρωταγωνιστής - με πανάξιους συμπρωταγωνιστές σε όλες τις παρατάξεις - αυτού που λέγεται εκχυδαϊσμός της δημόσιας ζωής.

Κατά τούτο, και τα γραμματοσήμα είναι μελαγχολικά και θλιβερά. Ακόμα και στις τόσο ποιοτικές αναφορές τους. Γιατί, το ξέρετε, μιλάμε για σειρές «αναμνηστικές»...



ΤΟ ΣΚΙΤΣΟ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΛΑΜΑΡΑ

Βασούλας κριτική

Πάλι η Βάσω, πάντα η Βασούλα. Πρώτη και θαρραλέα στην ενδοκομματική κριτική...

«Βάλαμε τη Δεξιά στο χρονοντούλαπο της ιστορίας και ηρουχάσαμε!... Δεν είδαμε ότι η Ν.Δ. εκσυγχρονίζεται...»

«Έγκυροι σοσιαλιστικοί δημοσιογράφοι ερμήνευσαν την παρατήρηση ως εξής:

«Ας αφήσει ο κ. Παπανδρέου και γενικά η κυβέρνηση την επικλήση του 1965...»

«...Ε, έχει δίκιο. Γιατί αυτές οι αναδρομές στο παρελθόν άρχισαν να πλήττουν και τη δική τους πλευρά...»



Ρόδινα

Περιμένουν τον ηγέτη. Οι οπαδοί όρθιοι στο πεζοδρόμιο. Το τριαντάφυλλο γερμένο στην παλάμη ενός οπαδού...

ΝΑ ΔΟΥΜΕ

Τη θετική πλευρά του ανοιγματος Παπούλια - χωρίς ανταλλάγμα προς την Αλβανία - αναπτύσσει ο ονόναδελφος Κ. Αγγελόπουλος στην «Ελευθεροτυπία».

«Ένας είναι ο δρόμος για να ανακουφισθούν οι Έλληνες: Η συνεργασία με τα Τίρανα...»

Μακάρι να έχει δίκιο... Σημειώνω ωστόσο μια φράση του:

«Έπρεπε να είναι κανείς εκεί και να κουβεντιάσει με αυτούς τους μειονοτικούς για να καταλάβει σε τι είδους τιμωρίες τους καταδικάζει τόσο χρόνια η αδιόλακτη πολιτική των Ελλήνων επαγγελματιών της εθνικοφροσύνης και τα αερολογήματά τους...»

Επειδή τα ίδια μας έλεγαν και



για το Κυπριακό που θα το έλυναν με «συμπαρατάξη» και «διεθνή διαφώτιση» και όχι με... συμπάρταση που ακολουθούσαν οι «επαγγελματίες της εθνικοφροσύνης» - θα περιμένουμε να δούμε αν θα σταματήσουν «οι τιμωρίες» των αδελφών μας εκεί πάνω στην Αλβανία με τη σοσιαλιστική πρωτοβουλία Παπούλια...

Δίδει... διάσκεψη

Ο κ. Γιώργος Βασιλείου είναι ανεξάρτητος (δηλαδή ανεξάρτητος όσο ο ημέτερος Νάσης του ΚΚΕ, αφού τον υποστηρίζει το ΑΚΕΛ) υποψήφιος πρόεδρος της Κύπρου απεφάσισε να μιλήσει - και πολύ ορθώς - και στον ελλαδικό Τύπο.

Μας καλεί λοιπόν την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου το μεσημέρι στην αίθουσα Ξένων Ανταποκριτών όπου «θα δώσει... διάσκεψη Τύπου»...

... Πριν στείλει την ανακοίνωση δεν έκανε μια... διάσκεψη μεταξύ των συνεργατών του. Κάποιος θα γνωρίζει ελληνικά...

ΠΕΝΑΚΙ ΤΟΥ ΝΙΤΣΑΒ

Τί 'ιδιωτική πρωτοβουλία και κοχλοκύθια. 'Ο Σημίτης τό εΐπε καθαρά: "ΤΟ... ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΧΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ!"



Δαρδανέλλια 1915

Πρόκληση για ιστορική αναψηλάφηση χαρακτηρίζεται από τον ίδιο το συγγραφέα το βιβλίο «Δαρδανέλλια 1915» του Στέφανου Στεφάνου...

Το βιβλίο αναφέρεται στην περιπέτεια των «Συμμάχων» το Φεβρουάριο του 1915 στα Στενά. Ο Σ. Στεφάνου υποστηρίζει ότι αν διετίθετο «μικρή δύναμη Ήφρας» το τολμηρό σχέδιο του Τσώρτσιλ θα πετύχαινε...

θα τέλειωνε πιο νωρίς ο Πόλεμος και θα είχε διαμορφωθεί διαφορετικά η πορεία της ιστορίας. Ο Βενιζέλος υπεστήριξε το εγχείρημα Τσώρτσιλ, διέβασε ένα σώμα στρατού, αλλά η προσφορά του ματαιώθηκε από τον Μεταξά...

... Μεταξύ μας: Αν αναλογισθεί κανείς τι έγινε στην εκστρατεία των Δαρδανελλίων μάλλον δικαιώνονται εκείνοι που αρνήθηκαν τη συμμετοχή του ελληνικού σώματος. Δύναμη 85.000 συμμαχικού στρατού συντριβή!...

Συσπειρώσεις

Αρχισαν να συνειδητοποιούν την πικρή αλήθεια οι «μικροί» της πολιτικής μας ζωής:

«Δεν έχει απλή αναλογική! Και αν ακόμη μαγειρέψει καμιά το εκλογομαγειρείο του ΠΑΣΟΚ, θα έχει το «εμπόδιο» της Β' Κατανομής. Που όσο μικρό και αν είναι δεν μπορούν να το περάσουν...»

Η πιο αξιόλογη διαπίστωση τους:

«Είναι ανάγκη να δημιουργηθεί ένας Προεδρευτικός Δημοκρατικός Πόλος...»

Για την αντιμετώπιση του Δικτατορισμού!...

προβλήματα και ιδέες

Ίδια φιλοσοφία!

«Μπορεί να αλλάξουμε τα εξαγγελθέντα από τον κ. Σημίτη, αλλά η βασική φιλοσοφία της γενικότερης οικονομικής πολιτικής για το 1988 παραμένει η ίδια!... Αυτή ήταν η χαρμόσυνη διαβεβαίωση του πρωθυπουργού, την ώρα που ανάγγελε, στη Βουλή, την τροποποίηση της ΑΤΑ που οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας.

Η φιλοσοφία παραμένει η ίδια... Ποια φιλοσοφία; Προφανώς η φιλοσοφία της ασυναρτησίας, που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ εδώ και έξι σχεδόν χρόνια! Κρατήστε την αναπνοή σας και προσέξτε:

Ο κ. Τσοβόλας μειώνει τη φορολογική κλίμακα, όχι γι' αυτά που θα πληρώσουμε στις αρχές του '88, αλλά για όσα θα κληθούμε να δώσουμε στις αρχές του εκλογικού έτους 1989.

Ενώ μειώνει την κλίμακα, καταργεί τις υπάρχουσες απαλλαγές και ζητάει από τους φορολογουμένους αποδείξεις για όλα σχεδόν τα έξοδά τους, προκειμένου να αφαιρεθούν από το φορολογητέον ποσό. Όμως, δεν θα λαμβάνονται υπόψη όλα τα έξοδα, αλλά τα... 40% και μέχρι ποσού 500.000 δρχ. το πολύ.

Παράλληλα, αναγγέλλονται μειώσεις του ΦΠΑ για 58 είδη, αλλά ο υπουργός δηλώνει ότι

θα υπενθυμίσω μερικά πράγματα:

1. Από το 1981 μέχρι σήμερα, οι τιμές όλων των βασικών ειδών έχουν σχεδόν τριπλασιασθεί! Ενώ δηλαδή μιλάμε για αυξήσεις 5-6000 δραχμών ανά τετράμηνο, το ψωμί, από 26 το κιλό (τιμή του '81), έχει πάει 90. Το κοτόπουλο, από 100 έχει πάει 350. Το λάδι, από 143, 380. Το σκληρό τυρί, από 183, 900. Η ζάχαρη, από 30, 115. Οι πατάτες, από 17, 42. Το εβαπορέ, από 33, 95. Η βενζίνη, από 35, 77.

2. Οι δήθεν μειώσεις του ΦΠΑ από 18% σε 6% αφορούν 58 είδη. Ξέρετε ποια είναι τα είδη αυτά; Θα σας διαβάσω μερικά: Σαρωθρόχορτο και σκούπες από σαρωθρόχορτο. Ακάρσα (έντομα που χρησιμοποιούνται στις καλλιέργειες αντι εντομοκτόνων). Ορτύκια και κρέας ορτυκίων. Θερμοκήπια με συσκευές από ξύλο, σίδερο, χάλυβα ή αλουμίνιο. Χαλκοκράματα. Έργα χαρακτηριστικής λιθογραφίας, αγαματοποιίας και γλυπτικής. Συσκευές που διευκολύνουν την ακοή των κουφών. Σαμπουάν κεφαλής και σώματος. Αποσμητικά χώρου. Και τα λοιπά και τα λοιπά...

3. Ο κ. Τσοβόλας ζητάει από τους φορολογουμένους αποδεί-

ξεις για ένα σωρό αγορές και υπηρεσίες. Αλλά είναι γνωστό ότι, όταν ζητήσεις από κάποιον απόδειξη, παύει να σου προσφέρει τα είδη του ή τις υπηρεσίες του. Επομένως, είναι ζήτημα αν θα μπορέσει ο φορολογούμενος να βάλει στη φορολογική του δήλωση περισσότερα από 1/5 των αποδείξεων. Κι απ' αυτό, θα πρέπει να φαιρέσει το 60%.

Και κάτι άλλο: Οι εφορίες αποδείχτηκε ότι δεν μπορούσαν, μέχρι και φέτος, να ετοιμάσουν εγκαίρως τα φορολογικά σημειώματα ως τα μέσα του καλοκαιριού, μολονότι δεν περιείχαν πολλές αποδείξεις προς αφαίρεση. Με ποια λογική περιμένει ο κ. Τσοβόλας να προφτάσουν να «τσεκάρουν» τα εκατομμύρια των αποδείξεων που θα περιλαμβάνουν οι μελλοντικοί φάκελοι των φορολογουμένων; Εδώ μου δημιουργείται μια πονηρή σκέψη: Το νέο σύστημα θα ισχύσει, όπως είπαμε, από το 1989, έτος εκλογών. Φαίνεται λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει, ακριβώς, να αργήσουν οι εφορίες να στείλουν τα σημειώματα το έτος εκείνο, ώστε να έχουν γίνει οι εκλογές όταν τα παραλάβει ο κοσμάκης! Αυτό είναι φιλοσοφία μια φορά...

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΟΣ

