

## Ο Σημίτης έφυγε σαν κύριος

Γεμάτες ήταν οι χθεσινές κυριακάτικες εφημερίδες με περιγραφές και «ιστορίες» για το «πώς και γιατί» παραιτήθηκε ο Σημίτης. Συμπάθειες βέβαια στο λαό δεν είχε ο άνθρωπος αυτός. Του είχε φортώσει η κυβέρνηση τον πιο δυσάρεστο ρόλο: να κηδεμονεύει τη λιτότητα. Οι περισσότερες πορείες διαμαρτυρίας, κατέληγαν κάτω από το μπαλκόνι του στην πλατεία Συντάγματος. Οι απειλές των πανών, σ' εκείνον απευθύνονταν. Εάν οι αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα, οι αμαρτίες σαράντα υπουργών της κυβερνήσεως, epαίδευαν τον Σημίτη.

Παρ' όλο που αυτά του έδιναν το φυσικό δικαίωμα να εκδηλώσει την πικρία του κατά την αποχώρησή του από την κυβέρνηση, εκράτησε μια στάση που αποτελεί μάθημα ήθους για την ελληνική πολιτική: δεν παραπονέθηκε για τον τρόπο, με τον οποίο τον απομάκρυναν. Δεν διαμαρτυρήθηκε γιατί πλήρωσε σφάλματα και παραλείψεις που ανήκαν σε όλη την κυβέρνηση και όχι μόνο σ' αυτόν.

Έφυγε σαν κύριος από το υπουργείο που του είχαν αναθέσει.

Άλλοι σαν κι αυτόν, που είχαν παλαιότερα παραιτηθεί, φεύγοντας απείλησαν αποκαλύψεις, σήκω-

### Του ΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΤΣΟΥΜΗ

σαν μπαϊράκι, οργάνωσαν δικό τους κόμμα, έκοψαν τις σχέσεις τους με το πρώην κόμμα τους.

Ο Σημίτης μάζεψε τα προσωπικά του πράγματα από το γραφείο του και πήγε σπίτι του άφωνος, άλαλος, ανεπηρέαστος από το γεγονός ότι, εδώ που τα λέμε, του είχαν φερθεί με μια σκληρότητα που δεν μπορεί να μην τον πλήγωσε ψυχικά.

Αντιπαθής ήταν η λιτότητα που είχε αναλάβει να ενσαρκώσει στις λαϊκές τάξεις. Πώς μπορούσαν οι μισθωτοί να του συγχωρήσουν ότι τους κουτσούρευε την ΑΤΑ; Βρέθηκε αντιμέτωπος με την πλατιά

λαϊκή μάζα που τον βρήκε αντίθετό της στα συμφέροντά της. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο αποχώρησε, έκανε τους δυσαρεστημένους μαζί του, να παραμερίσουν για να περάσει... Τους απόπλισε από τους θυμούς, τις γκρίνιες, τα παράπονα, ξεχάστηκαν τα επιθετικά σλόγκαν στα πανύ που ανέμιζαν κάτω από το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από την ευγένεια και το ήθος που δεν είναι και τόσο εύκολο να διατηρηθούν σ' έναν άνθρωπο που του είχαν αναθέσει να σφίγγει κάθε τόσο το ζωνάρι του Έλληνα και να επωμίζεται την αντιπάθεια για αποφάσεις που προκαλούσαν λαϊκές αντιδράσεις και που τις έπαιρναν όλοι μαζί οι υπουργοί, αλλά την πικρία τους, εισέπραττε μόνος αυτός.

Γεμάτες οι χθεσινές εφημερίδες με... αποκλειστικές περιγραφές πως «εκτελέστηκε» ο Σημίτης. Κουτσομπολιά, παρασκηνία, σούπα - μούπες, ευθυνολογίες, αλλά το κυριότερο όμως, δεν το λένε: ο Σημίτης έφυγε σαν κύριος ....