

Ο απολογισμός του κ. Σημίτη εισάγει νέα ήθη

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, μια δημοκρατική καινοτομία στη δημόσια ζωή μας. Ένας νέος τρόπος απολογισμού εργασίας υπουργείου: Οχι μόνο, πια, αναφορές σε όσα έγιναν, αλλά και σε όσα δεν έγιναν. ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ αυτό απολογισμό εργασίας τον εγκαινίασε προχτές ο υπουργός Γεωργίας κ. Σημίτης — αναφερόμενος στον πρώτο χρόνο του ίδιου και της όλης πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, στο νευραλγικό αυτό δημόσιο πόστο.

ΛΙΤΑ και απέρριττα, στον απολογισμό του, ο κ. Σημίτης ανέφερε:

- ΟΤΙ προώθησαν τα εγχειροβελτιωτικά έργα (τόσα στραγγιστικά, τόσα αρδευτικά, τόσα ισοπεδωτικά κλπ.) και χρηματοδότησαν κάθε κατηγορία έργων με αυτά ή εκείνα τα ποσά.
- ΟΤΙ συνέχισαν τις μελέτες και την κατασκευή αλυσίδας ολόκληρης κτιριακών έργων και γεωργικών εγκαταστάσεων (χορηγώντας τόσα για σιλό, τόσα για ξηραντήρια, τόσα γι' αποθήκες, τόσα για δεξαμενές κλπ.).
- ΟΤΙ πήραν τις επιδοτήσεις από τους εμπόρους, τους μεταποιητές και τους εξαγωγείς και τις έδωσαν απευθείας στους αγρότες — μέσω των Συνεταιρισμών τους.
- ΟΤΙ άρχισαν τη δημιουργία συνεταιριστικών σούπερ — μάρκετ, προκειμένου να μπάσουν τους αγρότες στις αγορές, — προς όφελος και των αγροτών και της κατανάλωσης.
- ΟΤΙ συγκρότησαν τριάντα συνεργεία προς εντατικότερη κτηματογράφηση των δασών και σύνταξη του κτηματολογίου.
- ΟΤΙ εξάντλησαν όλες τις δυνατότητες που παρέχει η ΕΟΚ (και τα διάφορα ταμεία της) για άντληση πόρων, για προώθηση τομεακών προγραμμάτων, για καλύτερες τιμές στον παραγωγό και για χρηματοδότηση σοβαρών έργων γεωργικής υποδομής.
- ΟΤΙ η αύξηση του αγροτικού εισοδήματος για το 1982 θα είναι οπωσδήποτε μεγαλύτερη από την αύξηση του πληθωρισμού κλπ. κλπ. κλπ...

ΕΞΙΣΟΥ λιτά και απέρριττα ο υπουργός Γεωργίας ανέφερε ότι, — παρά τις επιτυχίες και τις προσπάθειες και πέρα από τα επιτεύγματα και τους κόπους, — η Αλλαγή στον αγροτικό τομέα βρίσκεται ακόμη στα πρώτα της βήματα. Και για να γίνει απόλυτα σαφές επισήμανε:

- ΟΤΙ οι εργασίες προς εκσυγχρονισμό του υπουργείου δεν έχουν ολοκληρωθεί.
- ΟΤΙ τα πρόσωπα και τα μέσα του υπουργείου δεν αξιοποιούνται κατά τρόπο ικανοποιητικό (και ικανούς επιστήμονες και αξιόλογο μηχανικό εξοπλισμό διαθέτει, ως γνωστόν, το Υπουργείο Γεωργίας).
- ΟΤΙ στόχοι που θεωρούνται εύκολοι αποδείχτηκαν πως δεν είναι άμεσα εφικτοί.
- ΟΤΙ ο ρυθμός εφαρμογής της νέας πολιτικής στον αγροτικό τομέα είναι βραδύς.
- ΟΤΙ συναντούν σοβαρές δυσκολίες, και η συνεννόηση με τους μαζικούς φορείς και η από κοινού χάραξη πολιτικής.
- ΟΤΙ οι υπηρεσίες του υπουργείου λειτουργούν υποτονικά.
- ΟΤΙ οι υπηρεσίες του υπουργείου υστερούν σε αποτελεσματικότητα κτλ. κλπ. κλπ...

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ειδικοί, βεβαίως, ούτε και ο χώρος το επιτρέπει να επιχειρήσουμε από τη στήλη αυτή εκτιμήσεις επί του απολογισμού — να σπεύσουμε δηλαδή να πούμε αν είναι πιο πολλά και πιο σημαντικά εκείνα που πραγματοποιήθηκαν από εκείνα που έμειναν απραγματοποίητα και να βγάλουμε βιυστικά συμπεράσματα.

ΣΑΝ ΑΠΛΟΙ πολίτες, όμως, — σχολιάζοντας το λιτό και ειλικρινή απολογισμό του κ. Σημίτη — μπορούμε να έχουμε γνώμη πάνω στο τυπικό μέρος του απολογισμού και στα νέα δημόσια ήθη που εισάγει.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ να πούμε κι εμείς ότι οι νέοι πολιτικοί προϊστάμενοι του αγροτικού τομέα προσπαθούν να μπάσουν τη δημοκρατία (και τη δημοκρατική ευπρέπεια) στο Υπουργείο Γεωργίας.

ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ να πούμε ακόμη ότι αν το κατορθώσουν, ανοίγονται διάπλατοι οι δρόμοι για να μπάσουν τη δημοκρατία στο χωράφι, στο λιοστάσι, στο αμπέλι, στη στενή και στο περιβόλι — σ' όλη τη χώρα.

ΚΑΙ ΑΥΤΗ η διάσταση του απολογισμού ίσως να είναι η πιο σημαντική προσφορά του κ. Σημίτη.