

# Λίγα λόγια και πολλή δουλειά...

**Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ** Γεωργίας της Ελλάδας «είναι ένας σκληρός και αποτελεσματικός διαπραγματευτής». Έτσι μιλάνε στις Βρυξέλλες για τον κ. ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗ που διαχειρίζεται ένα από τα πιό δύσκολα χαρτοφυλάκια, όπως είναι αυτό της Γεωργίας. Εκπρόσωπος ουσιαστικά των αγροτών, ο κ. Σημίτης που έχει σημειώσει μέχρι στιγμής τα περισσότερα «πήγαιν' έλα» στις Βρυξέλλες —τουλάχιστον οκτώ μέρες— κάθε μήνα ταξιδεύει στην έδρα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων — έχει δώσει μεγάλες μάχες με αντίπαλους του υπουργούς Γεωργίας των άλλων κρατών της ΕΟΚ, και έχει σημειώσει αρκετές «ούσιαστικές νίκες».

Ο κ. Σημίτης έχει, φαίνεται, το σπάνιο ταλέντο του «κίκανου διαπραγματευτή». Έτσι λένε οι αξιωματούχοι της Κοινής Αγοράς. Κυκλοφορεί μάλιστα και ο ψιθυρός ότι ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γκαστόν Τόρν έχει πλέξει το εγκώμιο του κ. Σημίτη στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Καραμανλή.

Τό πρώτο που «μετράει» στις ευρωπαϊκές εκτιμήσεις

**Ο υπουργός Γεωργίας Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ** θεωρείται άριστος και βαθύς γνώστης του αντικειμένου του, από όλους τους συναδέλφους του της ΕΟΚ. Πώς όμως ο ίδιος αντιλαμβάνεται την αποστολή του και πώς οργανώνει το υπουργείο και τους επιτελείς του;

για τον υπουργό Γεωργίας είναι ότι κάθε φορά που εμφανίζεται στο Συμβούλιο Υπουργών είναι «διαβασμένος». Δείχνει να έχει μελετήσει καλά τους φακέλους του. Δείχνει ακόμα ότι είναι «απόλυτα προετοιμασμένος» κάθε φορά που φτάνει με τους συνεργάτες του στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κι αυτό είναι κάτι το σημαντικό, αποφασιστικό για τις μάχες που διεξάγονται στις Βρυξέλλες. Γιατί, διαφορετικά, αν «δεν εμφανιστεί δια-

βασμένος» τὸ πιθανότερο είναι ὅτι θὰ κερδίσουν οἱ ἄλλοι σὲ βάρος σου...

Ὁ κ. Σημίτης στὸν ὁποῖο φτάνουν οἱ «κοινοτικές ἐκτιμήσεις» γιὰ τὸ πρόσωπό του ἀποφεύγει νὰ κάνει ὁποιοδήποτε σχόλιο. Ἀπλὰ καὶ μόνο χαμογελά. Ὁμολογεῖ ὅμως ὅτι εἶναι ἀπόλυτα ἱκανοποιημένος ἀπὸ τὴν δουλειὰ πού γίνεται στὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας. «Οἱ ὑπάλληλοι εἶναι κατὰ τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ εὐσυνειδητοὶ καὶ πρόθυμοι, καὶ ἀρχίζουν νὰ συνειδητοποιοῦν ὅτι στὶς Βρυξέλλες χρειάζεται νὰ ἀπαντοῦν καὶ νὰ ἀναπτύξουν τὶς ἀπόψεις μὲ ἐπιχειρήματα καὶ νὰ μὴν σπαταλῶνται σὲ γενικότητες πού προδίδουν, ἀσφαλῶς, ἀγνοία τῶν προβλημάτων...»

★ Ὁ κ. Σημίτης ἔχει πικρὴ πείρα ἀπὸ τὶς «γενικότητες»... Ὄταν εἶχε πρωτοπάει στὸ Συμβούλιο Υπουργῶν, χρειάστηκε σὲ κάποια στιγμή νὰ ἀπαντήσει στὰ ἐπιχειρήματα ἑνὸς συναδέλφου του. Συμβουλευτήκε ἕνα ἀπὸ τοὺς ἐπιτελείς του πού τὸν συννόθευαν. «Τί ἀπαντοῦμε;» τὸν ρώτησε ὁ κ. Σημίτης... «Δὲν ἀπαντοῦμε κύριε ὑπουργέ. Σὰς ἐτοιμάσαμε αὐτὸ τὸ κείμενο, διαβάστε το, καὶ καλύπτεστε...»

Ἀπὸ τὶς πρώτες μέρες πού πήγε στὸ ὑπουργεῖο Γεωργίας, ὁ κ. Σημίτης κατάλαβε ὅτι μ' αὐτὴ τὴν νοοτροπία πού κληρονόμησε δὲν καλυπτόταν. Ἐτσι, τάχιστα ἄλλαξε τὸ «σύστημα» καὶ, φυσικὰ, τὴν νοοτροπία τῶν στελεχῶν τοῦ ὑπουργείου.

Ὁ κ. Σημίτης ἔδωσε —καὶ δίνει— μεγάλη ἐμφαση στὸ στάδιο τῆς προετοιμασίας. Γιὰ τὴ «μάχη» πού θὰ δοθεῖ γιὰ τὶς τιμὲς τῶν ἀγροτικῶν



Ο υπουργός Γεωργίας κ. Κ. Σημίτης

προϊόντων, γύρω στὸν Δεκέμβρη, ἔχει προετοιμαστῆ καὶ εἶναι ἑτοιμος ἀπὸ τὶς ἀρχές τοῦ Ὀκτώβρη. Γιὰ τὶς συζητήσεις πού θὰ ἀρχίσουν σχετικὰ μὲ τὰ προγράμματα ἀνάπτυξης τῶν χωρῶν τῆς Μεσογείου ἔχει ἤδη ὑποβάλει τὶς ἀπόψεις τοῦ ὑπουργείου του.

Πρὶν ἀπὸ κάθε συνεδρίαση τοῦ Συμβουλίου Υπουργῶν Γεωργίας, ἐνημερώνεται πρῶτα ἀπ' ὅλα γιὰ τὰ θέματα πού πρόκειται νὰ συζητηθοῦν ἐνῶ συγχρόνως ἐτοιμάζει τὶς ἑλληνικές θέσεις πού θὰ ὑποστηρίξει. Οἱ κύριοι συνεργάτες τοῦ κ. Σημίτη στὸ ὑπουργεῖο εἶναι οἱ οἰκονομολογοὶ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ καὶ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ. Δύο ἄλλα στελέχη τοῦ ὑπουργείου Γεωρ-

γίας πού πηγαινοέρχονται στὶς Βρυξέλλες, δύο φορές τὸν μήνα, καὶ μετέχουν στὴν εἰδικὴ ἐπιτροπὴ Γεωργίας πού προετοιμάζει τὰ θέματα πού θὰ συζητηθοῦν στὸ Συμβούλιο Υπουργῶν εἶναι ὁ κ. ΝΤ. ΠΕΤΣΙΚΟΣ καὶ ὁ κ. Π. ΣΑΡΡΟΣ. Ἐπικεφαλῆς τοῦ τμήματος Γεωργίας στὴ Μόνιμη Ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδας στὴν ΕΟΚ εἶναι ὁ κ. ΑΝΔΡ. ΚΟΡΑΚΑΣ.

Ἐνα ἄλλο βασικὸ πρόβλημα πού ἔλυσε ἀμέσως ὁ κ. Σημίτης εἶναι ἡ «παραδοσιακὴ φλυαρία» τῆς δημόσιας διοίκησης. Ὁ ἴδιος λέει ὅτι σὲ καμιά περίπτωση δὲν μπορεῖ νὰ μιλά στοὺς Βρυξέλλες ἐπὶ δεκαπέντε λεπτὰ συνεχῶς. Ἐτσι χρειάστηκε νὰ συνηθίσουν οἱ συνεργάτες του, κυρίως τὰ στελέχη τοῦ ὑπουργείου του, στὴν πολὺ δύσκολη ὑπόθεση «νὰ πυκνῶνουν τὰ ἐπιχειρήματά τους» μέσα σὲ μιά σελίδα χαρτιοῦ. Εἶναι κι αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ «μυστικὰ» τῶν ἐπιτυχῶν ἐμφανίσεων τοῦ κ. Σημίτη στὶς «μάχες» πού διεξάγονται στὶς Βρυξέλλες καὶ γιὰ τὶς ὁποῖες χρειάζεται νὰ ἔχει κανεὶς ἀντοχή καὶ γερὰ νεῦρα. Καὶ, φυσικὰ, μιά «στρατηγικὴ».

«Σὲ καμιά περίπτωση δὲν ζητᾶμε πολλὰ. Προσπαθοῦμε νὰ γνωρίζουμε καλὰ τί θέλουν οἱ ἄλλοι καὶ ξεκαθαρίζουμε ἀπ' τὴν ἀρχὴ τὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα εἴμαστε ἀσυμφωρητοί»...

Σωστό. Δὲν ἔχει καμιά ἀξία νὰ ζητᾶς τὰ ἴδια πού ζητοῦν οἱ Γάλλοι καὶ οἱ Γερμανοὶ, ἀφοῦ οὕτως ἢ ἄλλως θὰ τὰ κερδίσουν...