

33.2

# "Γνωρίζουμε τί κάνουμε και πού πάμε"



**ΘΑ ΠΑΤΑΧΘΟΥΝ  
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ  
ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΑ**

**ΕΥΟΙΩΝΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Ο ΠΡΟ-Υ-ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1982**



— Γνωρίζουμε τί κάνουμε και πού πάμε!  
Σ' αυτή την άποστροφή του προϋπολογισμού  
λόγου στη Βουλή του Πρωθυπουργού 'Αν-  
δρέα Παπανδρέου συνοψίζεται η απάντηση  
της Κυβέρνησης της 'Αλλαγής προς την 'Αν-  
τιπολίτευση, η όποια άρνήθηκε να υπερψη-  
φίσει τό μεταβατικό Προϋπολογισμό του 1982  
πού δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ένα κα-

λύτερο αύριο της ελληνικής οικονομίας. 'Η  
Δεξιά αποχώρησε από την αίθουσα του Κοι-  
νοβουλίου, παριστάνοντας την «προσβεβλη-  
μένη», όταν ο Πρωθυπουργός αποκάλυψε τις  
μηχανογραφίες στελεχών της σέ βάρος της  
έθνικης μας οικονομίας. Τό ΚΚΕ, παρά τις  
διακηρύξεις του ότι «συμπεριλαμβάνεται στις  
δυνάμεις της 'Αλλαγής» καταψήφισε στό σπ-

νελο τόν πρώτο Προϋπολογισμό της λαοπρέ-  
βλητης δημοκρατικής σοσιαλιστικής κυβέρνη-  
σης, επιβεβαιώνοντας την άποσταση πού  
υπάρχει ανάμεσα στό λεκτικά πυροτεχνή-  
ματα και την πολιτική πρακτική. Λίγο πρίν  
τήν ψηφοφορία ο Πρωθυπουργός έκλεισε τή  
συζήτηση για τόν Προϋπολογισμό, τονίζον-  
τας ότι ο τελευταίος είναι πράγματι σκλη-

ρός, άλλ' η κυβέρνηση, διαπνεόμενη από ε-  
πευθυνότητα, προτίμησε τή διαφραλέα και έν-  
τιμη επιλογή των νέων φέρων, άπορρίπτον-  
τας σάν λύσεις τή διεύρυνση του δημοσιονο-  
μικού ελλείμματος —πού θα ύπονόμουμε ε-  
πωσθήποτε παραπέρα τήν οικονομία— ή τήν  
ύ π ο θ α θ μ ι σ η των κρατικών κοινωνι-  
κών παρεχών.

'Ο Πρωθυπουργός Α. Γ. Παπανδρέου έκλεισε μέ τήν ομιλία του τή συζήτηση για τόν Προϋπολογισμό.

## ΤΑ «ΜΕΓΑΛΑ ΧΡΟΝΙΑ»

— Το 1980 και '81 υπήρξαν τὰ «μεγάλα χρόνια» τῶν φοροφυγάδων, εἶπε χαρακτηριστικὰ ὁ Α. Γ. Παπανδρέου, καὶ κατὰ τὴ διάρκειά τους ἡ ελαστικότητα τῶν φορολογικῶν ἐσόδων ἦταν μὲ κρότερη ἀπ' τὴ μονάδα.

Ὁ Πρωθυπουργὸς ἀνάλωσε τὸ μεγαλύτερο μέρος τῆς ὀμιλίας του σὲ μιὰν ἐμπεριστατωμένη ἀνάλυση τῆς διεθνούς καὶ ἐλληνικῆς οἰκονομικῆς κατάστασης, στὰ πλαίσια τῆς ὁποίας τοποθέτησε τὴ μελλοντικὴ κυβερνητικὴ πολιτικὴ, γιὰ νὰ καταλήξει, ἀναφερόμενος στοὺς εὐσεβεῖς παθούς τῆς Δεξιάς:

Δὲν πρόκειται νὰ κτυπήσω μετὰ τὴν πόρτα τοῦ Διεθνούς Νομισματικοῦ Ταμείου. Δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἱκανοποιήσουμε σ' αὐτό...

Τὸ πλήρες κείμενο τῆς προσηλωσινῆς ὀμιλίας τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀνδρέα Γ. Παπανδρέου ἔχει ὡς ἑξῆς:

«Ὅσα ἤθελα νὰ πληροφορήσω τὴν αἴθουσα ὅτι, ἐὰν ἡ «Νέα Δημοκρατία» ἦταν κυβέρνησις σήμερα, σύμφωνα μὲ σημεῖωμα τοῦ Γενικοῦ Λογιστηρίου τοῦ Κράτους, τῆς 25ης Σεπτεμβρίου 1981, τὸ ἔλλειμμα τοῦ τακτικοῦ προϋπολογισμοῦ θὰ ἦταν 140.868.000, 000... Εἶμαι στὴ διάθεση τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς ἀξιωματικῆς ἀντιπολίτευσης νὰ τοῦ δώσω τὸ σημεῖωμα Δὲν πρόκειται, ὅμως νὰ τὸ καταθέσω. Θὰ τὸ δεῖ ἐκεῖνος, ἐὰν ἐπιθυμεῖ.

Τὸ θέμα βέβαια ἔχει οὐσιαστικὰ ἐξαντληθεῖ. Ἀπλῶς εἶναι κρίμα, ὅτι τώρα πρὸς τὸ τέλος πῆρε ὁ διάλογος μορφή ἀπαράδεκτη γιὰ τὸ ἦθος τοῦ Κοινοβουλίου. Εὐχομαι πραγματικὰ ἡ ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσις... νὰ μάθει νὰ σέβεται τοὺς κανόνες ποὺ διέπουν τὸ Κοινοβούλιο.

Ἀγαπητοὶ συνάδελφοι, ἡ διεθνῆς οἰκονομικὴ κρίσις συνεχίζεται καὶ παρὰ τὸ γεγονὸς, ὅτι ὑπάρχουν ὀρισμένοι κύκλοι ποὺ ἐλπίζουν ὅτι μετὰ τὸν Ἰούνιο τοῦ 1982 θὰ ὑπάρξει ἀνάκαμψις, φοβᾶμαι, ὅτι ἐγὼ μὲν ἀνήκω σὲ ἐκείνους ποὺ τὸ πιστεύουν.

Τὸ πρόβλημα ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ παγκόσμιος καπιταλισμὸς εἶναι πάρα πολὺ βαθύ. Δὲν περιορίζεται, ὅπως εἶπε ὁ κ. Ἀβέρωφ σὲ προβλήματα νομισμάτων, ἢ τιμῶν πετρελαίου. Εἶναι γεγονός καὶ ὅτι τὸ ἐπαναλάβω, τὸ ἔχω ξαναπεῖ σ' αὐτὴ τὴν αἴθουσα, ὅτι ἡ μεταπολεμικὴ περίοδος χαρακτηρίστηκε ἀπὸ μιὰ ἀνοδικὴ πορεία τοῦ ἐθνικοῦ εἰσοδήματος ὅλων σχεδὸν τῶν χωρῶν. Μιλῶ γιὰ τὶς ἀναπτυσσόμενες χώρες, ὄχι τὶς ἀναπτυσσόμενες. Ἄν θέλετε μιλῶ γιὰ τὸν Βορρᾶ καὶ ὄχι γιὰ τὸ Νότο. Ἀλλὰ κατὰ κύριο λόγο, γιὰτὶ ἀνοικοδομήθηκε ἡ Εὐρώπη, ποὺ εἶχε καταστραφεί ἀπὸ τὸν ἀπολυταρχικὸν ἐξοπλισμὸν ἀπὸ τὸν Β' Παγκόσμιον Πόλεμον. Καὶ θὰ ἄξιζε νὰ προσθέσω κάτι ποὺ ἀγνοεῖται, ἀλλὰ ποὺ εἶναι δεδομένο ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῶν Ἑνωμένων Ἐθνῶν, ὅτι αὐτὴ ἡ μεγάλη ἀνοδι-

