

Κώστας Σημίτης

Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αντιμετωπίσει αποφασιστικά, για να πετύχει την ανανέωσή του, τρεις κύκλους προβλημάτων : Ο πρώτος αφορά τις θέσεις του, το πρόγραμμά του, τις λύσεις που δίνει στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Οι συνθήκες αλλάζουν ραγδαία. Γι' αυτό και χρειάζεται επανεξέταση, προσαρμογή των όσων απόψεων έχουν αποκρυσταλλωθεί μέχρι σήμερα αλλά και νέες προσεγγίσεις. Το κίνημα πρέπει ως κόμμα εξουσίας να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αύριο τα προβλήματα του τόπου.

Ο δεύτερος κύκλος θεμάτων αφορά τη βελτίωση της λειτουργίας των οργάνων. Η κεντρική πολιτική καθοδήγηση και ο ενιαίος σχεδιασμός πρέπει να είναι αποτέλεσμα συνεχούς, αμοιβαίας πληροφόρησης όλων των οργάνων, διαδικασιών λήψης αποφάσεων, οι οποίες δεν περιορίζουν, δεν ελέγχουν, δεν δημιουργούν στεγανά, ύπαρξης περισσότερων αντιλήψεων, ελεύθερης αντιπαράθεσης απόψεων και χωρίς καταναγκασμούς διαλόγου, συμμετοχής όλων των οργάνων τόσο των κεντρικών όσο και των περιφερειακών συντονισμένης αλλά όχι συγκεντρωτικής λειτουργίας.

Ο τρίτος κύκλος προβλημάτων αφορά τη σχέση μας με τη κοινωνία, πως θα κερδίσουμε τη χαμένη μας αξιοπιστία. Η αντιμετώπιση της κρίσης αξιοπιστίας απαιτεί ένα νέο λόγο. Απαιτεί επίσης μία νέα πολιτική πρακτική. Η κραυγαλέα αντιπολίτευση δεν φτάνει. Χρειάζεται συνεχής διάλογος με τις διάφορες κοινωνικές ομάδες με επιδιώξ~~ως~~ την ενιαία δράση των δυνάμεων εργασίας σε μία συγκροτημένη πορεία κοινωνικής μεταβολής. Το Κίνημα δεν θα πρέπει να είναι ούτε ουραγός συντεχνιακών διεκδικήσεων, ούτε πολλαπλασιαστής μίας αντιπολιτευτικής διαμαρτυρίας, που θέλει να υπερασπίσει ανυπεράσπιστα. Πρέπει να είναι κυρίως καθοδηγητής στην εφαρμογή μίας συνεκτικής πρότασης εξέλιξης της κοινωνίας που θα έχει πλατιά κοινωνική στήριξη.

Το Συνέδριο συζήτησε το σχέδιο διακήρυξης, τις θέσεις αλλά αποφάσισε να μην κλείσει το διάλογο. Πιστεύω πολύ σωστά. Χρειάζεται να επεξεργαστούμε καλύτερα τις θέσεις μας, να είναι πιο προσαρμοσμέ-

νες στα προβλήματα της εποχής. Η διαδικασία ολοκλήρωσης των κειμένων θα κλείσει με την πανελλήνια συνδιάσκεψη που θα συνέρθει το καλοκαίρι του 1991. Θα είναι ένα αποφασιστικό βήμα για τη νέα φυσιογνωμία του ΠΑΣΟΚ.