

12.1.1991

Από Κώστα Σημίτη

Οκτώ μήνες μετά το σχηματισμό της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το εκπαιδευτικό μας σύστημα βρίσκεται σε πρωτοφανή κρίση. Τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τα τεχνολογικά ιδρύματα δεν λειτουργούν. Αιτίες της κρίσης είναι η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει συντηρητικά πρότυπα, η αυταρχικότητά της, η έλλειψη ευαισθησίας στα προβλήματα της νεολαίας, η ανυπαρξία μιάς συναρτημένης εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ν.Δ. πίστεψε, ότι το πρόβλημα της παιδείας είναι η πειθαρχία. Η Ν.Δ. πίστεψε ότι μπορεί με αυταρχισμό και βία να ξεπεράσει τις αντιδράσεις. Οι σημερινές συνέπειες ήσαν γι' αυτό αναπόφευκτες. Η Ν.Δ. παρουσίασε τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα ως τυχαίο γεγονός.

Ήταν τυχαίο το γεγονός, ότι οι καταλήψεις των μαθητών αντιμετωπίστηκαν με ανακαταλήψεις; ότι μία οργανωμένη ομάδα που τρομοκρατούσε επί δύο χρόνια την Αχαΐα πραγματοποίησε την ανακατάληψη; Ήταν τυχαίο το γεγονός ότι επικεφαλής ήταν ο δημοτικός σύμβουλος της Δεξιάς και πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Καλαμπόκας; Ποιός όπλισε αυτούς που επιτέθηκαν στους μαθητές με σιδηρολοστό και δολοφόνησαν τον καθηγητή; Ήταν τυχαίο ότι η αστυνομία απουσίαζε και εκώφευσε στις εγκλήσεις και τα τηλεφωνήματα των γονιών, ότι ο νομάρχης είχε εξαφανισθεί;

Η χώρα έχει δυστυχώς παράδοση παρακρατικής βίας. Η Ν.Δ. θα έπρεπε να είναι πολύ πιο συνετή. Η νοοτροπία του αυταρχισμού και η προσπάθεια βίας επίλυσης των διαφορών δημιουργεί κινδύνους για τη δημοκρατία. Η παιδεία απαιτεί συζήτηση, πειθώ, κατανόηση στις δυσκολίες και τα προβλήματα της νεολαίας ευαισθησία. Δεν χρειάζεται σιδηρολοστός. Ποιά πρότυπα δίνει η Ν.Δ. στη νεολαία; Δίνει τα πρότυπα μιάς φασιστικής κοινωνίας όπου ανωτάτη αρχή είναι ο καταναγκασμός. Η ελληνική κοινωνία ανησυχεί βαθύτατα, ανησυχεί μήπως επιστρέψουμε στην εποχή του παρακράτους και του σκοταδισμού. Στην Ελλάδα αναβιώνουν εφιαλτικές μνήμες. Πρέπει η κυβέρνηση να μας πείσει με πράξεις ότι η ανησυχία μας είναι αδικαιολόγητη.