

# Η ομιλία του κ. Α. Παπανδρέου στην Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ

# Δεξιά παραμένει η Ν.Δ. μέ κάθε προσωπείο

Στις ανησυχίες της Νέας Δημοκρατίας εξαιτίας της άνοδικής πορείας του ΠΑΣΟΚ απέδωσε ο κ. Α. Παπανδρέου τις πρόσφατες κυβερνητικές επιθέσεις έναντι του κινήματος, υπογραμμίζοντας στη χθεσινή ομιλία του προς τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας ότι μονοκομματικό κράτος άνασχυροτεί με ταχύ ρυθμό η Δεξιά, στηριγμένη στην «ηθελημένη μη κάθαρση».



Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Α. Παπανδρέου στη χθεσινή ομιλία του προς την Κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Το κείμενο της ομιλίας του κ. Παπανδρέου, έχει ως εξής: «Το ΠΑΣΟΚ είναι στόχος μιας πολύπλευρης επίθεσης που στηρίζεται στη σκόπιμη παρερμηνεία και την παραχάραξη των θέσεων του. Από τη μία μεριά υποστηρίζεται πως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει στροφή προς τα δεξιά. Από την άλλη υποστηρίζεται πως το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να εγκαθιδρύσει μονοκομματικό κράτος, πως είναι στην ουσία του κόμμα αντικοινοβουλευτικό. Οι επιθέσεις αυτές πηγάζουν βασικά από την ανησυχία που επικρατεί σε άλλους κομματικούς σχηματισμούς για την καταφανή άνοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ στις λαϊκές μάζες. Δεν είναι τυχαίο ότι οι επιθέσεις αυτές εξακολουθούν μετά τις δημοτικές εκλογές που γενικά αποδείξαν την άνοδική πορεία μας. Γιατί αναμφισβήτητα από τις δημοτικές εκλογές το ΠΑΣΟΚ σε πανελλαδική κλίμακα βγήκε ενισχυμένο. Υπήρξαν θέσεις αμεμονωμένες περιπτώσεις στις οποίες φάνηκε να συμβαίνει το αντίθετο. Λέω «φάνηκε» γιατί σε καμιά περίπτωση δεν συρρικνώθηκε η πραγματική λαϊκή βάση του ΠΑΣΟΚ. Υπήρξαν στις μεμονωμένες αυτές περιπτώσεις και λάθη τακτικής και οργανωτικές αδυναμίες. Και θα αποτελέσουν χρήσιμο δίδαγμα για το μέλλον.

Σε ό,τι αφορά το επιχείρημα πως το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει στροφή προς τα δεξιά γίνεται αναφορά σε κάποια αλλαγή της θέσης του ΠΑΣΟΚ πάνω στο θέμα της ΕΟΚ. Αλλά αυτό είναι απόλυτα αναληθές. Η θέση μας ήταν — και παραμένει αμετάβλητη — πως είμαστε αντίθετοι στην ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που θα ολοκληρώσει το δορυφορικό χαρακτήρα της χώρας μας και που θα πλήξει και τη γεωργία μας. Στη θέση της ένταξης προτιμούμε μια ειδική συμφωνία που θα προσταθεί τα συμφέροντα της οικονομίας μας και θα καταστήσει δυνατή την αυτοδύναμη προγραμματισμένη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

- Ανασυγκροτείται ταχέως το μονοκομματικό κράτος
- Οί δημοτικές απέδειξαν την άνοδική πορεία του ΠΑΣΟΚ
- Το ΠΑΣΟΚ παραμένει σταθερό στη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη
- Πολιτική διεργασία αναπτύσσεται στην κυβερνητική παράταξη

Λέγεται επίσης ότι αναπτύσσουμε σχέσεις με τα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα της Δύσης. Και συνάγεται το συμπέρασμα ότι το ΠΑΣΟΚ αλλάζει χαρακτήρα και μετατρέπεται θύμα - θύμα προς κόμμα σοσιαλδημοκρατικό. Κι αυτό είναι απόλυτα αναληθές. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα σοσιαλιστικό. Προσβύει το σοσιαλιστικό μετασχηματισμό, στα πλαίσια της εθνικής ανεξαρτησίας και της λαϊκής κυριαρχίας σύμφωνα πάντα με τη διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη. Έχουμε πολλές φορές τονίσει ότι η σοσιαλδημοκρατία είναι εκφραστής του σύγχρονου μονοπωλιακού καπιταλισμού. Ενώ εμείς είμαστε κόμμα σοσιαλιστικό. Οραματιζόμαστε τη μεγάλη αλλαγή. Την κοινωνική απελευθέρωση των εργαζομένων. Αυτό όμως δεν συνεπάγεται ότι δεν πρέπει να αναπτύσσουμε διμερείς σχέσεις και με σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Στις χώρες τους, στη Δυτική Ευρώπη, αποτελούν πολιτικές δυνάμεις που στηρίζονται στην εργατική τάξη και που στα πλαίσια του μονοπωλιακού καπιταλισμού και των νόμων λειτουργίας του, προωθούν τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εργατικής τάξης. Εάν το ΠΑΣΟΚ επιμεινεί να συνεργάζεται μόνο με κόμματα που έχουν ταυτόσημες θέσεις, τότε θα οδηγηθεί σε μίαν απαραδέκτη απομόνωση στο διεθνές χώρο. Το ΠΑΣΟΚ έχει αναπτύξει θερμές σχέσεις και με εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα στο μεσογειακό χώρο, που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα ενάντια στον ιμπεριαλισμό, και αυτό άσχετα από τον τύπο του σοσιαλισμού που προεβύουν. Γιατί στην εποχή μας η κρίσιμη αναμέτρηση σε παγκόσμια κλίμακα είναι η αναμέτρηση ανάμεσα στον ιμπεριαλισμό και το κίνημα για την εθνική ανεξαρτησία και αυτοδιάθεση των λαών. Αναπτύσσουμε σχέσεις επίσης στο χώρο των Βαλκανίων και γενικότερα στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης. Παρα τις διαφορετικές μας αντιλήψεις για τον τύπο του σοσιαλισμού που γενικά εφαρμόζεται στις ανατολικές χώρες, θεωρούμε επίσης απαραίτητο να αναπτύξουμε τις σχέσεις μας με αυτές.

Γενικότερα, οι εξωτερικές σχέσεις του ΠΑΣΟΚ στηρίζονται στην αρχή ότι η Ελλάδα είναι χώρα μεσογειακή, βαλκανική και ευρωπαϊκή. Και ότι πρέπει κατά συνέπεια να διατηρήσει στενή επαφή με επιλεγμένες πολιτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια και τόσο στη Δυτική όσο και στην Ανατολική Ευρώπη. Οι σχέσεις αυτές πρέπει να οδηγούν πάντοτε σε συνεργασία που να στηρίζεται στην ισότητα και την ιδεολογική αυτονομία. Αυτή υπήρξε η σταθερή πολιτική του ΠΑΣΟΚ από την ημέρα της ίδρυσής του. Και την πορεία αυτή θα συνεχίσουμε διατηρώντας πάντοτε τον ιδεολογικό και πολιτικό χαρακτήρα του ΠΑΣΟΚ.

Λέγεται επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ, προσπαθώντας να αγκυλώσει τις κεντρικές μάζες ή και τις μάζες που είναι εγκαθιδρυμένες παρά τα αντίθετα συμφέροντά τους στη Δεξιά, προβαίνει ή πρόκειται να προβεί σε ανάσβεση των ιδεολογικών και πολιτικών του θέσεων. Αυτό είναι απόλυτα αναληθές. Το ΠΑΣΟΚ σαν Κίνημα αλλαγής εκφράζει τα συμφέροντα όλων των μη προνομιούχων Ελλήνων — του εργάτη, του αγρότη, του θιγμένου, του επαγγελματία, των μικρομεσαίων στρωμάτων και της Νεολαίας. Η προσέλευση των μη προνομιούχων Ελλήνων στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ δεν επιχειρείται με αλλοίωση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, αλλά με τη σκληρή δουλειά της διαφώτισης και το πέρασμα των θέσεων του ΠΑΣΟΚ στις λαϊκές μάζες. Ενώ ακριβώς παραχάραξη των θέσεων μας. Το θέμα δεν είναι αν είμαστε ή όχι χώρα ευρωπαϊκή. Γιατί είμαστε και αυτό. Το θέμα είναι ποιά μορφή παίρνει η σχέση μας με την Ευρώπη. Μορφή που εξυπηρετεί τα ελληνικά συμφέροντα ή που τα παραδίδει; Κι εδώ ακριβώς στηρίζεται η άρνηση μας να ενταχθούμε στην ΕΟΚ. Και πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι Ευρώπη δεν είναι μόνο η Δυτική Ευρώπη. Είναι και η Ανατολική. Γι' αυτό και απορρίπτουμε τη μονόπλευρη πολιτική του «κινήσου εις την Δύση» που ουσιαστικά απομονώνει την Ελλάδα και επισφραρίζει τόσο δεινά στη χώρα μας.

Πρόσφατα απαγγέλθηκε και άλλη κατηγορία εναντίον του ΠΑΣΟΚ. Κατηγορία που στηρίζεται σε κατάφωρη παραχάραξη των ιδεολογικών και πολιτικών του θέσεων. Ελέγχθη από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι το ΠΑΣΟΚ προτίθεται να εγκαθιδρύσει μονοκομματικό κράτος. «Οι είναι κόμμα αντικοινοβουλευτικό. Μια τέτοια σκόπιμη παρερμηνεία των θέσεων του ΠΑΣΟΚ εξυπηρετεί μονάχα έναν στόχο. Την προσπάθεια δημιουργίας τεχνητής πτώσης. Πτώσης σε ψευδή βάση στην πολιτική ζωή της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα καθαρά δημοκρατικό. Ο σοσιαλισμός του είναι αποκεντρωμένος σοσιαλισμός και στηρίζεται στην αυτοδιαχείριση.

Αν κάτι χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ, είναι η απόλυτη ιδεολογική και πολιτική του συνέπεια.

Από την άλλη πλευρά, η επίθεση στηρίζεται σε δυο άξονες. Πρώτο, στη συμμετοχή δηλαδή του πολίτη σ' όλες τις αποφάσεις που τον αφορούν. Έχουμε τονίσει πολλές φορές πως τρία είναι τα άξια της Δημοκρατίας: Ο Κοινοβουλευτισμός, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο Συνδικαλισμός. Και δεν έχουν δικαίωμα να κατηγορούν το ΠΑΣΟΚ για αντιδημοκρατικότητα εκείνοι που κηδεμονεύουν και καθυποτάσσουν τον Συνδικαλισμό. που εξουθενώνουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα πλαίσια ενός ασφυκτικού συγκεντρωτισμού και που με διάφορα μέτρα υποβαθμίζουν τη σημασία του Κοινοβουλίου. Ο κοινοβουλευτισμός που προσβύει το ΠΑΣΟΚ, είναι πολυκομματικός. Αυτό έχει διακηρυχθεί κατ' επανάληψη και κατά κόρο. Στη σοσιαλιστική κοινωνία που οραματιζόμαστε και που η επιτεύξη της θα απαιτήσει μακρό χρόνο θα λειτουργούν επίσης πολλά κόμματα. Θα αποδεχονται όμως, όπως συμβαίνει και σήμερα, τα μέτρα — ένα Σύνταγμα που θα εδραίωνε τους σοσιαλιστικούς θεσμούς. Όπως και σήμερα, το Σύνταγμα θα υποκειται σε αναθεώρηση εκτός από τις θεμελιώδεις διατάξεις του. Κατά ποιο τρόπο και με ποιά ερμηνεία παραβιάζει αυτό τις βασικές αρχές λειτουργίας ενός δημοκρατικού πολιτεύματος;

## Αποτυχία της διεύρυνσης

Αλλά η επίθεση που μας γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία οφείλεται στην κομματική στρατηγική της. Επιμένει η Νέα Δημοκρατία στο εγχείρημα της διεύρυνσης, της κατάληψης δηλαδή του κεντρικού χώρου. Και αυτό, παρά την παταγώδη αποτυχία της διεύρυνσης στις δημοτικές εκλογές. Και παρά τις προσπάθειες στο αρχηγό της να εμφανίσει τη Νέα Δημοκρατία σαν κεντρικό κόμμα, είναι σαφέστατο πως η Νέα Δημοκρατία διατηρεί με πίσμα όλα τα χαρακτηριστικά κόμματος της Δεξιάς. Με την ευκαιρία των δημοτικών εκλογών αναπτύχθηκε και ένα άλλο σενάριο. Η διεύρυνση προς την ακροδεξιά, δηλαδή, η προσπάθεια ανασυγκόλλησης των δυνάμεων που απαρτίζουν την πατροπαράδοτη Δεξιά στη χώρα μας. Νεοδημοκράτες συνεργάστηκαν αποκάλυπτα με χοντρικά καταλοία στις εκλογές για να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. Μια ταυτόχρονα, παρατηρήθηκε και μια αναζωπύρωση της δεξιάς πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας. Και αναπτύχθηκε στους κόλπους της μια πολιτική διεργασία ανάμεσα στη σχετικά μετριοπαθή πτέρυγα της και τη σκληροπυρηνική δεξιά της. Το άνοιγμα προς την ακροδεξιά και η αναζωπύρωση της σκληροπυρηνικής πτέρυγας της Νέας Δημοκρατίας αποτελούν εξελίξεις επικίνδυνες για τους δημοκρατικούς θεσμούς της χώρας. Κι εδώ ακριβώς έγκειται η γενικότερη σημασία τους. Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα εξωτερική και εσωτερική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η εξέλιξη δεν είναι προάγγελος σημαντικών αλλαγών. Γιατί η μέχρι τώρα πολιτική της έφερε και φέρνει θάρα τη σφραγίδα της Δεξιάς, ανασυγκροτείται με ταχύ ρυθμό το

μονοκομματικό κράτος της Δεξιάς που στηρίχθηκε και στηρίζεται στην «ηθελημένη» μη κάθαρση. Χοντρικά στοιχεία επανήλθαν και επανέρχονται σε κείριες θέσεις του δημόσιου βίου. Ένα μεγάλο τμήμα του νομοθετικού έργου αποσκοπεί στο να περιορίσει τη λειτουργία της Δημοκρατίας. Τα μαζικά μέσα ενημέρωσης ελέγχονται ασφυκτικά από την κυβέρνηση. Εξουθενώνεται η Τοπική Αυτοδιοίκηση και κηδεμονεύεται και διασπάται το συνδικαλιστικό κίνημα της χώρας. Σωρευτικά, τα μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση υποσκάπτουν τη λαϊκή κυριαρχία και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Αποσκοπούν στο συνολό τους στο να περιορίσουν τον ορίζοντα δράσης και συμμετοχής του πολίτη, να του αφαιρέσουν κάθε δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης στα δημόσια θέματα της χώρας και να δημιουργήσουν κλίμα ηττοπαθείας και αποδοχής τετελεσμένων.

Σε ό,τι αφορά την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι θέβαιο πως θα συνεχίσει να στηρίζεται στην αρχή της μονόπλευρης λιτότητας — της λιτότητας για τους πολλούς και της χλιδής για τους ολίγους. Και η πολιτική αυτή που ακολουθεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον εσωτερικό τομέα συνδέεται άμεσα κι ολοκληρωτικά με την εξωτερική πολιτική της που στηρίζεται στην αρχή του «ανήκομεν εις την Δύση». Προωθείται η με κάθε τρόπο ένταξη της Ελλάδας στην ΕΟΚ, η επανένταξη στο στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ, ο εξαρτημένος και δορυφορικός χαρακτήρας της χώρας μας.

Η Δεξιά στην Ελλάδα παραμένει Δεξιά, όσα προσώπεια κι αν επιχειρήσει να φορέσει για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας.

**SANYO**

**FT 6080**  
Auto Reverse  
AM/FM Stereo Radio

**εμείς παραλάβαμε**  
ραδιομαγνητόφωνα αυτοκινήτων

ΠΡΟΦΕΤΟΥΜΕ ΣΕ ΠΑΛΗΣΣ ΤΙΜΕΣ