

8/9/80  
1<sup>η</sup> εξεοδ.

54

# Διαστρεβλώνει την πραγματικότητα ο κ. Πρωθυπουργός

## ΑΠΑΝΤΑ ΤΟ ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση — απάντηση στο λόγο του κ. Ράλλη — της Επιτροπής Ανάλυσης και προγραμματισμού του ΠΑΣΟΚ έχει ως εξής:

Στον προχθεσινό λόγο του στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της κυβέρνησης προσπάθησε μάταια να διασκεδάσει τις έντονες ανησυχίες του λαού για τον κατήφορο που από καιρό τώρα έχει πάρει η ελληνική οικονομία, κάτω από την δχρνη αλλοπρόσαλλη διακυβέρνηση της χώρας από τη Ν.Δ. Το τροπάρι, είναι πάντα το ίδιο: Η ελληνική οικονομία εξελίσσεται συγκριτικά καλύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες κι αν κάτι δεν πάει καλά όπως π.χ. οι τιμές και το ισοζύγιο πληρωμών, φταίνε απλούστατα οι εξωτερικοί παράγοντες και ειδικότερα η διεθνής ενεργειακή κρίση.

Κάνει θέβια πως δεν καταλαβαίνει ο κ. πρωθυπουργός πως τέτοιες συγκρίσεις με χώρες πολύ ανώτερου επιπέδου ανάπτυξης είναι παραπλανητικές και πως από 25 ο) της αύξησης των τιμών του '79 μόνο το 4,5 ο) (ίσως και λιγότερο) μπορεί να αποδοθεί στην ενεργειακή κρίση. Αποσιωπεί επίσης το γεγονός πως τα ανοίγματα του ισοζυγίου πληρωμών ξεπερνούν κατά πολύ τις επιβαρύνσεις από την αύξηση της τιμής του πετρελαίου.

Αλλά ο κ. πρωθυπουργός διαστρεβλώνει τελείως την πραγματικότητα όταν μιλάει για δυναμισμό της οικονομίας και για οικονομική σταθερότητα που είναι — κυρίως η τελευταία — αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζει η δική του κυβέρνηση. Και πρώτα - πρώτα, πώς μπορεί κανείς να μιλάει για δυναμισμό της οικονομίας όταν εδώ και 6 χρόνια οι επενδύσεις, ειδικότερα οι παραγωγικές, βρίσκονται σε κατάσταση στασιμότητας και όταν ο ρυθμός αύξησης του εθνικού εισοδήματος μειώνεται συνεχώς για να φθάσει εφέτος — σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις — στο 1)3 του περσινού ή σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις να μηδενιστεί ή να γίνει ακόμα και αρνητικός; Δεν είναι οι εξελίξεις αυτές φυσική συνέπεια της οικονομικής πολιτικής της Ν. Δημοκρατίας και ειδικότερα της πολιτικής της οικονομικής ύφεσης που όπως ομολογεί ο κ. πρωθυπουργός, εφαρμόστηκε σκόπιμα σαν αντίδοτο για τον πληθωρισμό;

Και τι είδους οικονομική σταθερότητα είναι αυτή όταν δεν περνάει μέρα που να μην έχουμε νέες και σημαντικές αυξήσεις τιμών σ' όλους τους τομείς;

Και αν ακόμα δεχτούμε την πρωθυπουργική αισιοδοξία πως ο ρυθμός του πληθωρισμού δεν θα ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα, με πιά λογική μπορεί να θεωρηθεί αυτό ως επίτευγμα και να χαρακτηριστεί ως συγκράτηση του πληθωρισμού και οικονομική σταθερότητα; Δεν σημαίνει πως η δραχμή θα χάσει και φέτος ένα ακόμη τέταρτο της αγοραστικής της δύναμης;

Ο κ. πρωθυπουργός συνεχίζοντας τις παραδοξολογίες του μιλάει επίσης για σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών, όταν όπως παραδέχεται το έλλειμμα των τρε-

χουσών συναλλαγών θα αυξηθεί πάνω από τετρακοσία εκατομμύρια δολάρια σε σχέση με το 1979 και αυτό μάλιστα κάτω από συνθήκες έντονης ύφεσης της οικονομίας...

Αναφερόμενος στην εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης του ο κ. Ράλλης χρησιμοποιεί τη γνωστή και από το παρελθόν αλχημεία των ποσοστών για να αποδείξει πως οι χρηματικές αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα από τον τιμάρθμο ή όσο περίπου και ο τιμάρθμος κατά τα δύο τελευταία χρόνια. Αυτό όμως σημαίνει πως η «εργασία» έχει βελτιώσει σημαντικά τη σχετική της θέση, σε βάρος του «κεφαλαίου», πράγμα που ρχεται σε κατ'άφορη αντίφαση με τη σκληρή οικονομική πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και τις πρόσφατες αποκαλύψεις για κολοσσιαίες αυξήσεις των κερδών της εργοδοσίας.

Στο μεταξύ η κυβέρνηση εξακολουθεί να άγνοει το μόνιμο αίτημα των εργαζομένων για αυτόματα τιμαριθμική αναπροσαρμογή των αμοιβών τους, που θα μπορούσε να αποτελέσει κάποια ουσιαστική εξασφάλιση της πραγματικής αγοραστικής τους δύναμης απέναντι στην άφορη ακρίβεια. Και θα μπορούσε εδώ να ρωτηθεί, κανείς τον κ. πρωθυπουργό, γιατί η κυβέρνηση δεν θέλει την αυτόματα τιμαριθμική αναπροσαρμογή, αφού όπως μας λέει οι χρηματικές αμοιβές των εργαζομένων αυξάνονται στην πραγματικότητα σε επίπεδα ίσα ή κατ'απολύτως πολύ ανώτερα από τις αυξήσεις του τιμάρθμου;

Τέλος ο κ. πρωθυπουργός δεν ανώφερε τίποτα για το άλλο μόνιμο αίτημα των εργαζομένων δηλαδή την καθιέρωση της ετήσιας αναπροσαρμογής της φορολογικής κλίμακας που θα αποτελούσε επίσης ουσιαστικό μέτρο άπείθλυνσης των επιπτώσεων του πληθωρισμού πάνω στο θιστικό επίπεδο των οικονομικά ασθενεστέρων.

Με τον πρωθυπουργικό λόγο της Θεσσαλονίκης επιβεβαιώνεται ακόμα μία φορά η ταχική προκατάληψη της Δεξιάς και η έλλειψη πίστης στις δημιουργικές ικανότητες του ελληνικού λαού. Φαίνεται ακόμα η φτώχεια της οικονομικής πολιτικής της Ν.Δ., που επιχειρεί με ασύνδετα και περιστασιακά μέτρα, χωρίς αναφορά σε ένα γενικότερο πλαίσιο συστηματικού προγραμματισμού, να αντιμετωπίσει όπως - όπως την κρίση που η ίδια δημιούργησε μέχρις ότου έρθει η ώρα να λυθούν αυτόματα όλα τα προβλήματα από τον ασπύ μηχανή θεός της ΕΟΚ.

Όμως ο ελληνικός λαός έχει πιά πάρει τις αποφάσεις του. Ξέρει πολύ καλά πως η λύση των προβλημάτων του δεν συμβιβάζεται με τη δικυβέρνηση της χώρας από τη Δεξιά. Ήρθε επιτέλους η ώρα, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη χθεσινή παλλακική συγκέντρωση της νεολαίας, να περάσει η εξουσία στα χέρια του ίδιου του λαού για να γίνει πραγματικά κύριος της τύχης του.