

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ»

Το πλήρες κείμενο της αποκλειστικής συνέντευξης, που παραχώρησε ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου προς τον εκδότη - διευθυντή της «Ελευθέρης Γνώμης» κ. Θανάση Πόσιτα, έχει ως εξής:

Ποιοι καλλιεργούν την πολιτική πόλωση

Ερώτηση: Από πολλές πλεύρες γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί ένα κλίμα πολιτικής πόλωσης. Ποιά αποσκοπεί αυτή η προσπάθεια και ποια είναι η δική σας απάντηση;

Απάντηση: Είναι φανερό ότι καλλιεργούν το κλίμα της πόλωσης εκείνοι που έχουν πολιτικό συμφέρον. Εκείνοι που δεν ευνοούνται από το ήπιο κλίμα και την ομαλή δημοκρατική πορεία. Η παραδοσιακή αντιπαράθεση μεταξύ της Δεξιάς και της Αριστεράς εστιάζεται σε συγκρίνοντας τα πράγματα κατά της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ που εκδηλώνονται από μεν την πλευρά της Δεξιάς, μεταξύ άλλων, για δήθεν διωγμό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας από δε την πλευρά της Αριστεράς για το αντίθετο ακριβώς, δηλαδή για υπερβολικά προνόμια προς το κεφάλαιο. Και αυτό δείχνει ότι εμείς δρούμε στο σωστό δρόμο. Κατά συνέπεια τα δύο άκρα δεν έχουν συμφέρον στο ήπιο πολιτικό κλίμα και την πλατιά εθνική λαϊκή ενότητα. Όμως αυτή ακριβώς η λαϊκή ενότητα υπήρξε και είναι η δύναμη μας και είναι αυτή που μας έφερε στην εξουσία και στηρίζει σήμερα τα όριά μας στο δρόμο της σοσιαλιστικής Αλλαγής. Κατά συνέπεια δεν είμαστε εμείς που έχουμε λόγο για μια πολιτική πόλωση, που δεν εξυπηρετεί ούτε το λαϊκό συμφέρον ούτε τα γενικότερα συμφέροντα του Έθνους στις πράγματι δύσκολες ώρες που διέρχεται.

Η Κοινότητα σε κρίσιμη καμπή

Ερώτηση: Η χώρα μας ήδη ανέλαβε την προεδρία της ΕΟΚ. Ο λόγος σας θα έχει πλέον μια άλλη διάσταση. Πώς εκτιμάτε τη σημερινή διεθνή συγκυρία και ποια θέματα πιστεύετε ότι είναι τα πιο κρίσιμα;

Απάντηση: Η ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από την Ελλάδα γίνεται σε μια στιγμή που η Κοινότητα διέσχεται μια κρίσιμη φάση από την οποία θα εξαρτηθεί η εξέλιξη και το μέλλον της. Συμπίπτει ταυτόχρονα με μια δύσκολη διεθνή κατάσταση απέναντι στην οποία θα πρέπει η Κοινότητα να αναζητήσει ένα πιο ενεργό και θετικό ρόλο.

Έγινε λίγες μέρες πριν στη Στουτγάρδη η σύννοδος κορυφής των ηγετών των χωρών - μελών της ΕΟΚ. Θα έλεγα ότι το πιο σημαντικό που έγινε απ' αυτή τη συνάντηση είναι η διαπίστωση ότι επιβάλλεται επείγοντως ν' αντιμετωπιστούν ορισμένα βασικά προβλήματα της Κοινότητας, με επανεξέταση και των δομών και ορισμένων κανόνων της, γιατί είναι φανερό ότι αν δεν λυθούν ικανοποιητικά αυτά τα προβλήματα, δεν μπορεί να υπάρξει η ανεγκαμία εσωτερική συνοχή και ενότητα και μια νέα δυναμική ανάπτυξης.

Αναφέρω, π.χ., τα γενικά προβλήματα των εφορμών στον προϋπολογισμό, το ύψος των ιδίων πόρων της Κοινότητας, την κοινωτική αγροτική πολιτική. Παράλληλα, όμως, προς αυτά είναι το θεμελιώδες πρόβλημα του χάρισματος που υπάρχει μεταξύ δόσεων και νότιων χωρών και περιοχών της Κοινότητας, το πρόβλημα των μεσογειακών αγροτικών προϊόντων που πρέπει να δρουν μια πιο εννοική μεταχείριση στους κόλπους της Κοινότητας, η προστασία της εθνικής βιομηχανίας και των προοπτικών γι' αυτοδύναμη ανάπτυξη μιας χώρας, όπως η δική μας, που δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο ανάπτυξης με άλλες χώρες - μέλη. Μέσα σ' αυτό το πνεύμα διαμορφώσαμε και τις προτάσεις που υποβάλαμε στην Κοινότητα με το μνημόνιο μας.

Ασκώντας την προεδρία της ΕΟΚ η Ελλάδα έχει ασφαλίσει και την εθνική και την ευκαιρία να υποβάλει προτάσεις και να συντονίσει τις συζητήσεις πάνω σε όλα τα παραπάνω και άλλα θέματα και γενικά να συμβάλει ενεργά στη σταδιακή δημιουργία νέων πραγματικότητων μέσα στην Κοινότητα.

Σε ό,τι αφορά το θέμα της πολιτικής συνεργασίας, η ελληνική κυβέρνηση, με τις δύο επισκέψεις που διατύπωσε στην «Επίσημη Δήλωση για την Ευρωπαϊκή Ένωση» που έγινε στη Στουτγάρδη με βάση το σχέδιο Γκένεσβ - Κολόμπο, έκανε σαφές ότι η συμβολή της στην ευρωπαϊκή πολιτική συνεργασία γίνεται μέσα στα πλαίσια της ανεξάρτητης πολιτισμολογικής εξωτερικής πολιτικής της.

Μεταξύ των διεθνών θεμάτων που θα απασχολήσουν την Κοινότητα κατά την ελληνική προεδρία θα είναι το Μεσανατολικό, η κατάσταση στην Κεντρική Αμερική και το Κολομβιό. Το τελευταίο έχει τεθεί στην Κοινότητα και παλαιότερα με την επιστολή μου στους αρχηγούς των χωρών - μελών και δήλωσής μου στη σύννοδο κορυφής της Κοπεγχάγης, όπως επίσης και πρόσφατα με υπόμνημά μου στη σύννοδο κορυφής της Στουτγάρδης.

Πάντως, όπως τόνισα στην αρχή, διανύουμε μια δύσκολη διεθνή περίοδο έντασης στις σχέσεις Ανατολής - Δύσης, έξαρσης των εθνοπληθμών, συμβατικών και πυρηνικών και βασικών οικονομικών κρίσης, που αγκυλώνει σε διαφορετικό βαθμό όλες τις χώρες του κόσμου με ιδιαίτερα δραματικές συνέπειες για τις πιο φτωχές, αναπτυσσόμενες χώρες. Πιστεύουμε ότι η Κοινότητα μπορεί να



Ο πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Παπανδρέου ενώ συνομιλεί με τον διευθυντή της «Ελευθέρης Γνώμης» κ. Θανάση Πόσιτα.

Ξεπέραςμα της κρίσης, κατοχύρωση της ανεξαρτησίας, είναι οι δύο προτεραιότητες

Απαιτείται περισκεψη και προσεκτική στάθμιση των θεμάτων, ύστερα από σύστημα ανάλυση των εκάστοτε συσχετισμών δυνάμεων

διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα μεγάλα αυτά προβλήματα του κόσμου και να κάνει μια ουσιαστική συμβολή στην επίλυση τους πάνω στη βάση της ειρήνης, της θετικής συνεργασίας και νέων σχέσεων μεταξύ Βορρά και Νότου.

Ερώτηση: Από τη μέχρι σήμερα εμπειρία σας μέσα στο ανώτατο όργανο της Κοινότητας, πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξει ικανοποιητική λύση στο ελληνικό αίτημα για ειδικές ρυθμίσεις; Απάντηση: Μπορώ να πω ότι η απάντηση που δόθηκε από την Επιτροπή της ΕΟΚ στο ελληνικό μνημόνιο περιέχει ενθαρρυντικές ενδείξεις, δηλαδή ανταποκρίνεται στο ελάχιστο των ελληνικών αιτημάτων. Συνεχίζονται γι' αυτό σε τεχνοκρατικό επίπεδο οι συζητήσεις και οι διαπραγματεύσεις που υπολογίζω ότι θα διαρκέσουν για αρκετό χρόνο ακόμη.

Πιστεύω πάντως ότι έχει ιδιαίτερη θετική σημασία η θέση που πήρε η σύννοδος κορυφής της Στουτγάρδης, όπως εκφράστηκε στο κοινό ανακοινωθέν, που καλεί την Επιτροπή της ΕΟΚ να πάρει υπόψη τις διαπραγματεύσεις για το ελληνικό μνημόνιο τις ιδιαίτερες της χώρας μας.

Ορθολογική κατανομή των επενδύσεων

Ερώτηση: Μιλάτε εσείς και το ΠΑΣΟΚ για αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη. Πώς ακριβώς την αντιλαμβάνοντε;

Απάντηση: Η πρώτη μας μεγάλη πολιτική επιλογή, που είναι και καθολικής αποδοχής αφορά την εθνική μας ανεξαρτησία και την εθνική διαδίκωση του ελληνικού λαού. Η ανεξάρτητη και πολιτισμολογική εξωτερική πολιτική που ακολουθούμε έχει σαν γνώμονα την προώθηση της ύφεσης, του αρωτισμού και της ειρηνικής συνύπαρξης, τόσο στην ίδια την περιοχή μας όσο και στο διεθνή χώρο.

Παράλληλα, είναι υποχρέωσή μας να προωθήσουμε τις πολιτικές που διευρύνουν τα εσωτερικά ερείσματα της χώρας. Η αμυντική θωράκιση της είναι πρωταρχικής σημασίας, αλλά δεν αρκεί για την υλοποίηση μιας τέτοιας πολιτικής επιλογής. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θεμελίωση μιας αυτοδύναμης οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

Ο όρος «αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη» σημαίνει για μας τη συνεχή αύξηση της ικανότητας της χώρας να διευρύνει ποσοτικά και κυρίως ποιοτικά την παραγωγή της αξιοποιώ-

ντας την τεχνολογική εξέλιξη και τους εθνικούς πόρους.

Η «αυτοδύναμη ανάπτυξη» όπως την κατονομάζει το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εδραίωση μιας ενδογενούς δυναμικής που προωθεί την σύμμετρη ανάπτυξη των στρατηγικών τομέων της οικονομίας.

Αυτό πραγματοποιείται με την ορθολογική κατανομή κατά τομείς και περιφέρειες των επενδυτικών κεφαλαίων που προορίζονται για την αύξηση του κεφαλαιοεπιχειρηματισμού της χώρας. Έτσι επιτυγχάνεται η αξιοποίηση όλων των παραγωγικών δυναμικών σε συνδυασμό με τη πιο δίκαιη διανομή του εισοδήματος και του πλούτου ανάμεσα στις διάφορες ομάδες του πληθυσμού.

Πρέπει να διενκρινώ ότι η έννοια της αυτοδύναμης ανάπτυξης δεν πρέπει να συγχέεται με την έννοια της αυτάρκειας ή εσωστρέφειας.

Το κύριο ζήτημα είναι πού παίρνονται οι σημαντικές αποφάσεις και πού γίνεται αξιοποίηση των εθνικών πόρων με βάση εθνικά κριτήρια.

Και γι' αυτό θεωρούμε τις έννοιες της εθνικής ανεξαρτησίας και της αυτοδύναμης οικονομικής ανάπτυξης αλληλένδετες.

Ερώτηση: Πώς αντιλαμβάνοντε το ζήτημα της εθνικής ανεξαρτησίας κάτω από τις σημερινές συνθήκες;

Απάντηση: Το πρόβλημα της εθνικής ανεξαρτησίας είναι μια έννοια με πολυσύνθετο περιεχόμενο. Ο αγώνας για την κατάκτηση ή τη διαφύλαξη της ανταποκρίνεται στις κάθε φορά μορφές της παραδοσίας της, που αρχίζουν από την ανοιχτή κατάκτηση ή καταπίεση εθνικού εδάφους και φτάνει στις σύγχρονες εκλεπτυσμένες μορφές εξάρτησης από ξένα οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα αποφάσεων.

Ο Λαός μας στη διαδρομή της ιστορίας του έχει γνωρίσει όλες τις μορφές του εθνικοκελευθωτικού και εθνοκοινωνικού αγώνα και τα έδωσε πέρα νικηφόρα. Ο σημερινός αγώνας για την προώθηση της εθνικής μας ανεξαρτησίας δεν έχει τη δραματικότητα άλλων εποχών, όταν δρόμοι κατακτητές της την είχαν καταλάβει, δεν είναι όμως γι' αυτό λιγότερο σκληρός και επίμονος.

Πιστεύω ότι το πρόβλημα της εθνικής ανεξαρτησίας, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, έχει δύο όψεις με αντίστοιχες μορφές αντιμετώπισης, που ωστόσο είναι στενά αλληλένδετες.

Την πρώτη όψη θα μπορούσα να την εξειδικεύσω σε πρόβλημα προάσπισης της εδαφικής

μας ακεραιότητας στη στεριά, τον αέρα, τη θάλασσα και το βυθό. Η αντιμετώπιση του απαιτεί οργάνωση, ετοιμότητα και άρτιο εξοπλισμό των Ενόπλων Δυνάμεων και τούτο μεταφράζεται αναπόφευκτα σε παντός είδους θυσίες του Λαού μας. Ξεκαθαρίζεται όμοια ότι απαραίτητος όρος είναι η εθνική ομοψυχία και η αδελφούνη Λαού και Ενόπλων Δυνάμεων.

Η δεύτερη όψη του προβλήματος αφορά την αποδέσμευση της χώρας από ξένα κέντρα αποφάσεων και τούτο σημαίνει μια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική με αναζήτηση ερμημάτων προς κάθε κατεύθυνση, σημαίνει αγώνα για την απαγκίστρωση από τα ψυχροπολεμικά μπλόκ, σημαίνει κατάργηση των σημείων εκείνων που συνιστούν περιπτώσεις μείωσης της εθνικής ανεξαρτησίας, όπως οι ξένες βάσεις στη χώρα μας και προπαντός σημαίνει στήριξη εθνικής οικονομίας. Το τελευταίο τούτο αποτελεί το δρόμο πορευόμεθα και πιστεύω, για την ίδια την εθνική μας υπόσταση.

Πρόκειται συνεπώς για ένα πολυσύνθετο αγώνα που απαιτεί περισκεψη και προσεκτική στάθμιση των θεμάτων μας ύστερα από σωστή ανάλυση των συσχετισμών δυνάμεων όπως εμφανίζονται κάθε φορά. Αυτός ο αγώνας είναι μια χωρίς άμαχα πορεία προς τον τελικό και αμετακίνητο στόχο που είναι η εδραίωση της εθνικής μας ανεξαρτησίας και η διαφύλαξη της εδαφικής μας ακεραιότητας, μαζί με την προάσπιση της ειρήνης, παράλληλα με τους οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτισμολογικούς και άλλους στόχους της κυβέρνησης της Αλλαγής. Σ' αυτό το δρόμο πορευόμεθα και πιστεύω ότι έχουμε τη συνείδηση και τη συμπαράσταση της μεγάλης πλειοψηφίας του Ελληνικού Λαού.

Ερώτηση: Ποια είναι η κρίσιμη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης, ή η κατοχύρωση της εθνικής ανεξαρτησίας;

Απάντηση: Νομίζω ότι με τα όσα είπα πιο πάνω θα πρέπει να έχει γίνει σαφές ότι πρόκειται για δύο αλληλένδετα και αλληλοεξαρτώμενα πράγματα.

Βάσεις: Ελλείψεις για λύση σύντομα

Ερώτηση: Θα θέλαμε να θέσουμε το ζήτημα των βάσεων. Θέμα θέματα καντό και επίκαιρο, αλλά τον εσείς από την πλευρά σας το έχετε πλήρως

● Αριστερά-Δεξιά δεν έχουν συμφέρον στο ήπιο πολιτικό κλίμα

● Χρειάζεται επανεξέταση των δομών της ΕΟΚ

● Με την αυτοδύναμη ανάπτυξη θα διευρυνθεί ποιοτικά και ποσοτικά η παραγωγή της χώρας

● Ο λαός μας έδωσε εντολή να τελειώσει σε κάποιο σημείο η παρουσία των ξένων βάσεων στην Ελλάδα

καλύψει. Ας μείνει λοιπόν, στο ερώτημα. Υπάρχει κάποιο...

Απάντηση: Ναι, είναι δίκαιο. Οι θέσεις μας έχουν γίνει πλέον κλίμα του Ελληνικού Λαού. Και από τις θέσεις αυτές είμαστε αναποχώρητοι.

Έχουμε καθαρή υποχρέωση απέναντι στον Ελληνικό Λαό, που μας έδωσε την εντολή στις 18 Οκτωβρίου του 1981 να τελειώσουμε σε κάποιο σημείο η παρουσία των ξένων βάσεων στην Ελλάδα.

Τώρα σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σου. Περιμένουμε την επιστροφή του Αμερικανού διαπραγματευτή. Εμείς έχουμε επιδόσει τη συνολική πρόταση για μια συμφωνία αποχώρησης των βάσεων, η οποία περιέχει καταληκτική ημερομηνία. Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η «συνολική πρόταση» δεν έχει την έννοια της ημερομηνίας. Αυτό δέχεται παράλληλα δεν σημαίνει ότι μπορούν οι διαπραγματεύσεις να συνεχίζονται στο αέναο. Ελπίζω ότι σύντομα θα υπάρξει λύση του προβλήματος.

Ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία

Ερώτηση: Μέσα στον επιχειρηματικό κόσμο, έχετε η φιλοσοφία ότι το ΠΑΣΟΚ θα τους πάρει τις επιχειρήσεις τους. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε τις κατεπινομένες αυτές συκοφαντικές τους;

Απάντηση: Έχω επανειλημμένα μιλήσει στο παρελθόν για την πολιτική κοινωνικοποίηση της κυβέρνησης και το ρόλο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Με την κατάθεση των προκαταρκτικών του δευτέρου προγράμματος κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης στη Βουλή, η κυβέρνηση έχει χαραχθεί μια καινούρια πολιτική για την ανάπτυξη και ανάπτυξη της οικονομίας. Είναι γνωστό ότι η σύγχρονη τεχνολογία απαιτεί επενδύσεις μεγάλου ύψους, με σημαντικό επιχειρηματικό κίνδυνο και μακρό χρονικό ορίζοντα, που ο ιδιωτικός τομέας ειδικά σε χώρες σαν τη δική μας είναι δύσκολο να αναλάβει. Πρέπει επομένως να αναλάβει επενδυτικές πρωτοβουλίες το ίδιο το κράτος μέσα από αναπτυξιακούς φορείς για να σπάσουμε το φράγμα της υπανάπτυξης. Υπάρχουν εξάλλου και κρατικές ευθύνες σε ενιαίο τομέας τομέας όπως η πολιτική βιομηχανία και η φαρμακοβιομηχανία, και για το λόγο αυτό οι βιομηχανίες αυτές πρέπει να διοικούνται κάτω από κρατικό έλεγχο.

Παράλληλα πρέπει να εξασφαλίζεται ο κοινωνικός έλεγχος στις σημαντικές οικονομικές αποφάσεις. Η πολιτική αυτή εγγυάται ότι η λειτουργία της οικονομίας εξυπηρετεί τα ευρύτερα κοινωνικά συμφέροντα και ταυτόχρονα βελτιώνει την αποτελεσματική χρησιμοποίηση των πόρων.

Για το σκοπό αυτό η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχωρεί, με την κατάθεση στη Βουλή του σχετικού νόμου, στη δημιουργία των εποπτικών συμβουλίων.

Όπως έχω αναφέρει και στο παρελθόν τα συμβούλια αυτά θα ασχολούνται με τις βασικές αποφάσεις επιχειρήσεων σε στρατηγικούς κλάδους της οικονομίας, και δεν θα επεμβαίνουν στην καθημερινή άσκηση της διοίκησης από τη διεύθυνση των επιχειρήσεων.

Όσον αφορά την ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία, η κυβέρνηση, όχι μόνο δεν σκοπεύει να την αποθαρρύνει και να της πάρει τις επιχειρήσεις, αλλά αντίθετα προσπαθεί να την ενισχύσει και να δημιουργήσει νέες προοπτικές για την επέκτασή της. Για το σκοπό αυτό έγινε αναθεώρηση των επενδυτικών κινήτρων και χρησιμοποιούνται οι πιστώσεις για την ενίσχυση ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Είναι σαφές λοιπόν ότι η φιλοσοφία στην οποία αναφέρεται έχει ύποπτη προέλευση και εξυπηρετεί πονηρούς σκοπούς.

Με τις συχνές επαφές που πραγματοποιούνται μεταξύ μελών της κυβέρνησης και των εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, ξεκαθαρίζονται με σαφήνεια οι θέσεις της κυβέρνησης και διευκρινίζονται οι κανόνες του παιχνιδιού.

Μόνο με τον ανοικτό δημοκρατικό διάλογο και την εμπέδωση ενός κλίματος συνεργασίας μεταξύ Κράτους και παραγωγικών φορέων αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους συκοφαντίες.

Δεν υπάρχουν δεξιά μεροκάματα

Ερώτηση: Ποια θέση στην πορεία της αλλαγής έχει ο δεξιός εργαζόμενος;

Απάντηση: Για μας δεν υπάρχουν δεξιά, αριστερά ή κεντρώα μεροκάματα. Υπάρχει ο εργαζόμενος λαός που στηρίζει την πορεία για την Αλλαγή. Σ' αυτή την πορεία, ο' αυτή τη μεγάλη συμπαρατάξη των μη προνομιούχων Ελλήνων, έχει θέση οποιοσδήποτε θέλει να την ακολουθήσει, έστω κι αν είναι - ακόμη - εργοδοτούμενος για λόγους οικονομικού περιγύρου, συναισθηματικούς ή παλαιοκομματικής παράδοσης στα πολιτικά σχήματα της Δεξιάς που φυσικά δεν εκφράζουν τα πραγματικά του συμφέροντα.

Διαφορετική φιλοσοφία έχει το ΚΚΕ

Ερώτηση: Γιατί το ΚΚΕ επιτίθεται με τέτοια δριμύτητα στη σοσιαλιστική κυβέρνηση;

Απάντηση: Δεν είναι μόνο το ΚΚΕ που επιτίθεται κατά της κυβέρνησης μας, αλλά αφού δάτεται έτσι το ερώτημα οφείλω απαντήσει. Πιστεύω ότι στη βάση αυτής της πολιτικής του ΚΚΕ βρίσκεται η διαφοροτική με μας φιλοσοφία για το είδος της Αλλαγής, για την πορεία στο δρόμο της πραγμάτωσής της και τα πέραν αυτής στάδια, στα οποία προοδεύει εξορισμού το ΚΚΕ καθώς και για τις μεθόδους πάλης για την πραγμάτωσή τους. Πιστεύω δηλαδή ότι η Αλλαγή, όπως την εννοούμε, με δημοκρατικές διαδικασίες στα πλαίσια ενός πολιτικού pluralισμού, που για μας είναι ο τελικός στόχος, για κείνους είναι ένα μεταβατικό στάδιο για πιο «προχωρημένες» μορφές κοινωνικής οργάνωσης και αυτό είναι λογικό γιατί δικαιώνει την ιστορική ύπαρξη του ΚΚΕ. Κατά συνέπεια το ΚΚΕ δεν έχει λόγους να συμπεριέχει τις αντιθέσεις και τις συμπληρώσει από τις οποίες διερχόμαστε για να πραγματοποιήσουμε τους τελικούς και αμετακίνητους στόχους μας. Γι' αυτό και βλέπουμε να χαρακτηρίζεται σαν «φρενολόγιο» το ολόγραφο, που εάν δεν έχουμε ωστόσο διατύπωση: «η στήριξη του ΠΑΣΟΚ ή επάνοδος της Δεξιάς». Γι' αυτό και η αρχική στάση «εποικοδομητικής κριτικής» μετατράπηκε σε πολεμική, επειδή δεν προλάβαμε μέσα σε δεκαοκτώ μήνες να κάνουμε περισσότερα απ' όσα κάναμε, ή γιατί γίναμε «υπηρέτες» του μεσάνιο κεφαλαίου και του ιμπεριαλισμού - όπως μας λένε.

Δεν είμαι εγώ αυτός που θα χαρακτηρίσω αυτή την πολεμική σαν πολιτικό λάθος, αφού πρόκειται για μια στρατηγική στα πλαίσια μιας άλλης πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Αυτό είναι θέμα του όψιμου Ελληνικού Λαού, που άλλωστε έχει εκφραστεί.

Ευνοούμε το διάλογο από την τηλεόραση

Ερώτηση: Ο Ζωντανός διάλογος από την τηλεόραση για το θέμα των κοινωνικοποιημένων λειτουργιών καταλυτικά στο λαό, θα επανληφθούν άλλες τέτοιες ζωντανές εκπομπές;

Απάντηση: Εμείς είμαστε υπέρ του δημοκρατικού διαλόγου και δεν έχουμε κανένα λόγο να τον αποψιφίσουμε μακριά στο σύνολο του Λαού στον οποίο απευθύνονται τα τηλεοπτικά μέσα.

Κατά συνέπεια ευνοούμε εκπομπές, σαν κι αυτή που αναφέρεται, και εκφράζουμε την εχθρά να επανληφθούν προκειμένου για θέματα γενικού ενδιαφέροντος.