

10-11-1984

ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  
ΕΝ ΠΤΗΣΕΙ ΑΠΟ ΔΑΜΑΣΚΟ ΠΡΟΣ ΑΜΜΑΝ

Ο Πρωθυπουργός κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου προέβη μέσα στο αεροπλάνο από Δαμασκό προς Αμμάν, σε δηλώσεις προς τους πολιτικούς συντάκτες που τον συνοδεύουν. Ο Πρωθυπουργός είπε τα εξής:

"Πραγματικά, μπορώ να πω ότι είχαμε επιτυχία πολύ μεγαλύτερη από εκείνη που ίσως περιμέναμε. Οι συζητήσεις μας εδώ ήταν πραγματικά ουσιαστικές.

Όπως θα πληροφορηθήκατε, χθες είχα μια πεντάωρη περίπου συζήτηση με τον Πρόεδρο Άσσαντ, ο οποίος είναι ένας ακούραστος άνθρωπος. Ξεκινώ από τις διμερείς σχέσεις. Θα το προχωρήσουμε πολύ το πράγμα, όχι μόνο με εμπορικές ανταλλαγές, αλλά επίσης με κοινές επιχειρήσεις, εταιρίες μικτού κεφαλαίου που θα ιδρυθούν στη Συρία για μια αγορά ευρύτερη φυσικά από τη Συρία ή την Ελλάδα. Υπάρχει για πρώτη φορά πράσινο φως για το μεγάλο θέμα του Πορθμείου, ενός έργου που θα απαιτήσει χρόνο φυσικά, αλλά που θα δώσει στην Ελλάδα ένα ιδιαίτερο ρόλο ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής.

Η ανάλυση που μας έγινε για τα προβλήματα του Λιβάνου και το Παλαιστινιακό είχε πράγματι καινούργιες διαστάσεις για μας, η δε τοποθέτηση του Προέδρου Άσσαντ μας βρήκε σύμφωνους.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά προβλήματα, έκανα μια εξαντλητική παρουσίαση του ελληνοτουρκικού προβλήματος στο Αιγαίο και υπάρχει μάλιστα και αναφορά στο ανακοινωθέν σε αναγνωρισμένα δικαιώματα από το Δίκαιο της Θάλασσας.

Για το Κυπριακό δεν είχαμε πρόβλημα παρουσίασης εκ μέρους μας, γιατί το γνωρίζουν.

Απο την πλευρά του Προέδρου Άσσαντ έγινε μια πλήρης ανάλυση της πορείας του Λιβανικού, του ρόλου της Συρίας και του Παλαιστινιακού και συνομιλήσαμε πάνω στις προοπτικές της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής κατά την δεύτερη τετραετία του Ρέηγκαν. Κάτι για το οποίο, και οι δύο νομίζω, αναμένουμε τα πρώτα δείγματα.

Είναι, ίσως, λίγο πρόωπο για εκτιμήσεις. Το κλειδί είναι η Νικαράγουα. Θα κοιτάξουμε την Κεντρική Αμερική και τις κινήσεις του Ρέηγκαν στην περιοχή αυτή. Είναι το πιο άμεσο πρόβλημα και γι' αυτό είναι και το κλειδί.

Σε ό,τι αφορά τις αμερικανοσοβιετικές σχέσεις, εκεί οπωσδήποτε θα περάσουμε από μία περίοδο καλής θελήσεως, αλλά αν αυτό μεταφράζεται σε ουσιαστική αλλαγή πορείας είναι άλλο θέμα.

Αναφορικά και πάλι με το Αιγαίο, θέλω να τονίσω ότι ήταν πλήρης η κατανόηση από πλευράς Άσσαντ, ο οποίος-όπως ξέρετε - καταλαβαίνει και τα "Φίρ" και όλα τα σχετικά γιατί έχει κάνει στην αεροπορία.

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

\* Σε ερώτηση σχετικά με την πρωτοβουλία που πρόκειται να αναλάβει η ελληνική Κυβέρνηση, ο κ. Πρωθυπουργός είπε: Πράγματι μας θεωρούν την ευρωπαϊκή χώρα, η οποία μπορεί να προβάλλει τους προβληματισμούς, όχι μόνον της Συρίας, αλλά ολόκληρου του Αραβικού Έθνους. Και έχω αναλάβει όχι ορισμένες δεσμεύσεις, αλλά έχω υποσχεθεί ότι ορισμένα θέματα θα τα φέρω στη Διάσκεψη Κορυφής προσωπικά και θα προτείνω ορισμένες αποφάσεις, δηλώσεις των "Δέκα".