

6 - 2 - 1985

Μετά το πέρας των ομιλιών των βουλευτών, οι οποίες ακολούθησαν την εισήγηση του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Γ. Παπανδρέου μιλώντας προς την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ, τόνισε:

"Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ότι το επίπεδο της συζήτησης και το κλίμα της Κ.Ο. είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Κάποιος είπε ότι η Κυβέρνηση έχει ωριμάσει, κι εγώ πρέπει να τονίσω το ίδιο για την Κ.Ο. Θα ήθελα επίσης με δυο λόγια να πω ότι πολλά ακούγονται για το τί θα γίνει με την ιεράρχηση των υποψηφίων βουλευτών στα ψηφοδέλτια. Ακούω πολλά πράγματα, και θα ήθελα απλώς να πω 2 - 3 κουβέντες.

Όπως ξέρετε η επιλογή των υποψηφίων, χωρίς να καθορίζεται η σειρά, αυτή τη φορά θα γίνει από την Κεντρική Επιτροπή, όπως γνωρίζετε επίσης ότι όλοι οι βουλευτές δεν επανακρίνονται. Θεωρούνται ως αυτοδίκαια συμμετέχοντες στον εκλογικό αγώνα, στα ψηφοδέλτια του Κινήματος. Εκτός εάν υπάρξει καταγγελία ηθικού επιπέδου, οπότε πλέον η Κεντρική Επιτροπή κρίνει πειθαρχικά τον βουλευτή.

Το δεύτερο είναι ότι γι' αυτές τις εκλογές και μόνο, όχι για τις άλλες που θάρθουν, πράγματι έχω κρατήσει και στα πλαίσια του συνεδρίου την ευθύνη της επιλογής της σειράς στο ψηφοδέλτιο. Και κείνο που θέλω να πω, όχι ως ένα σιδηρούν κανόνα, αλλά έναν κανόνα που πρόκειται να ακολουθήσω, είναι ότι η λαϊκή έκφραση, η λαϊκή προτίμηση, όπως αυτή εμφανίστηκε το '81, θα είναι βασικά το δικό μου προσωπικό κριτήριο.

Βεβαίως υπάρχουν ορισμένες κενές θέσεις, υπάρχουν κενές θέσεις όπως γνωρίζετε και στο ψηφοδέλτιο της Επικρατείας, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις που συνάδελφοί μας απεχώρησαν κατά τον α' ή β' τρόπο από την Κ.Ο., βελτιώνοντας αποφασιστικά την ποιότητα της Κ.Ο.

Μπαίνει το ερώτημα. Μα δεν θα χάσουμε έδρες στις εκλογές αυτές, θα είμαστε όπως είμαστε το '81;

Αυτό εξαρτάται από μας.

Κι εγώ έχω αισιοδοξία, κι εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε αυτοδυναμία που είναι χρήσιμη για τη χώρα, όχι μονάχα για μας, για τη χώρα είναι χρήσιμη. Αλλά μπορούμε, αν δουλέψουμε συντονισμένα, οργάνωση - κυβέρνηση - Κ.Ο. - έχουμε κάθε δίκιο να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές.

Έχουμε κάθε δίκιο να κερδίσουμε αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν ελαττώματα, υπάρχουν λάθη, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει, δεν είναι όμως πια η ώρα για μεμψιμοιρίες. Το είπατε αυτό εσείς. Είναι ώρα μάχης και μάχης κρίσιμης. Πρέπει να κερδίσουμε μια δυνατή και άνετη πλειοψηφία. Γιατί μια μικρή πλειοψηφία δημιουργεί προβλήματα ειδικά στη περίπτωση λήψης μέτρων που είναι γνήσια σοσιαλιστικά, δηλαδή που προχωρούν την πορεία του Κινήματός μας στη δόμηση μιας νέας κοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά την ημερομηνία των εκλογών, δεν έχει υπάρξει καμιά αμφισβήτηση ή αλλαγή. Μένουμε στον Οκτώβρη, εκτός απροόπτων. Και το λέω το "απροόπτων", εννοώντας πραγματικά εκτός απρόοπτου. Δεν υπάρχει υστεροβουλία. Οι εκλογές είναι για τον Οκτώβρη.

Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε παρατήρηση βουλευτή για τα "Ανοιχτά Χαρτιά" στην ΕΡΤ-1 και τόνισε:

Τα "Ανοιχτά Χαρτιά" ο διάλογος μας έχει πάει πολύ καλά.

Αυτό δείχνει πως υπάρχει υπεροχή των δικών μας, απέναντι στους άλλους. Και δεν είναι μόνο θέμα ποιότητας του ομιλητή, είναι και θέμα ουσίας. Έχουμε θέσεις, έχουμε λύσεις για τα προβλήματα του λαού μας.

Όσον αφορά την παρουσία βουλευτών - βουλευτών όλων των κομμάτων - σε διάφορες εκδηλώσεις η ΕΡΤ θα πρέπει να τους αναφέρει ονομαστικά. Τριακόσιοι είναι αυτοί που εκπροσωπούν το λαό στο Κοινοβούλιο. Βέβαια αυτό δεν μπορεί να ισχύσει όταν η παρουσία βουλευτών ξεπερνάει τους 3 ή 4. Δεν είναι δυνατόν να μεταδίδεται μια μακρά σειρά ονομάτων.

Για το θέμα του σταυρού, ελέγχθησαν σωστά πράγματα. Βεβαίως, καταργήθηκε ο σταυρός. Και καλά κάναμε. Ήταν μια μεγάλη πολιτική πράξη και προσφορά στον τόπο. Αλλ' αυτό με κανέναν τρόπο δεν σημαίνει - και μιλώ και για το μέλλον, όχι αυτές τις εκλογές μονάχα, για τις επόμενες και τις μεθεπόμενες - ότι μπορείς να βρεις οκτώ ονόματα - όσοι είναι στην εκλογική περιφέρεια - όπως τα θέλει το κόμμα και να τα βάλει στη λίστα. Η επιλογή θα πρέπει να γίνει με κριτήρια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι καταξιωμένοι, θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν με το λαό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα ήταν η μεγαλύτερη αλαζονεία και η μεγαλύτερη πλάνη να νομίσει κανείς ότι διορίζει βουλευτές.

Η προσωπικότητα του βουλευτή, η σχέση του με τη λαϊκή βάση, παραμένουν αναμφισβήτητα κλειδιά. Αυτό που θέλουμε να αλλάξουμε είναι τη συμπεριφορά, το είδος της σχέσης βουλευτή και ψηφοφόρου. Δεν είναι μετάβαση από επιλογή του λαού, σε διορισμό από το κόμμα. Μην κάνουμε αυτό το λάθος. Και δεν είναι αυτό στις προθέσεις μας. Πρέπει να καταξιώσουμε αυτό το νέο θεσμό και θα τον καταξιώσουμε με τις επιλογές που θα κάνουμε σ' αυτή την επερχόμενη κρίσιμη πράγματι, εκλογική αναμέτρηση.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στη λειτουργία της Κ.Ο., τόνισε: Θα ήθελα σε ό,τι με αφορά να πω ότι είμαι πάντοτε έτοιμος να συναντηθώ με το Προεδρείο της Κ.Ο., για όποια γενικά θέματα αντιμετωπίζονται. Δεν θα υπάρξει καμιά δυσχέρεια σ' αυτό. Επίσης, θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συνάντηση των Ομάδων, όπου λέγονται πράγματα, που δεν μπορούν καμιά φορά να ειπωθούν στην ολότητα, στη συνέλευση αυτή.

Πρέπει να προσέξουμε τις σχέσεις βουλευτών με την Οργάνωση. Άκουσα με χαρά ότι υπάρχει βελτίωση. Να υπάρξει και παραπέρα βελτίωση.

Αναμφισβήτητα, πρόσθεσε ο κ. Ανδρέας Γ. Παπανδρέου, οι βουλευτές θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση των επιτροπών στήριξης της Αλλαγής. Οι επιτροπές στήριξης της Αλλαγής δεν θα είναι διορισμένες. Θα προέλθουν μέσα από κύκλους ανθρώπων, μέσα από το λαό. Θα προέλθουν μέσα από κύκλους ανθρώπων που παίζουν ηγετικό ρόλο στο τομέα τους και ίσως και στην πολιτική ζωή. Θα είναι ομάδες που στηρίζουν την Αλλαγή, χωρίς να συμφωνούν κατ' ανάγκη με ολόκληρο το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ και χωρίς να έρχονται με την ελπίδα ότι

επειδή ήρθαν, αυτό σημαίνει ότι θα πάρουν κάποια θέση τώρα ή αργότερα. Δεν είναι συναλλαγή και δεν είναι συμφωνία κορυφής με κανένα τρόπο. Το Εκτελεστικό Γραφείο έχει επωμισθεί αυτή την ευθύνη και ο κάθε βουλευτής που ενδιαφέρεται να δει πώς μπορεί να το προχωρήσει στο νομό του, παρακαλώ να έρθει σε επαφή με μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

Ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αναφερόμενος στον προεκλογικό αγώνα είπε :

Στις εκλογές που έρχονται δεν θα μιμηθούμε το '81 ή το '77, που χρησιμοποιήσαμε πανώ, αφίσες ή κάναμε πάρα πολλές λαϊκές συγκεντρώσεις. Θα βρούμε νέους τρόπους - έχει κουράσει αυτό - και πρέπει να βρούμε νέους τρόπους δουλειάς, πολύ πιο έντονης, πιθανώς, δουλειάς από τη μία μεγάλη συγκέντρωση. Βεβαίως, δεν μπορούμε να την καταργήσουμε την συγκέντρωση. Και οπωσδήποτε και εγώ θα πρέπει να παίξω ένα ρόλο τέτοιο, αλλά περιορισμένο. Συμφωνώ και σ' αυτό σε σχέση με το '81. Θα έχουμε τον καιρό να τα κουβεντιάσουμε.

Επίσης, θέλω να πληροφορήσω την Κ.Ο. ότι προχωρούμε στη διαμόρφωση του κυβερνητικού προγράμματος της νέας τετραετίας. Είναι αυτό απαραίτητο. Και σ' αυτό επάνω, πιστεύω, θα υπάρχουν τρόποι συνεργασίας και της Κ.Ο.

Συμφωνώ με αυτούς που τόνισαν - πέρα από την εμφάνιση και την παρουσίαση του έργου μας, που είναι πράγματι λειψή, πιστεύω πως είναι λειψή - υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ιδεολογικής ταυτότητας του Κινήματος. Αποδίδω και εγώ, όπως και άλλοι στην αίθουσα αυτή, τεράστια σημασία σ' αυτό. Πρέπει να μπορέσουμε να δώσουμε την πραγματικότητα, πως αυτά που έγιναν την τετραετία που πέρασε, πως αυτά εντάσσονται σε μια πορεία μετασχηματισμού της κοινωνίας μας σε

σοσιαλιστική κοινωνία. Είναι αλήθεια ότι δημιουργήσαμε νέους θεσμούς, όχι όλους, που ίσως μπορούσαμε να έχουμε δημιουργήσει, αλλά δημιουργήσαμε νέους θεσμούς. Και θα πρέπει να τους συνδέσουμε αυτούς τους θεσμούς και τη λειτουργία τους με το όραμα προς το οποίο βαδίζουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε πάρα πολύ ειλικρινά, τί κάναμε και τι δεν κάναμε.

Για παράδειγμα έχει εκλείψει από την Ελλάδα - τώρα τον καιρό που εμείς ζούμε και κυβερνάμε αυτή την περίοδο - παντελώς ο κίνδυνος πραξικοπήματος για την ανατροπή της κυβέρνησης. Πιστεύω, ειλικρινά ότι αυτό πρέπει να ενταχθεί στις κατακτήσεις της κυβέρνησής μας - βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που το έκαναν αυτό, αλλά παίξαμε έναν σημαντικό ρόλο.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας επιτελούν σήμερα πράγματι αξιολογότερο έργο. Οι συναντήσεις μας στα πλαίσια του ΚΥΣΕΑ, έχουν γίνει τώρα ουσιαστικές. Μιλάμε για εθνική στρατηγική, για εξωτερική πολιτική, που συνδέεται άμεσα με την διάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων στη χώρα μας. Έχει καταστεί πλέον δυνατός ο διάλογος Πολιτείας και Ενόπλων Δυνάμεων σε επίπεδα που πραγματικά είναι εντυπωσιακά σε σχέση με το όποιο παρελθόν θυμούμαι, εγώ τουλάχιστον.

Ειπώθηκε ότι θα πρέπει - ναι, δεν είναι η στιγμή ίσως, να μιλήσουμε περισσότερο για την ανάγκη δημιουργίας μιας επιτροπής εκλογικού αγώνα, νομίζω, υπάρχει ανάγκη να γίνει, γίνεται. Πρέπει να διαμορφωθεί μια συγκεκριμένη στρατηγική για την αναμέτρηση που έρχεται.

Συμφωνώ ότι υπάρχει κοινωνική πόλωση, την οποία δεν πρέπει με κανένα τρόπο να αποκρύψουμε, αλλά η πολιτική διαδικασία θα πρέπει να είναι προσεκτική, έτσι ώστε να τηρήσουμε τους κανόνες της Εθνικής

λαϊκής Ενότητας. Δηλαδή, να μην μιμούμεθα τον δεξιό, να δίνουμε τη μάχη κατά της πολιτικής ηγεσίας της Δεξιάς και τους πάτρωνές της. Ανάλυση, γνώση, δέσμευση, άλλες ποιότητες από τις συνήθειες, γιατί νομίζω ότι έχει και ωριμάσει αυτό στη συνείδηση του λαού.

Και τώρα μερικά γενικότερα θέματα: Προσπάθησα σ' ένα μέτρο να απαντήσω - να σχολιάσω κάπως - αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα που είπατε σήμερα.

Σε ό,τι αφορά τον αγώνα για την ειρήνη, πράγματι έχει πάρει διαστάσεις που ούτε εγώ ανέμενα. Και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι σ' αυτή τη φάση κρίνεται ουσιαστικά η πορεία της ανθρωπότητας. Δηλαδή, η Γενεύη, οι "Γενεύες" αυτής της περιόδου, είναι αποφασιστικές για την παραπέρα πορεία της ανθρωπότητας.

Βλέπετε τι τρομερή πίεση ασκείται σε πρωθυπουργούς ακόμη, όπως είναι ο Martens, του Βελγίου, ο οποίος πήγε στην Ουάσιγκτον να παρουσιάσει την επιθυμία της κυβέρνησης και του Κοινοβουλίου να αναβληθεί για κάποιο χρονικό διάστημα, η τοποθέτηση των πυραύλων και πώς γύρισε έχοντας καμφθεί και αποδεχόμενος - παρά το γεγονός ότι θα είχε πολιτικές συνέπειες γι' αυτόν μεγάλες - την εγκατάσταση των όπλων.

Χθες το βράδυ όπως ξέρετε ίσως, ανακοινώθηκε ότι το Γερμανικό Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα υιοθέτησε τις θέσεις των "έξι" και ότι φέρνει το θέμα στο Κοινοβούλιο, ώστε να ζητήσει από την κυβέρνηση της Δ. Γερμανίας την υιοθέτηση των θέσεων των "έξι".

Πιστεύω πραγματικά ότι εδώ πρέπει να μιλάμε για μια χιονοστιβάδα, στην οποία μας έχει λάχει ο κλήρος να παίξουμε αποφασιστικό ρόλο. Και βεβαίως είμαι προσωπικά ευτυχής - νομίζω όλοι μας συμμετέχουμε σ' αυτή τη συμβολή την οποία κάνει το Κίνημά μας, πέραν των

συνόρων της πατρίδας μας.

ΕΟΚ και ΝΑΤΟ: Δύο θέματα για τα οποία μια κάποια ενημέρωση είναι χρήσιμη. Σε ό,τι αφορά την ΕΟΚ, ένα από τα άμεσα προβλήματα μας είναι να μάθουν όλοι ότι δεν παίζαμε θέατρο στην τελευταία συνάντηση που έγινε στο Δουβλίνο.

Επιθυμούμε με κάθε τρόπο την ένταξη της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, γιατί είναι θέληση των λαών των δύο χωρών αυτών, γιατί είναι μεσογειακοί λαοί και γιατί θα αυξήσουν την δύναμή μας, του Νότου, μέσα στη Κοινότητα. Δεν υπάρχει αμφιβολία.

Αλλά, έχει γίνει σαφές και θα γίνει πολύ σαφέστερο τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο ότι η απόφασή μας είναι οριστική και αμετάκλητη να μην δεχθούμε την δεύρυνση της Κοινότητας, εάν δεν φανεί συνεπής η Κοινότητα απέναντι σε υποχρεώσεις, τις οποίες επίσημα έχει αναλάβει, απέναντι στη χώρα μας και γενικότερα στο μεσογειακό Νότο.

Αυτό που μας ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, βέβαια, είναι η Ελλάδα. Αλλά, θα δώσουμε τη μάχη για τα Ολοκληρωμένα Μεσογειακά Προγράμματα, τα ΜΟΠ, όπως λέγονται, θα δώσουμε τη μάχη, επίσης, για την χρηματοδότηση της βιομηχανικής και οικονομικής υποδομής στη χώρα μας με βάση το 5ετές, που είναι τώρα νόμος. Επομένως, προβλέπεται μια αρκετά δύσκολη αναμέτρηση. Οι περισσότερες χώρες, σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, έχουν συμφωνήσει ότι πρέπει να ικανοποιηθεί η Ελλάδα, ότι υπάρχει ανειλημμένη υποχρέωση, δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα. Υπάρχουν ίσως, δύο χώρες - μπορεί και κάτι παραπάνω όπως είναι η Αγγλία, μπορώ να την αναφέρω - οι οποίες προτιμούν να δώσουν ψίχουλα ή τίποτα, παρά να δώσουν το σύνολο.

Σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, έχει πλέον σαφώς διευκρινισθεί η πολιτική

μας απέναντι στο θέμα των νατοϊκών ασκήσεων. Και θέλω να γνωρίζετε ποιά είναι η πολιτική αυτή.

Όπως γνωρίζετε, σε όλες, χωρίς εξαίρεση, τις νατοϊκές ασκήσεις στο χώρο του Αιγαίου, ικανοποιούνται πάντοτε σχεδόν οι προδιαγραφές που ευνοούν τις τουρκικές διεκδικήσεις.

Είτε αυτό αφορά τον εθνικό εναέριο χώρο που είναι δέκα και όχι έξι μίλια, είτε αυτό αφορά την είσοδο στον εναέριο χώρο του Αιγαίου για τον οποίο εμείς διοικητικά ευθυνόμαστε - το FIR - είσοδο τουρκικών αεροσκαφών πολεμικής, βεβαίως, αεροπορίας χωρίς προειδοποίηση, είτε αυτό αφορά τα όρια επιχειρησιακής ευθύνης της αεροπορίας μας στο Αιγαίο, είτε αφορά την ναυτική διοίκηση του Αιγαίου, είτε αφορά τη χρησιμοποίηση της Λήμνου.

Όπως βλέπετε, είναι μακρότατος ο κατάλογος των θεμάτων στα οποία πάντοτε το ΝΑΤΟ με τους σχεδιασμούς που κι αυτό επικυρώνει, επιβεβαιώνει τις τουρκικές διεκδικήσεις στα Αιγαίο.

Κατά συνέπεια, η συμμετοχή μας σε ασκήσεις στο Αιγαίο είναι αδύνατη, εκτός εάν αλλάξει η νατοϊκή αντιμετώπιση, των όπως λέγονται, ελληνοτουρκικών διαφορών.

Υπάρχει όμως, πέρα από αυτό και το εξής: Εάν δεν δεχόμεθα συμμετοχή σε ασκήσεις στο Αιγαίο αλλά λαμβάνουν χώρα ασκήσεις στο Αιγαίο και συγχρόνως συμμετέχουμε αλλού στο Ιόνιο π.χ., τότε είναι σαν να λέμε ότι δεν μας ενοχλεί το ΝΑΤΟ, είμαστε στο Ιόνιο μαζί σας και στο Αιγαίο σιγά - σιγά θα συμμετέχουν μόνο Τούρκοι και όχι Έλληνες. Θα είναι δηλαδή μια περίεργη και όχι σωστή τοποθέτηση. Γι' αυτό η τοποθέτησή μας είναι ότι δεν θα συμμετέχουμε σε ασκήσεις πουθενά ούτε στο Αιγαίο ούτε οπουδήποτε αλλού. Εκτός βέβαια εάν παύσουν απολύτως οι ασκήσεις στο Αιγαίο - εάν παύσουν όλες οι ασκήσεις στο Αιγαίο με τις σημερινές προδιαγραφές, τότε μπορούμε να πάμε και στο Ιόνιο. Από την ώρα που υπάρχουν νατοϊκές ασκήσεις στο Αιγαίο με τις σημερινές προδιαγραφές δεν συμμετέχουμε πουθενά.

Και είναι ένα μήνυμα το οποίο έχει περάσει. Ασκεί, βεβαίως, αυτό το μήνυμα πίεση, έχει ένα κόστος για τους στρατιωτικούς μας. Το κόστος είναι ότι δεν μαθαίνουν νέες μεθόδους ίσως, νέες τεχνολογίες. Αλλά, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος να σας πω ότι αυτή είναι και η απόφαση της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Σε ό,τι αφορά την οικονομία πράγματι η Ελλάδα ακολουθεί μια οικονομική πολιτική εντελώς διαφορετική από αυτή που ακολουθούν οι άλλες ευρωπαϊκές, δυτικές χώρες, και αυτές ακόμη που έχουν σοσιαλιστικές κυβερνήσεις. Πραγματικά νομίζω ότι το δικό μας πείραμα παρακολουθείται πάρα πολύ στενά, γιατί έχει δώσει σημεία, όχι μόνο διαφοροποίησης, αλλά και εν τω γίνεσθαι επιτυχίες. Δεν είναι στιγμή να μιλήσουμε για την οικονομία. Θα πρέπει κάποτε όμως, πολύ νωρίς, πριν πάμε στην εκλογική αναμέτρηση να έχουμε

δώσει στην Κ.Ο. μια ολοκληρωμένη παρουσίαση της οικονομικής πολιτικής. Και αυτό θα γίνει. Και ελπίζω γρήγορα.

Ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν και που είναι πάρα πολύ σοβαρό, είναι το στεγαστικό πρόβλημα. Θα ήθελα να σας πω, ότι αυτό θα είναι αντικείμενο έντονης επεξεργασίας, των επόμενων 7 - 10 ημερών ώστε να έχουμε συγκεκριμένα καταλήξει και θα πληροφορηθείτε σχετικά ποιά είναι τα συμπεράσματά μας.

Για το θέμα της ανεργίας, η απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι η εξής:

Ο ρυθμός ανάπτυξης, ο ρυθμός μεγέθυνσης του εθνικού μας προϊόντος είναι μεν θετικός και, δεδομένης της γενικότερης κατάστασης στην Ευρώπη, ικανοποιητικός.

Αλλά δεν είναι επαρκής για να απορροφήσει την ανεργία. Θα έπρεπε δηλαδή να αναμένει κανείς έναν μεταξύ διπλάσιου και τριπλάσιου ποσοστού, για να πει κανείς ότι λύνεται μ' αυτό τον τρόπο το πρόβλημα της ανεργίας.

Όμως νομίζω ότι υπάρχει μία κατηγορία ή δύο, ανέργων που έχουν τεράστια κοινωνική σημασία και είναι η νεολαία. Είναι τα νιάτα κατά κύριο λόγο. Πρόγραμμα για την απορρόφηση των ανέργων νέων θα υπάρξει. Δηλαδή πραγματικά, πέρα από τα συμβατικά, συνήθη της οικονομικής πολιτικής, υπάρχουν και θα υπάρξουν σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα, μέτρα για την απορρόφηση των νέων ανθρώπων, που για πολλούς λόγους αποτελούν το πιο σημαντικό κομμάτι μιας κοινωνίας. Είναι το μέλλον, το αύριο, ακόμη και το παρόν, με την έννοια της πορείας τους, πολιτικής, πολιτιστικής.

Πράγματι είμαστε εν γνώσει των προβλημάτων που υπάρχουν στο τραπεζικό σύστημα. Νομίζω ότι υπάρχει γνώση. Κάνουμε το κατά δύναμιν, ίσως δεν έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Δεν έχει περάσει η καινούργια νοοτροπία, αλλά αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το ανθρώπινο υλικό. Εάν μπείς σ'ένα Υπουργείο και ξεκινήσεις, και όλοι διαφωνούν με την πολιτική σου, τα προβλήματα είναι αρκετά. Είναι αρκετά άρρωστη η δομή και περίεργη η σχέση, η συμβιωτική σχέση προβληματικών επιχειρήσεων και τραπεζών. Αυτά είναι που κληρονομήσαμε.

Τέλος για το Κυπριακό μία λέξη μόνο. Οι δύο κυβερνήσεις είναι σε απόλυτη ομοφωνία και συνεχίζουμε το σκληρό αγώνα και ελπίζουμε ότι με επιμονή και υπομονή θα βγάλουμε πέρα το μεγάλο εθνικό μας θέμα".

---