





# «Ανάγκη για κοινό όραμα»

Συνέχεια από σελ. 29

Στην Ελλάδα δεν έχουμε κανένα από τα φαινόμενα της καπιταλιστικής αθλιότητας των κοινωνιών των δύο τρίτων που έχουμε στην Αμερική και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες.

Λοιπόν, το ερώτημα είναι «τι θα γίνει τώρα;» Το Μάαστριχτ ή και άλλες διεθνείς δεσμεύσεις θα μας εξαναγκάσουν να σταματήσουμε αυτή τη διαδικασία μιας σχετικής κοινωνικής επιεικείας και αλληλεγγύης; Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και είναι νομίζω το καίριο πολιτικό πρόβλημα όσον αφορά το εσωτερικό μέλλον της Ελλάδος, γιατί το εξωτερικό είναι διαφορετικό.

Γιατί δεν υπάρχει, νομίζω, καμιά αμφιβολία, ότι το μοντέλο αυτό, το παγκόσμιο, το αναπότρεπτο, το δεσμευτικό, της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης, δεν είναι απόλυτα συμβατό με την κοινωνική δικαιοσύνη. Τι θα πει κοινωνική δικαιοσύνη; Συνεχής ανακατανομή εισοδημάτων. Είτε με φορολογικές μεθόδους, είτε και με άλλες μεθόδους, με επιδόματα, με δημόσια απασχόληση, με όλες αυτές τις μεθόδους, που στην Ελλάδα οδήγησαν σ' αυτό το ιδιότυπο φαινόμενο μιας σχετικά επιεικούς κοινωνίας.

Δεν έχω φυσικά λύση στο πρόβλημα. Πιστεύω όμως ότι ένας έναρθρος πολιτικός λόγος σήμερα θα πρέπει να πάρει θέση όσον αφορά το πρόβλημα των συγκεκριμένων μορφών, που θα επιτρέψουν μια συνεχή ανακατανομή εισοδήματος υπέρ των αδυνάτων. Διότι δεν είναι καθόλου βέβαιο, επαναλαμβάνω ότι η οικονομική ανάπτυξη είναι συμβατή με την ανακατανομή εισοδήματος. Και εδώ είναι ένα πρόβλημα, στο οποίο ο πολιτικός λόγος έχει την τάση να μη παίρνει θέση, παρά μόνο ρητορικά και αφηρημένα, ακριβώς επειδή οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις είναι τόσο μεγάλες, ώστε να μη διαφαίνεται φως προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που θέλω να θέσω και το οποίο νομίζω η ρητορική της αποκρατικοποίησης και της ιδιωτικοποίησης τείνει να το συσκοτίσει. Διότι άλλο να πεις, όπως προσπάθησε και η κυβέρνηση η σημερινή να κάνει, ότι πρέπει να εξορθολογιστεί η δημόσια διοίκηση, να εξορθολογιστούν οι μορφές με τις οποίες προσλαμβάνονται οι δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ. και άλλο να προσπαθήσεις να οδηγήσεις το κράτος σε συρρίκνωση των δραστηριοτήτων του. Δεν είναι μόνον τα πολιτισμικά προϊόντα τα οποία πρέπει εξ' ορισμού να μείνουν εκτός αγοράς, όπως τόνισε ο Μιχάλης ο Παπαγιαννάκης και συμφωνώ απολύτως αλλά και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες του κράτους, οι οποίες ασκούν καιρίες θα έλεγα κοινωνικές λειτουργίες, πρέπει οπωσδήποτε να μείνουν υπό την αιγίδα του κράτους. Ο,τι άπτεται της αναπαραγωγής της ανθρώπινης ζωής, η υγεία, η παιδεία αλλά και η δυνατότητα επιβίωσης, πρέπει να μείνουν εκτός αγοράς και αν αυτό συνεπάγεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Δεν επιτρέπεται οι σημερινοί αδικημένοι να θυσιάζονται χάριν ενός φανταστικού μέλλοντος.

**M. EBERT:** Αυτό που θα 'πρεπε να σταματήσει το κράτος, είναι την «τσαπατσουλιά» και τη μεγάλη επέκταση χωρίς εις βάθος διείσδυση. Δηλαδή πρέπει να επιλέξει εκείνους τους τομείς, κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, παιδεία, υγεία και εκεί πράγματι να υπεισέλθει ουσιαστικά. Σήμερα έχουμε ένα κράτος το οποίο, βουτάει ένα κομματάκι απ' εδώ, κάνει μια εκδοχή μεσ' το σύστημα, το εγκαταλείπει και το αφήνει υποβαθμισμένο.

**M. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ:** Συμφωνώντας με όσα είπε ο κ. Τσουκαλάς για την αποφυγή της κοινωνίας των δύο τρίτων και για τον ρόλο του κράτους στην αναδιανομή του εισοδήματος και στην παροχή υπηρεσιών, να προσθέσω και τον ρόλο του στην προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί αυτή η θεωρία, «ότι ο ρυπαίνων πληρώνει» κατόπιν εορτής βέβαια και αφότου έχει προκαλέσει βλάβη στο κοινωνικό σύνολο, είναι απαράδεκτη.

**T. ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ:** Συμφωνώ ότι ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς έβαλε ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Πώς συμβιβάζεις τη λογική του ανταγωνισμού με τη λογική μιας συνεκτικής κοινωνίας. Προσωπικά δεν είμαι όμως τόσο απαισιόδοξος καιντετερμιστής, γιατί βλέπουμε ότι ακόμη και σε κοινωνίες όπου λειτούργησε η λογική της αγοράς με έντονο τρόπο δεν πας αναγκαστικά στην κοινωνία των δύο τρίτων. Αυτή η κοινωνία των δύο τρίτων είναι πολιτική επιλογή, τελικά, δεν είναι οικονομική αναγκαιότητα. Μπορώ να αναφερθώ στο ευρωπαϊκό πρότυπο, που διαφέρει πολύ από το αμερικάνικο πρότυπο, μπορώ να αναφερθώ στο γιαπωνέζικο πρότυπο, που είναι οικονομία της αγοράς και του ανταγωνισμού πολύ πιο έντονη από ό,τι στην Ευρώπη και που παρ' όλα αυτά δεν συναντάται η κοινωνία των δύο τρίτων. Και μπορώ να αναφερθώ στο τέλος-τέλος, στο σκανδιναβικό και στο γερμανικό παράδειγμα, πριν την ενοποίηση. Οπου βλέπουμε, αντίθετα, ότι η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής οδηγεί σε αποτελέσματα που είναι πολύ πιο σημαντικά και αποδεκτά και από πλευράς οικονομικής.

**M. EBERT:** Θέλω να προσθέσω κάτι σε ό,τι αφορά τη συνεννόηση τόσο των πολιτικών όσο και των κοινωνικών δυνάμεων. Νομίζω ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια της διασποράς. Δηλαδή είμαστε ένας λαός πολύ μικρός. Αυτό σημαίνει, εκ των πραγμάτων, ότι περιορισμένες είναι και οι πνευματικές δυνατότητες - όσο και έξυπνος λαός να είμαστε - αριθμητικά δεν μπορούμε να βγάλουμε όσα μπορεί να βγάλει ένας λαός τριακοσίων, τετρακοσίων εκατομμυρίων! Δεν έχουμε, συνεπώς, ανταγωνιζόμενοι με ίσους όρους πλέον σε διεθνές επίπεδο, την πολυτέλεια των αντεγκλήσεων που παρατηρούνται και που έχουν καταστήσει πλέον ν' αποτελούν αυτοσκοπό. Η αντεγκλήση γίνεται αυτοσκοπός, δεν γίνεται ως μέσον του περάσματος μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Κάτι πρέπει να πούμε και αναζητούμε μια διαφοροποίηση. Ε, αυτό σε εθνικό επίπεδο είναι εγκληματικό.