

Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 1992

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Μιλτιάδης Έβερετ μιλώντας σήμερα στην Ξάνθη με θέμα **"Οι εξελίξεις στα Βαλκάνια και η Ελλάδα"**, στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, υπογράμμισε μεταξύ άλλων:

"Οι μεταβολές που συντελέστηκαν στην Ανατολική Ευρώπη και στην πρώην Σοβιετική Ένωση καθώς και η κρίση που έχει ξεσπάσει στα Βαλκάνια διαμορφώνουν στο άμεσο διεθνές περιβάλλον της χώρας μας ένα κλίμα και μιά πραγματικότητα που περικλείει κινδύνους αλλά και ευκαιρίες..

Παρόμοια γεγονότα λαμβάνουν σπάνια χώρα στην παγκόσμια ιστορία. Από τη στάση κάθε λαού και της ηγεσίας του κρίνεται και η θέση που αυτός καταλαμβάνει στην εκάστοτε νέα πραγματικότητα. Η θέση αυτή είναι το αποτέλεσμα της αξιοποίησης ή μη των νέων συνθηκών.

Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει στον οικονομικό τομέα, η Ελλάδα διαθέτει ένα μεγάλο πλεονέκτημα: είναι η χώρα των Βαλκανίων που διακρίνεται για την μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μιά προσπάθεια διευθέτησης των διαφορών στη Βαλκανική και επίτευξης κλίματος σταθερότητας, με τη δημιουργία ισορροπιών που είναι απαραίτητες για να υπάρξει ειρήνη στη χερσόνησο.

Για να διαδραματίσει τον πρωταγωνιστικό αυτό ρόλο η Ελλάδα, χρειάζεται συντονισμός δράσης με τις Ευρωπαϊκές χώρες και τις Η.Π.Α.

Παρά τις προκλήσεις που μπορεί να δεχθούμε επιβάλλεται να αποφύγουμε με περισσή προσοχή να εμπλακούμε σε μιά ανταγωνιστική προς τα άλλα μέλη της Κοινότητας πολιτική.

Βασική προϋπόθεση για μια αποτελεσματική για τα εθνικά μας συμφέροντα παρουσία και δράση της Ελλάδας στην περιοχή είναι ένα άρραγές εσωτερικό μέτωπο. Οι αντιδικίες γύρω από τα εθνικά θέματα ήταν πάντοτε για την πατρίδα μας πολυτέλεια. Και αυτό το έχουμε πληρώσει ακριβά όπως στο Κυπριακό. Σήμερα όμως ιδιαίτερα, που είμαστε περικυκλωμένοι από κινδύνους, η αναγκαιότητα αυτή είναι περισσότερο από ποτέ επιβεβλημένη. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα εθνικά μας θέματα με στόχο την εσωτερική κατανάλωση, με το βλέμμα στραμμένο στο εσωτερικό και όχι στο εξωτερικό.

Όλους τους κινδύνους δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε ταυτοχρόνως. Αποτελεί λάθος, για κάθε στρατηγική το άνοιγμα πολλών μετώπων. Επιβάλλεται να ιεραρχήσουμε τους κινδύνους και να διαμορφώσουμε ανάλογα τις επιλογές μας.

Ο πρώτος και μεγάλος κίνδυνος εξακολουθεί να είναι η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας. Συνεπώς βασική μας επιλογή θα πρέπει να είναι η διατήρηση καλών σχέσεων με τη Σόφια παρά τις ανησυχίες και τη δυσπιστία, που δικαιολογημένα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από την πολιτική της τελευταίας, όπως αυτή εκδηλώνεται τον τελευταίο καιρό.

Αποτρέποντας εντάσεις και κρίσεις στην περιοχή, η Ελλάδα οφείλει να κινηθεί σε έναν κεντρικό άξονα πολιτικής που θα λαμβάνει υπόψη και θα υπογραμμίζει:

- * τη διασφάλιση των εθνικών συνόρων στην περιοχή.
- * τη διασφάλιση της ελεύθερης οικονομικής επικοινωνίας.
- * το συμφιλιωτικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.
- * το συντονιστικό ρόλο της Ελλάδας στα Βαλκάνια σε σχέση με την Κοινότητα.
- * την αποφυγή αναμείξεώς μας στα εσωτερικά προβλήματα των βαλκανικών χωρών με βάση ιδεολογικές συγγένειες και προτιμήσεις.

Στον οικονομικό τομέα επιβάλλεται:

- * ενίσχυση της επενδυτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ευαίσθητες περιοχές.

- * δημιουργία έργων υποδομής απο το κράτος στις περιοχές αυτές.
- * οδικό, νοσοκομεία, παιδικοί σταθμοί.
- * διανομή δημόσιας γής σε νέους κατοίκους υπό προϋποθέσεις μόνιμης διαμονής και καλλιέργειας.
- * ειδική πολιτική για τις προβληματικές επιχειρήσεις της περιοχής.
- * επενδυτικές δραστηριότητες στις χώρες Αλβανία και Βουλγαρία.

Στον τομέα της παιδείας επιβάλλεται:

- * ενίσχυση των σχολείων και του εκπαιδευτικού προσωπικού.
- * ειδική πολιτική για την ενίσχυση του Πανεπιστημίου της Θράκης.
- * να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στα διδακτικά βιβλία σε σχέση με τα εθνικά θέματα.
- * μετεκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού και ενημέρωση στα θέματα αυτά.
- * ενίσχυση του Χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας σε σχέση με το μουσουλμανικό στοιχείο των περιοχών.
- * αναβάθμιση της Εκκλησίας στις περιοχές αυτές.
- * αναβάθμιση της συνεργασίας με τα Πατριαρχεία.

Στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης είναι αναγκαίο:

- * η ενίσχυση της Θεσσαλονίκης με διοικητική αποκέντρωση που να την καθιστά πραγματική συμπρωτεύουσα.
- * η ενίσχυση των ευαίσθητων περιοχών με πρόσωπα υψηλής στάθμης από όλους τους φορείς.
- * η ενημέρωση του προσωπικού αυτού.
- * η δημιουργία διοικητικών κέντρων στην περιοχή.
- * μετακινήσεις των εδρών νομικών προσώπων στην περιοχή.

Είναι αναγκαία η δημιουργία νέων εξόδων προς την Ευρώπη και αξόνων επικοινωνίας διά θαλάσσης (Αδριατική) και διά ξηράς.

Είναι αυτονόητη η μεγάλη σημασία που έχει για την περιοχή η ανάπτυξη ενός προγράμματος πολιτιστικών δραστηριοτήτων καθώς και η δημιουργία πολιτιστικών φορέων με γενικούς σκοπούς, Ιστορία, Τέχνη, κ.λ.π.

Χρειάζεται συνεπώς μια συνολική πολιτική που θα αντιμετωπίζει όλα αυτά τα θέματα - από τα οποία ορισμένα εν πολλοίς προωθούνται - και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της νέας πραγματικότητας. Μια στρατηγική που θα αποτρέπει αποτελεσματικά τον κίνδυνο που - από Βορρά και κυρίως από Ανατολή - απειλεί τη χώρα μας."

.....