

86.1

Παρέμβαση του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ βουλευτή κ. Κώστα Σημίτη

Χαιρετ. ομ. Σιδουεφν

Η εξέλιξη προς την Οικονομική και Νομισματική Ένωση μας έχει θέσει, έτσι πιστεύουν πολλοί, ένα δίλημμα. Συμμετέχουμε ή όχι στην ΟΝΕ. Πρόκειται για ψευδοπρόβλημα. Η Ελλάδα δεν έχει την επιλογή να συμβιβασθεί με δεύτερη ταχύτητα. Αν απομακρυνθεί από τον κεντρικό ευρωπαϊκό πυρήνα θα περιθωριοποιηθεί οικονομικά και πολιτικά και θα χάσει πολλά από τα οφέλη που της παρέχουν οι σημερινές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις. Θα ξεκινήσει τη νέα χιλιετία με δηλωμένη την πρόθεσή της να γίνει το ξενοδοχείο και ο οίκος ευημερίας της Ευρώπης. Μερικοί πιστεύουν ότι αν σταθούμε στο περιθώριο θα μπορέσουμε να διασώσουμε παρ' όλα αυτά ένα διαφορετικό τρόπο λειτουργίας της κοινωνίας και της οικονομίας μας προσαρμοσμένο στις ιδιομορφίες μας, να διατηρήσουμε την αποστασιοποίηση από τη διεθνή οικονομία που μας επιτρέπει ρυθμίσεις και καθεστώτα στο εσωτερικό της χώρας λιγώτερο ανταγωνιστικά. Σφάλλουν. Η διεθνής οικονομία θα επιβάλει αργά ή γρήγορα τους κανόνες της. Η Ελλάδα αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου συνόλου. Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι η ορατή πλευρά αυτής της ένταξης, η θεσμική έκφραση μιάς διασύνδεσης με πολύ πιο εκτεταμένες και βαθιές ρίζες. Η διασύνδεση έχει τις νομοτέλειές της. Θα πρέπει να τις αποδεχτούμε για να τις κυριαρχήσουμε. Η ελευθερία και η αυτονομία προκύπτει όταν σχεδιάζεις σύμφωνα με τις αναγκαιότητες και όχι όταν τις αγνοείς.

Δεύτερη και οργιστική θα είναι οι αποφασιστικές αποφασιστικές της πρώτης κατηγορίας
«Η ωριμότητα θα καθοριστεί από το ελάχιστο νόμιμο»

./..

Θα ωρέσει να καθορίσουμε την ωριμότητά μας για ορισμένη τη δεκαετία

Διοχεία προγράμματος

α) Διάρκεια ωριαία. Μήναι δυνατο' αωδοχή. Λόχοι Χρονολογία
(Δευαφορά γάμια)

Περιορισμός εσωπύτων επιρροών αναμετρήσεων

Κοινωνική ομάδα που θα' χυιδούν να' χωρύνουν το κόστος

- Ανεργία = Κόχο τη ευαίδεουα καταρτίουα

• Κόχοσ εργααίασ (οχι μεδωα μιοδών
κοινωνικωα αρχών

= αωοχοχία
στην
κοινωνική
πύρα

β) Προσεγγίω πρόβρ. οχι μόνο σταθεροοοιηζιω

αλλά αναδάρδρωα

ωοιοζικωί σόχοι - θεωρικηί αμαρής

κοινωνική διάμοιοσ
ανάωοτη κοινωνικωών
φορέων

διοίκηση
φορολογία - διεύρωση φορολ. βάσησ
αομαρτίωα

αγορα
δημόοιοσ τομέασ - δημ. ωοιχεφάοεισ

ωρώα προερατοδίατα = αοιγία εωιδύτηηη τησ ωωοαωοχοχίηηησ
ευααίδεουα - καταρτίηηη

Πωαωιομοσ: « αωορδωικωί κ ευωοχροοιηκωί ωρώραμωα »
γιά μια ζέειω

οχι μόνο μακροοιομοφικωί σόχοι
τα εργααωά θα' χωρύνουν την εωδμεηη
δειαεζία αω ~~αω~~ και θα ουμωερμαθαβάνοιοι
οιο ζωαμέηηη Δελοσ ωρέωει να
αοιμετωαοιοοούν αωό κοινωό

ωεριφερεωικηί διοίκηση να' γίνει εωιζέηηη

Η προσπάθεια να πετύχουμε την ένταξή μας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση είναι επιβεβλημένη. Το ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί είναι, πώς σχεδιάζουμε αυτή τη προσπάθεια, με ποιές ιεραρχήσεις και επιδιώξεις πρέπει να προχωρήσουμε για να πετύχουμε το στόχο μας. Θα σταθώ σε δύο σημεία που αφορούν το συνδικαλιστικό κίνημα.

Η ένταξη στη διεθνή οικονομία, στην Κοινότητα, καθιστά πιο δύσκολους τους κοινωνικούς συμβιβασμούς. Πολλές από τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα και διασφαλίζουν την κοινωνική ειρήνη καθίστανται ανενεργές λόγω των διεθνών ή κοινοτικών ρυθμίσεων. Άλλες αποτελούν εμπόδια για την προσαρμογή στο διεθνές περιβάλλον και αργά ή γρήγορα καταργούνται. Νέες ρυθμίσεις γίνονται αναγκαίες. Για παράδειγμα τα ωράρια των εργαζομένων, ή τα συστήματα φορολόγησης θα προκύπτουν πια από αναγκαιότητες που διαμορφώνονται σε υπερεθνικά σύνολα. Το προστατευτικό δίχτυ που διαμόρφωσαν οι αγώνες των εργαζομένων σε εθνικό επίπεδο δεν αντέχει πια.

Πρέπει να διαμορφώσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο τις νέες ρυθμίσεις που θα περιορίζουν τις επιπτώσεις από τις δυσλειτουργίες της αγοράς, θα συντελούν στην ανακατανομή του εισοδήματος, θα διαμορφώνουν μια δικαιότερη κοινωνία. Οι δυσκολίες που συναντά η υλοποίηση της Κοινωνικής Χάρτας δείχνουν ότι το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο. Δεν αντιδρούν μόνο οι νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις αλλά και οι γραφειοκρατικοί κοινοτικοί μηχανισμοί κάτω από την πίεση των οργανωμένων επιχειρηματικών συμφερόντων. Ο κοινωνικός αγώνας έχει μεταφερθεί ήδη και θα μεταφέρεται όλο και περισσότερο σε ένα

υπερεθνικό επίπεδο. Τα συνδικάτα και ιδίως τα ελληνικά συνδικάτα είναι όμως ανέτοιμα να δώσουν τη μάχη εκεί.

Αυτό είναι το δεύτερο σημείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το κεφάλαιο εδώ και πολλές δεκαετίες έχει οργανωθεί σε υπερεθνικό επίπεδο. Οι πολυεθνικές εταιρίες σχεδιάζουν παραγωγές και πωλήσεις με βάση αγορές πολύ ευρύτερες από εκείνες που περιλαμβάνονται από τα σύνορα ενός κράτους. Στις αγορές αυτές επιδιώκουν να διαμορφώσουν συνθήκες που θα μεγιστοποιήσουν την απόδοση των κεφαλαίων τους. Τα συνδικάτα παραμένουν σε αντίθεση με τις επιχειρήσεις καθηλωμένα στο εθνικό επίπεδο. Στην υπερεθνική στρατηγική των πολυεθνικών δεν έχουν πολλές φορές να αντιτάξουν δικές τους στρατηγικές. Σε θέματα όπως, που θα πραγματοποιηθούν επενδύσεις, αν θα υπάρξουν ή όχι περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων, αντιμάχονται το ένα της μίας χώρας το άλλο της άλλης χώρας. Χρειάζεται να διαμορφώσουν κοινές αντιλήψεις, κοινές στάσεις, μιά ενιαία στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Χρειάζεται να μεταφέρουν τους κοινωνικούς αγώνες στο υπερεθνικό επίπεδο. Τι ωφελούν για παράδειγμα απεργίες στην Ελλάδα για απολύσεις εργαζομένων, όταν στο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής που γίνεται στην Κοινότητα, στην Επιτροπή, στα Συμβούλια Υπουργών εμείς δεν πετυχαίνουμε να διαμορφώσουμε μιά για μάς ευνοϊκή βιομηχανική πολιτική. Τα συνδικάτα δίνουν χαμένες μάχες οπισθοφυλακής αν μένουν εθνοκεντρικά και αδιάφορα στις διεθνείς εξελίξεις.

Πάντα υφίσταται ασυμμετρία, οι αμο-
φάσεις κέρυρατα και υφαιτα τα
GATT → ταρα δραύα μέτω της GATT

Η μεταφορά των αγώνων στο ευρωπαϊκό επίπεδο δεν σημαίνει μόνο επαφές σε διεθνές επίπεδο και διεθνείς σχέσεις. Σημαίνει μιά διαφορετική αντίληψη για τον τρόπο αντιμετώπισης των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων, μιά αντίληψη που επισημαίνει τα υπερεθνικά αίτια και επιδιώκει να επισημάνει υπερεθνικές λύσεις. Σημαίνει μιά πρακτική που διοργανώνει μέσα από διεθνείς σχέσεις, διεθνή μέτωπα και κοινούς αγώνες.

Το συνδικαλιστικό Κίνημα θα μπορέσει να είναι πρωτοπόρο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και στη διαμόρφωση μιάς δικαιότερης κοινωνίας μόνο ως τμήμα ενός ευρωπαϊκού κινήματος των εργαζομένων. Εμείς οι σοσιαλιστές έχουμε υποχρέωση να το δημιουργήσουμε.

- Σήμερα εφέριψη Ανατολικής - Δοτικής Ερώσης
παρουσία της Ελλάδας στο δεδομένο χώρο
πρωταγωνιστικός ρόλος της Ελλάδας - μικρή χώρα μπορεί
να δείξει σε μια νέα εποχή ισορροπιών
«Νέο παραγωγικό μοντέλο ανάπτυξης» - ειδίωση
Μεσοία ενοχλητική.

οικονομικός διαισθητός -

- α growth strategy at community level να ισορροπεί
την πραγματοποίηση της ΟΝΕ