

Πώς θα κυβερ

ΑΚΗΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Γραμματέας της Κ.Ε.)

- Να βγάλουμε τη χώρα μας από το περιθώριο...

1 Με τα σημερινά δεδομένα - όπως αυτά δημιουργήθηκαν με ευθύνη της κυβέρνησης της Ν.Δ., στη διάρκεια της τριετίας 90-92 - η κυβερνητική προοπτική του ΠΑΣΟΚ οφείλει να δώσει, συνολική και ενιαία πολιτική απάντηση, στα στρατηγικής σημασίας θέματα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας:

- Την ασφάλεια, την άμυνα και την αποτελεσματική υπεράσπιση των Εθνικών μας δικαιών. Μια και η εποχή μας χαρακτηρίζεται από έντονη διεθνή υποβάθμιση και περιθωριοποίηση της Ελλάδας, του ρόλου της και των συμφερόντων της. (Βλ. Βαλκάνια, Σκόπια, Τουρκία, Κυπριακό, Διεθνή υποστήριξη).
- Πραγματική και όχι ονομαστική σύγκλιση με την πορεία Ευρωπαϊκής Ένωσης στο επίπεδο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής.
- Ενδυνάμωση και αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, εγκαταλείποντας οριστικά και μόλις την παρακμή, την καθυστέρηση, τη στασιμότητα και την κρίση - εθνική, οικονομική, κοινωνική, πολιτισμική - της τελευταίας τριετίας.

Το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας στον ελληνικό λαό μια πολιτική στρατηγική, αυτής της εμβέλειας, είναι σαφές ότι **καμιά σχέση δεν μπορεί να έχει με τον ρόλο ενός απλού διαχειριστού της εξουσίας, της πολιτικής, της οικονομίας ή της κρίσης.** Απεναντίας καλείται να εξασφαλίσει τη στράτευση και τη στήριξη της σύγχρονης, νέας κοινωνικής και πολιτικής πλειοψηφίας, που με τη δυναμική της θα εγγυηθεί μια σχεδιασμένη, αποτελεσματική και προοδευτική, κοινωνική πορεία του ελληνισμού στη δεκαετία του '90. Στη βάση μιας **Εθνικής Στρατηγικής**, ευρύτατης εμβέλειας και αποδοχής στο λαό - αντί της ευκαιριακής, αυτοσχέδιας, αντιφατικής και διγλωσσής προσπάθειας διεθνών δημόσιων σχέσεων της σημερινής κυβέρνησης - που θα απαντά με σχέδιο, προτεραιότητες και αντικειμενικούς περιορισμούς στα παραπάνω. Θα ανοίγει αξιόπιστη και φερέγγαη προοπτική για την πραγματώσή τους. **Οι δημιουργεί ξανά όραμα και ελπίδα**, ώστε να μπορέσουμε ως λαός να ταξιδεύσουμε με το τρένο της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, για τη ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ του 2000, που απέχει μό-



λις λίγα, ελάχιστα χρόνια.

2 Σήμερα το ΠΑΣΟΚ προωθεί έναν σταθερό και ουσιαστικό **κοινωνικό διάλογο** με τους πολίτες και τους φορείς τους. Έναν διάλογο που σκοπεύει να καταλήξει σε **κοινωνικό συμβόλαιο**, απαραίτητη βάση μιας εθνικής πορείας εξόδου από την κρίση.

Στο μέτρο, λοιπόν, που αυτή η συμφωνία έχει επικυρωθεί και από τη λαϊκή ετυμολογία ως πολιτική θέση και των όποιων - μετά τις εκλογές - υπαρχόντων πολιτικών σχηματισμών, **λογικό είναι να διερευνηθεί και το ενδεχόμενο διεύρυνσης της όποιας κυβερνητικής πλειοψηφίας.** ■

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ (Μέλος του Ε.Γ.)

- Δυναμικός εκσυγχρονισμός με ευρεία κοινωνική συναίνεση

1 Το μήνυμα της αλλαγής αγκαλιάζει και πάλι τους πολίτες της χώρας. Έτσι και αλλιώς, στις δύο πρώτες τετραετίες του ΠΑΣΟΚ, δεν ολοκληρώθηκε το έργο της αλλαγής. Η δεύτερη μάλιστα τετραετία παρουσίασε και αδυναμίες και υπαναχωρήσεις. Η νεοδημοκρατική λαίλαπα ανατρέπει σήμερα, ή τραυματίζει, θεσμούς, σαρώνει το κράτος πρόνοιας,

Τολμηρές θεσ

Μια νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που θα προέκυπτε από τις προσεχείς εκλογές (φυσιολογικές ή πρόωρες) δεν πρέπει να αρκαστεί στην απλή διαχείριση της πολλαπλής κρίσης που μαστίζει την ελληνική κοινωνία. Απεναντίας, επι-

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Μ. Μουζάκης - Γ. Προβής

βαλλεται να προχωρήσει σε τολμηρές θεσμικές αλλαγές, οι οποίες:

- Θα την διαφοροποιούν ποιοτικά από τη

1 Το '81 το ΠΑΣΟΚ ήρθε στην κυβέρνηση με το σύνθημα «αλλαγή». Σήμερα πώς θα προσδιοριζατε το στίγμα της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ; Ως κυβέρνηση θεσμικών αλλαγών διαχείρισης της οικονομικής κρίσης;



συγκεντροποιεί το κράτος. Έχει οδηγήσει επίσης στο στασιμοληθωρισμό την οικονομία μας, και σε επικίνδυνο δρόμο - λόγω χειρισμών - τα εθνικά μας θέματα. Όλα αυτά επιδεινώνονται εξαιτίας της πολιτικής συμπεριφοράς της κυβέρνησης της Ν.Δ. Ύστερα από πολλά χρόνια ανατρέπονται δημοκρατικοί θεσμοί. Έχει τεθεί θέμα δημοκρατίας στον τόπο μας.

Οι **θεσμικές αλλαγές**, επομένως, τόσο για την αποκατάσταση των δημοκρατικών, αλλά και άλλων θεσμών, όσο και για την προσαρμογή και βελτίωσή τους, είναι **απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε.** Αυτές οι θεσμικές αλλαγές πρέπει όμως κυρίως να στηρίζουν την αναγκαία εθνική στρατηγική.

Ακόμη, απαιτείται μια δυναμική προώθηση ενός εκσυγχρονισμού με κοινωνικό περιεχόμενο και λαϊκή στήριξη μέσα στην κοινωνία και στην οικονομία, και ένας πολιτικός εκσυγχρονισμός στην Πολιτεία.

Είμαστε υποχρεωμένοι επίσης να βγάλουμε τη χώρα από την οικονομική κρίση, προωθώντας το τρίπτυχο **ανάπτυξη - σταθερότητα - κοινωνική προστασία**, μέσω ενός κοινωνικού συμβολαίου ώστε να μην περιθωριοποιηθούμε από τις διαδικασίες της οικονομικής και νομισματικής ένωσης στην Κοινότητα, ή να μην αυτοπεριθωριοποιηθούμε εξαιτίας των εξελίξεων του στασιμοληθωρισμού.

Όλα αυτά, βεβαίως, ως άξονες μιας νέας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, δεν θα έλεγα

νήσει το ΠΑΣΟΚ

μικές αλλαγές

σημερινή κυβερνητική πολιτική της Ν.Δ.

- Θα δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια επιτυχή παρουσία της χώρας μας στις αντιπαραθέσεις του διεθνοπολιτικού στίβου και μπροστά στις νέες ραγδαίες ανακατατάξεις και εξελίξεις.

Σ' αυτή την πολιτική εκτίμηση συγκλίνουν τέσσερα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, ο γραμματέας της Κ.Ε. Α. Τσοχατζόπουλος και τα μέλη του Ε.Γ. Γερ. Αρσένης, Γ. Γεννημάτης και Κ. Σημίτης, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα του «Π».

2 Η «εμψιχνητική συναίνεση», την οποία επαγγέλλεται το ΠΑΣΟΚ, πώς θα εκφραστεί πολιτικά μετά τις εκλογές;



επίπεδο της κοινωνικής προστασίας. Το κοινωνικό συμβόλαιο είναι μια θεσμική και δυναμική παρέμβαση που δεν έχει βεβαίως καθόλου τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικής συμμαχίας. Οι κοινωνικές συμμαχίες μπορεί και πρέπει να διευρύνουν την κοινωνική βάση, ενώ η διεύρυν-

ση της πολιτικής βάσης της διακυβέρνησης μπορεί να επιτευχθεί ανεξάρτητα από την αυτόνομη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, ή και του εκλογικού αποτελέσματος, στη βάση των αποφάσεων του Συνεδρίου και της εξειδικεύσεις των οργάνων του Κινήματος. ■

Γ. ΑΡΣΕΝΗΣ (Μέλος του Ε.Γ.)

- Αναπτυξιακό πρόγραμμα με κοινωνική δικαιοσύνη

1 Είναι βέβαιο πως τώρα που το ΠΑΣΟΚ έχει αξιολογήσει το έργο του και τη λάθη του, θα προχωρήσει με περισσότερο δυναμισμό στις θεσμικές αλλαγές που χρειάζεται η χώρα για να πετύχει την ανάπτυξή της. Ιδιαίτερα σήμερα που οι υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από την Συνθήκη του Μάαστριχτ είναι πειστικές. Η **διαχείριση της οικονομικής κρίσης δεν μπορεί να είναι πολιτική του ΠΑΣΟΚ** γιατί δεν προσφέρει καμιά προοπτική και κανένα όραμα, αντίθετα τελειώνει την κοινωνία και την υποχρεώνει να ζει μέσα σε μια αδιέξοδη καθημερινότητα, οδηγώντας το λαό στην απάθεια και την απογοήτευση.

Η κοινωνία μας χρειάζεται **βαθιές θεσμικές αλλαγές**, που θα ενισχύσουν την οικο-

νομία και τους δημοκρατικούς θεσμούς, ώστε το μέλλον της Ελλάδας, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, να είναι σταθερό και να προσφέρει στους πολίτες της χώρας την οικονομική και κοινωνική ευμάρεια. Το όνειρο δηλαδή για ένα καλύτερο μέλλον, που χρειάζεται ο κάθε άνθρωπος για να μπορεί να ζήσει δημιουργικά.

2 Μετά τις εκλογές το ΠΑΣΟΚ, ως κυβέρνηση, αναλαμβάνει το θαρύτατο έργο να ανασύρει τη χώρα από το οικονομικό και ηθικό τέλμα που τη βούλιαξε η Ν.Δ. Επιπλέον το έθνος χρειάζεται σύμπνοια για ν' αντιμετωπίσει τα εθνικά του προβλήματα που είναι πολλά και δύσκολα.

Το **Κοινωνικό Συμβόλαιο** που προτείνει το ΠΑΣΟΚ χρειάζεται τη συναίνεση των εργαζομένων, των παραγωγικών τάξεων και της πνευματικής ηγεσίας της χώρας. Αυτό το κλίμα στον κοινωνικό χώρο σίγουρα θα βοηθήσει και στην απομάκρυνση της όξυνσης στη Βουλή, όπου τα κόμματα, που

θα θέλουν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χώρας και τη σωστή αντιμετώπιση των Εθνικών θεμάτων, **θα μπορέσουν να στρίψουν το κυβερνητικό έργο.**

Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει και πιστεύει πως θα πετύχει τη **Μέγιστη Κοινωνική Συναίνεση**, στο δύσκολο έργο που θα αναλάβει, με ευθύνη και θάρρος γιατί ο Ελληνικός λαός πλέον έχει καταλάβει ότι τα περιθώρια για την ανάκαμψη της χώρας στενεύουν διαρκώς και η Ελλάδα θα πρέπει να δείξει δυναμισμό για να επιβιώσει ισότιμα με τους άλλους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. ■

Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ (Μέλος του Ε.Γ.)

-Ανάγκη προσαρμογής στο σοσιαλισμό του 21ου αιώνα

1 Η επόμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας πολιτικής που θα οδηγήσει στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας σε μια ισχυρή Ελλάδα, δημοκρατική, κοινωνικά δίκαιη, πρωτεργάτη στην Ευρώπη. Η «αλλαγή» είναι και παραμένει πάντα στόχος. Παίρνει το καινούριο της περιεχόμενο από τις σημερινές απαιτήσεις της κοινωνίας, από τις αναγκαϊότες προσαρμογές στις εξελίξεις που συντελούνται στην Ευρώπη, από τις ιδέες και τις αρχές ενός **σοσιαλισμού για το 2000.**

Η κυβερνητική εναλλαγή δεν εξαντλείται στην πτώση της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να αφορά την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τις μεθόδους διοίκησης, το ήθος και ύφος της εξουσίας. Η **αξιοπιστία** της νέας κυβέρνησης και η προοπτική της στον χρόνο θα εξαρτηθεί από το εάν θα μπορέσει να διαγράψει μια αποτελεσματική πολιτική για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας, μια πολιτική με μακροπρόθεσμο στόχους που θα εφαρμόσει με συνέπεια και νηφαλιότητα. Μια πολιτική που θα δίνει στους πολίτες νέες δυνατότητες πρωτοβουλιών και δράσης διευρύνοντας τη δημοκρατία και επεκτείνοντας την κοινωνική δικαιοσύνη. Θα χρειασθεί καιρός για να επουλωθούν τα τραύματα της κοινωνικά δίκαιης, αυταρχικής και πελατειακής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Πρέπει να το προσπαθήσουμε.

2 Η **κοινωνική συναίνεση** δεν μπορεί να επιτευχθεί με την υποκριτική πρόκληση της κυβέρνησης σε διάλογο με στό-

χο τη μονόπλευρη υποταγή στις προαποφασισμένες αυταρχικές και κοινωνικά άδικες επιλογές της.

Η κοινωνική συναίνεση προκύπτει, όταν η κοινωνία διαπιστώνει την πραγματική βούληση των πολιτικών κομμάτων και ιδίως της κυβέρνησης να προχωρήσουν σε διάλογο ουσίας, σε αναζήτηση από κοινού λύσεων. Όταν οι προτεινόμενες λύσεις καλύπτουν όσο το δυνατόν ευρύτερα συλλογικά συμφέροντα. Όταν ο κοινωνικός διάλογος οδηγεί σε επιλογές που διέπουν από κοινωνική δικαιοσύνη, έχουν θιγομότητα, εξημερούν τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της κοινωνίας μας.

Όταν η κυβέρνηση πείθει ότι είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων, ότι νοιάζεται να οδηγήσει τον τόπο σ' ένα άλλο επίπεδο ανάπτυξης και **δεν έχει στόχο μόνο τη νομή της εξουσίας.** Η συναίνεση είναι στάση που προκύπτει μέσα από κοινωνικές διεργασίες, δεν εκβιάζεται.

Η **κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα έχει τις προϋποθέσεις να επιτύχει συναίνεση.** Η κυβέρνηση της Δεξιάς δεν τις έχει. ■

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ (μέλος του Ε.Γ.)

-Αφύπνιση και δημιουργική συσπείρωση

Οι ισορροπίες και τα δεδομένα της 10ετίας του '90 είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα της δεκαετίας του '80. Οι συνθήκες και οι προκλήσεις, τα προβλήματα και οι δυνατότητες, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και οι ευκαιρίες έχουν αλλάξει ριζικά για το

Συνέχεια από σελ. 11

Έθνος και για το λαό μας. Θεωρώ ότι είναι ζωτική ανάγκη να ανιχνεύσουμε και να κατοχυρώσουμε μια ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ και να συνδέσουμε άρρηκτα τα βήματά μας. Οι πιυχές, οι επιλογές και οι προτεραιότητες των εθνικών, των κοινωνικών, των οικονομικών, των θεσμικών και των πολιτισμικών μας ζητημάτων, υποχρεωτικά οφείλουν να αναφέρονται και να ενσωματώνονται σε ένα ΕΝΙΑΙΟ ΣΧΕΔΙΟ, σε μια ολοκληρωμένη πρόταση. Αποτελεί κοινή ομολογία ότι ο ιστορικός κύκλος της Μεταπολίτευσης έχει οριστικά κλείσει. Μπροστά μας έχει ήδη προβάλλει ένας νέος ιστορικός κύκλος με χρονικό ορίζοντα 15-20 χρόνια, κρύβοντας εκπλήξεις, αντιθέσεις, απειλές, αγωνίες, φόβους και ελπίδες.

Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καθήκον και ευθύνη να δράσει ως καταλύτης για να διαμορφωθούν τα δεδομένα μιας «Νέας Μεταπολίτευσης». Για να εκφραστεί και στη χώρα μας ένα ωστικό και δημιουργικό κύμα, μια δύναμη σιγουριάς και αισιοδοξίας. Για να συζητηθούν τα μείζονα και όχι τα ελάσσονα. Για να αναδειχτεί μια πλούσια και διαχρονική συνείδηση προσφοράς και όχι φτώχης, εποχιακής και στείρας συνείδηση διεκδίκησης.

Το συνεκτικό και εγερτήριο μήνυμά μας σε αυτό τον καινούριο ιστορικό κύκλο, συμπυκνώνεται σε δύο λέξεις «ΕΛΛΑΔΑ - ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ».

Οφείλουμε να δούμε την κίνηση και την εξέλιξη, του Έθνους μας, της χώρας μας, της κοινωνίας μας, του λαού μας, των θεσμών μας, της ταυτότητάς μας μέσα στο «χώρο και στο χρόνο». Να δούμε την ύπαρξη και την παρουσία, την απάντηση και τη δράση των Ελλήνων σε συσχέτιση με τον κόσμο, με την Ευρώπη, με τα Βαλκάνια και την Μεσόγειο, με την ταραγμένη, μεταβατική και κοσμογονική εποχή μας.

Αυτή η κίνηση και αυτό το ταξίδι μέσα στο «χώρο και το χρόνο» φέρνουν μαζί τους αναπάντητα και αμετάθετα ερωτήματα για το νέο και ορατό ιστορικό κύκλο. Σ' αυτό τον κοντινό χρόνο των 15-20 χρόνων οφείλουμε να αναρωτηθούμε πόσοι και ποιοι θα είμαστε. Ποια θα είναι η ταυτότητα μας και τα σύνορά μας. Τι και πώς θα παράγουμε. Πού και πώς θα ζούμε. Ποια θα είναι τα όρια μιας «αειφόρου ανάπτυξης», με ποια οικολογική ισορροπία στην περιοχή.

Τα οράματα, τα σχέδια, οι ιδέες και οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για να πείσουν και να εμπνεύσουν πρέπει να έχουν μια αυθεντική σχέση με αυτούς τους προβληματισμούς, μια γνήσια σχέση με αυτές τις αναζητήσεις των Ελλήνων. Η **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ** και η **ΝΙΚΗ του ΠΑΣΟΚ** για να έχει νόημα, περιεχόμενο και προοπτική πρέπει να συνδυαστεί με την αφύπνιση και τη δημιουργική συσπείρωση του Ελληνισμού και της Ελλάδας, με την πανεθνική και παλλαϊκή προσπάθεια, με την ανάταση της κοινωνίας μας, με τη θετική υπέρβαση των πάντων και για όλα. Βεβαίως όλα αυτά προϋποθέτουν ένα δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο, εγχείρημα. Προϋποθέτουν την Αναγέννηση του ίδιου του ΠΑΣΟΚ. Προϋποθέτουν ένα πατριωτικό, σύγχρονο και δυνατό, ένα ανανεωμένο δημοκρατικό και σοσιαλιστικό κίνημα. ■

Η «Αλλαγή» ζητεί συνώνυμο

Ριζοσπαστικό και όχι «διαχειριστικό» το προεκλογικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.

Μία ή δύο το πολύ «μαγικές λέξεις», που νοηματικά τουλάχιστον, ως προεκλογικό σύνθημα, θα λειτουργήσουν περίπου ως συνώνυμο της «Αλλαγής», φαίνεται να αναζητεί το κεντρικό εκλογικό επιτελείο του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό, σύμφωνα με πληροφορίες, γιατί η επιλογή του Ανδρέα Παπανδρέου είναι να δώσει στην επικείμενη εκλογική αναμέτρηση ευρύτερο **πολιτικό χαρακτήρα** που θα υπερβεί το **δίλημμα** για μια απλή «αλλαγή φρουράς» στην κυβερνητική εξουσία.

Ο προβληματισμός αυτός του κ. Παπανδρέου λέγεται ότι έγινε μάλλον σαφής, όταν κατά την τελευταία συνεδρίαση του Ε.Γ. στην οποία προήδρευσε, φάνηκε να έχει ξεπεράσει πλέον τις γνωστές δυστοκίες του σε ό,τι αφορά την παραπέρα εξειδίκευση του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξάφνιασε τα παρευρισκόμενα μέλη του Ε.Γ., ζητώντας να προχωρήσει άμεσα η εργασία της λεγόμενης «εξειδίκευσης», και δίνοντας αυστηρές εντολές και άξονες επεξεργασίας.

Το σύνθημα «Αλλαγή», βέβαια, μπορεί να θριάμβευσε στην προεκλογική καμπάνια του **Μπιλ Κλίντον**, αλλά ποιος δεν φοβάται ότι έχει υποστεί τόσο φθορά εδώ στην Ελλάδα, ώστε να ψάχνει κανείς για «**συνώνυμο**»;

Γιατί, όμως, συνώνυμο: **Πρώτον**, γιατί στο ΠΑΣΟΚ, λένε, και όχι αβάσιμα, ότι είναι τόσο μεγάλος ο κατήφορος, τόσο

Του
ΓΙΑΝΝΗ ΠΡΟΒΗ

μεγάλη η φθορά θεσμών, και τόσο βαθύ το «γκρέμισμα» που συντελέστηκε κατά την τριετία της Ν.Δ., που **μόνον η προσδοκία μιας ριζικής αλλαγής κλίματος στη χώρα θα μπορούσε να κινητοποιήσει ευρύτερες μάζες των ψηφοφόρων**. Και, **δεύτερον**, διότι είναι εξαιρετικά περιορισμένα τα περιθώρια για προεκλογικές υποσχέσεις οικονομικού χαρακτήρα εξαιτίας της κρίσης, αλλά και η αναγκαία «αποκατάσταση θεσμών», όπως και η επαναφορά ενός «**κλίματος κοινωνικής δικαιοσύνης**» στη χώρα, θα λειτουργούσε θετικά υπέρ του ΠΑΣΟΚ **μόνο αν έπειθε για την προοπτική ενός «νέου ξεκινήματος»**.

Ανάτατα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε κατ' ιδίαν συνομιλίες αναγνωρίζουν πως δεν αρκεί, λοιπόν, για το ΠΑΣΟΚ να προβληθεί προεκλογικά ως **δύναμη διαχείριση**.

«**Χρειαζόμαστε κάτι νέο και οραματικό που θα ανανεώνει την ελπίδα για αλλαγή**», σημειώνουν. Και αφήνουν να εννοηθεί ότι ενώ το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να υποσχεθεί «**θαύματα**» σε ό,τι αφορά την άμεση οικονομική καλύτερηση της ζωής των εργαζομένων, **είναι σε θέση να αναλάβει τολημρές εθνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες - «Τομές»** - που θα το αναδείκνυαν ως την **νηγεμονική δύναμη της δεκαετίας**.

Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μια σειρά προτάσεις και ιδέες, τις οποίες μελετούν τα αρμόδια μέλη του Ε.Γ. έχει αναλάβει να επεξεργαστεί συνολικά ο **κ. Κ. Λαλιώτης**, υπεύθυνος για την προεκλογική καμπάνια. Χωρίς να έχει ακόμη οριστικοποιηθεί το «πακέτο», των πολιτικών μεταρρυθμίσεων, αποκαταστάσεων και άλλων κοινωνικών τομών, αναφέρονται σχετικά πρωτοβουλίες στους χώρους:

Άμυνα, Διοίκηση, Αυτοδιοίκηση, Δημοκρατικός ελευθεριών, ΜΜΕ, Υπαίθρου, Οικολογίας - Πόλεων, ΕΣΥ, Κοινωνική Ασφάλιση κ.λπ. Η ουσία τους είναι ότι θα προσδιορίζουν «**νέους ορίζοντες**», μια έκφραση η οποία φαίνεται να έλκει και τον **Ανδρέα Παπανδρέου**, που ωστόσο δεν έχει καταλήξει σε αποφάσεις.

Σημειώνεται ότι το παραπάνω πλαίσιο οριοθετεί μια νέα προσπάθεια να ενισχυθεί προεκλογικά το «αριστερό - προοδευτικό πρόσωπο» του ΠΑΣΟΚ, και εδώ επηρέασε βέβαια η νίκη Κλίντον στις αμερικανικές εκλογές. Μια εξέλιξη που, κατά την Χαρίλ. Τρικούπη, δίνει νέες ελπίδες για επικράτηση των σοσιαλιστικών κομμάτων έναντι των ανά την Ευρώπη νεοφιλελεύθερων κυβερνήσεων. Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να διαμορφωθούν προεκλογικά και οι διεργασίες μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Συνασπισμού με στόχο να τονωθεί η πεποίθηση και να φυσήξει ένας καινούριος άνεμος στα προεκλογικά πανιά του Κινήματος.

Παλληρροϊκό «κύμα» στον ΣΥΝ

Έντονες διεργασίες αναμένονται μετά τις κινήσεις του Μ. Ανδρουλάκη και του Ν. Γαλανού

Η έκδοση του βιβλίου «**ΜΕΤΑ**» του **Μίμη Ανδρουλάκη** και η δήλωση του **Νίκου Γαλανού** στο περιοδικό ΕΝΑ, ότι αν χρειαστεί δεν θα διστάσει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ, αποτελούν την αφετηρία έντονων διεργασιών στο Συνασπισμό, που ενδέχεται να οδηγήσουν ένα σημαντικό τμήμα στελεχών της παράταξης σε προεκλογική προέγγιση ή και συνεργασία με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, στην πορεία προς τις εκλογές θα υπάρξουν εκτός απροόπτου και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις διαφοροποίησης βουλευτών ή ανώτατων στελεχών του ΣΥΝ, που θα τους φέρνουν πλησιέστερα στο Κίνημα.

Ήδη, ο **Ανδρέας Λεντάκης** έχει αφήσει με σαφήνεια να εννοηθεί, ότι είναι ανοιχτός σε μία τέτοια συνεργασία, ενώ οι σχέσεις του με τη Μ. Δεμανάκη, με αφορμή τους διαξιφισμούς του με τους κ. Μπίστη και Καραγκουλέ, έχουν φθά-

σει στο κατώτερο δυνατό επίπεδο.

Ο **Στέργιος Πιτσιόρλας**, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και επικεφαλής της οργάνωσης Αθήνας του ΣΥΝ, έχει επανειλημμένα χαρακτηριστεί ως «ούλτρα φιλοπασόκος» από τους οπαδούς των νεοφιλελεύθερων αντιλήψεων του «Φόρουμ», αλλά και από συντρόφους του της πρώην ΕΑΡ.

Διαθέσεις σύγκλισης με το ΠΑΣΟΚ έχουν, όμως, εκφράσει και άλλοι «επώνυμοι», όπως ο βουλευτής **Π. Σκοτεινιάτης**, ο δήμαρχος του Πειραιά **Στ. Λογοθέτης**, καθώς και τα καθοδηγητικά στελέχη **Γ. Καρυπίδης**, **Π. Παρασκευόπουλος** και **Γ. Σεβαστιάδου**.

Στο ΠΑΣΟΚ μια αρκετά υπολογίσιμη τάση, αν και βλέπει με θετικό μάτι τις διεργασίες αυτές στο χώρο του Συνασπισμού, δεν θεωρεί ότι θα πρέπει οι «διαφοροποιούμενοι» να συμμετάσχουν στους εκλογικούς συνδυασμούς του Κινήματος. Και τούτο γιατί υπάρχουν ακόμη νωπές οι εμπειρίες του 1989 και οι

εντονότερες αντιπαλοότητες ανάμεσα στα δύο κόμματα.

Δεν πρέπει άλλωστε να θεωρείται τυχαίο το γεγονός, ότι τα εκλογικά επιτελεία της Ρηγίλλης προτείνουν στον πρωθυπουργό να μειώσει από 3 σε 2% το όριο κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, που προβλέπει ο ισχύων εκλογικός νόμος. Η σκοπιμότητα αυτής της μείωσης, όπως αναφέρουν πολιτικοί παρατηρητές είναι να διατηρηθούν, όσο αυτοί είναι δυνατό, τα εξ αριστερών «αναχώματα» του ΠΑΣΟΚ και κυρίως ο Συνασπισμός.

Πάντως, όπως επιμένουν καλά πληροφορημένες πηγές, η διαδικασία των διαφοροποιήσεων θα έχει ολοκληρωθεί ως την άνοιξη. Έτσι, δεν θα πρέπει να θεωρείται έκπληξη η συμμετοχή, για παράδειγμα, του κ. Ανδρουλάκη στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας (πράγμα που θα σηκώσει θύελλα) ή της Β' Αθηνών του ΠΑΣΟΚ, του κ. Σκοτεινιάτη στο Βόλο και άλλων επωνύμων σε λίστες διαφόρων περιφερειών.