

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ΠΑΣΟΚ δεν είναι

Της ΟΛΓΑΣ
ΜΠΑΚΟΜΑΡΟΥ

Η ΤΑΜΠΛΕΤΑ στην είσοδο της παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Ακαδημίας 35, είναι απλή, τυπική και σαφής «Κωνσταντίνος Γ. Σημίτης, καθηγητής, 5ος όροφος».

Το γραφείο του — το γραφείο του πατέρα του, όπου μεταφέρθηκε όταν έκλεισε το δικό του δικηγορικό γραφείο το 1981 - αντηρό και τυπικό επίσης, με τα βαριά παλιά δερμάτινα έπιπλα, την ξύλινη επένδυση και τα βιβλία, ένα μικρό μόνο μέρος από τις χιλιάδες τα βιβλία της βιβλιοθήκης του, να καλύπτουν ώς επάνω τους τοίχους. Ο ίδιος, καθισμένος στο μεγάλο γραφείο, είναι ευγενής και τυπικός, έχει ένα έντονο βλέμμα που, στιγμές στιγμές, το αντιλαμβάνομαι να με παρακαλούσει διερευνητικά πίσω από τα μικρά παραλλήλογραμμα γυαλιά του.

● Ορισμένοι κ. Σημίτη, μιλώντας για σας, τον τελευταίο καιρό, σας αποκαλούν «ο μέλλων πρωθυπουργός». Πώς το ακούτε αυτό;

— Η ερώτηση αυτή εντάσσεται στο γνωστό πλαίσιο της, θα λέγα, «προσωποπαγώς πολιτικής», της στάσης που βλέπει την πολιτική μονάχα σαν δραστηριότητα ατόμου. Στην πολιτική συμμετέχω γιατί με ενδιαφέρει η εφαρμογή ορισμένων θέσεων και ορισμένη διαμόρφωση της κοινωνίας. Τα ερωτήματα, λοιπόν, για πρωθυπουργίες, αρχηγίες, εξουσίες, είναι όσον αφορά εμένα, εκτός θέματος. Αν με ενδιέφεραν αυτά τα θέματα, όπως υποδηλώνει η ερώτηση, δεν θα είχα παρατηθεί από υπουργός, δεν θα είχα αρνηθεί να γίνω αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και δεν θα είχα παρατηθεί δύο φορές από το Εκτελεστικό Γραφείο.

«Τα κέντρα εξουσίας»

● Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Υποστηρίζεται ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, προετοιμάζεστε ή είστε αποδεκτός από πολλά κέντρα εξουσίας. Την ΕΟΚ, τους Αμερικανούς, το κεφάλαιο...

— Δεν νομίζω ότι είμαι ιδιαίτερα αποδεκτός από οποιδήποτε κέντρο εξουσίας. Όλοι οι πολιτικοί έχουν τις συμπάθειες και τις αντιπάθειές τους. Η άποψη αυτή, η οποία κυκλοφορεί από ορισμένους, πιστεύω δεν ανταποκρίνεται στα πράγματα.

● Πολιτικοί παρατηρητές ωστόσο, εκτιμούσαν την περιφήμη εισήγηση σας στην Κεντρική Επιτροπή της δημοσίου Αυγούστου, ως την πρώτη «αντιηγετική κίνηση» μέσα στο ΠΑΣΟΚ, η οποία θα πάρει συγκεκριμένη μορφή σύντομα, πιθανότατα μετά τις εκλογές.

— Στην εισήγησή μου στην Κεντρική Επιτροπή, που είναι ένα όργανο διαλόγου για τις προοπτικές του κόμματος, άσκησα κριτική στις απώψεις και στην πολιτική που ακολουθήθηκε κατά τα χρόνια και τους μήνες που προηγήθηκαν, και που, κατά τη γνώμη μου οδήγησαν στο αρνητικό αποτέλεσμα των εκλογών του Ιουνίου. Ταυτόχρονα, διέγραψα, σε πολύ γενικές γραμμές, το δόρυ, που κατά τη γνώμη μου πάλι, πρέπει να ακολουθήσει το ΠΑΣΟΚ, και για να μπορέσει να επανακτήσει την πλειοψηφία στη Βουλή, και για να παιξει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία.

Αλλά διαφωνώ με την άποψη, η οποία και εκφράζεται στο ερώτημα, ότι κάθε κριτική που ασκείται μέσα στα πλαίσια του ΠΑΣΟΚ έχει αντιηγετικό χαρακτήρα. Κάθε άλλο μόλιστα. Είναι δεδομένη η ηγετική δομή του κινήματος κι ο καθένας πρέπει να συμβάλει με τη γνώμη του στην καλύτερη λειτουργία της. Αυτό και έκανα.

ΠΑΣΟΚ και Παπανδρέου

● Είχατε καταγγείλει την «προσωποπαγή» δομή, και είχατε υποστηρίξει ότι το κίνημα πρέπει να έχει αυθύπαρκτο, ανεξάρτητο από την εκ-



«Να φύγω
από το
ΠΑΣΟΚ,
γιατί;
Συμβαίνουν
πράγματα
που δεν
συμφωνεί
κανές.
Αυτά όμως
είναι
αφορμές
για σγάνωση,
δράση, όχι
αποχωρήσεις», λέει ο
Κώστας
Σημίτης.

στοτε πρεσσιά

— Αυτό το ανέφερα, πράγματι, στην εισήγηση, και είναι θέση μου και πιστεύω ότι είναι και θέση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ δεν ιδρύθηκε σε σχέση μόνο με τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου συνέτεινε στο να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ την ευρύτατη λαϊκή απήχηση που έχει και γι' αυτό δημιούργησε ένα κίνημα το οποίο έχει μακροπρόθεσμη προοπτική στην Ελλάδα. Δεν εξαρτάται, λοιπόν, μόνο από το άτομό του.

● Μετά από την εισήγησή σας εκείνη, που χαρακτηρίστηκε «καταπέλτης» και ανεξαρτήτως κινήτρων και στόχων, κ. Σημίτη, όλοι περιμέναν την «επόμενη κίνησή σας. Εσείς, όμως, ποτέ δεν δημοσιοποίήσατε τη διαφωνία σας, και αναρωτιούνται πολλοί «γιατί». Τι περιμένετε;

— Αυτοί οι οποίοι αναρωτιούνται, θεωρούν ότι η πολιτική έξιλης, ιδίως στο χώρο του ΠΑΣΟΚ, πρέπει να περάσει μέσα από μια αντιπρόθεση. Πιστεύω ότι είναι λάθος. Συμμετέχω στο Εκτελεστικό Γραφείο, συνεισφέρω τις γνώμες μου στο Εκτελεστικό Γραφείο και προσπαθώ να επηρεάσω τις εξελίξεις μέσα από το όργανο στο οποίο δουλεύω. Δεν εγκατέλειψα την προσπάθεια, την οποία έχω αρχίσει εδώ

και καρό, και τη συνεχίζω και θα τη συνεχίσω.

● Υποστηρίζουν ορισμένοι ότι περιμένετε να γίνετε διάδοχος, να είστε ο διάδοχος. Πώς το ακούτε αυτό;

— Με ενόχληση. Και νομίζω ότι απάντησα ήδη. Αυτό είναι κάτι εκτός θέματος όσον αφορά εμένα. Πραγματικά, εκτός θέματος.

● Κατ βέβαια υπάρχουν αυτοί που περιμέναν αυτή την «κίνησή σας από ποντικό». Το 1981 ο κ. Παπανδρέου δεν σας συμπεριέλαβε στις λίστες. Το 1987 υπάρχει μια εντύπωση ότι εξαντληστήκατε σε παραίτηση. Καταλογίζεται εξάλλου στον κ. Παπανδρέου ότι δεν ανέχεται σημαντικούς και με άποψη ανθρώπους διπλά του. Και εσείς θεωρείστε σημαντικός;

— Η σχέση μου με τον κ. Παπανδρέου είναι πάρα πολύ καλή, και δεν συμφωνώ με την άποψη ότι ο πρόδερμος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να απομάκρυνε όλα τα στελέχη τα οποία έχουν μια διάφορη γνώμη. Έχω και είχα σε πολλά σημεία διάφορη γνώμη, και, όπως ξέρετε, είμαι μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου. Το 1987 δεν εξαναγκάστηκα σε παραίτηση. Ο πρωθυπουργός τότε με είχε παρακαλέσει να παραμείνω στη θέση μου, σπλ. εγώ σε ωρησα ότι δεν είναι σωστό μετά την εξέλιξη των ημερών εκείνων να μείνω υπουργός.

● Δεν γνωρίζουμε βέβαια πόσο σας ανέχτηκε η πόσο σας ταλαιπώρησε ο κ. Παπανδρέου. Γεγονός είναι και σχολιάζεται περίου ως «φανόμενο» ότι εσάς δεν κατόρθωσε να σας εξοβελίσει από το κόμμα, διαγράφοντάς σας ή εξαναγκάζοντάς σας να φύγετε όπως με άλλες σημαντικές προσωπικότητες έχει συμβεί στο θέμα;

— Δεν θα στεκόμουν στη λέξη «νίκη». Να φύγω από το ΠΑΣΟΚ γιατί; Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει έναν ευρύτατο πολιτικό και κοινωνικό χώρο, οι επιδιώξεις, τα συμφέροντα, τα οράματα του χώρου αυτού είναι καθοριστικά για την εξέλιξη της ελληνικής κοινωνίας. Αν κάποιος πιστεύει ότι οι απώψεις που έχει μπορούν να πραγματοποιηθούν με την πολιτική δράση μέσα στα πλαίσια αυτού του χώρου, αν πιστεύει ότι οι απώψεις του ταυτίζονται με τα οράματα του χώρου, τότε πρέπει να μείνει να δουλεψεί. Μπορεί, μερικές φορές, να υπάρχουν αποφάσεις με τις οποίες διαφωνεί. Διαδικασίες οι οποίες δεν τον καλύπτουν. Να συμβαίνουν πράγματα, με τα οποία δεν συμφωνεί καθόλου. Αυτές όμως είναι αφορμές αγώνα, δράσης και όχι αποχωρήσεις.

● Ακόμα και όταν ο κόσμος λέει «τι θέλει ο έντυπος Σημίτης με τους κλέφτες»;

— Δεν συμμερίζομαι καθόλου αυτή την ταύτιση. Οι μερικοί οι οποίοι φέρθηκαν ανέντιμα, δεν χαρακτηρίζουν το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αποτελείται από χιλιάδες στελέχη, τα οποία είναι έντιμα, έχουν απόλυτη συνειδήση ότι η σοσιαλιστική πολιτική επιβάλλει την θέρηση κοινωνικής θβικής, έχουν απόλυτη συνειδήση ότι η αλλαγή στην Ελλάδα δίνεται με δημορατικές διαδικασίες, με ήθος και χωρίς αλαζονεία. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ, και θα ήταν λάθος να το χαρακτηρίσουμε όπως ανέφερα, με βάση τη συμπεριφορά ολίγων, οι οποίοι δεν δεν ανήκουν στο χώρο.

● Ποιοι είναι, παραδειγματικά, αυτοί οι ολίγοι;

— Για παράδειγμα, ο κ. Κουτσόγιωργας δεν τηρεί τις απώψεις και τις αρχές του ΠΑΣΟΚ. Γι' αυτό άλλωστε και έχω εισηγηθεί στο Εκτελεστικό Γραφείο να διαγραφεί από μέλος.

Σημίτης και Κοσκωτάς

● Εσείς κ. Σημίτη, κατείχατε ένα «κρίσιμο» υπουργείο, αυτό της Εθνικής Οικονομίας, τότε που αναπτυσσόταν το σκάνδαλο Κοσκωτά. Κατόμενος μερικώς, όπως λέγεται, να μείνετε απέξω, κανείς δεν σας αναφέρει, αναφωτούνται ορισμένοι «πώς τα καταφέρατε».

Το πρόσωπο της εβδομάδας σε μια ανοιχτή συνέντευξη ξεκαθαρίζει τη θέση του

αλλιών Ανδρέας

πολλά άλλα σημαντικά προβλήματα, και θα προτιμούσα να μιλήσουμε πάνω σ' αυτά.

Κάθαρση και εκλογές

● Πείτε μας τότε, τι νομίζετε, η κάθαρση θα πάψει ή πρέπει να πάψει ρόλο στον εκλογικό αγώνα που άρχισε;

— Νομίζω ότι και το θέμα της κάθαρσης έχει εξαντλήθει. Η θητική στάση του πολιτικού, το ήθος της εξουσίας πρέπει να είναι επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. Επισι διασφαλίζεται η πολιτική να μην υπηρετεί απομικά συμφέροντα ή την εξουσία κοινωνικών ομάδων και μόνο. Η συζήτηση για τα σκάνδαλα δεν μπορεί να συνεχιστεί με τον ίδιο τρόπο όπως μέχρι σήμερα. Δεν θα σταθώ στις αναμφισβήτητες πολιτικές σκοπιμότητες που εξυπηρετεί. Θα σταθώ στην γεγονός ότι όλα τα σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα. Δημιουργείται μ' αυτό τον τρόπο η εσφαλμένη εντύπωση δια την «κάθαρση» θα έχει αντιμετωπιστεί το κύριο πρόβλημα της πολιτικής μας ζωής και όλα τα άλλα θα κυλήσουν ομαλά. Δεν θα κυλήσουν ομαλά. Τα προβλήματα λύνονται δύσκολα, τα κοινωνικές αντιθέσεις μεγάλες και οι πολιτικές διαφοροποίησης έγιναν εντονότερες. Πρέπει να συνεδρητοποιήσουμε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκόσμιας και της ευρωπαϊκής εξέλιξης πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και αλλού.

● Η θητική δεν αφορά την ουσία της πολιτικής;

— Την αφορά. Η απαίτηση για ηθική στάση αποτελεί για τους σοσιαλιστές απαίτηση για ενεργή συμβολή στη μετεξέλιξη της κοινωνίας. Το σοσιαλιστικό κόμμα πρέπει με την ιδεολογία και την πρακτική του να προάγει καθημερινά τις αρχές της ατομικής και κοινωνικής ηθικής, να εκπαιδεύει την κοινωνία στη δημοκρατία, στην ελευθερία, στην κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Άλλως συντείνει στη διατήρηση των δομών που θέλει να ξεπεράσει. Άλλως ενισχύει την απάθεια, τον αμοραλισμό και το ατομισμό της εποχής μας. Γι' αυτό και το ηθικό πρόβλημα σωστά αποτέλεσε και είναι για το ΠΑΣΟΚ ένα κεντρικό θέμα.

Περί ηθικής παρακμής

● Η εντύπωσή σας από τη συζήτηση και τα σκάνδαλα ποια είναι; Υπάρχει «ηθική παρακμή»;

— Ηθική παρακμή θα υπήρχε εάν τα σκάνδαλα έμεναν χωρίς συνέχεια. Η αντίδραση του τύπου και του κοινού δείχνει ότι ευτυχώς είναι ακόμη πολύ έντονη η ηθική ενασθυσία των πολιτών. Υπάρχει όμως ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει. Περιγράφεται με τις λέξεις «απόσυρση» ή «ιδιώτευση». Εκφρασή του είναι ο ατομισμός και το συντεχνιακό φαινόμενο. Λείπουν ολένα και περισσότερο κοινωνικά και ηθικά πλαίσια που προσδιορίζουν την κοινωνική στάση. Τα σκάνδαλα αλλά και η πολιτική εκμετάλλευση που έγινε ενισχυσαν το φαινόμενο.

● Εκφραση παρακμής δεν είναι ο λαϊκισμός;

— Ο λαϊκισμός αντικατοπτρίζει το επίπεδο παιδείας και οργάνωσης της κοινωνίας μας. Η ένταξη ενός τμήματος του πληθυσμού στις πολιτικές διαδικασίες επειδή δεν έχει γνώσεις και πολιτική αποδίδει γίνεται με απλουστευμένες συνθηματολογίες.

● Ο λαϊκισμός είναι μόνο απλουστευμένη συνθηματολογία;

— Οχι μόνο. Κύρια χαρακτηριστικά του είναι ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε εχθρούς και φίλους, η σκόπιμη ταύτιση ανομοίων για να δημιουργήσουν ψευτικές συσπερώσεις και να συγκαλύπτονται πραγματικές αντιθέσεις, η απλούστευση των προβλημάτων, μια ισοπεδωτική αντίληψη ισότητας. Ο λαϊκισμός δεν εκπαιδεύει, δεν καθοδηγεί και γι' αυτό δρα αρνητικά

● Ο Παπανδρέου το δημιούργησε, αλλά το ΠΑΣΟΚ έχει και αυτονομία, ανεξαρτησία

● Με ενόχληση ακούω να λένε ότι είμαι δελφίνος

● Τα περί δήθεν συνεργασίας μου με τη δεξιά είναι

● Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να προσαρμοστεί στις εξελίξεις

στον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας.

«Αυριανή» και λαϊκισμός

● Τι θα απαντούσατε σε όσους καταλογίζουν στο ΠΑΣΟΚ ότι η «Αυριανή», η εφημερίδα του «άκρατου λαϊκισμού», όπως τη χαρακτηρίζουν, είναι, ή έστω θεωρείται ότι είναι, το επόμενο όργανο του κόμματός σας;

— Η «Αυριανή» δεν είναι όργανο του ΠΑΣΟΚ. Η «Αυριανή» εκφράζει τις απόψεις των εκδότων και των συνεργατών της. Αυτό που αποκαλείται «ο αυριανισμός», είναι μια μορφή λαϊκισμού. Λαϊκισμός πολύς, κακής ποιότητας, υπάρχει όμως και σε άλλους πολιτικούς χώρους και σε άλλα πολιτικά έντυπα. Ο λαϊκισμός υπάρχει όχι μόνο γιατί υπάρχουν λαϊκιστές, αλλά κυρίως γιατί ο τρόπος που λειτουργεί η κοινωνία μας, η κοινωνική δομή, βοηθάει και προωθεί τις απλουστευμένες συνθηματολογίες, βοηθάει και προωθεί μια αντίληψη ισότητας, η οποία δεν αναγνωρίζει ειραρχήσεις. Αυτό είναι το κύριο θέμα, η κοινωνική αιτία, γιατί υπάρχει αυτό το φαινόμενο, κι όχι η έκφραση του κοινωνικού φαινομένου μέσα από διάφορα έντυπα. Νομίζω ότι, βελτιώνοντας το επίπεδο της παιδείας, θα ξεπεράσουμε και αυτό το πρόβλημα.

● Στο ΠΑΣΟΚ κ. Σημίτη υπάρχουν πολλοί που πιστεύουν ότι πρόβλημα δεν είναι ο λαϊκισμός αλλά ο ελιτισμός. Συμμερίζεστε την άποψη;

— Υπάρχει βέβαια και ελιτισμός στην πολιτική πρακτική. Εκφρασή του είναι η αλαζονεία της εξουσίας. Με ελιτισμό εννοούμε μια στάση που ανάγει τα συμφέροντα του ατόμου ή της ομάδας σε κριτήριο πολιτικής δράσης. Ο ελιτισμός αντλεί τη δικαιολόγηση του από την ανωτερότητα που δήθεν εξασφαλίζει στο άτομο ή στην ομάδα η καταγωγή, η πνευματική ικανότητα ή η συμμετοχή σε ορισμένο κοινωνικό στρώμα. Ο ελιτισμός οδηγεί σε τεχνοκρατικές λύσεις, άρνηση δημοκρατικών διαδικασιών, αυταρχισμό και προσωποπαγή

πολιτική.

● Χρησιμοποιήσατε όρους όπως αυταρχισμός, αλαζονεία, ηθική στάση. Το ζητούμενο στην πολιτική είναι δηλαδή μόνο η ηθική συμπεριφορά;

— Οχι. Το κύριο πρόβλημα της χώρας είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε τις ραγδαίες αλλαγές στην οικονομία, στην κοινωνία, στην καθημερινή μας ζωή. Η κοινωνία μας βρίσκεται σε μια συνεχή και αδιάκοπη εξέλιξη. Δεν έχουμε γι' αυτό στην επιλογή αν πρέπει ή όχι ν' αλλάξουν οι συνθήκες ζωής μας. Η μόνη μας επιλογή αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η αλλαγή. Θα είναι ανέλεγκτη με μας ως στωικούς θεατές ή θα επιδώξουμε να επηρεάσουμε την κατεύθυνση της, να είμαστε καθοδηγητές της;

● Είναι δυνατό κάτι τέτοιο; Τι συγκεκριμένα πρέπει να γίνει;

— Να φέρω ένα παράδειγμα. Με την ενοποίηση της ευρωπαϊκής αγοράς θα υπάρξει μια νέα κατανομή δραστηριοτήτων στον ευρωπαϊκό χώρο. Η χώρα μας ανήκει με τις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες στη λεγόμενη ζώνη ηλιού. Η παγκόσμια εμπειρία δείχνει ότι το συγκριτικό αυτό πλεονέκτημα μπορεί να βοηθήσει δυο ξεχωριστούς, και σε πολλά σημεία διαμετρικά αντίθετους τύπους ανάπτυξης: Είτε την ανάπτυξη με άξονα τις υπηρεσίες αναψυχής, είτε την ανάπτυξη με άξονα τη βιομηχανία υψηλής τεχνολογίας. Θα γίνουμε το ξενοδοχείο της Ευρώπης, η κέντρο τεχνολογικής εξέλιξης; Αν επιθυμούμε τη δεύτερη λύση πρέπει να εκσυγχρονιστούμε.

«Πρέπει να αλλάξουμε»

● Όλοι μιλούν για εκσυγχρονισμό. Εσείς τι εννοείτε;

— Εννοώ ότι θα πρέπει να διευρύνουμε τις δυνατότητες της ελληνικής κοινωνίας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της εξέλιξης της και να καθοδηγεί τις λύσεις της. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να απαλλαγούμε από αναχρονιστικές δομές, το συντεχνιακό φαινόμενο, τον πελατειακό χαρακτήρα της διοίκησης, τον έντονο προστατευτισμό και παρεμβατισμό προς όφελος ορισμένων, τις αγκυλωμένες ιδεολογίες και πολλά άλλα. Σημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ έντονη προσπάθεια σε ορισμένους τομείς, την παιδεία, τη δημόσια διοίκηση, την οικονομία, την κοινωνική ασφάλιση.

● Σε τι διαφέρει όμως ο εκσυγχρονισμός που προτείνετε σεις από τον εκσυγχρονισμό που προτείνει η Ν.Δ.;

— Βασικό στοιχείο σοσιαλιστικής πολιτικής είναι ο έλεγχος εξουσιών κάθε μορφής και ιδίως της οικονομικής εξουσίας, ο περιορισμός των ανισοτήτων και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτά τα στοιχεία δεν υπάρχουν σε μια συντηρητική ή νεοφιλελεύθερη πολιτική. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Η ιδιωτική επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί αποτελεσματικό πρότο παραγωγής και διά