

ΝΕΑ

# «Βόμβα» στο συνέδριο ΠΑΣΟΚ

**Τ**Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ενός άλλου κόμματος προτείνει ουσιαστικά ο κ. Κ. Σημίτης, με τις νέες θέσεις που δίνει σήμερα στη δημοσιότητα.

Ο κ. Κ. Σημίτης τονίζει την ανάγκη των συναινετικών διαδικασιών των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων για να τελειώνουμε με το κράτος παροχών, που θεωρεί ως τη βασική αιτία της καθυστέρησης και μεγάλο κίνδυνο.

Ο κ. Κ. Σημίτης τονίζει τον ενιαίο χαρακτήρα του μοντέλου άσκησης της εξουσίας των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Σύμφωνα με τις θέσεις του κ. Κ. Σημίτη, οι αιτίες της σημερινής οικονομικής κοινωνικής και πολιτικής κρίσης είναι η υφιστάμενη κοινωνική δομή και το πρότυπο άσκησης εξουσίας.

Τα υψηλά ποσοστά αυτοαπασχόλησης, απασχόλησης στο δημόσιο τομέα και την αγροτική παραγωγή, που ισχύουν στη χώρα μας, βρίσκονται σε αντίθεση και δυσαρμονία με τα ισχύοντα στις ευρωπαϊκές χώρες και τη διεθνή αγορά.

Το πρότυπο άσκησης εξουσίας έχει ως κυρίαρχο γνώρισμα την κρατική παρέμβαση σε όλους τους τομείς και κατ' επέκταση τις πελατειακές σχέσεις μέσα από μια πολιτική παροχών.

Οι δύο αυτές βασικές αιτίες της κρίσης, σύμφωνα με τον κ. Κ. Σημίτη, δεν αναιρέθηκαν, παρά τις διακηρύξεις, από την 8χρονη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αντίθετα ενισχύθηκαν και αποτέλεσαν το λόγο της αποτυχίας του. Η οριακή κατάσταση στην οποία έχει φτάσει το κράτος παροχών και το συνδεδεμένο με αυτό πρότυπο άσκησης εξουσίας οδηγεί σήμερα σε αδιέξοδα, όχι μόνο οικονομικά αλλά και πολιτικά, τα οποία για να αντιμετωπιστούν χρειάζονται «ευρύτερες συναινετικές διαδικασίες και προσπάθειες εξισορρόπησης των κοινω-

## από Σημίτη

Ζητεί συνένωση δυνάμεων από όλους τους πολιτικούς χώρους, για τη δημιουργία κόμματος «ευρωπαϊκών προδιαγραφών»

νικών συμφερόντων, που θα έκαναν το σύστημα πιο δίκαιο».

Για τον εκσυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας ανοίγονται τρεις δρόμοι, υποστηρίζει ο κ. Κ. Σημίτης.

«Ο πρώτος είναι ο **νεοσυντηρητικός**, που ακολουθεί η ΝΔ, που όμως δεν είναι «αντικειμενικός» ή «ουδέτερος», όπως θέλει να τον παρουσιάζει η ΝΔ, αλλά περιέχει ανισότητες.

Ο δεύτερος είναι η **«αναπαλαιώση του υφιστάμενου συστήματος με ανακατανομή των κρατικών παροχών και επιλεκτική ικανοποίηση εφεξής ορισμένων μόνο διεκδικήσεων**», τον οποίο ασπάζεται ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και κυρίως οι λαϊκιστές.

Ο τρίτος είναι η **«συγκροτημένη και συντεταγμένη πορεία προς την ενσωμάτωση της χώρας στο διεθνές περιβάλλον και το μετασχηματισμό της κοινωνικής δομής**». Ο δρόμος αυτός επιτρέπει την ελαχιστοποίηση των κοινωνικών τριβών και τη συνεργασία ενός όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσμα-

τος κοινωνικών δυνάμεων, για να μειωθεί το κόστος παραγωγής και να αυξηθούν οι δυνατότητες της χώρας να αντιμετωπίσει το διεθνή ανταγωνισμό».

Στη συνέχεια ο κ. Σημίτης ασκεί κριτική στο δεύτερο δρόμο, που επιλέγει όπως φαίνεται ο κ. Α. Παπανδρέου και οι λαϊκιστές του ΠΑΣΟΚ, και μεταξύ άλλων τονίζει ότι η ιδεολογία της ΝΔ έχει επηρεάσει βαθύτατα το εκλογικό σώμα και αυτό φαίνεται από την πλειοψηφία της στα αστικά κέντρα (Αθήνα-Θεσσαλονίκη) και στους ψηφοφόρους 18-35 χρόνων. Επίσης «οι αξίες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, της αγοράς, του ανταγωνισμού, της πειθαρχίας και της αποτελεσματικής διοίκησης βρίσκουν περισσότερη απήχηση απ' ό,τι σχήματα οικονομικού σχεδιασμού ή κοινής ιδιοκτησίας στα μέσα παραγωγής».

Το ΠΑΣΟΚ έχει χάσει την επιρροή του στα μεσαία στρώματα και δεν είναι πειστικό και αξιόπιστο ως προς την ικανότητα ορθής και αποτελεσματικής διοίκησης.

Στο κράτος παροχών ο κ. Κ. Σημίτης αντιπαθεί το κοινωνικό κράτος για τον εκσυγχρονισμό των κοινωνικών δομών, που, όμως, όπως παραδέχεται, «ένα μεγάλο μέρος των κοινωνικών δυνάμεων που εκπροσωπεί (το ΠΑΣΟΚ) δεν είναι έτοιμες να αποδεχθούν σχέδια εκσυγχρονισμού που θα έθιγαν τα βραχυχρόνια συμφέροντά τους».

Στη συνέχεια αναφέρεται στην αναγκαιότητα «να διαμορφωθεί το ΠΑΣΟΚ μια συνεκτική συνολική εναλλακτική πολιτική πρόταση... που θα λαμβάνει υπόψη της την πολυμορφία της ελληνικής κοινωνίας και θα απευθύνεται σε όλες τις δυνάμεις της εργασίας και θα ρίχνει το βάρος σε τομείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση, η στέγη, οι μεταφορές, το περιβάλλον κ.ά.».