

Τον εκσυγχρονισμό τον επιδιώκουμε με δημοκρατία και σοσιαλισμό.
Οι αρχές αυτές προϋποθέτουν :

Την εθνική ανεξαρτησία. Μιά χώρα, της οποίας η εξωτερική και εσωτερική πολιτική καθορίζεται από ξένα κέντρα αποφάσεων, η οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική της πορεία από ξένα συμφέροντα δεν είναι σε θέση να προχωρήσει προς τη δημοκρατία. Γι' αυτό πρέπει να περιορίσουμε όχι μόνο την πολιτική αλλά και την οικονομική μας εξάρτηση (ΠΑΣΟΚ - εξωτερική πολιτική - απελευθέρωσε Ελλάδα από δεσμεύσεις, υποταγές).

Το σεβασμό της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας του ατόμου. Η αρχή αυτή συνεπάγεται πολιτική που διευρύνει τις δυνατότητες του ατόμου για ελεύθερη διαμόρφωση της προσωπικότητας και για μορφές ζωής με λιγότερη αλλοτρίωση, εκμετάλλευση ή καταπίεση (ΠΑΣΟΚ περιορισμός της αυθαιρεσίας της διοίκησης και της αστυνομίας, χωρισμός σε εθνικόφρονες και μη, παρακολουθήσεις, υποκλοπές και ηλεκτρονικό φακέλωμα).

Τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών ζωής, της ποιότητας ζωής. Η ανάπτυξη του ατόμου εξαρτάται από τις συνθήκες τις οποίες ζει. Καλύτερες συνθήκες ζωής περιορίζουν την ανάγκη, τον φόβο του αύριο, εξασφαλίζουν περισσότερες δυνατότητες, περισσότερη ελευθερία (υγεία, συγκοινωνίες, περιβάλλον, νέφος). ΠΑΣΟΚ τεράστια προσπάθεια υγεία, 166, σύγχρονα κέντρα Υγείας, 3 πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Κεντρικό Αποχετευτικό Αγωγό και το Κέντρο Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων Θεσσαλονίκης, τα έργα της Ψυτάλλειας αποχετεύσεις και βιολογικό καθαρισμό σε πολλές άλλες πόλεις.

Τον έλεγχο των εξουσιών κάθε μορφής. Το κράτος, οι επιχειρήσεις, οι ομάδες πίεσης, οι συλλογικές οργανώσεις συγκεντρώνουν δύναμη η οποία επηρεάζει την πορεία της κοινωνίας αλλά και την καθημερινή ζωή του ατόμου. Η δημοκρατία προϋποθέτει θεσμούς που ελέγχουν την κοινωνική ισχύ, προλαμβάνουν την κατάχρηση εξουσίας (αντικειμενικές διαδικασίες στη διοίκηση - ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας - Υπερτιμολογήσεις, υποτιμολογήσεις).

Τον έλεγχο της εκμετάλλευσης. Η οργάνωση της κοινωνίας και ιδίως η οργάνωση της οικονομίας δημιουργούν συνεχείς δυνατότητες εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Ο κεφαλαίουχος υπερτερεί απέναντι στον εργάτη, η μεγάλη επιχείρηση απέναντι στη μικρή, ο παραγωγός απέναντι στον καταναλωτή.

Η καταπολέμηση της εκμετάλλευσης είναι προϋπόθεση μιάς δικαιότερης κοινωνίας (Προσδιορισμός τιμών από ολιγοπώλια - Διαφήμιση). Η εκμετάλλευση περιορίζεται με το να διευρύνεται όλο και περισσότερο ο κοινωνικός έλεγχος των μέσων παραγωγής. Περιορίζεται με τη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων εκείνων τους οποίους αφορούν (αντιπροσωπευτικές συνελεύσεις κοινωνικού ελέγχου στις δημόσιες επιχειρήσεις).

Τον περιορισμό των ανισοτήτων και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η οργάνωση της κοινωνίας μας είναι συνεχής πηγή ανισοτήτων. Η κοινωνική δικαιοσύνη επιβάλλει η πολιτεία να επιδιώκει συνειδητά και συστηματικά τον περιορισμό των ανισοτήτων. Κράτος και κοινωνία πρέπει να προωθούν περισσότερη ισότητα στην κατανομή του εισοδήματος, της ιδιοκτησίας, της πολιτικής εξουσίας, στις δυνατότητες για μόρφωση, παιδεία και πολιτιστική δραστηριότητα. (Σχολεία).

Στις δύο τετραετίες του ΠΑΣΟΚ αυξήθηκαν ριζικά οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης η συμμετοχή των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης στο ΑΕΠ αυξήθηκε από 16,5% το 1981 σε πάνω από 25% το 1988. Αυξήθηκαν σημαντικά όλων των κατηγοριών οι συντάξεις. Η σύνταξη των 9.000 δρχ. του ΙΚΑ που ήταν το 1981 έφτασε τις 47.320 δρχ. το 1988 - ΟΓΑ 4500 - 20000 (1988).

Η Ν.Δ. ισχυρίζεται, ότι η σοσιαλιστική πολιτική δεν έχει πια προοπτική. Εξέλιξη στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Επιβεβαιώνει το δικό μας πρότυπο το σοσιαλισμό με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρατική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής. Συγκεντρωτισμός του κόμματος, Κράτος δικαίου - ατομικά δικαιώματα, Άνθρωπος στο επίκεντρο της προσπάθειας μας, Σκανδιναυϊκές χώρες, Καταληκτική ημερομηνία σοσιαλισμού; Διαδικασία συνεχούς ποιοτικής αναβάθμισης και όχι στασιμότητας.

Τρεις τομείς είναι αυτή τη στιγμή οι καίριοι για την ελληνική ανάπτυξη, η οικονομία, η παιδεία και η δημόσια διοίκηση. Σ' αυτούς τους τομείς πρέπει να γίνουν αποφασιστικές παρεμβάσεις. Διαφορετικά η χώρα θα διολισθήσει σε όλο και χαμηλότερο επίπεδο στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και η απόστασή της από τις βιομηχανικά αναπτυγμένες χώρες θα μεγαλώνει. Την εξέλιξη αυτή πρέπει να αποφύγουμε με κάθε τρόπο.

Το άνοιγμα της εκπαίδευσης με τη δωρεάν παιδεία, τα δωρεάν συγγράμματα, την ριζική αύξηση του αριθμού των φοιτητών και μαθητών ήταν αρκετό όπως δείχνει ο αριθμός των υποψηφίων στις Γενικές Εξετάσεις να καλύψει τη ζήτηση για ανώτερη μόρφωση. Ανταποκρίθηκε όμως μερικώς στο στόχο για την επέκταση της μόρφωσης σε πλατύτερα στρώματα.

Σήμερα πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο. Οι πτυχιούχοι μας δεν έχουν τις αναγκαίες γνώσεις να συμβάλουν στην αναπτυξιακή διαδικασία γιατί έχουν αλλάξει οι ανάγκες και είναι σε πολλούς τομείς περισσότεροι απ'ότι απαιτείται δημιουργώντας έτσι ένα αποπροσανατολισμένο στρώμα σε μόνιμο άγχος επιβίωσης.

Η παραγωγή δεν είναι σε θέση να βρεί στους απόφοιτους της δημόσιας εκπαίδευσης το αναγκαίο προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες της. Απόδειξη η επιτυχία των ιδιωτικών τεχνικών σχολών ή οποιαδήποτε σπουδής στο εξωτερικό.

Η ένταξη στο διεθνές περιβάλλον και οι ανταγωνιστικές συνθήκες που επικρατούν απαιτούν μία διαφορετική κατεύθυνση (Ξένες γλώσσες) (Διαρκής Μετεκπαίδευση, Δάσκαλοι-Καθηγητές IBM κάθε 3 χρόνια).

Οι τεχνολογικές εξελίξεις, η δημιουργία μιάς κοινωνίας η οποία απαιτεί από το άτομο κριτικές ικανότητες επιβάλλουν μιά διαφορετική παιδεία εκείνης που προσφέρεται. Τυποποιημένη γνώση. Πληροφορική, Προγραμματιστές - Αναλυτές.

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι κέντρα βάρους της εκπαιδευτικής πολιτικής πρέπει να είναι πια :

- α) η ποιότητα της προσφερόμενης παιδείας. Περισσότερες γνώσεις σε σχέση με την τεχνολογική και κοινωνική εξέλιξη
- β) η ανάπτυξη της κριτικής γνώσης
- γ) η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή (Ε.Π.Α., ανάπτυξη ΤΕΙ, ανάπτυξη συνεργασίας βιομηχανίας, επιχειρήσεων και σχολείων).

Αυτά απαιτούν μιά ριζική αναθεώρηση της εκπαιδευτικής πολιτικής. Η Ν.Δ. δεν είναι σε θέση να κάνει αυτή την αναθεώρηση. Οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις πάντα καθυστερημένες και όχι ολοκληρωμένες - συντηρητική παράταξη αντίθετη με την παροχή γνώσης.

Βασική επιδίωξη της επόμενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα είναι η οικοδόμηση μιάς σύγχρονης, ισχυρής και διεθνώς ανταγωνιστικής οικονομίας. Στην Ευρώπη πρέπει να συμμετέχουμε στις εξελίξεις. Τελικός αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η επίτευξη υψηλών ρυθμών ανάπτυξης ώστε να εξασφαλισθεί συνεχής βελτίωση του επιπέδου διαβίωσης του ελληνικού λαού, η μείωση των ανισοτήτων που υπάρχουν στο επίπεδο διαβίωσης ανάμεσα στις εισοδηματικές τάξεις και περιοχές της χώρας, και η εξασφάλιση συνθηκών πλήρους απασχόλησης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας, ώστε να ικανοποιηθούν οι προσδοκίες του ελληνικού λαού για ένα καλύτερο μέλλον.

Η Ν.Δ. καταστροφολογεί γιατί τη συμφέρει τούτη τη στιγμή η όξυνση. Προσπαθεί με φόβο να κερδίσει ψήφους. Η κατάσταση είναι δύσκολη αλλά ανατρέψιμη. 1985 δείξαμε ότι μπορούμε να αποκαταστήσουμε σωστές ισορροπίες.

Από τη φύση του το έργο αυτό είναι δύσκολο και απαιτεί χρόνο, συντονισμό και συνεχή προσπάθεια. Προϋποθέτει επίσης, δημοκρατικές διαδικασίες, κλίμα συναίνεσης και συνεργασίας, συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους για τη δημιουργία μηχανισμών και θεσμών που θα εξασφαλίζουν συγχρόνως δίκαια κατανομή των βαρών, αλλά και των καρπών της ανάπτυξης.

Πολλοί ρωτούν τι θα διέφερε η πολιτική της Ν.Δ. από τη δικιά σας. Το κεντρικό σημείο είναι ότι εμείς θέλουμε να εφαρμόσουμε μιιά πολιτική που θα ελέγχεται διαρκώς ώστε να υπάρχει δίκαια κατανομή του βάρους της ανάπτυξης σε όλους. Η Ν.Δ. αρνείται σχεδιασμό και έλεγχο. Πιστεύει και προωθεί την άναρχη ρύθμιση μέσω της αγοράς. Εμείς πιστεύουμε, ότι οι ρυθμίσεις πρέπει να είναι γενικές, ορθολογικές και να μη δημιουργούν προνόμια. Η Ν.Δ. θέλει πάντα να δημιουργεί με προνομιακές ρυθμίσεις, ειδικές μεταρρυθμίσεις, ένα στρώμα στο οποίο θα στηρίζεται και το οποίο την υποστηρίζει. Η Ν.Δ. τέλος, δεν διαθέτει και δεν θέλει να έχει κοινωνική ευαισθησία. Γι' αυτό και οι συντηρητικές πολιτικές οδηγούν σε θεαματική αύξηση της ανεργίας.

Πρέπει να προωθήσουμε τις επενδύσεις. Οι νέες επενδύσεις πρέπει να ενσωματώνουν βελτιωμένα τεχνολογία. Υψηλές επενδύσεις σημαίνουν ρυθμό τεχνολογικής προόδου και με τον τρόπο αυτό συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής ικανότητας της οικονομίας.

Οι επενδύσεις είναι το κλειδί για την ανάπτυξή μας. Βασική προϋπόθεση για την προώθηση των επενδύσεων, ιδιωτικών και δημοσίων, είναι η εξασφάλιση επαρκών οικονομικών πόρων για τη χρηματοδότησή τους. Αυτό προϋποθέτει την εξάλειψη των ελλειμμάτων. Είναι ένα σημείο που επανειλημμένα έχει τονίσει το ΠΑΣΟΚ.

Η εξάλειψη του ελλείμματος απαιτεί δύσκολες επιλογές, είναι όμως δυνατό να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια ενός μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης. Το πρόγραμμα αυτό θα αποβλέπει στον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την εμλογίκευση των δημοσίων δαπανών, θα στηρίζεται όμως κατά κύριο λόγο στο σκέλος των δημοσίων εσόδων. Πρωταρχική επιδίωξη θα είναι η λήψη μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής, και τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και γενικότερα η αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος ώστε να γίνει περισσότερο αποτελεσματικό και κοινωνικά πιο δίκαιο. Η Ν.Δ. δεν θέλει τη φορολογική ρύθμιση γιατί οι ομάδες που τη στηρίζουν ζούν από την παραοικονομία

και απομυζούν τον ιδρώτα του εργαζόμενου με το να επιβαρύνουν αυτόν και μόνο με τη δαπάνη για τη κοινωνική υποδομή.

Η κοινωνία αναβαθμίζεται και ενισχύεται με την αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και των δημοσίων επιχειρήσεων. Στη σοσιαλιστική προοπτική η κοινωνία δεν εξαρτάται από το κράτος. Το κράτος, αντίθετα, παρέχει αποτελεσματικά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, συμβάλει στη λειτουργία μιάς ελεύθερης κοινωνίας και μειώνει το συνολικό κόστος της οικονομίας. Είναι προφανές πως βρισκόμαστε πολύ μακριά απ' αυτό το κράτος. Η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση αποτελεί πρώτιστο καθήκον.

Οι στόχοι αυτής της μεταρρύθμισης πρέπει να επικεντρώνονται στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό, στην παραγωγικότητα, στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας διοίκησης. Διοικητική μεταρρύθμιση με αυτούς τους στόχους προϋποθέτει ότι θα εκριζώσουμε μικροπολιτικές ή συντεχνιακές συμπεριφορές και συμφέροντα. Θέλουμε μιά δημόσια διοίκηση κοντά στον πολίτη που να τον εξυπηρετεί και όχι να τον καταδυναστεύει.

Οι στόχοι που επιδιώκουμε θα εξασφαλίσουν μιά ομαλή εξέλιξη της κοινωνίας μας θα εξασφαλίσουν τον εκσυγχρονισμό της. Εμείς επιδιώκουμε ένα σοσιαλιστικό δημοκρατικό εκσυγχρονισμό. Εμείς επιδιώκουμε την ανάπτυξη του τόπου έτσι ώστε να είναι συμμετοχος στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και όχι θεατής. Εμείς επιδιώκουμε σε αντιπαράθεση στα νεο-φιλελεύθερα κηρύγματα μιά κοινωνία ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών, ολόπλευρης ανάπτυξης του ατόμου.

Μιά κοινωνία ελευθερίας. Μιά κοινωνία συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Πιστεύουμε ότι το όραμά μας ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό και ο ελληνικός λαός θα μας δώσει και πάλι τη δυνατότητα να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις.

Ο λαός θα ψηφίσει ΠΑΣΟΚ. Η 8η Απριλίου πρέπει να είναι μιά νέα νίκη του λαού και του ΠΑΣΟΚ, ένα νέο ξεκίνημα για μιά Ελλάδα της ελπίδας, της λαϊκής κυριαρχίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εθνικής ανεξαρτησίας.

Μαζί για τη νέα νίκη

Μαζί για την ανανέωση και τον εκσυγχρονισμό

Μαζί για τη νίκη της Δημοκρατίας και της Δημιουργίας