

Κωνσταντίνος Σημίτης
Καθηγητής Πανεπιστημίου
Βουλευτής Α΄ Πειραιά

Αθήνα 28.2.1990

Στην ομιλία του στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου ο Κώστας Σημίτης, βουλευτής Πειραιά και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΠΑΣΟΚ δήλωσε μεταξύ άλλων τα εξής :

Συναίνεση είναι το σύνθημα της εποχής. Αλλά θα πρέπει να διευκρινίσουμε τι συναίνεση επιδιώκουμε.

Η κοινωνία μας αρθρώνεται σε τάξεις και ομάδες που αντιπαράτίθενται. Σε μία πολυεπίπεδη κοινωνία η σύγκλιση δεν είναι θέμα μόνο των πολιτικών ηγεσιών αλλά και των κοινωνικών ομάδων. Παραδοσιακές αντιθέσεις στην κοινωνία μας έχουν ξεπεραστεί ενώ άλλες έχουν μετασηματισθεί. Η συντεχνιακή οργάνωση της κοινωνίας μας, ή άναρχη οικοδόμηση του παρεμβατικού κράτους, ή έλλειψη σύγχρονων κατευθυντηρίων γραμμών απέναντι σε συγκεκριμένα και χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα, ο κομματικός αυταρχισμός, αρχηγικός συγκεντρωτισμός και λαϊκισμός προς κάθε κατεύθυνση εμποδίζουν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας. Η κοινωνία και η πολιτική μας ζητούν ένα νέο σημείο ισορροπίας και συνοχής. Ο εκσυγχρονισμός γίνεται προϋπόθεση για την οικοδόμηση της νέας ελληνικής κοινωνίας.

Ο εκσυγχρονισμός είναι μία διαρκής διαδικασία που προϋποθέτει απόφαση αντιπαράθεσης στα χρόνια εμπόδια εξέλιξης της κοινωνίας μας και δυνατότητα σύγκλισης σε ένα νέο σημείο ισορροπίας.

Η οικουμενική κυβέρνηση αποτέλεσε ένα εγχείρημα σε πολιτική συγκλίσεων. Το μεγαλύτερο όφελος ήταν ότι έγινε καταληπτό ότι η Δημοκρατία επιβάλλει και τις συγκλίσεις. Ωστόσο η

εμπειρία έδειξε επίσης ότι συναινετικές διαδικασίες απαιτούν θάρρος και υπευθυνότητα από αυτούς που τις στηρίζουν για να ξεπερασθούν μικροπολιτικές σκοπιμότητες ή τακτικές προσωπικής πολιτικής. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει μετά τις 8 του Απρίλη. Ποιοί θα συνεργασθούν; Εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι με ποιούς θα γίνει η συνεργασία αλλά για ποιό σκοπό. Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός σε ποιά κατεύθυνση; Οικονομία παιδεία και δημόσια διοίκηση είναι οι βασικοί τομείς πάνω στους οποίους θα κριθεί η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της κοινωνίας μας. Εκεί πρέπει να βρεθούν οι πραγματικές συγκλίσεις και να αποσαφηνισθούν οι συγκεκριμένες αντιπαραθέσεις. Αυτό όμως χρειάζεται επίπονη προεργασία επιστημονική τεκμηρίωση, συνεκτική επιχειρηματολογία, συνέπεια μέσα στο χρόνο και πολιτική υπευθυνότητα.

Πρέπει ν'αποφύγουμε ν'αυτοπαγιδευτούμε στα αδιέξοδα των εύκολων συναινέσεων. Η όποια συνεργασία πρέπει να είναι ουσιαστική και να μας οδηγήσει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας βασανίζουν. Η 9η Απριλίου θα αποτελέσει πρόκληση για μιά σοβαρή και υπεύθυνη πολιτική, πολιτική που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιάς νέας ελληνικής κοινωνίας σε μιά νέα Ευρώπη που εξελίσσεται ραγδαία.