

Μήνυμα ειρήνης από τον Κ. Σεραφείμ

Μήνυμα για το νέο έτος απήχθη ο Μηκαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ. Στο μήνυμά του τονίζει τα εξής:

Έκνε εν Κυρίω αγαπητά,

Ενας νέος χρόνος ανατέλλει και πάλι, όπως μέσα σε ένα κόσμο, όπου παραμένουν όλα τα μεγάλα προβλήματα που ταλανίζουν την ανθρωπότητα. Η ειρήνη, η δικαιοσύνη, η ευμεγερία αποτελούν για πολλούς συνανθρώπους μας άπιαστα ιδανικά. Εν τούτοις, εγκλωβισμένοι ως πολιτισμένοι λαοί για τα επιτεύγματα και τις προόδους μας. Εδώ, πολύ κοντά μας, στη Βαλκανική, ο πόλεμος μαίνεται ανελέητος και σκορπίζει τον θάνατο, την πείνα, τον αφανισμό. Εχουμε και πριν λίγο καιρό απεικονίσει έκκληση προς τους ηγέτες των Χριστιανικών Εκκλησιών της Ευρώπης, προς τον Πάπα, τον Πρωτό της Αγγλικανικής Εκκλησίας και τους άλλους Αρχηγούς Εκκλησιών που μοιολογούν τον «Αρχοντα της ειρήνης», τον Ιησού Χριστό, ως τον αληθινό Θεό, καθώς και προς τους αξιωματούχους των διεθνών Εκκλησιαστικών Οργανισμών, όπως από κοινού αναλάβαμε πρωτοβουλία για να παύσει ο πόλεμος και επανέλθει η ηρεμία στην περιοχή της κατάστασης. Η θρησκευτική πρόθεση να είναι χώρας υποδειγματικής συμβίωσης και συνεργασίας των λαών της σε έργο προόδου και πολιτισμού και να αποκτήσει τον χαρακτήρα της «πυριτιδαποθήκης» της Ευρώπης. Με την είσοδο του νέου έτους, επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας αυτή προς τους αγαπητούς εν Χριστώ αδελφούς μας μαζί με τον αγαπητικό πατέρα που ηχεί χαρμόσυνο από το τελείο σπήλαιο της Βηθλεέμ, όπου ενήργησε για τη δική μας σωτηρία ο Κύριος: «Και ειρήνη ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία».

Ευλογημένο και Ειρηνικό το 1993

Περίσκεψη και πολιτική ηρεμία

ΣΥΝΙΣΤΑ Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ

«Η Ελλάδα μέσα σε αυτόν τον κόσμο τον ανήσυχο και ασυνάρτητο πρέπει να χαράξει με περσιέψη την πορεία της. Για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα θα χρειασθεί πρώτα απ' όλα ήρεμο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, που είναι απαραίτητο για την προκοπή του τόπου, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής στο μήνυμά του με την ευκαιρία του νέου έτους, υπογραμμίζοντας ότι «οι πολιτικές οξύτητες παρακλιούν την ομαλή λειτουργία της πολιτείας κλονίζουν τα θεμέλια της Δημοκρατίας και οδηγούν κατά κανόνα σε περιπέτειες».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τονίζει ακόμη στο μήνυμά του ότι «οι αντιθέσεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που χαράσσονται να ιπάρχει συμφέροντα του Έθνους όπως αυτά προσδιορίζονται από την κρίσιμη γεωπολιτική θέση της χώρας μας».

Οι πολιτικοί αρχηγοί

«Την εφαρμογή του προγράμματός της και για το 1993 θα συνεχίσει αταλάντευτη η κυβέρνηση, επισημαίνει ο πρωθυπουργός κ. Κων. Μητσοτάκης στο μήνυμά του. Ο πρωθυπουργός επικρίνει στο μήνυμά του, ότι το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, απέτυχε και κάνει την πρόβλεψη ότι το ερχόμενο φθινόπωρο ο πληθωρισμός θα πέσει κάτω από το 10 τοις εκατό για πρώτη φορά έπειτα από είκοσι χρόνια». Ο πρωθυπουργός επισημαίνει ότι «η χώρα μας δίνει μάχη ενωμένη για την υπόθεση των Σκοπίων (τα Ηνωμένα Έθνη σε συνθήκες που είναι ακόμη δυσκολότερες απ' ό,τι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρέας Παπανδρόπουλος επισημαίνει στο μήνυμά του, ότι βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολυ-

πλευρης κρίσης στο εθνικό οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Σε μια περίοδο που γίνεται ακόμη κρισιμότερη εξαιτίας των δυσολιώνων εξελίξεων των πολεμικών συγκρούσεων και της πάντα απειλούμενης ευρύτερης σύρραξης στα Βαλκάνια βαδίζουμε χωρίς στρατηγική, χωρίς πυξίδα».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Το πλήρες κείμενο του μηνύματος του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Κων. Καραμανλή με την ευκαιρία του νέου έτους είναι το εξής:

«Ελληνίδες, Έλληνες, Απευθύνω προς όλους σας θερμές ευχές για τον καινούργιο χρόνο. Εύχομαι να είναι ειρηνικός και δημοκρατικός και να δικαιώσει τις προσδοκίες μας για ένα καλύτερο μέλλον».

Η αλλαγή του χρόνου, αυτή καθαυτή, είναι βέβαια συμβολική. Συμβολίζει την αρχή και το τέρμα ενός χρόνου. Αποκτά όμως ουσιαστική χρησιμότητα όταν μας παρακινεί να αναλογισθούμε το παρελθόν, να σταθμίσουμε το παρόν και επί τη βάσει αυτών, να καθορίσουμε, ασφαλέστερα, την πορεία μας προς το μέλλον.

Και οι προβληματισμοί αυτές επιβάλλεται, ιδιαίτερα, σήμερα, που η διεθνής κατάσταση διαμορφώνεται κατά τρόπο, πράγματι, επικίνδυνο και άλλος ο κόσμος μπαίνει στον καινούργιο χρόνο με αίσθημα αγωνίας και αβεβαιότητας. Αβεβαιότητας που διαδέχθηκε την κατάρρευση του καθεστώτος της ισορροπίας των δύο Συνασπισμών, με αποτέλεσμα τη σύγχυση που επικρατεί, σήμερα, στον κόσμο μεταξύ του αγαθού της ελευθερίας και της εθνικιστικής και αβυσσιστικής αυδοσίας. Μήν η ασυναρτησία που χαρακτηρίζει την πολιτική της Δύσεως, σε συνδυασμό με την αδυναμία της Ανατολικής Ευρώπης να προωθήσει ομαλά τον εκδημο-



Οι πολιτικοί ηγέτες παρακολουθούν την ομαλή λειτουργία της πολιτείας και κλονίζουν τα θεμέλια της Δημοκρατίας, επισημαίνει ο Κ. Καραμανλής στο μήνυμά του προς τον ελληνικό λαό.

κρατισμού της, καθιστούν δύσκολο - αν όχι αδύνατο - τον έλεγχο της διεθνούς τάσεως.

Ελληνίδες, Έλληνες, Μέσα σε αυτόν τον κόσμο, τον ανήσυχο και ασυνάρτητο, πρέπει να χαράξει η Ελλάδα με περσιέψη την πορεία της. Γιατί, πέρα από τα μεγάλα και κρίσιμα προβλήματα, που απασχολούν σήμερα όλους τους λαούς, καλείται να αντιμετωπίσει και τα πρόσθετα και ειδικότερα προβλήματα, που απασχολούν την ίδια. Και αιτά είναι, δυστυχώς, πολλά

και πολύπλοκα, εσωτερικά και εξωτερικά.

Με πρωταρχικά, βέβαια, την οικονομική και κιν' επέκταση την κοινωνική κρίση και τα γνωστά εθνικά μας θέματα, που χωρίς να απειλούν, άμεσα, την ασφάλεια της χώρας μας επηρεάζουν, εκτός των άλλων, και τις διεθνείς μας σχέσεις. Και αυτό ισχύει, ειδικότερα, για το θέμα των Σκοπίων, που βροσκειται αυτή τη στιγμή σε κρίσιμη καμπή και απαιτεί πανεθνική συσπείρωση και κινητοποίηση.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Για να αντιμετωπίσουμε, επιτυχώς, αυτά τα εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα, θα χρειασθεί - πρώτα απ' όλα - ήρεμο πολιτικό και κοινωνικό κλίμα, που είναι απαραίτητο για την προκοπή του τόπου. Οι πολιτικές οξύτητες παρακλιούν την ομαλή λειτουργία της Πολιτείας, κλονίζουν τα θεμέλια της Δημοκρατίας και οδηγούν, κατά κανόνα, σε περιπέτειες.

Θα χρειασθεί, με άλλα λόγια, να ενισχυούμε - αντί να αμβλύνουμε - την εθνική μας ενότητα. Ενότητα για την οποία όλοι ομιλούμε, χωρίς όμως να εναρμονίζουμε τις πράξεις μας με τους καθημερινούς μας λόγους. Στο δημοκρατικό μας πολιτεύμα εκπράττουνται ελευθερία όλες οι πολιτικές και ιδεολογικές τάσεις. Και είναι φυσικό να υπάρχουν μεταξύ των τάσεων αυτών αντιθέσεις.

Οι αντιθέσεις όμως αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα όρια που χαράσσονται να ιπάρχει συμφέροντα του Έθνους, όπως αυτά προσδιορίζονται από την κρίσιμη γεωπολιτική θέση της χώρας μας.

Ελληνίδες, Έλληνες,

Σαν λαός, έχουμε τη μεγαλύτερη πολιτική πείρα στον κόσμο. Γιατί έχουμε δοκιμάσει, κατά καιρούς, όλες τις καταστάσεις: μοναρχίες, δημοκρατίες, δικτατορίες, επαναστάσεις, κινήματα, δικασμούς και χριστιανικές. Και γνωρίζουμε, συνεπώς, τι πρέπει να κάνουμε και τι να αποφεύγουμε, για να αποτρέψουμε καινούργιες συμφορές.

Πιστεύω ότι θα κάνουμε όλοι - γείονια και λαός - καλή χρήση της πείρας αυτής.

Και με την ελπίδα αυτή, απευθύνομαι και πάλι, σε όλους σας - και στον καθένα χωριστά - τις καλύτερες ευχές μου για τον καινούργιο χρόνο».

Η κυβέρνηση συνεχίζει αταλάντευτη

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΕΠΕΤΥΧΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

«Η κυβέρνηση αταλάντευτη, με τους ρυθμούς που απαιτούν οι περιστάσεις, θα συνεχίσει το 1993 την εφαρμογή του προγράμματός της. Ετσι, ώστε την ίδια μέρα σαν τη σημερινή, την παραμονή Πρωτοχρονιάς του 1994 να επιβεβαιωθεί η αισιοδοξία και η ελπίδα με την οποία ατενίζουμε ήδη το μέλλον», επισημαίνει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρωθυπουργός κ. Κων. Μητσοτάκης.

Το πλήρες κείμενο του μηνύματος του πρωθυπουργού είναι το εξής: Ελληνίδες και Έλληνες,

Ο χρόνος που φεύγει ήταν δύσκολος και κρίσιμος για την πατρίδα μας. Ήταν ένας χρόνος στη διάρκεια του οποίου δώσαμε σκληρούς εθνικούς αγώνες, ενώ προχωρήσαν ταυτόχρονα στο εσωτερικό της χώρας επώδυνες αλλά ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις, αναγκαίες για την ανόρθωση της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής κοινωνίας.

Για την Ελλάδα δύο είναι τα θετικά επιτεύγματα που ξεχωρίζουν από τον απολογισμό του 1992.

Το πρώτο είναι ότι η Ευρώπη ξεπέρασε την κρίση. Μετά την επιτυχία της διάσκεψης του Φεβρουάριου προχωρεί

πλέον προς την Ένωση, με πρώτο σταθμό την ενιαία αγορά, που σε λίγες ώρες θα είναι πραγματικότητα. Ετσι, άνοιξε οριζοτικά πλέον ο δρόμος για να έχουμε σε λίγα χρόνια νόμισμά μας το κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και σύνορά μας τα σύνορα της

Το δεύτερο σημαντικό επίτευγμα του 1992 είναι το γεγονός ότι το πρόγραμμα σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας επιτυχώς. Γνωρίζω πόσο δύσκολα ήταν τα δύο χρόνια που πέρασαν. Καταλαβαίνω πόσο σιολίχισε στον καθένα από σας η πολιτική που ήμασταν υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε. Αισθάνομαι όμως ότι έκανα αυτό που έπρεπε. Και χάρη στις δικές σας θυσίες, η οικονομία μας, έπειτα από δώδεκα ολόκληρα χρόνια, ξεπεράει επιτέλους την κρίση. Μπαίνει οριστικά στο δρόμο της ανάκαμψης και της ανόρθωσης. Το ερχόμενο φθινόπωρο ο πληθωρισμός θα πέσει κάτω από το 10% για πρώτη φορά μετά είκοσι χρόνια. Ταυτόχρονα, το 1993 θα ξεκινήσει, με τη βοήθειά και των μεγάλων έργων, η ανάκαμψη της οικολογίας, που θα ενισχυθεί επιταχυνόμενα στα επόμενα χρόνια με τη συνδρομή και του δεύτερου τεκτικού Ντελόρ.

Δυστυχώς οι θετικές αυτές εξελίξεις σκιάονται από τη σοβαρή επιδείνωση, που σημειώθηκε στον περίγυρό μας: Η διεθνής κοινότητα και ιδιαίτερα η Ευρώπη - παρά τη δική μας αντίθεση - έκανε λανθασμένες επιλογές στο θέμα της νέας Γιουγκοσλαβίας. Ο καινούργιος χρόνος προβλέπει δυστυχώς μέσα σε ένα κλίμα έντονης ανησυχίας για το ενδεχόμενο της κλιμάκωσης του πολέμου. Ενδεχόμενο που η Ελλάδα απειχεται, υποστηρίζοντας σταθερά ότι μόνο ειρηνική λύση μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη και γενικά αποδεκτή διευθέτηση του προβλήματος.

Ταυτόχρονα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη νέα και δύσκολη φάση στην οποία εισέρχεται το πρόβλημα των Σκοπίων. Μετά την αποτυχία τους να κερδίσουν την αναγνώριση της Ευρώπης στη Λισαβόνα και το Ειμβούργιο, τα Σκόπια στράφηκαν στα Ηνωμένα Έθνη. Εκεί δίνουμε σήμερα, ενωμένοι, μια ακόμη μάχη σε συνθήκες όμως που είναι δυσκολότερες από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

Το άλλο μεγάλο εθνικό μας θέμα, το Κυπριακό, το 1992, παρά την τουρκική αδιαισθησία, υπήρξε πρόοδος, που απεικονίζεται στην τελευταία πολύ ση-

μαντική απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ετσι, στον επόμενο χρόνο υπάρχουν οι προϋποθέσεις και η Ελλάδα να προχωρήσει επιτέλους η λύση που θα θέσει τέλος στο μακροχρόνιο δράμα του Κυπριακού Ελληνισμού.

Ελληνίδες και Έλληνες

Στον σημερινό ρευστό και ανήσυχο κόσμο, η Ελλάδα έχει τη δύναμη να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της. Η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το ΝΑΤΟ μας εξασφαλίζουν μια ισχυρή διεθνή θέση, ενώ το ευκολότερο εσωτερικό μας πρόβλημα, η οικονομία, βρίσκεται πλέον σε καλό δρόμο.

Ο μεγάλος στόχος η Ενωμένη Ευρώπη, είναι για όλους μας κοινός. Στην επίτευξή του, τα κομματικά πάθη και οι στενές αντιπαράθεσεις δεν έχουν τίποτα να προσφέρουν. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν όλοι, την καινούργια χρονιά για το καλύτερο, ο καθένας από τη θέση του, με καλή πρόθεση και καθαρή καρδιά και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε.

Εύχομαι σε όλους σας προκοπή, υγεία, ειρήνη και ευτυχία για το 1993. Καλή χρονιά.



Σκίτσο του Μίλε Μουζάφ

Α. Παπανδρέου: πορεία χωρίς πυξίδα

Μέσα σε ιδιαίτερα δυσμενείς για τη χώρα μας και το λαό μας συνθήκες υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο. Βρισκόμαστε στη δίνη μιας πολύπλευρης κρίσης, στο εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Μιας κρίσης που επιδεινώθηκε σε όλους τους τομείς το 1992 από την πολιτική και τους χειρισμούς μιας ανεμμένης κυβέρνησης, που εντείνει τα αδιέξοδα, προκαλεί κοινωνικό την κοινωνία και βρίσκει: «Αντιμέτωπη με τους πάντες». Αυτό υπογραμμίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ. Αν. Παπανδρέου. Ο κ. Παπανδρέου επίσης τονίζει:

Καθώς ξεκινά το 1993, αυτή την ώρα των απολογισμών και της καταγραφής των προοπτικών, είναι κοινή για η πεποίθησή της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών ότι δεν μπορεί άλλο πια να βαδίζουμε προς τα πίσω.

Μια μεγάλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία απαιτεί μια άλλη πορεία και απαιτεί αυτή η πορεία να αρχίσει τώρα, το 1993. Γιατί πρέπει χωρίς καθυστέρηση να αποκατασταθεί το κύρος της χώρας και να αποκτήσουμε τη δυνατότητα παρέμβασης στις Βαλκανικές εξελίξεις, στην κατεύθυνση της διαφύλαξης της ειρήνης και της προώθησης της συνεργασίας στην περιοχή. Γιατί πρέπει να προσίσουμε χωρίς υποχωρήσεις τα εθνικά μας δικαιώματα. Γιατί πρέπει να σπασούμε το φαύλο κύκλο της κρίσης στην οικονομία, να βάλουμε τις βάσεις για μια πορεία σταθεροποίησης, ανάπτυξης και προόδου με κοινωνική ηρεμία, ευαισθησία και αλληλεγγύη. Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε στην πράξη της Ενωμένης Ευρώπης και να διαμορφώσουμε στέρεους τους νέους θεσμούς, που απαιτεί η ισότιμη συμμετοχή μας: στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Για το ΠΑΣΟΚ το 1992 ήταν μια χρονιά καθοριστική. Όχι μόνον γιατί περνώντας μέσα από τις συμπληγάδες των προηγούμενων χρόνων βγήκε αλώβητο, ενισχυμένο και με πιο δυνατές τις βαθιές ρίζες που έχει μέσα στο λαό. Αλλά κυρίως γιατί, με επίγνωση της ευθύνης που έχει, καθώς εκ-

φράζει σήμερα ξανά μια μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, με ασφαλή την ενότητά του, διαμόρφωσε ουσιαστικά τις προγραμματικές του θέσεις και τις προτάσεις, που καθιερωμένα θέτει στην κρίση του λαού.

Με υπευθυνότητα, φριμότητα, θέληση και αποφασιστικότητα, σε συνεχή διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και τους πολίτες, μπορούμε να προχωρήσουμε στην εθνική α-

νασυγκρότηση, τη δημιουργική πορεία, την έξοδο από την κρίση, την ανάπτυξη και την πρόοδο.

Παρά τις δυσκολες συνθήκες και τις δυσκολίες που έχουμε μπροστά το 1993 με αισιοδοξία και ελπίδα. Ο λαός απέδειξε πάντα στις δύσκολες στιγμές ότι ξέρει να στέκεται όρθιος, να αγωνίζεται και να επιβάλει τη θέλησή του. Το 1993 θα είναι η ώρα του λαού.

Η Αριστερά, ο ΣΥΝ της Αριστεράς μπορεί και πρέπει να συμβάλει σε μια τέτοια προσπάθεια και η ζωή έχει δείξει ότι όταν η Αριστερά αγωνίζεται για την ανεξάρτητη αξιοπρέπεια, για τη ζωή και την ειρήνη, για την ανθρωπιά και τη δικαιοσύνη έχει γίνει μεγαλύτερος λαϊκό κίνημα.

Η χώρα αντιμετωπίζει αρκετούς κινδύνους στα εθνικά μας θέματα και ταυτόχρονα ζούμε μια πολιτική από την κυβέρνηση της ΝΔ που αναπαράγει την κρίση και οδηγεί τη χώρα σε παρακμή. Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές κοινωνικά άδικες και αναπροσποτικές πρέπει να αναστραφούν. Πρέπει να σταματήσει η διάλυση της πατριωτικής βάσης της χώρας, οι στρατιές των ανέργων, η φτώχεια που διευρύνεται, οι φόροι της πείνας που κτυπάει τις πόρτες μας. Η κυβέρνηση και η πολιτική της πρέπει να φύγουν.

Στα νέα φαινόμενα ρατσισμού και νεοαποικισμού που επιβάλλονται στην Ευρώπη και προκαλούν τη φρίκη και τον τρόμο.

Στους πολέμους και τις ξένες επιβασίες που σκοτώνουν χιλιάδες αθώους πολιτες.

Στη φτώχεια και την πείνα που αφανίζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου.



Το 1993 θα είναι η ώρα του λαού, τονίζει ο κ. Παπανδρέου.

ΣΥΝ: Αντισταθείτε - ΚΚΕ: Συσπειρωθείτε

«Η καινούργια χρονιά, επισημαίνει ο Συνασπισμός στο μήνυμά του, που έρχεται το 1993 πρέπει να γίνει αφετηρία για μια μεγάλη προσπάθεια, ενόψει νέου κινήματος των ελλών ανθρώπων, των ανθρώπων του μέλλοντος, των ανθρώπων του πνεύματος, που όλοι μαζί γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες θα πούνε όχι, θα αγωνισθούν να συμβασιώσουν, θα αντισταθούν».

Στα νέα φαινόμενα ρατσισμού και νεοαποικισμού που επιβάλλονται στην Ευρώπη και προκαλούν τη φρίκη και τον τρόμο.

Στους πολέμους και τις ξένες επιβασίες που σκοτώνουν χιλιάδες αθώους πολιτες.

Στη φτώχεια και την πείνα που αφανίζει καθημερινά εκατομμύρια ανθρώπους ιδιαίτερα στις χώρες του τρίτου κόσμου.

Το ΚΚΕ

«Όλες οι εξελίξεις, τη χρονιά που πέρασε, η χειροτέρευση όλων των βασικών προβλημάτων που μας βασανίζουν, επιβεβαιώνουν με πολύ έντονο και γενναίο επικόριο τρόπο το γεγονός, ότι στη σημερινή κοινωνία υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στις επισημοποιημένες τεχνικές δυνατότητες του ανθρώπου και στην ικανότητα με επάρκεια των ποικιλομορφών αναγκών του».

Αυτό υπογραμμίζει στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά της η Κ.Ε. του ΚΚΕ. Μεταξύ άλλων - με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τους λαούς - η προσπάθεια για την επιβολή της νέας ιμπεριαλιστικής τάξης πραγμάτων. Ταυτόχρονα ανασηκίτησαν και οι δυνάμεις αντίστασης απ' αυτή την πολιτική, δυνάμεις οι οποίες προσ-

βεις για την ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος, για τη συσπείρωση και ανάπτυξη της πάλης των ρατσιστικών προσδοκίων δυνάμεων. Οι ιμπεριαλιστικές δυνάμεις προσπάθησαν να μετατρέψουν όλους τους διεθνείς οργανισμούς σε μηχανισμούς επιβολής της πολιτικής τους, σε μηχανισμούς επεμβάσεων. Η κοινωνικοοικονομική κρίση διευρύνθηκε, τη χρονιά που πέρασε, τα φαινόμενα του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του νεοαποικισμού.

Στη γειτονία μας, τα Βαλκάνια, ολοκληρώθηκε η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας από τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις με στόχο την απόκτηση νέων αγορών και ζωνών επιρροής. Η μακροχρόνια διδικασία για την ανασυγκρότηση του καπιταλιστικού συστήματος πήρε στην Ευρώπη και ειδικότερα στην ΕΟΚ τη μορφή των συμφωνιών του Μάαστριχτ.

Εψαλαν τα κάλαντα στον πρωθυπουργό

Στον πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη εψαλαν τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα χτες το πρωί στο Μέγαρο Μαβίμου, η Προεδρική Φρουρά, το Χανιώτικο Χορευτικό Εργαστήρι, η Χορωδία του ΟΣΕ και η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροσολιτών ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΩ. Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, αφού ευχήθηκε στους παριστάμενους δημοσιογράφους, φωτογράφους και τεχνικούς των τηλεοπτικών συνεργείων κάθε επαγγελματική, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, πρόβη στην εξής δήλωση:

«Ελπίζω ο καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος, να μας φέρει αυτά που όλοι μας θέλουμε, με ενότητα και αποφασιστικότητα να αντιμετωπίσουμε τα πολλά και τα μεγάλα προβλήματα».

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
 Ημερήσια πολιτική εφημερίδα
 (Βελτιωμένη Έκδοση)
 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - ΑΕ
 Εδρα: Σωφράδου 57
 Αθήνα 10431 Τηλ: 52315011
 FAX: 527894, TELEX: 223461
 Έκδοση: 8 Α. ΑΛΛΟΤΡΩΤΟΙ

Γενική Διοίκηση:
 ΝΙΚ. Γ. ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ

Διεύθυνση:
 «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» - Γ. ΣΟΛΩΜΕΝΟΣ

Διεύθυνση Συστάσεως:
 ΑΝΤ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Αρχειοθήκη:
 «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» - Κ. Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αρχειοθήκη - Διοικητική:
 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ

Αγοραστήριο - Διοικητική - Επικοινωνία:
 Μιχάλης Αγγελίδης - Κοινωνικά Προγράμματα - Πλατεία Σοφίας - Ιστορία:
 Ασηλ Σιακούρτζι 57 - FAX: 5278991

Γραφείο Ε. Ελλάδας: Κούκου 16
 Θεσσαλονίκη 545 22 Τηλ: 263.64 και
 271.32 - FAX: 226.497

Η κυκλοφορία της «Κ» την Τετάρτη 30.12.92

Ποσοτήτες Εφημερίδων
 (Αθήνη - Πειραιά) 11.487
 Συνδρομές 1.875
 ΣΥΜΟΛΟ 11.422