

ΜΕ λογιστικές αλχημείες εμφανίζονται συγκρατημένες οι δαπάνες που προβλέπει για το 1992 ο νέος κρατικός προϋπολογισμός.

Το πρώτο και εντυπωσιακότερο από τα τριχ είναι μια «καινοτομία», όπως τη χαρακτήρισε ο υπουργός Οικονομικών κ. **Ι. Παλαιοκρασσάς**.

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ για προβλεπόμενη δαπάνη 1,4 τρισ. δρχ. που δεν υπολογίζεται στις συνολικές δαπάνες γιατί, όπως υποστήριξε ο υπουργός, **τα χρεολύσια δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στις δαπάνες**, αλλά μόνο στους πίνακες διαχείρισης του δημόσιου χρέους.

ΤΟ **δεύτερο εύρημα** είναι ο ετεροχρονισμός τόκων 312 δισ. δρχ. από τίτλους του Δημοσίου, που αντί να πληρωθούν το 1992 μεταφέρονται στα επόμενα χρόνια.

ΚΑΙ το **τρίτο κόλπο** είναι η προεξόφληση 120 δισ. δρχ. από την πώληση της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, για την οποία δεν έχουν υποβληθεί ακόμα ούτε οι προσφορές των ενδιαφερόμενων αγοραστών.

**Χωρίς αυτές τις τρεις επινοήσεις, οι συνολικές δαπάνες για το 1992 παρουσιάζουν μία αύξηση μόνο 6,6%.**

Ο ίδιος όμως ο υπουργός παραδέχθηκε χθες ότι αν προστεθούν οι υποχρεώσεις που δεν συνυπολογίστηκαν, τότε οι συνολικές δαπάνες θα διογκώνονταν και πάλι.

Από την άλλη πλευρά, ο προϋπολογισμός που κατατέθηκε χθες στη Βουλή προβλέπει σκληρή λιτότητα για μισθωτούς και συνταξιούχους το 1992, ενώ το δημοσιονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης δείχνει ότι:

★ ΟΙ αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις ως το 1994 θα είναι χαμηλότερες από τον πληθωρισμό.

★ ΩΣ το 1994 η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση των φορολογουμένων συμποσούνται στα 2,1 τρισεκατομμύρια δρχ., σύμφωνα με τους στόχους του σεναρίου αυτού.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι μέσα στο 1992 η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να πουλήσει μετοχές ακόμα και δημόσιων επιχειρήσεων (ΟΤΕ, ΔΕΗ, Ο.Α. κ.ά.).