

Ευθύμιος Χριστοδούλου

3 + 3 η αύξηση στους μισθούς

Σε δύο δόσεις από Ιανουάριο τα νέα τιμολόγια

ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΤΗΣ ΕΟΚ

Στη γενικότερη δυσφορία του κόσμου για την οικονομική κρίση που περνάμε, κύριε υπουργέ, ήρθε να προστεθεί ξαφνικά και το επίμαχο χαρτί της ΕΟΚ που δώσατε στη δημοσιότητα. Πρόκειται, πράγματι, για ένα προκαταρκτικό σημείωμα, που αφορά τα δημοσιονομικά μας χάλια. Και το μεγαλύτερο μέρος της έκθεσης αυτής αποπνέει την απογοήτευση της Κοινότητας. Να σας ρωτήσω, λοιπόν, τι έχετε εσείς να μας πείτε και ποια είναι, κατά την άποψή σας, η επόμενη κίνηση της ΕΟΚ.

Κατ' αρχήν, να πούμε δυο λόγια για τον χαρακτήρα αυτού του σημειώματος. Γιατί εδώ έχει κατανηθεί να γίνεται μείζον πολιτικό θέμα οποιοδήποτε χαρτί κυκλοφορεί από το εξωτερικό.

Η Κοινότητα έχει μια διαδικασία, που λέγεται πολυμερής εποπτεία. Όλα τα κράτη - μέλη υποβάλλουν, κατά τακτά χρονικά διαστήματα, την οικονομική πολιτική και τα μεγέθη της οικονομίας. Η αρμόδια διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πηγαίνει στις χώρες - μέλη, τα συζητάει και διαπιστώνει αν η κατεύθυνση των οικονομικών αυτών είναι προς την οικονομική και νομισματική ένωση ή αν δεν είναι, λέει τι πρέπει να γίνει.

Σε μας πήρε λίγο πιο έντονο χαρακτήρα αυτή η εποπτεία, λόγω του κοινοτικού δανείου. Πρέπει να πω όμως ότι έντονο χαρακτήρα έχει και για την Ιταλία και για το Βέλγιο σε πολλές περιπτώσεις. Και έχει για τα δημοσιονομικά ελλείμματα, που παρουσιάζουν και άλλες χώρες της Κοινότητας.

Επί παραδείγματι, η τελευταία συνεδρίαση της Νομισματικής Επιτροπής, πριν από λίγες μέρες, αναλώθηκε όλη στην Ιταλία, η οποία έχει μεγάλο δημοσιονομικό πρόβλημα.

Η δική μας περίπτωση επρόκειτο να συζητηθεί σ' ένα πλαίσιο γενικότερης αντιμετώπισης, αλλά αναβάλλεται για να συζητηθεί στο τέλος του μηνός.

Με αυτά, θέλω να πω ότι εδώ έχουμε ένα εσωτερικό υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο εξετάζει αποκλειστικά το δημοσιονομικό πρόβλημα και τίποτε άλλο.

Και το λέω αυτό, γιατί γράφτηκε ότι αυτό το χαρτί που δώσατε στη δημοσιότητα μόνον μας, δεν είναι ολοκληρωμένο, ότι υπάρχει κι άλλο και διάφορα τέτοια που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Όσον αφορά το ερώτημά σας, ποια θα είναι η επόμενη κίνηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κοιτάξτε, αυτό το κείμενο είναι μία φάση για συζήτηση. Όταν γίνονται αυτές οι κοινοτικές αξιολογήσεις στο πλαίσιο της πολυμερούς εποπτείας από τους υπαλλήλους της Κομισιόν, γίνονται για να αποτελέσουν μία βάση για συζήτηση. Και κατά κανόνα παίρνουν μία θέση πολύ πιο αυστηρή, δεδομένου ότι η Νομισματική Επιτροπή στις περιπτώσεις αυτές παίζει το ρόλο, για όλα τα κράτη της Κοινότητας, του ελεγκτικού οργάνου.

Είναι λογικό, όταν έρχεται ένα ελεγκτικό όργανο να παίρνει μία ακραία θέση και εσύ πας και την αντικρούεις.

Το συγκεκριμένο κείμενο είναι ρεαλιστικό. Αντά όμως που λέει, είναι θέματα που όλοι τα ξέρουμε και όλοι τα έχουμε συζητήσει. Δεν λέει τίποτε καινούργιο.

Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο κατατάσσει τα κονδύλια και τα συμπεράσματα τα οποία δίνει, είναι τέτοια, που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

ΤΑ ΕΣΟΔΑ

Πάντως, είναι γεγονός κύριε υπουργέ, ότι οι κοινοτικοί άλλοι περιμέναν και άλλα διαπι-

στώνουν. Και το μήνυμα που θγαίνει από το κείμενο της ΕΟΚ, είναι ότι η κυβέρνηση για τον ένα ή τον άλλο λόγο έπεσε έξω στο έλλειμμα, που είναι και το πιο κρίσιμο από τα προβλήματά μας και που αποτελεί και την κύρια αιτία του πληθωρισμού. Λέει η ΕΟΚ ότι οι στόχοι σας για τα έσοδα, τις δαπάνες, τη φοροδιαφυγή και τις προσλήψεις δεν επετεύχθησαν. Πείτε μας, τι θα μας κοστίζουν αυτές οι αποκλίσεις και ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν τις δαπανηρές υπερβάσεις;

Στο θέμα των εσόδων υπάρχουν δύο κατηγορίες. Τα φορολογικά και τα μη φορολογικά. Στα φορολογικά πράγματα υπήρξε μια υστέρηση, που οφείλεται στο ότι δεν μπόρεσε η δημοσία υπηρεσία να ανταποκριθεί αρκετά σύντομα στην προσπάθεια που γίνεται στο υπουργείο Οικονομικών, για να διευρυνθεί η φορολογική βάση. Η διεύθυνση της φορολογικής βάσης είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της κυβερνητικής πολιτικής. Και πρέπει να πω ότι πράγματι υπάρχει στο θέμα αυτό μια καθυστέρηση, που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αντικειμενικούς λόγους. Πρέπει όμως να πω και ότι το υπουργείο Οικονομικών δεν είχε, από τεχνικής πλευράς, καμία εξυγίανση τα τελευταία χρόνια. Και πρέπει τώρα να γίνουν πάρα πολλά πράγματα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα.

Κάνουμε, λοιπόν, μία πολύ σοβαρή προσπάθεια, υπό την εποπτεία του καθηγητού Δερτούζου, να εκσυγχρονισθούν όλες οι υπηρεσίες του υπουργείου με κύριο στοιχείο ενδιαφέροντος τη μηχανογράφηση, αρχίζοντας κυρίως από τον ΦΠΑ και περνώντας ακολούθως στους άμεσους φόρους.

ΔΑΠΑΝΕΣ - ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Με τις δαπάνες όμως και τη φοροδιαφυγή τι κάνετε ως τώρα; Η ΕΟΚ λέει ότι σας ξεφυγαν οι πρώτες και πιθανόν να σας αυξήθηκε φέτος η δεύτερη.

Θα σας πω και γι' αυτά. Αλλά αυτό που γίνεται τώρα ως προς τα έσοδα είναι η βάση, δηλαδή τα στοιχεία που θα μπορούν να διασταυρώνονται, ώστε εν συνεχεία να μπορέσουμε να ριζώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι είναι πολύ υψηλοί.

Τώρα, για το θέμα των δαπανών που ρωτήσατε. Οι δαπάνες δεν αυξήθηκαν. Αντίθετα, περιορίστηκαν σημαντικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, γιατί μέσα στις δαπάνες το σημείωμα δίνει και τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους. Αυτή η δαπάνη όμως, μπαίνει ξεχωριστά, γιατί είναι ένα βάρος που δεν ανήκει στην τρέχουσα διαχείριση, αλλά είναι δαπάνη που πληρώνει η κυβέρνηση χωρίς να ευθύνεται. Είναι, επομένως, χαμηλό να κατηγορούμεθα ότι δεν μειώσαμε τις δαπάνες, όταν οι δαπάνες για το δημόσιο χρέος είναι δαπάνες έξω από την καθημερινή λειτουργία και ευθύνη αυτής της κυβέρνησης.

Για το άλλο θέμα, της φοροδιαφυγής. Εκεί, πράγματι, δεν είχαμε τα αποτελέσματα που περιμέναμε. Και ο λόγος είναι ότι οι εκτιμήσεις που κάναμε, ήταν υπερβολικά αισιόδοξες σχετικά με τη σύλληψη της φοροδιαφυγής. Εδώ πρέπει να γίνει μία μεγάλη προσπάθεια. Εδώ, άλλωστε, δρισκεται και η σοβαρή προσπάθεια που γίνεται στο υπουργείο Οικονομικών.

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Έρχομαι τώρα στα μη φορολογικά έσοδα. Εκεί ήταν τα έσοδα από τα κτηματικά ομόλογα. Και, πράγματι, τα έσοδα αυτά θα είναι πολύ μικρά. Όσον αφορά τα έσοδα από την αποκρα-

τωση, γίνεται μείζον πολιτικό θέμα.

ΠΙΣΤΕΥΕΙ επίσης ότι: * Έχουμε υψηλή φορολογία στον τόπο μας και δεν σκεφτόμαστε να δώσουμε πρόσοψη. * Έχουμε δημιουργήσει μια οικονομία δύο επιπέδων, με τους μισθωτούς και όσους πληρώνουν φόρους στο ένα και με την παραοικονομία στο άλλο. * Η αποκρατικοποίηση δεν γίνεται κατά παραγωγή εντός τακτών χρονικών ορίων.

ΔΕΝ πιστεύει όμως ότι η έκθεση αυτή περιέχει τίποτε καινούργιο.

ΕΧΕΙ επίσης τη γνώμη ότι κάθε χαρτί από το εξωτερικό, που κυκλοφορεί

εδώ, γίνεται μείζον πολιτικό θέμα.

ΕΠΙΣΗΣ λέει ότι: * Οι αυξήσεις που θα δοθούν στους υπαλλήλους και συνταξιούχους του Δημοσίου θα είναι περίπου 3+3.

Ο κ. Χριστοδούλου αρνείται ότι έχει διαμάχες με άλλους υπουργούς και δεν προτίθεται να αφήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

ΤΕΛΟΣ, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποτύχει και ότι τα προσωπικά θέματα είναι δευτερεύοντα.

τικοποίηση θα πρέπει να είναι διαφορετικά. Και δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις.

Η αποκρατικοποίηση δεν γίνεται κατά παραγγελία εντός τακτών χρονικών ορίων. Όταν διαπραγματεύεσαι να μπουν μετοχές κρατικών επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο ή να μπει στη διεθνή χρηματιστογορά μία επιχείρηση κοινής ωφέλειας, δεν μπορείς να προβλέψεις τα τακτά χρονικά όρια. Και εδώ, πράγματι, υπήρξε ένα σφάλμα.

Θα υπάρξουν έσοδα, διότι βρισκόμαστε ήδη σε μία διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχουν δομηολογηθεί οι διαδικασίες για την ΑΓΕΤ ΗΡΑ-ΚΛΗΣ. Η Morgan Stanley έχει προχωρήσει. Η εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μία σαφέστατη γνώση για τα έσοδα τον Δεκέμβριο. Η τελική υπογραφή περιμένουμε να γίνει κατά τον Φεβρουάριο.

Το ίδιο και με την κινητή τηλεφωνία, η οποία έχει επίσης δομηολογηθεί και αναμένεται να έχουμε υπογραφή κατά τον Μάρτιο. Το γεγονός ότι τα έσοδα αυτά θα πραγματο-

ποιηθούν τους πρώτους μήνες του επομένου έτους, δεν σημαίνει ότι πέσαμε έξω στις εκτιμήσεις μας.

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ

Ναι, αλλά η Κοινότητα εκτιμά ότι το έλλειμμα θα παρουσιάσει φέτος μία υπέρβαση 680 δισ. δρχ.

Πώς αναλύεται αυτό;

Υπάρχει σε έναν από τους πίνακες που επισυνάπτουν οι κοινοτικοί στο σημείωμά τους. Γράφουν: έλλειμμα κεντρικής διοίκησης, όπως αρχικά προϋπολογισθηκε, 1.970 τρια. δρχ. Εκτιμήσεις σημερινές του υπουργείου Οικονομικών 2.650 τρια. δρχ. Απόκλιση 680 δισ. δρχ. Αντί δηλαδή να περιοριστεί αυτή η δημοσιονομική σπατάλη, όπως όλοι ελπίζαμε και ζητούσαμε, βλέπουμε να έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου.

Το ερώτημά μου εδώ είναι πώς αφήσατε τα πράγματα να ξεφύγουν τόσο πολύ, τη στιγμή που είχατε δεσμευθεί απέναντι και στον

Συνέντευξη στον



ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ ΟΡΓΕΡΑΚΗΣ 91

Οι αυξήσεις στο φως, νερό, τηλέφωνο, εισιτήρια και άλλα τιμολόγια των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών θα είναι αισθητά χαμηλότερες από τον αναμενόμενο πληθωρισμό και θα γίνουν σε δύο δόσεις με αρχή τον Ιανουάριο.

Ο κ. Χριστοδούλου αρνείται ότι έχει διαμάχες με άλλους υπουργούς και δεν προτίθεται να αφήσει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

ΤΕΛΟΣ, υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση δεν έχει αποτύχει και ότι τα προσωπικά θέματα είναι δευτερεύοντα.

Όλα αυτά και πολλά περισσότερα, προκύπτουν από τη συνέντευξη που έδωσε ο υπουργός στα «ΝΕΑ», όπου μιλά για τα έσοδα, τις δαπάνες, τη φοροδιαφυγή, τους φόρους, την αποκρατικοποίηση, το σταθεροποιητικό πρόγραμμα, τον πληθωρισμό, την εισοδηματική πολιτική, τις δημόσιες αντιπροσώψεις των υπουργών και το πολιτικό κόστος της κυβέρνησης.

Το θέμα είναι απλό. Δεν είναι πρόβλημα της Κοινότητας. Είναι πρόβλημα δικό μας. Εδώ έχουμε καταφέρει, με την αύξηση της παραοικονομίας τα τελευταία δέκα χρόνια, να δημιουργήσουμε οικονομία δύο επιπέδων. Στο ένα είναι οι νομοταγείς μισθωτοί και άλλοι που πληρώνουν φόρο. Και στο άλλο η παραοικονομία που διαμορφώθηκε σε ένα εισοδηματικό επίπεδο πολύ υψηλότερο και που δημιουργεί και τα πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως ο πληθωρισμός.

Το κομμάτι της υποθέσεως είναι η καταπολέμηση της παραοικονομίας και δεν θα πάσω να το τονίζω αυτό. Διότι αν έχεις οικονομία δύο επιπέδων, όποια πολιτική και αν προσπαθείς να εφαρμόσεις σε έναν τομέα, και ο άλλος σου ξεφεύγει, θα έχεις κατ' ανάγκη μειωμένη αποτελεσματικότητα.

Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι ο μόνος τρόπος να λυθούν τα προβλήματα, είναι η προσπάθεια που γίνεται στο υπουργείο Οικονομικών.

ΟΙ ΦΟΡΟΙ

Δεν λέω ότι τα πράγματα είναι ρόδινα. Απεναντίας, είναι δύσκολα. Αλλά δεν μπορούμε να κάνετε τον συνδυασμό μιας πολύ αυστηρής δημοσιονομικής πολιτικής, όταν έχετε όλες αυτές τις ανειλημμένες υποχρεώσεις από ανεργία, από συντάξεις κ.κ.λ. Και συγχρόνως να κρατήσετε και το φορολογικό

σύστημα σ' ένα επίπεδο χωρίς την επιβολή νέων φόρων.

Κι εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι η πολιτική της κυβέρνησης είναι ότι δεν πρέπει να υπάρξει επιβολή νέων φόρων. Δεν λύνονται τα προβλήματα με την επιβολή νέων φόρων.

Αυτό που πρέπει να κάνουμε, είναι να εισπράτουμε τους φόρους που ισχύουν με καλό και αποτελεσματικό τρόπο. Δεν λύνεται το πρόβλημα επιβάλλοντας περισσότερους φόρους.

Και δεν είναι λαϊκίστικη αντιμετώπιση αυτό, το δεν θα επιβάλλουμε νέους φόρους, αλλά η πραγματικότητα. Έχουμε υψηλή φορολογία και δεν σηκώνει να δώσει πρόσοψη.

Το χειρότερο για τον κόσμο, κύριε υπουργέ, είναι ότι η Κοινότητα φοβάται, πως αν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, το 1992 θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και τα ελλείμματα ακόμα πιο μεγάλα. Και λένε μάλιστα ότι έτσι όπως τα κάνετε, θα χρειαστούμε ενδεχομένως να παρατείνουμε τη λιτότητα και πέρα από το 1993. Πείτε μου, πόσο νομίζετε ότι μπορούν να αντέξουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με αυξήσεις που δεν καλύπτουν ούτε το μισό του πληθωρισμού;

Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εδώ κοιτάξτε, το θέμα είναι απλό. Δεν είναι πρόβλημα της Κοινότητας. Είναι πρόβλημα δικό μας. Εδώ έχουμε καταφέρει, με την αύξηση της παραοικονομίας τα τελευταία δέκα χρόνια, να δημιουργήσουμε οικονομία δύο επιπέδων. Στο ένα είναι οι νομοταγείς μισθωτοί και άλλοι που πληρώνουν φόρο. Και στο άλλο η παραοικονομία που διαμορφώθηκε σε ένα εισοδηματικό επίπεδο πολύ υψηλότερο και που δημιουργεί και τα πολύ μεγάλα προβλήματα, όπως ο πληθωρισμός.

Το κομμάτι της υποθέσεως είναι η καταπολέμηση της παραοικονομίας και δεν θα πάσω να το τονίζω αυτό. Διότι αν έχεις οικονομία δύο επιπέδων, όποια πολιτική και αν προσπαθείς να εφαρμόσεις σε έναν τομέα, και ο άλλος σου ξεφεύγει, θα έχεις κατ' ανάγκη μειωμένη αποτελεσματικότητα.

ΛΙΤΟΤΗΤΑ - ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ

Ναι, αλλά από χρόνο σε χρόνο το εισόδημα των εργαζομένων συρρικνώνεται όλο και πιο πολύ, ενώ το κόστος διαβίωσης ανεβαίνει συνεχώς. Πού θα πάμε; Υπάρχει ελπίδα; Υπάρχει προοπτική; Πότε οι εργαζόμενοι θα δουν άσπρη μέρα;

Το τριετές πρόγραμμα που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση, θα εκτελεσθεί στα πλαίσια που έχουμε πει.

Δεν νομίζω ότι θα χρειασθεί παράταση, δοθέντος μάλιστα ότι κανονικά θα έπρεπε να έχει αρχίσει μια διαδικασία ανάκαμψης από τώρα. Και λέω διαδικασία ανάκαμψης και όχι ανάκαμψη, γιατί δεν έχω ψευδαισθήσεις. Γι' αυτό, άλλωστε, έγινε και η προσπάθεια μείωσης των επιτοκίων χορηγήσεων.

Δυστυχώς, το γενικό πολιτικό κλίμα και η συνεχής αμφισβήτηση, καθιστούν πάρα πολύ δύσκολο το ξεκίνημα μιας διαδικασίας για ανάκαμψη.

Θέλω να ελπίζω ότι στο τέλος του επόμενου χρόνου θα έχουμε τους ρυθμούς πληθωρισμού που λέμε, δηλαδή γύρω στο 10-12%, εκεί γύρω, όπως κι εφέτος θα πιάσουμε τον στόχο του 17% και ίσως λίγο παρακάτω.

Λέτε, κύριε Χριστοδούλου, ότι έχετε κουραστεί να διαφεύδετε τα περιβάλλοντα μέτρων. Έχω όμως μια απορία. Πώς θα πετύχετε τους στόχους σας, συνεχίζοντας την ίδια πολιτική; Μήπως ετοιμάζετε κάποια άλλη συνταγή, ίσως πιο δραστηκή; Ας πούμε στην εισοδηματική πολιτική;

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Η εισοδηματική πολιτική, σε σχέση με τον πληθωρισμό, θα είναι περίπου η ίδια με τη φετινή. Οι κοινοτικοί στο σημείωμά τους λένε ότι θα δώσατε στους υπαλλήλους και συνταξιούχους του Δημοσίου 3+3. Είναι ακριβές αυτό; Αυτό είναι μία γνώμη που υπάρχει, αλλά περίπου εκεί θα είναι. Θα είναι όμως χαμηλότερες από τον πληθωρισμό και οι αυξήσεις στα τιμολόγια των δημοσίων επιχειρήσεων. Διότι και αυτές θα είναι πιο χαμηλές από τις φετινές.

Εσείς ο ίδιος λέτε ότι η Κοινότητα ζητεί να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό μας πρόβλημα με περισσότερη αυστηρότητα. Αλλά, όπως εσείς πάτε ο ίδιος λέτε, η κυβέρνηση δεν μπορεί να υπερβεί κάποια όρια κοινωνικής αποδοχής. Μήπως το χαρτί αυτό της ΕΟΚ μάς κάνει δυσκολότερη τη ζωή, όταν πάμε τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο να πάρουμε τη δεύτερη δόση του κοινοτικού δανείου; Υπάρχει περίπτωση να μας την αρνηθούν; Και, πάντως, πόση ανάγκη την έχουμε αυτή τη δεύτερη δόση;

Η δεύτερη δόση έχει πάρα συμβολικό χαρακτήρα. Αυτά τα δάνεια δίνονται για την στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών της κάθε χώρας. Εμείς, από πλευράς ισοζυγίου πληρωμών, δεν πάμε πολύ

άσχημα. Και από την άποψη αυτή δεν την έχουμε πολλή ανάγκη. Αλλά θα πρέπει να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία. Δεν νομίζω ότι θα μας την αρνηθεί κανείς τη δεύτερη δόση. Για μένα, το μεγαλύτερο πολιτικό κόστος θα ήταν η απουσία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης. Όλα τα άλλα, τα επιμέρους ζητήματα, είναι δευτερεύοντα, όπως δευτερεύοντα είναι και τα προσωπικά θέματα. Πρέπει τα πράγματα να αντιμετωπίζονται συλλογικά και την πολιτική της κυβέρνησης πρέπει να την στήριζον όλοι μαζί.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ...

Πιστεύετε ότι έχει αποτύχει η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης;

Κάθε άλλο. Νομίζω ότι όχι μόνο δεν έχει αποτύχει, αλλά έχει πετύχει απολύτως. Έχει μόνο ορισμένες υστέρησης σε μερικούς τομείς, λόγω κακής εκτιμήσεως των δυνατοτήτων που είχαμε στην αρχή. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στο θέμα της εισπραχίας των δημοσίων εσόδων από την μία πλευρά και της πραγματοποίησης, εντός ορισμένων χρονικών ορίων, των μη φορολογικών εσόδων. Αυτά είναι τα δύο κύρια σημεία, που δημιουργούν το πρόβλημα. Όλη η άλλη πολιτική της κυβέρνησης, αν κανείς την εξετάσει καλόπιστα, πάει καλά.

ΤΟ ΜΕΛΟΝ

Υπάρχουν όμως, κύριε υπουργέ, ερωτήματα που κινούν τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση με τις τιμές, τους φόρους, το ρεμά, το τηλέφωνο, το νερό, τα εισιτήρια. Πότε και πόσο θα ακριβύνουν πάλι;

Να σας πω αμέσως. Πέες φορολογίες, είπαμε, δεν θα επιβληθούν. Απλώς, η προσπάθεια διευρύνσης της φορολογικής βάσης θα είναι πιο συστηματική. Και εκεί είναι και το μυστικό διαμόρφωσης των τιμών στην Ελλάδα. Για νερό, εισιτήρια, ρεμά, τηλέφωνο κ.λ. οι αυξήσεις θα είναι αισθητά χαμηλότερες από τον αναμενόμενο πληθωρισμό.

Οι αυξήσεις αυτές στα τιμολόγια θα αρχίσουν από τον Ιανουάριο; Θα προσπαθήσουμε να τις κάνουμε σε δύο στάδια και να αρχίσουν, αν είναι δυνατόν, από τον Ιανουάριο. Δηλαδή ένα μέρος τον Ιανουάριο και ένα από τον Ιούλιο.

Η ΤΡΑΠΕΖΑ

Και κάτι ακόμα που είναι πολύ επίκαιρο, κύριε υπουργέ. Πώς θα μπορέσετε να ασκήσετε συνεπή οικονομική πολιτική με όλες αυτές τις ενδοκυβερνητικές διχογνωμίες για την πληρέστερη γραμμική και τις προσωπικές διαμάχες και τις δημόσιες αντιπροσώψεις μεταξύ των υπουργών;

Προσωπικά, δεν έχω καμία διαμάχη με κανέναν υπουργό. Αυτά που διαβάω, για μένα είναι ανειθικά.

Είδα μάλιστα και ότι αυτό το κείμενο της ΕΟΚ που δώσαμε στη δημοσιότητα δεν είναι όλο και ότι φρόντισα, λέει, να δοθεί το μισό.

Κι ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χριστοδούλου. Θα αναλαμβάνετε την Τράπεζα Ελλάδος, αν σας την ανέβει, όταν θα αποχωρήσει ο κ. Χαλικιάς; Σας ερωτώ γιατί λέγεται ότι σας ενδιαφέρει αυτή η τοποθέτηση.

Δεν έχω αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και ούτε προτίθεται να το αντιμετωπίσω. Όταν είσαι υπουργός Εθνικής Οικονομίας, συγκεντρώνεσαι σ' αυτό το έργο και δεν σκεπάζεις τίποτε άλλο. Το τι θα κάνουν εν συνεχεία είναι άλλο θέμα.

Νομίζω ότι αυτό το θέμα της Τράπεζας Ελλάδος το διατηρούμε πολλοί, για να δοθεί η εικόνα ότι είμαι εδώ προσωρινά. Εγώ όμως δεν μπορώ να σηκώσω να φύγω από εδώ έτσι απλά. Και τούτο, γιατί αν η οικονομική πολιτική που έχουμε καταστήσει, δεν ακολουθηθεί οσοδήποτε και με συνέπεια, θα έχει καταστρεπτικές επιπτώσεις στην οικονομία.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΟΚ «'Ενα παλιό χαρτί!»

ΟΙ ΦΟΡΟΙ «'Οχι άλλοι...»

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ «'Ο,τι κι εφέτος»

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ «'Δεν έχω ψευδαισθήσεις»

Ο ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ «'Δύσκολο ξεκίνημα»

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ «'Φταίνε οι τόκοι»

