

Ο κ. Καραμανλής γνήσιος έκπρόσωπος της Δεξιάς

Ο ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ στην επιχειρηματολογία αυτή είναι γνωστός από τις εκλογές. Χρειάζεται όμως συνεχής επανάληψη για να μην δημιουργούνται μύθοι, όπως ο μύθος της προσωπικότητας του κ. πρωθυπουργού. Το χάος, το οποίο «παρέλαβε» ο κ. Καραμανλής, είναι δημιούργημα και του ίδιου. Το παρακράτος, η διάβρωση του κρατικού μηχανισμού από ξένες υπηρεσίες, η περιφρόνηση του Συντάγματος και των Νόμων είναι επιτεύγματα των κυβερνήσεών του από το 1955 μέχρι το 1963. Η πολιτική άνωμαλία, που έδωσε τα προσχήματα και την αφορμή για τη δικτατορία, υποκινήθηκε και στηρίχτηκε από την ίδια ακριβώς παράταξη της οποίας είναι αρχηγός. Η αποστασία του 1965 θα έμενε χωρίς έπαυριο, εάν η τότε ΕΡΕ και σημερινή Νέα Δημοκρατία δεν στήριζε τις κυβερνήσεις των άποστατών.

Ο κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ και η Δεξιά δεν είναι οι φορείς της όμοιας. Οι «διχόνοιοι», που χαρακτηρίσαν την πολιτική ζωή του τόπου ήταν έργο της Δεξιάς. Γιατί η Δεξιά δε θέλησε ποτέ να δεχτεί το δημοκρατικό παιχνίδι και πάντα προσπάθησε να ανατρέψει την ομαλή πορεία προς την αλλαγή. Η «βία και η νοθεία» στις εκλογές του 1961 που υπήρξε η αιτία πολιτικής αναταραχής για δυο χρόνια ήταν έργο της Δεξιάς. Η Δεξιά άρνήθηκε πάντα να προσαρμόσει τη λειτουργία του οικονομικού και πολιτικού συστήματος στα νέα κοινωνικά δεδομένα εξωθώντας ακόμη και κοινωνικές ομάδες και πολιτικούς σχηματισμούς, που δεν ήταν ριζοσαστικοί στην τοποθέτησή τους σε αντιδικία και διαμάχη με το κράτος και τους θεσμούς. Ο συνδικαλισμός σήμε-

Γράφει ο
καθηγητής της Π.Α.Σ.Π.Ε.
ΚΩΣΤΑΣ ΣΗΜΙΤΗΣ

ραστούν οι διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας μας. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για μακροχρόνια οικονομικό προγραμματισμό. Το αναπτυξιακό πρόγραμμα, που είχε υποσχεθεί άλλοτε ο κ. πρωθυπουργός, δεν έχει καταταθεί ακόμη στη Βουλή. Η κυβέρνηση επιδιώκει με περιστοιακά και γι' αυτό πρόχειρα και αντιφατικά μέτρα να ξεπεράσει τις δυσκολίες της στιγμής, να δημιουργήσει την εντύπωση μίας ομαλής και άπρόσκοπτης πορείας. Για τις συνέπειες της πολιτικής της, συνέπειες που εκδηλώνονται μακροπρόθεσμα, αδιαφορεί. Ελπίζει, ότι θα μπορέσει να συγκαλύψει τις εθύνες της και να αποδώσει τις εξελίξεις, την τέλεια εξάρτηση της χώρας από το εξωτερικό, την έκρηξη της, τον υποδιασμο της ποιότητας ζωής, την ανασφάλεια και την ανεργία στις ανεξέλεγκτες δυνάμεις της διεθνούς οικονομίας.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ του κ. Καραμανλή δεν αποσκοπεί μόνο στο να τον αποδεσμεύσει από το παρελθόν του και να δικαιολογήσει την αυτοπροβολή του σαν υπερκομματικού ηγέτη. Θέλει να θέσει πάνω από κάθε άμφισβήτητη τις βασικές επιταγές του, όπως είναι το «ανάγκομεν εις την Δύση», να προσηλαθεί την αποδοχή των γενικών κατευθύνσεων και των πλάνων

λογείται μόνο σε επίπεδο προσώπων, μπορεί να αφορά μόνο το εάν ο ένας ή άλλος υπουργός έκτελει σωστά τις κατευθύνσεις, που έθεσε ο ίδιος. Ο συλλογισμός τούτος δείχνει πόσο λαθεμένο είναι να στρέψουμε κύρια τις επικρίσεις μας στις αποφάσεις του υπουργού του Συντονισμού ή οποιουδήποτε άλλου υπουργού και όχι κατά της κυβερνητικής πολιτικής στο σύνολό της. Οι βασικές επιλογές για τις οποίες υπεύθυνη είναι η κυβέρνηση, προδικάζουν και τις επόμενες επιλογές των συνεργατών του πρωθυπουργού και των δημοσίων υπηρεσιών. Η ένταξη στην ΕΟΚ σημαίνει για το τόπο μας ολοκληρωτική ένταξη στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, αποδοχή της αρχής ότι η οικονομία μας θα είναι συμπληρωματική των οικονομιών της Δύσης. Συμπληρωματική σημαίνει, ότι η διαδικασία κατανομής των πλουτοπαραγωγικών πόρων και της αναπτύξεώς μας θα εξαρτάται από ξένα κέντρα αποφάσεων, ότι στη Δυτική Ευρώπη θα αναπτύσσονται βιομηχανίες με υψηλή τεχνολογική στάθμη ενώ στην Ελλάδα είτε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, είτε βιομηχανικές, που λόγω χαμηλής τεχνολογίας θα διατηρούν τη σχέση εξάρτησης, ότι η ελληνική γεωργία θα παράγει κατά κύριο λόγο προϊόντα, που θα διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά και θα είναι της αποδοχής του κοινοτικού εμπορίου. Όταν λοιπόν μεθαύριο οι τουρίστες θα είναι δυο και τρεις φορές περισσότεροι από τον πληθυσμό ή τα νησιά μας θα έχουν οικοπεδοποιηθεί και αγοράσει από ξένους επενδυτές, το λάθος δεν θα βρίσκεται στον αρμόδιο για τις διαπραγματεύσεις με την ΕΟΚ υπουργό αλλά στο δικό μας έργο.

νοικές χωρίς πάρκα και σχολεία, είναι θέματα καθημερινής διαμαρτυρίας. Για τη εξέλιξη δεν εθύνεται βέβαια ο υπουργός Δημοσίων Έργων ή Συγκοινωνιών, πο αμελούν να εκτελέσουν το καθήκον του Εθύνεται η Νέα Δημοκρατία και η Δεξιά στο σύνολό τους, γιατί στην κρίσιμη περίοδο των βασικών επιλογών έπρωτμήμα την αξιοποίηση της γης ως έμπόρευμα, μη πολεοδομική εξέλιξη στην υπηρεσία των ιδιωτικών συμφερόντων, την ενίσχυση το ιδιωτικού αυτοκινήτου ως μέσου μεταφοράς σε βάρος των δημοσίων μέσων μεταφοράς. Η εξέλιξη, που ακολούθησε και έκανε τη 'Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τοιμεντένια θάλασσες, ήταν φυσική συνέπεια των θεσικών επιλογών. Ο πρωθυπουργός αναφέρεται σε άλλες χώρες που γνωρίζουν φαινόμενα κοινωνικής και οικονομικής αναταραχής. Τα φαινόμενα αυτά είναι συνέπεια του ότι και εκεί, όπως π.χ. στην 'Ιταλία, οι κυβερνήσεις της Δεξιάς έκαναν τις ίδιες βασικές επιλογές με τη δική μας Δεξιά. Και όπως δείχνει η αυξανόμενη κληματακότητα στον τόπο μας, τα φαινόμενα αυτά δεν θα άργήσουν να εμφανιστούν και στην 'Ελλάδα όταν θα έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της ανάπτυξης μας μέσα στην εξάρτηση.

Αδιέξοδα

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν δημιουργεί τα αδιέξοδα και όχι ι τυχόν ανικανότητα των υπουργών της. Η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται όμως και άδικη ως προς στα πλαίσια των επιλογών