

[8 JAN. 1984]

γγρα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ...

εματινές εφημερίδες ης, δημοσιεύσανε σε θέση μιάν αναγγελία Υπουργείου Γεωργίας.

Επειδή επρόκειτο γιά ακούους, τήν διάβασα μέ ιδιαίτερη προσοχή.

Όχι μόνο διότι κατ' αρχήν μέ ενδιαφέρουν τά ζώα, αλλά διότι εδώ καί χρόνια παρακολουθώ τήν σχεδόν άπίστευτη ανικανότητα του αρμόδιου Υπουργείου καί τών υπαλλήλων του, νά λύσουν ένα πρόβλημα, πού έχει λυθεί παντού πρό πενηνταετίας.

Αφού δέν μπορούν νά τακτοποιήσουν ούτε τά «αδέσποτα», πώς θά μωρέσουν νά τά βγάλουν πέρα, μέ άλλα προβλήματα; Ήταν —καί είναι ακόμη— η αυτόματη απορία, πού ξυπνά σε κάθε νέα επίδειξη ανοησίας, ελλείψεως λογικής, αδιαφορίας, επιπολασιότητας.

Με τόν έρχομό του «Πασόκ» μερικές ελπίδες φάνηκαν στόν ορίζοντα. Ο νέος υπουργός Γεωργίας, έλεγε η Κοινή Γνώμη, ακόμη καί η εχθρική, ήταν έξυπνος, λογικός, εργατικός. Από τούς λίγους «ποιότητας» πού διέθετε τό Πασόκ.

Καθώς περνούσαν οι μήνες, η άνα του κ. Κ. Σημίτη έμενε μάλλον άθικτη. Όχι τόσο γι' αυτά πού έκανε, αλλά γι' αυτά πού δέν έκανε. Καί ακόμη γιά όσα δέν έλεγε. Μιά ευφυής προνοητικότητα τόν κρατούσε μακριά από πολλές τηλεοπτικές εμφανίσεις, δέν χοροπηδούσε σε νεκτέρinä κέντρα ούτε σε εθνικές γιορτές, δέν πήγαινε πολλά ταξίδια —ή τουλάχιστον δέν τόν βλέπαμε νά πηγαίνει— ούτε σε αεροδρόμια, μέ λίγα λόγια, κρατούσε μιάν σχετική σοβαρότητα.

Αλλά η προχθεσινή ανακοίνωση πού προήρχετο από τό δικό του Υπουργείο Έυπνησε νέες απεισυχίες.

Δέν τόν ενδιέφερε άραγε τόν ίδιο τό, εν τούτοις, αρκετά σημαντικό πρόβλημα τών αδέσποτων καί συνεπώς τό αφήνει... αδέσποτο, σε χέρια κατωτέρων υπαλλήλων, πού δέν έχουν ούτε διάθεση, ούτε κατάλληλες γνώσεις γιά νά τό λύσουν; Ή μήπως, βρίσκεται ο ίδιος στό επίθεδο Πασόκ καί έχουμε γελαστεί από τήν υποτονική διακριτικότητα του;

Αλλά άς αντιγράψω τή δημοσίευση:

«Τά προβλήματα από τά αδέσποτα σκυλιά δημιουργούνται, επειδή πολλοί έχουν τή συνήθεια νά εγκαταλείπουν στην τύχη τους τά σκυλιά πού κατέχουν καί από τά οποια κάποια στιγμή γιά διάφορους λόγους θέλουν νά απελευθερώσουν.

»Γιά νά αντιμετωπιστούν αυτά τά προβλήματα, τό Υπουργείο Γεωργίας, έχει σκεπή νά λάβει τά εξής μέτρα:

»Θά τιμωρείται μέ φυλάκιση 6 μηνών καί χρηματική ποινή η εγκατάλειψη σκύλου».

Θά σταματήσω σε αυτή τήν θαυμαστή παράγραφο. Δέν χρειάζονται άλλες.

Μεσα σε αυτό τό σπουδαίο γιά τών τόπο υπουργείο, υπάρχουν άνθρωποι —καί όχι μόνο ένα— πού έγγραφαν αυτή τήν ανακοίνωση, τήν διάβασαν, τήν ενέκριναν, τήν έστειλαν νά δακτυλογραφηθεί, έδωσαν τήν εντολή νά δοθεί στους «συντάκτες Υπουργείου», πού φροντίζουν νά φθάσουν οι ανακοινώσεις τής ημερας στις εφημερίδες στις αποποιές ανήκουν.

Άνθρωποι, διευθυντές, υπάλληλοι, οι οποίοι πρέπει νά έχουν πιστέψει, ότι αυτή είναι η σωστή αρχή γιά νά καταπολεμηθεί η εγκατάλειψη τών σκύλων στους δρόμους καί στα χωράφια.

«Νά τιμωρείται, αυστηρά, όποιος εγκαταλείπει σκύλο η κουτάβι».

Γιά νά δούμε, πώς θά μπορούσε νά υλοποιηθεί αυτή η διαταγή:

«Ψιι! Έλα εδώ!».
«γάβ».
«Ποιανού είσαι; Γιατί γυρίζεις μοναχός;».
«Γάβ - γάβ, ουάου...».
«Πώς τόν λένε τόν κύριό σου; Πού κάθεσαι; Τι τηλέφωνο έχει;».
«γάβ - γάβ - γάβ - γάβ - γάβ».
«Εν τάξει! Έλα μαζί μας στό

Τμήμα, θά στείλουμε νά τόν φέρουμε, νά δούμε, πώς θά δικαιολογηθεί».

Περαστικός από τό γραφείο μέ χιουμοριστική διάθεση, πρόσθεσε τή δική του ιδέα:

«Εάν ο αδέσποτος σκύλος είναι ασυνεπικός, μιάν υπεύθυνη δήλωση εναντίον τών αφεντικών του φθάνει άν πρόκειται γιά θηλυκή σκυλίτσα νά έχει δικαίωμα νά πάει στό δικαστήριο καί νά ζητήσει διατροφή. Καί, πάντως, η ανακοίνωση νά τοιχοκολληθεί η νά κρεμαστεί στους στύλους, χαμηλά, γιά νά μπορούν οι περαστικοί αδέσποτοι νά τήν διαβάσουν...».

Τώρα τό θέμα είναι, ότι οι ίδιοι άνθρωποι, πού Εκκινάνε, σοβαρά, νά συλλάβουν τούς υπεύθυνους τής σκυλοναρχίας, μέ αυτά τά μέτρα, είναι οι ίδιοι, πού ποιός ξερεί, μέ πόσα άλλα θέματα ασχολούνται καί τί είδους αποφάσεις παίρνουν.

Εφ' όσον διαθέτει αυτή τήν κατηγορία υπαλλήλων, τό «σοβαρό» Υπουργείο του «σοβαρού» υπουργού, τι θά πρέπει νά περιμένει κανείς από τό Υπουργείο, γιά παράδειγμα του κ. Γ. Μωραϊτή;

Γιατί τόν θυμήθηκα; Γιατί πρώτα αποτελεί υπόδειγμα επιπόλαιας αισιοδοξίας, από τήν πολιτική ασθένεια από τήν οποία υποφέρει ανησυχητικά τό Πασόκ.

Καί δεύτερον, διότι ένα σωρό από προβλήματα πλησιάζουν απείλητικά τήν περιοχή πού διευθύνει.

Τό εμπόριο.

Εκεί, σήμερα, αύριο, θά σημειωθεί κοσμογονία. Θα αλλάξει όλο τό καθεστώς τών εισαγωγών, θά αρθούν τά περιοριστικά μέτρα, θά μειωθούν μέχρι εξαφανίσσεως οι δασμοί καί θά φθάσει η ώρα τής αλήθειας.

Τι θά γίνει όταν θά αρχίζουμε νά αγοράζουμε όλο καί λιγότερα ελληνικά προϊόντα, τή οποια απλούστατα θά είναι πια ακριβά από τά ξένα, χωρίς νά είναι καλύτερα;

Θ' αρχίσουν διαταγές, παρακλήσεις, θά προσπαθήσουν νά ευπνήσουν εθνικά φιλότιμα, θά αναγγείλουν συγκινητικό ότι η επιβίωση του ελληνικού εμπορίου «επαφίεται στόν πατριωτισμό τών Ελλήνων»;

Τώρα, μόλις προφθαινουμε, άν προφθαινουμε, μέ επιστρατεύσουμε όσες δυνάμεις υπάρχουν διαθέσιμες καί νά πιάσουμε νά κοροιδεύουμε τόν εαυτό μας.

Τι ξερούμε νά κάνουμε; Τι μπορούμε; Κάποτε φτιάχναμε θαυμάσια υφάσματα, μοναδικά, κωκουλάρικα από γνήσια, άγριο μετάξι, πού δέν μπορούσε κανείς νά μάς μιμηθεί.

Τό ελληνικό παπούτσι είχε βγάλει όνομα καί τό κρατάει ακόμη, μόνο πού έχει αποκτήσει πολυεθνικό χαρακτήρα.

Έχουμε καλά κρασιά. Άλλά σε μύριες ποικιλίες, πού αλλάζουν κάθε χρόνο χαρακτηρισά καί τιμή καί μπερδεύουν ακόμη καί όσους τά αποζητούν επί τόπου, όχι πια όσους θά ήθελαν νά παραγγείλουν ποσότητες από τό εξωτερικό.

Στά καταστήματα τροφών πολυτελείας, βρίσκεις βάρια γεμάτα από μέλια κάθε εθνικότητας, Ισραήλ, Αυστραλίας, Νοτίου Αφρικής καί τό μόνο πού λείπει είναι τό καλύτερο, πιο λεπτό στη γεύση απ' όλα, τό δικό μας.

Δέν ξερω τί άλλο έχουμε... φρούτα, λαχανικά, άνθη, σαλιγκάρια, βατράχους, τί άλλα είδη παράγει η δική μας γή, η δική μας θάλασσα, οι δικές μας λιμνες.

Καί τί άλλο, πόσα άλλα, μπορούν νά δημιουργήσουν τά έξυπνα, ικανά, ελληνικά χέρια.

Έξυπνα, ικανά, ασφαλώς.

Αλλά γιά κάποιο λόγο, πού πρέπει νά ερευνηθεί, πού έχουν τά περισσότερα χάσει τό μεράκι τής εργασίας.

Ποιός φταίει; Γιά τό αδέσποτα σκυλιά, μάς λένε φταίνε οι ιδιοκτήτες καί πρέπει νά τιμωρηθούν.

Γιά τά ελληνικά προϊόντα, πού κι αυτά θά θρεθούν μιάν μέρα στό δρόμο, αζητήτα, ποιός ευθύνεται;

Θά μάς τό πει καιιά υπουργική ανακοίνωση;

E.

5