

ΤΕΛΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ  
ΟΜΑΔΑΣ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ

Με κατασταλαγμένα μέσα μου τα αισθήματα της *Οδύνης* που νιώθουμε όλοι μας, από το θάνατο του ηγέτη μας, του ανθρώπου που οραματίστηκε, σηματοδότησε, οριοθέτησε και εμπάθυνη τη μεταπολιτευτική μας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, φρονώ ότι καλούμαστε σήμερα να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών Του Ιδίου και του Λαού μας.

Αγώνες, οράματα, χαρές, πίκρες και ενθουσιασμοί, τεσσάρων δεκαετιών πλανόνται σήμερα στο νου μας, διαπερνούν τις σκέψεις μας αναζωογονούν, ενδυναμώνουν και οριοθετούν τους ρόλους μας.

Στα χρόνια αυτά έσμιξαν τα όνειρα με τις γενιές, τα οράματα με την πραγματικότητα, οι επιτυχίες με τις ήττες, οι πίκρες με τις χαρές.

Μέσα σ' αυτή τη πολυκύμαντη πορεία πάντα όλοι εμείς, με τον Πρόεδρο πρώτο και αδιαμφησβήτητο, χαρισματικό οραματιστή και ανεξήτηλο.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα, η Ελλάδα της Ευρώπης, η σύγχρονη σημερινή Δημοκρατική Ελλάδα, οικοδομήθηκε στην 20ετή ιστορική διαδρομή του κινήματός μας με θυσίες, μόχθους και αγώνες.

Σ' αυτή την ιστορική διαδρομή είχαμε όνειρα, είχαμε σύμβολα, είχαμε πρότυπα, είχαμε οράματα και στόχους, αυτός ο αγώνας δεν μπορεί και δεν πρέπει να μην έχει συνέχεια και συνέπεια.

Ο Πρόεδρος, ο Γ.Γεννηματάς, η Μελίνα, προκαλούν τη μνήμη μας, επανακαθορίζουν τις ευθύνες μας, ενδυναμώνουν τα αισθήματα συντροφικότητας, ενότητας και σύμπνοιας, που οφείλουμε να οικοδομήσουμε στις γραμμές μας.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,  
Δεν διακρίθηκα ποτέ στην εικοσαετή πολιτική πορεία συστράτευσης, σ' αυτό τον κοινό αγώνα για τακτικές "υπερβολής" των πραγματικών καταστάσεων και δεδομένων.

Ωστόσο νιώθω σήμερα ότι ο ρεαλισμός και η υπευθυνότητα, επιβάλλουν να ανατάξουμε το ιστορικό μας έργο, να επανακαθορίσουμε νέους αισιόδοξους στόχους για το ΠΑΣΟΚ και την χώρα μας.

Ξεκινούμε σήμερα, το δεύτερο ήμισυ της τετραετούς πορείας ευθύνης, ως συνεχιστές της λαϊκής εντολής των εκλογών του Οκτώβρη του '93.

Καλούμαστε να διανύσουμε το δεύτερο ήμισυ της κυβερνητικής μας θητείας δίχως τον ιστορικό μας ηγέτη, όμως χρέος τιμής απέναντί του, μας επιβάλλει ως μονοσήμαντη επιλογή να προχωρήσουμε, να δικαιωθούμε και να Τον δικαιώσουμε.

**Μπροστά μας, προδιαγράφονται τρεις βασικοί πολιτικοί στόχοι.**

- 1ος.** Να επιλέξουμε, με δημοκρατικές διαδικασίες, τον δρόμο της ύπαρξης και της συνέχισης του κινήματός μας, με μία νέα ηγεσία, να οικοδομήσουμε το ΠΑΣΟΚ του 2.000.
- 2ος.** Να ανταποκριθούμε ως υπεύθυνη Κυβέρνηση στη προσεχρή διετία στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως χώρα, ως Λαός και ως Έθνος.
- 3ος.** Να οικοδομήσουμε, μέσα από την δημιουργική και υπεύθυνη Κυβερνητική και κομματική μας πορεία, τους όρους και τις προϋποθέσεις για μια νέα μεγάλη ΝΙΚΗ του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του Οκτώβρη του '97.

Οι στόχοι αυτοί είναι αλληλένδετοι, δεν διαχωρίζονται και δεν διασπώνται.

Οι στόχοι αυτοί, εκφράζουν τα αισθήματα των εκατοντάδων χιλιάδων μελών του κινήματός μας το σύνολο της παράταξης και κάθε σκεπτόμενο Έλληνα.

Ως ιδρυτικό μέλος του κόμματός μας, με βαθειά συναίσθηση των ευθυνών μου, θέτω στην κρίση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας την υποψηφιότητά μου, ως νέου Πρωθυπουργού της χώρας, με την αυτονόητη δέσμευσή μου ότι θα αγωνιστώ μ'όλες μου τις δυνάμεις για την προώθηση και των τριών στόχων που προανέφερα.

Σ' αυτό τον αγώνα δεν θα υπάρχουν διαχωρισμοί και αμφισβητήσεις.

Η συλλογικότητα στην άσκηση της Κυβερνητικής εξουσίας, ο σεβασμός στην αυτοτέλεια των καταστατικών κομματικών διαδικασιών, η συντροφικότητα και η συνεργασία, της καταγεγραμμένης στη συνείδηση των μελών της δημοκρατικής μας παράταξης, ιστορικής ηγεσίας του κινήματός μας και όλων των στελεχών του, είναι όροι απαράβατοι στην προοπτική οικοδόμησης μιας νέας πορείας για το κίνημά μας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πιστεύω, μετά από πολύ σκέψη, ότι η δήλωση προς τους βουλευτές πρέπει να είναι ιδιαίτερα λιτή με έντονα τα στοιχεία:

- α. της "πρόσκαιρης συναισθηματικής" φόρτισης
- β. τον προσδιορισμό των τριών πολιτικών στόχων που επιβάλουν την ριζική αντιμετώπιση του θέματος.