

ΘΕΜΑ : Σεισμός - σωσμός στη Ροδόπολη.

Το Δημοτικό Σχολείο της Ροδόπολης (υπόλοιπο Αττικής) χαρακτηρίστηκε κίτρινο, μετά το σεισμό της 7/9 (σχ. 1). Ο κοινοτάρχης ζήτησε από το Δασάρχη την παραχώρηση έκτασης 4 στρ. για την προσωρινή (;) στέγαση λυόμενου σχολείου. Ο Δασάρχης απήντησε αρνητικά, επειδή ο χώρος είναι δημόσιο δάσος.

Με τσαμπουκά ο κοινοτάρχης (ΠΑΣΟΚ) μπάζωσε τον χώρο, τον οποίο επί χρόνια πάλευε για την ίδρυση σχολείου (σχ. 3). Παράλληλα, κατάφερε να λάβει από τον αθώτατο Φουντά την υπό 4 επιστολή, ανεπείριστη εντελώς.

Κάτοικοι της περιοχής, αντίθετοι με τον Κοινοτάρχη, προσέφυγαν στον Μακρυωνίτη και κατήγγειλαν την επικείμενη εγκατάσταση λυόμενου σχολείου στον χώρο. Ο Μακρυωνίτης, θέλοντας να προλάβει τετελεσμένα επικοινωνήσε με τον ΟΣΚ, που πιεζόταν για την εγκατάσταση των 3 – 4 λυόμενων αιθουσών, με επελάσεις δεκάδων γονέων στα γραφεία του. Ο Μακρυωνίτης μη μπορώντας να διασώσει την κατάσταση και μη θέλοντας να συμπλακεί το γρ. Π/Θ στην υπόθεση, με βρήκε στο κινητό στο Λουξεμβούργο και με παρεκάλεσε να κάνω κάτι.

Τηλεφώνησα στον Φουντά και του είπα να σταματήσει τα πάντα μέχρι την επιστροφή μου, όπερ και εγένετο.

Επιστρέφοντας, είδα τα χαρτιά που εσωκλείω, τα έδειξα στον Φουντά («αμάν, τι έκανα»), ο οποίος ανακάλεσε την επιστολή του. Επικεφαλής της επανάστασης οι βουλευτές μας, Φωτιάδης («ποιο δάσος, Σωκράτη») και Παπαηλίας (λογικός, τρόμαξε όταν του έδειξε τα χαρτιά). Ο Βρεττός όταν είδε τα χαρτιά αποστασιοποιήθηκε. Τελευταίος ενεφανίσθη ο Πάγκαλος, ο οποίος με πίεσε παρακλητικά να δω τον Κοινοτάρχη, πράγμα που αρνιόμουν ως τότε. Διέπραξα το λάθος και τον είδα. Είχε μαζί του έναν εκπαιδευτικό. Φρίκη.

Καθαρή η πρόθεσή τους, να εγκατασταθούν τα λυόμενα και μετά να βάζουν μανάδες – παιδιά μπροστά για να μη φύγουν. Βλ. υπό 5, πρακτικά Δημοτικού Συμβουλίου που απεικονίζουν τις προθέσεις. Και μάλιστα θεωρούν τον χώρο ιδιωτικό (Ηλιόπουλοι).

Και πάλι με δείχνουν. Να σημειωθεί ότι άνετα κατά Μακρυωνίτη οι 3-4 αίθουσες μπορούσαν να εγκατασταθούν στον αίθριο χώρο του υπάρχοντος σχολείου.

Αναρωτιέμαι. Έπρεπε να αναμιχθώ; Να αφήνα την αθλιότητα των πονηρών να θριαμβεύσει, να γίνονται στραβομάρες χάριν της σταυροθηρίας των βουλευτών ; Θα μου πείτε, είναι δουλειά των Υπουργών. Βεβαιώνω ότι δεν έχω καμία όρεξη να μπαίνω στα χωράφια τους, όταν όμως δεν ασχολούνται ή ασχολούνται λάθος ;

Πρόβλημα υπαρξιακό, πρόβλημα ρόλου.

Υ.Γ.

1. Περισσότερο να σας πω ότι τόσους μήνες ουδείς εργολάβος εγκαταστάθηκε για τις επισκευές στο σχολείο, που τώρα θα είχαν τελειώσει.

2. Ήδη, πληροφορήθηκα ότι επιτέλους οι κύριοι αυτοί υπέδειξαν άλλο χώρο, «καθαρό», για την εγκατάσταση των λυόμενων αιθουσών. Τέλος καλό.