

Σύνθετο παζή

Της ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

"Εμπνευσμένη"

5-11-06

Θα γίνει, τελικά, «μπούμερανγκ» για το ΠΑΣΟΚ η πρότασή του να αναθεωρηθεί η συνταγματική διάταξη ώστε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να εκλέγεται από το λαό χωρίς η ανάδειξή του να συνδέεται με τη διάλυση της Βουλής; Γιατί διαφωνούν οι βουλευτές του; Και πώς η Ν.Δ. μπορεί να αξιοποιήσει την «ευκαιρία» για να αναδείξει, το 2010, «γαλάζιο» πρόεδρο ή ακόμη και τον ίδιο τον Κ. Καραμανλή στη θέση του ανώτατου άρχοντα;

Η «σφήνα» υπέρ της εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας με 151 ψήφους, που έβαλε, την περασμένη εβδομάδα, στην επιτροπή Αναθεώρησης ο εισηγητής της Ν.Δ. Π. Παναγιωτόπουλος, εγείρει πολλά ερωτηματικά. Και, παρ' ότι ο αρμόδιος υπουργός Π. Παυλιόπουλος χαρακτηρίσε προσωπική την άποψη του εισηγητή, ο σπινθήρας που άναψε, έβαλε σε κίνηση πολλά σενάρια, καθώς ήδη ένας αριθμός κυβερνητικών βουλευτών δείχνει να επικροτεί την άποψη Παναγιωτόπουλου.

Το πρόβλημα, ωστόσο, εντοπίζεται κυρίως στο ΠΑΣΟΚ και ειδικότερα στον πρόεδρό του Γ. Παπανδρέου, με την προτροπή του οποίου το άρθρο 32 συμπιερίληφθη στις αναθεωρητές διατάξεις. Εγκλωβισμένο στην

Οι θέσεις και
οι αντιθέσεις
στα κόμματα,
τα σενάρια
για το 2010

πρότασή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αντιμετωπίζει τώρα δύο κινδύνους:

Α Να εμφανίζεται χωρίς στυνιοισμό. Ήδη, στην πρώτη συζήτηση της επιτροπής της Βουλής οι μόνιμοι που στήριξαν την πρόταση ήταν ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Ντ. Ρόβλιας και ο αρμόδιος για την αναθεώρηση από το κόμμα Θ. Πάγκαλος.

■ Από τους τέσσερις βουλευτές που πήραν τον λόγο, οι τρεις -**Β. Βενιζέλος, Α. Λοβέρδος, Σ. Κοσμίδης**- τάχθηκαν εναντίον της αναθεώρησης και υπέρ της ισχύουσας διάταξης, με το σκεπτικό ότι λειτούργησε ως τώρα πολύ καλά, δίνοντας δύο συναινετικούς προέδρους (Κ. Στεφανόπουλο, Κ. Παπούλια). Η θέση τους είναι ότι η άμεση εκλογή προέδρου συνεπάγεται αλλαγή του πολιτεύματος. Ο τέταρτος ομιλητής, ο **Στ. Μπένος**, απέφυγε να αναφερθεί στο θέμα, αφήνοντας τον Θ. Πάγκαλο να δώσει το στίγμα των εσωτερικών διαφοροποιήσεων:

«Δεν θα δώσουμε και τη μάχη του Βερντέν αν δεν συμφωνήσουμε όλοι στην αναθεώρηση της διάταξης»...

Β Να διακινδυνεύσει την υπερψήφηση της πρότασής του και από βουλευτές της Ν.Δ., επιτρέποντας έτσι στην πλειοψηφία της επόμενης Βουλής τη διατύπωση της διάταξης που αναθεωρείται. Κάτι που σημαίνει ότι, σε περίπτωση νίκης της Ν.Δ., το θέμα του τρόπου εκλογής του προέδρου της Δημοκρατίας (το 2010) θα μπορεί να ενταχθεί στην προσωπική στρατηγική του Κ. Καραμανλή.

■ Επ' αυτού, τα σενάρια που κυκλοφορούν συνδέονται με την πρόθεση του πρωθυπουργού να μεταπηδήσει στην προεδρία της Δημοκρατίας, δίνοντας τη σκυτάλη στην **Ντόρα Μπακογιάννη**, κατά το πρότυπο του θείου του, ο οποίος το 1980 παρέδωσε την πρωθυπουργία στον Γ. Ράλλη, για να μετακομίσει στο προεδρικό μέγαρο.

■ Με δεδομένο ότι η νέα εκλογή προέδρου της Δημοκρατίας το 2010, συμπίπτει με τη συμπλήρωση τριετίας (αν οι εκλογές γίνουν το 2007), οπότε η κυβέρνηση θα έχει αρχίσει να υφίσταται φθορά και να πιέζεται για πρόωρες κάλπες, ο Κ. Καραμανλής έχει κάθε λόγο να διασφαλίσει την εκλογή προέδρου με 151 ψήφους.

■ «Κλειδί» βεβαίως στην επίτευξη των όποιων στόχων της κυβέρνησης της μετεκλογικής αναθεωρητικής Βουλής αποτελεί ο αριθμός ψήφων με τις οποίες θα έχει εγκριθεί η επίμαχη διάταξη: Εάν στην παρούσα Βουλή που ανήκει «ναι» στην αναθεώρηση 151 βουλευτές, τότε στην επομένη θα χρειαστούν 180 ψήφοι. Αντίθετα, αν τώρα ψηφισουν 180 υπέρ, στην επόμενη Βουλή (που είναι και η μόνη αρμόδια να διατυπώσει επακριβώς τη διάταξη), θα χρειαστούν μόνο 151 ψήφοι.