

Ο ΕΠΙΤΙΜΟΣ  
ΚΑΙ ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΟΙ»  
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ



► **Ποιοι βουλευτές** (και υπουργοί των κυβερνήσεων Σημίτη) απολαμβάνουν το «προνόμιο» να διατηρούν πολύ καλές σχέσεις με τον πρώην πρωθυπουργό και γιατί ο ίδιος φρόντισε να αναπτύξει τόσο ισχυρές φιλίες

# Η «ΦΡΑΣΙΑ» ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ!

Η «μεγάλη αγάπη του», ο «τσάρος Νικόλαος», οι συμπάθειες αλλά και οι επιρροές του στη Χαριλάου Τρικούπη

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ

Υπάρχει η κυρία **Ντορα Μπακογιάννη** να φεύγει αλαφιασμένη από το υπουργείο Εξωτερικών - τα θέματα του οποίου είναι τα πλέον καυτά των πολιτικών εξελίξεων - για να είναι στην ώρα της στην παρουσίαση του βιβλίου του κ. **Νίκου Χριστοδουλάκη**, εξεπλάγησαν. Κι όμως. Η υπουργός Εξωτερικών, που ήταν εκ των ομιλητών στην εκδήλωση, διατηρεί άριστες σχέσεις με τον πρώην «τσάρο» της οικονομίας στην τελευταία κυβέρνηση του κ. **Κώστα Σημίτη**. Ακριβέστερα, ο κ. Χριστοδουλάκης διατηρεί άριστες σχέσεις με την οικογένεια του κ. **Κωνσταντίνου Μητσotάκη** και με τον ίδιο προσωπικά. Σχέσεις που αναπτύχθηκαν ιδιαίτερα την περίοδο 2002-2004, όταν ο κ. Χριστοδουλάκης αποφάσισε να πολιτευτεί στα Χανιά. Οι σύμβουλοί του τότε του είπαν καθαρά ότι θα έχει τύχη να καταλάβει την πρωτιά μόνο εάν έχει τη στήριξη του κ. Μητσotάκη - που μπορεί να εκφραστεί ποικιλοτρόπως σε μία περιοχή όπου ο πρώην πρωθυπουργός κυριαρχεί επί πενήντα χρόνια.

## Το τηλεφώνημα Κοσμίδη

Ο κ. Χριστοδουλάκης έπιασε αμέσως το νόημα. Τόσο που ένα φθινοπωρινό απόγευμα του 2003 ο τότε γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. **Σωκράτης Κοσμίδης** του τηλεφώνησε - μεταφέροντας προφανώς τη δυσφορία του κ. Σημίτη - για να του πει σε αυστηρό τόνο «*μα όλη μας η οικονομική πολιτική είναι να εξυπηρετούμε τον Μητσotάκη*».

Ο πρώην «τσάρος», που είδε τις αρχηγικές του φιλοδοξίες να θρυμματίζονται, δεν είναι ο μόνος από το ΠΑΣΟΚ που έχει δεσμούς με την οικογένεια Μητσotάκη. Ο επίτιμος πρόεδρος της Ν.Δ., σαν παλιά αλεπού της πολιτικής, φρόντισε κατά την ενδεκαετή «εξορία» της Ν.Δ. στην



αντιπολίτευση να αναπτύξει ισχυρές φιλίες και σχέσεις με πολλούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Με έντεχνο τρόπο και με το κυνικό ύφος που τον διακρίνει, έβρισκε σχεδόν πάντοτε τρόπο να προσεγγίζει πολιτικούς αντιπάλους. Το «προνόμιο» της αναγνώρισης και των καλών λόγων από τον πιο... φαρμακόγλωσσο της πολιτικής μας ζωής δεν το έχουν μόνο οι ιστορικοί ηγέτες της Αριστεράς (που λύγισαν μπροστά στα ντολμαδάκια της κυρίας **Μαρίκας**), αλλά και κάποιοι παράγοντες του ΠΑΣΟΚ. Σε βαθμό μάλιστα που ορισμένοι να μιλούν για... «κόμμα Μητσotάκη στο ΠΑΣΟΚ».

## Προτιμήσεις

Για παράδειγμα η... μεγάλη αγάπη του επίτιμου προέδρου της Ν.Δ. είναι ο κ. **Αλέκος Παπαδόπουλος**. «*Εάν είχα δύο-τρεις υπουργούς σαν τον Αλέκο θα άλλαζα την Ελλάδα*» είχε πει, πριν καν ο τότε υπουργός Οικονομικών κερδίσει την αναγνώριση της ευρύτερης κοινής γνώμης.

Αργότερα ο κ. Μητσotάκης είχε καλά λόγια να πει και για **Φλωρίδη**, που επίσης πέρασε από την Καραγιώργη Σερβίας. Η προτίμηση που δείχνει ο επίτιμος σε όσους πέρασαν από το υπουργείο Οικονομικών αποδίδεται πρωτίστως στο ενδιαφέρον του για φορολογικές υποθέσεις φίλων του, όπως λένε τώρα πρώην υπουργοί του ΠΑΣΟΚ.

Ακόμη πιο στενή επαφή έχει η οικογένεια Μητσotάκη με τον κ. **Θεόδωρο Πάγκαλο**. Όσοι το γνωρίζουν δεν εξεπλάγησαν όταν έμαθαν την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρώτος άνθρωπος που ενημέρωσε η κυρία Μπακογιάννη για τα αποτελέσματα της επίσκεψής της στην Κωνσταντινούπολη ήταν ο πρώην υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος δεν έχει καμία σχετική θεσμική ιδιότητα αυτή την περίοδο για λογαριασμό του ΠΑΣΟΚ. Οι κύριοι Μητσotάκης και Πάγκαλος δεν κρύβουν την εκτίμησή τους ο

έναν για τον άλλον, οι δε απόψεις τους για μείζονα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα είναι πολλές φορές παρεμφερείς.

Τα τελευταία χρόνια, και με αποκορύφωμα την εξάρθρωση της «17 Νοέμβρη», κοντά στην οικογένεια ήλθε ένας ακόμη προβεβλημένος πολιτικός του ΠΑΣΟΚ: ο τότε υπουργός Δημόσιας Τά-

ξης κ. **Μιχάλης Χρυσοχοϊδής**, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να δει και τις ευαίσθητες χορδές αυτής της πολιτικής δυναστείας, που θρηνούσε ένα θύμα στον πόλεμο της τρομοκρατίας - τον αιμηνιστο **Παύλο Μπακογιάννη**.

Σχέσεις στοργής (αν και ενίοτε και οργής) απέκτησε η οικογένεια Μητσotάκη και με τον κ. **Χρήστο Παπουτσή**, την τελευταία τετραετία, όταν ο πρώην υπουργός βρέθηκε στον Δήμο της Αθήνας να συνηλώνεται, ως επικεφαλής της πλειονότητας αντιπολίτευσης, με την πλά-

ΟΙ ΕΠΙΤΙΜΕΣ  
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΤΑ

Απίστευτες είναι οι ιστορίες που έχουν διαδραματιστεί με τις παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού κ. **Κωνσταντίνου Μητσotάκη** σε υπουργούς και στελέχη του ΠΑΣΟΚ για ρουσφέτια προσωπικών ή πολιτικών του φίλων. Ο κ. Μητσotάκης έπαιρνε ο ίδιος τηλεφώνους τους υπουργούς και ποτέ δεν άφηνε κάποιο θέμα στην τύχη του. Είναι πολλές οι περιπτώσεις που οι υπουργοί του ΠΑΣΟΚ αφηνιάζονταν από τα τηλεφωνήματα αυτά - τουλάχιστον έως ηρακλική του επίτημου. Ο κ. Μητσotάκης ήταν ευγενικός και πολύ ξεκάθαρος στην υποβολή των αιτημάτων του. Μιλούσε στους υπουργούς και τους κρατικούς παράγοντες με πολλή φυσικότητα, σαν να ζητά το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Ο επίτιμος μιλούσε ως να απευθυνόταν σε κάποιον συνάδελφό του πολιτικό, δίδοντας δηλαδή την εντύπωση ότι όλοι όσοι ασχολούνται με την πολιτική είναι της ίδιας «οικογένειας» και οφείλουν να επιδεικνύουν αλληλεγγύη, ανεξαρτήτως κόμματος. Μάλιστα, ο κ. Μητσotάκης ζητούσε συχνά τη «βοήθεια» ακόμη και στενών συνεργατών του κ. **Κώστα Σημίτη**. Λέγεται ότι ο κ. **Νίκος Θέμελης**, διευθυντής του πρωθυπουργικού γραφείου τότε, δεχόταν συχνά τηλεφωνήματα από τον επίτιμο - και σχεδόν πάντοτε ανταποκρινόταν στα αιτήματα του πρώην πρωθυπουργού.

ΕΙΝΕ  
ΟΛΑ ΤΑ 'ΧΕ  
Η ΠΑΣΟΚΤΖΟΥ  
Η ΜΑΡΙΟΡΗ...



**ΝΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ**

Στο προσκήνιο ο κ. Κωνσταντίνος Μητσotάκης τον αναγόρευσε σε προνομιακό αντίπαλό του στα Χανιά και στηρίζοντάς τον - παρασκευαστικά - τον βοήθησε να εκλεγεί βουλευτής



**ΑΛΕΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ**

Υπουργός σαν τον Θεσπρωτό πολιτικό ήθελε να έχει ο πρώην πρωθυπουργός και με κάθε ευκαιρία τον επαινούσε δημόσια για το έργο του στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και τις απόψεις του