

Εκ των Εσω

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΗΣ

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ... Δεκέμβριος του 2003. Κρίσιμη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τα ελληνοτουρκικά και τη Χάγη... Όλα έδειχναν ότι η Ελλάδα θα έλεγε «ναι» στο Συνυποσχετικό. Όμως η απόφαση έπρεπε να εγκριθεί από τη Βουλή. Και ο τότε πρωθυπουργός φοβήθηκε το «εθνικιστικό μπλοκ» και έκανε πίσω.

Η Ειρήνη Καρανασοπούλου, στα «Νέα»:

- «Υπήρχε και άλλος λόγος όμως, πιο σοβαρός -και άγνωστος μέχρι σήμερα. Ο συνεργάτης του πρωθυπουργού Σωκράτης Κοσμιδής είχε κάνει... γκάλοπ στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ κι είχε αναφέρει τα αποτελέσματα στον Κώστα Σημίτη -οι περισσότεροι βουλευτές ήθελαν να πάνε στις εκλογές με τον Γιώργο Παπανδρέου και όχι με εκείνον. Κατόπιν αυτού, ο πρώην πρωθυπουργός είχε πει τη σιβυλλική φράση "σας ετοιμάζω μια έκπληξη" -την οποία πολλοί ερμήνευσαν πως "πάμε στη Χάγη". Πλην όμως ο Κώστας Σημίτης είχε κάτι άλλο κατά νου -εγκατέλειψε κάθε ιδέα για συμφωνία με την Τουρκία, αφήνοντας το έργο για την επόμενη κυβέρνηση, και παρέδωσε την προεδρία του κόμματός του στον Γιώργο Παπανδρέου, που φυσικά δεν είχε καμία όρεξη να αρχίσει την καριέρα του ως ηγέτης αμφισβητούμενος για μια επιλογή εξωτερικής πολιτικής».



ΑΡΙΣΤΕΡΑ... «Τι είναι Αριστερά; Ενα ηθικό πολιτισμικό όραμα, πολύ λεπτεπίλεπτο. Το οποίο δεν ξέρουμε από πού προέρχεται. Ούτε ο Μαρξ το εφηύρε»...

Ο Μανώλης Ρασούλης, μιλάει στον Αλέξη Βάκη («Εποχή»):



- Όταν λέμε Αριστερά, δεν εννοούμε ένα άθροισμα σχημάτων και τούβλων που πετάμε στους αντιπάλους. Ούτε ο μαρξισμός είναι κάτι που εξ αντικειμένου υπάρχει. Οχι παιδιά, το ποδήλατο θα πέσει άμα δεν γυρνάνε οι ρόδες. Ζούμε σε μια δύσκολη εποχή και πρέπει να βάλουμε στο τραπέζι εντίμως τα πεπραγμένα μας και τα δεδομένα μας, τα ευαίσθητα και τα αναίσθητα, για να τα ξεψαχνίσουμε. Σαν να λέμε, συν Αθηνά και χείρα κίνει!».

Το θέμα

«Η Αθήνα εξακολουθεί να βρίσκεται στη σκιά του φωτοχημικού νέφους, που μεταλλάσσεται, αναπτύσσεται και επεκτείνεται. Τους τελευταίους μήνες μάλιστα καταγράφονται ολοένα και συχνότερα υψηλότερες συγκεντρώσεις μικροσωματιδίων, όζοντος, ενώ και οι "νέοι ρύποι", όπως το βενζόλιο και οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες, έχουν ανησυχητική παρουσία. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της Αθήνας, όσο και από τα πιο αόρατα».

(ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΑΦΡΟΣ - «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»)

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 05/06/2006

Copyright © 2006 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.