

Εκτύπωση

**ΑΝΑΛΥΣΗ**

Η κρατική λερναία ύδρα

Του Νίκου Νικολαου

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης σε δύο τελευταίες συνεντεύξεις του είπε ότι ο κύκλος ζωής ορισμένων δημόσιων οργανισμών έχει κλείσει και η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει από το 2006 στη σταδιακή τους κατάργηση.

Όπως, μάλιστα, μου εξήγησε οι μελέτες και οι έρευνες που έχουν γίνει στο παρελθόν και από την προηγούμενη κυβέρνηση τεκμηριώνουν την εκτίμηση ότι οι υπηρεσίες αυτές, προϊόν φαυλοκρατικών και κομματικών σκοπιμοτήτων, δεν προσφέρουν αξίες λόγου υπηρεσίες στους πολίτες, ενώ από την άλλη πλευρά σπαταλούν μεγάλους κρατικούς πόρους.

Πρόκειται για μαύρες τρύπες διαρροής του χρήματος των φορολογουμένων και η κυβέρνηση θα κλείσει αρκετές, ίσως και 10, από το 2006.

Πράγματι, έχω στα χέρια μου μια ογκώδη έκθεση της Διαρκούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, φορέων του δημόσιου τομέα, που είχε συστήσει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, το 1997, η οποία αφού επί μήνες έκανε έρευνα σε ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ, που εποπτεύονταν από υπουργεία και επιχορηγούντο από τον κρατικό προϋπολογισμό, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ορισμένα από τα ιδρύματα αυτά πρέπει να συγχωνευθούν ή να επανενταχθούν στο Δημόσιο και τα περισσότερα να κλείσουν.

Π.χ., από τα 32 Ν.Π. ή τις ανεξάρτητες αρχές που εποπτεύονται από το υπουργείο Εσωτερικών προτείνεται η κατάργηση 14, από τα 19 του υπουργείου Εθνικής Αμυνας να καταργηθούν τα 13, από το υπουργείο Εξωτερικών 2, από το υπουργείο Οικονομίας 4, από τα 12 Ν.Π. που εποπτεύει το υπουργείο Οικονομικών προτείνεται η κατάργηση 2, η συγχώνευση τεσσάρων, η διακοπή της επιχορήγησης σε 2 και, τέλος, η μερική ιδιωτικοποίηση δύο ακόμη.

Ακολουθούν και τα άλλα υπουργεία με ένα σύνολο περίπου 80 ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ που πρέπει να καταργηθούν.

Εκείνο, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι η διαπίστωση της επιτροπής (πρόεδρος: Ανδρέας Λοβέρδος, αντιπρόεδρος Ιωάν. Κουσουλάκος και μέλη οι κ. Σωκρ. Κοσμίδης, Απόστολος Φωτιάδης και Νικ. Μανωλάς) ότι στον χώρο αυτόν υπάρχει κυριολεκτικά χάος, αφού τα υπουργεία δεν είχαν πλήρη στοιχεία για τη λειτουργία και το έργο των Ν.Π. που εποπτεύουν, το προσωπικό που απασχολούν, τα χρήματα που ξοδεύουν κ.λπ.

Ενας πόντος των Δαναΐδων είναι, λοιπόν, το Δημόσιο, στον οποίο χάνονται καθημερινά τα χρήματα των φορολογουμένων. Είναι ξεπερασμένη –λέει η επιτροπή– η αντίληψη ότι δήθεν η δημιουργία νομικών προσώπων προσδίδει ευελιξία στις δυσκίνητες δημόσιες υπηρεσίες.

Αντίθετα, αυτά τα ΝΠΙΔ είναι πολλές φορές περισσότερο δαπανηρά και γραφειοκρατικά από τις υπηρεσίες του ελληνικού Δημοσίου. Και είναι αίολος ο ισχυρισμός ότι δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό, διότι όταν δεν επιχορηγούνται άμεσα από αυτόν, επιχορηγούνται έμμεσα διά της μεθόδου των κοινωνικών πόρων, της αξιοποίησης αποσπασμένων υπαλλήλων κ.λπ.

Ενδιαφέρον έχει και η αντίδραση της νομενκλατούρας, διότι φυσικά σε κάθε ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, υπάρχει διορισμένος από τον υπουργό, πρόεδρος και μέλη Δ.Σ., καθώς και υπάλληλοι έμπιστοι του κόμματος.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση: «Η Επιτροπή αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο γεγονός ότι τόσο η ίδια όσο και οι κατά περίπτωση συμμετέχοντες γενικοί γραμματείς υπουργείων δεν είχαν τη συνδρομή των διοικήσεων των νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, οι οποίες κάποιες φορές, αντί να λειτουργούν ως κυβερνητικοί λειτουργοί, εμφανίσθηκαν λειτουργούσες ως εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων στα νομικά πρόσωπα».

Είναι κρίμα ότι η γνωστή ατολμία του τότε πρωθυπουργού κ. Κων. Σημίτη έθαψε αυτήν τη σημαντική έκθεση και επωμίζεται πλέον όλο το βάρος της εξυγίανσης του δημόσιου τομέα, η σημερινή κυβέρνηση.

Ημερομηνία : 22-10-2005

Copyright: <http://www.kathimerini.gr>