

ΤΑ «ΟΡΦΑΝΑ

ΣΗΜΙΤΗ»



σε αναζήτηση ρόλου



■ Σε δύο επίπεδα κινούνται τα πρώην στελέχη του εκσυγχρονιστικού μπλοκ που δραστηριοποιούνται έντονα και πάλι, το τελευταίο διάστημα ■ Σε ένα πρώτο επίπεδο κινούνται οι αποκλεισμένοι από κάθε αξίωμα (Ν. Χριστοδουλάκης, Γ. Πασχαλίδης, Ν. Μπίστης, Σ. Κοσμίδης, Γ. Δρυς κ.ά.) ■ Σε ένα δεύτερο οι «θεσμικοί» που κινούνται και πιο διακριτικά για «τον φόβο των Ιουδαίων» (Χρυσόχοϊδης, Διαμαντόπουλου, Φλωρίδης) ■ Συγκλίνουν όμως στην άποψη ότι η κατάσταση με τον Γιώργο δεν πάει άλλο και τον κατηγορούν για την αντιφατική αντιπολιτευτική τακτική του

Τα «ορφανά Σημίτη» σε αναζήτηση ρόλου

Ο Γιώργος Παπανδρέου μπορεί να νιώθει πιο ασφαλής στην καρέκλα του, από ό,τι το πρώτο διάστημα, μετά τις εθνικές εκλογές και τις ευρωεκλογές του 2004, ωστόσο οι κινήσεις και η κινητικότητα των εσωκομματικών του αντιπάλων, έστω και υπό το σκότος, για τον «φόβο των Ιουδαίων» δεν παύουν να υφίστανται.

Ιδιαίτερα, τα στελέχη του πάλαι ποτέ κραταιού εκσυγχρονιστικού μπλοκ, που δεν έχουν ενταχθεί στο «καθεστώς» του Γ. Παπανδρέου, δραστηριοποιούνται έντονα και πάλι το τελευταίο διάστημα, αναζητώντας -εναγωνίως- ρόλο στη «νέα εποχή». Και επειδή, εδώ και 20 μήνες έχουν πεισθεί ότι δεν πρόκειται να έχουν καμιά τύχη με τον Γ. Παπανδρέου δεν θέλουν να οδηγηθούν για πρόωρη αποστρατεία.

Τα λεγόμενα και «ορφανά του Σημίτη» κινούνται σε δύο επίπεδα, αλλά συγκλίνουν στον κοινό τους στόχο, που είναι η «ολική επαναφορά», στην κατάσταση προ του Φεβρουαρίου του 2004, αν και αυτό, στη δεδομένη συγκυρία δεν φαντάζει πολύ πιθανό, κυρίως, λόγω της απροθυμίας του τέως πρωθυπουργού να παρέμβει στα εσωκομματικά τεκταινόμενα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο κ. Σημίτης θα παραμείνει εσαεί σιωπηλός και το σίγουρο είναι ότι θα κάνει την παρέμβασή του μόλις τα πράγματα στο ΠΑΣΟΚ φθάσουν στο απροχώρητο.

Τα «ορφανά του Σημίτη» προσβλέπουν βέβαια στην «ολική επαναφορά» αλλά δεν θέλουν να μείνουν και με σταυρωμένα τα χέρια, μέχρι τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός θα πεισθεί ότι πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και να παρέμβει.

Έτσι, σε ένα πρώτο επίπεδο κινούνται οι ακραιφνώς αποκλεισμένοι από κάθε κομματικό όργανο και θεωρούνται «κομένοι και καμένοι» όσο βρίσκεται στην ηγεσία του Κινήματος ο Γ. Παπανδρέου.

Αυτοί είναι ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Γ. Πασχαλίδης, ο Ν. Μπίστης, ο Σωκρ. Κοσμίδης, ο Γ. Δρυς, αλλά και αρκετοί άλλοι πρώην υπουργοί και υφυπουργοί που βρίσκονται στα «αζήτητα».

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, κινούνται οι «θεσμικοί» του εκσυγχρονιστικού μπλοκ,



Ο κ. Σ. Κοσμίδης

που βέβαια -εκ των πραγμάτων- προσέχουν περισσότερο και ως εκ τούτου κινούνται πολύ διακριτικά.

Σ' αυτό το δεύτερο «κλιμάκιο των ορφανών» συγκαταλέγονται κυρίως οι κ.κ. Μιχ. Χρυσοχοϊδης, Γ. Φλωρίδης και Άννα Διαμαντοπούλου, που επικοινωνούν με τους «αποκλεισμένους» αλλά και με τον κ. Κ. Σημίτη.



Ο κ. Ν. Μπίστης

Τα «ορφανά του Σημίτη» στις κατ' ιδίαν συναντήσεις τους επισημαίνουν μεθ' επιτάσεως ότι «η κατάσταση με τον Γιώργο δεν πάει άλλο» και ότι θα πρέπει να υπάρξουν πρωτοβουλίες, ούτως ώστε να μην αφεθεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να παίζει «εν ου παικτοίς». Συγχρόνως, του καταλογίζουν αντιφάσεις στην αντιπολιτευτική του στρατηγική, όπως επίσης και την αδυναμία του να

αλλι
νου
Δημ
στια
ο Κ.
του
θυπε
μετα
όλα
νά τε
παρε
μάτω
Τ
τους
στρα
καδη
πλέο
μετά
τημα
ρεύμ
θυπο
τοβοι
λύθει
Ο
δώς 1

7405613