

Ο άνθρωπος-«αράχνη» στον προθάλαμο του Καραμανλή

■ «Αόρατος», διακριτικός αλλά πανίσχυρος ο Γιάννης Αγγέλου, μετρ του παρασκηνίου, μιλάει με τους υπουργούς, βλέπει επιχειρηματίες και γνωρίζει πάντα τι γίνεται στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ.

ΤΟΥ

ΓΙΩΡΓΓΟΥ ΠΕΤΡΙΔΗ

Το σκάνδαλο των υποκλοπών έφερε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας έναν άνθρωπο που είχε μάθει να ζει στη σκιά του κ. Κώστα Καραμανλή.

Η προαναγγελθείσα από την Παρασκευή κλήση του για ακρόαση από την Επιτροπή Διαφάνειας της Βουλής για το μείζον αυτό θέμα είναι ίσως το πιο κρίσιμο ραντεβού της σταδιοδρομίας του. Ο κ. Γιάννης Αγγέλου, διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του πρωθυπουργού, εκφράζει τη σκοτεινή πλευρά της εξουσίας στο Μέγαρο Μαξίμου, σε βαθμό μάλιστα που η κυβέρνηση, η οποία έχει κάνει σημαία της τη διαφάνεια, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να αποφύγει το αίτημα της αντιπολίτευσης να παρουσιαστεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής προκειμένου να καταθέσει για την υπόθεση των υποκλοπών, την οποία χειρίστηκε από την αρχή. Τον λόγο της άρνησης έδινε ο ειδικός σύμβουλος του κ. Καραμανλή, ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης: «Αν πάει στην Επιτροπή ο κ. Αγγέλου είναι σαν να πάει ο ίδιος ο πρωθυπουργός», κάτι που για τους βουλευτές και τα στελέχη του κόμματος της Ν.Δ. αποτελεί κοινό τόπο.

Το γραφείο του κ. Αγγέλου στο Μέγαρο Μαξίμου είναι απέναντι από εκείνο του πρωθυπουργού, στοιχείο που δεν έχει μόνο συμβολική σημασία. Οποιοσδήποτε θέλει να δει τον κ. Καραμανλή θα πρέπει να περάσει από τον κ. Αγγέλου, οι περισσότεροι όμως, είναι ικανοποιημένοι και μόνο αν καταφέρουν και φθάσουν μέχρι το γραφείο του ιδιαιτέρου του κ. Καραμανλή, αφού ξέρουν ότι μιλούν στον «αντ' αυτού». Αν μάλιστα πείσουν τον κ. Αγγέλου για το αίτημά τους, τότε ξέρουν ότι

η υπόθεσή τους θα έχει αίσια έκβαση.

Το γεγονός ότι ο κ. Αγγέλου χειρίστηκε μαζί με τους αρμόδιους υπουργούς κυρίου Γιώργου Βουλγαράκη και Αναστάση Παπαληγούρα ένα θέμα που

άπτεται του σκληρού πυρήνα της εθνικής κυριαρχίας -όπως το θέμα των υποκλοπών- διαλύει τις όποιες αμφιβολίες για το μέγεθος της εξουσίας και των αρμοδιοτήτων του.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε τον κ. Αντώνη Λιβάνη, ο κ. Κώστας Σημίτης τον κ. Σωκράτη Κοσμίδη και ο κ. Καραμανλής έχει τον κ. Αγγέλου, που, «αν και δεν έχει την πολιτική εμπέδωση των άλλων δύο, είναι εξίσου ή και περισσότερο άνθρωπος εμπιστοσύνης και μετρ των διακριτικών και παρασκηνιακών χειρισμών, όπως ακριβώς επι-

θυμεί ο κ. Καραμανλής», σημειώνουν οι παροικούντες το Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Αγγέλου είναι γενικότερα διακριτικός, αποφεύγει τις δημόσιες παρουσίες και είναι ο τύπος του ανθρώπου που περνά απαρατήρητος. Όταν όμως εμφανίζεται -όπως μερικές φορές στις συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ., τα στελέχη κάνουν ουρά για μία και μόνο χειραψία (!) και φυσικά είναι πολύ περισσότεροι εκείνοι που σπεύδουν να χαιρετίσουν τον κ. Αγγέλου παρά τους κορυφαίους υπουργούς της κυβέρνησης.

Ο κ. Αγγέλου μιλά με τους υπουργούς και τους υφυπουργούς και χειρίζεται τις σχέσεις με τους επιχειρηματίες που δεν μπορούν να φθάσουν μέχρι τον κ. Καραμανλή. Επίσης, βλέπει τους βουλευτές που θέλουν να έχουν πρόσβαση στο Μέγαρο Μαξίμου και λέγεται ότι διαθέτει ένα αρκετά ευρύ δίκτυο για να γνωρίζει πάντα τι γίνεται στην Κοινοβουλευτική

Ομάδα και στο κόμμα. Υπουργοί, βουλευτές αλλά και κομματικά στελέχη του καταλογίζουν ότι σε πολλές περιπτώσεις ενεργεί χωρίς καν να ενημερώνει τον πρωθυπουργό και σημειώνουν ότι «αλίμονο αν κάποιος υποπέσει στη δυσμένεια του κ. Αγγέλου». Σε συνδυασμό με τη σύζυγό του, κυρία Αλεξάνδρα Αγγέλου -που είναι η ιδιαιτέρα του πρωθυπουργού-, τον κατηγορούν ότι έχει απομονώσει τον κ. Καραμανλή.



Ποιοι (και γιατί) τον κατηγορούν ότι απομόνωσε τον πρωθυπουργό στο Μαξίμου

“ΘΕΛΑ”

12.3.2004