

Εκσυγχρονιστική... γκρίνια

Κριτική στελεχών για το σύνθημα «Γιώργο άλλαξέ τα όλα»

Δεύτερο μπαράζ κριτικής, για το «παράλογο» – όπως το χαρακτηρίζει – σύνθημα «Γιώργο, άλλαξέ τα όλα», εξαπέλυσε χθες ο βουλευτής Άρτας Θόδωρος Κολιοπάνος.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ:

Γιώργος Χρ. Παπαχρήστος

Καλεσμένος σε ραδιοφωνικές εκπομπές, δεν είχε πρόβλημα να αναλύσει σε ποιο σημείο, κατά τη γνώμη του, βρίσκεται το «παράλογο» του πράγματος: στο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου αποτελούσε μέλος των κυβερνήσεων, τόσο επί Α. Παπανδρέου όσο και επί Κ. Σημίτη. Άρα είχε συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων, γνωρίζει εκ των έσω τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που διαμορφώθηκαν στο ΠΑΣΟΚ,

ΑΡΝΗΣΗ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Το συμπεριλάβει στα νεοσύστατα όργανα στελέχη των κυβερνήσεων Σημίτη, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εκ μέρους τους

εν κατακλείδι «είναι ένας από αυτούς».

Ο Θ. Κολιοπάνος, που χρημάτισε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ με πρωθυπουργό τον Κ. Σημίτη, είναι προφανές ότι με την «υπενθύμηση» που έκανε προχθές στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ για το «παρελθόν» του κ. Παπανδρέου, δεν είχε στόχο να επισημάνει την «άδικη» στάση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ απέναντι στον ιδρυτή του κόμματος. Τον Κ. Σημίτη και τις κυβερνήσεις του ήθελε να υπερασπίσει. Και είναι αλήθεια ότι έως ένα βαθμό τα κατάφερε, αφού η ομιλία του στην Κ.Ο. αποτέλεσε το «θέμα της ημέρας».

Αναζωπύρωση της κόντρας

Ο Γ. Παπανδρέου προσπάθησε στη δευτερολογία του να ενσωματώσει την κριτική του «φίλου Θόδωρου», αλλά οι αναφορές του πρώην υφυπουργού είχαν στόχευση, κυρίως είχαν και συνέχεια όπως αποδείχθηκε από τις χθεσινές δηλώσεις του στα ραδιόφωνα. Η στάση αυτή, όπως ήταν φυσικό αναζωπύρωσε μια συζήτηση, που κρατάει από πέρσι στο ΠΑΣΟΚ και αφορά τη συνολική συμπεριφορά του κ. Παπανδρέου απέναντι στους λεγόμενους εκσυγχρονιστές.

Η άρνηση του κ. Παπανδρέου να συμπεριλάβει στα νεοσύστατα όργανα του κόμματος στελέχη που «χρωμάτισαν» με την παρουσία τους τις τελευταίες κυβερνήσεις του



■ Ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Χρ. Βερελής, ο Σ. Κοσμίδης, ο Γ. Δρυς, ο Γ. Πασχαλίδης και ο Θ. Κολιοπάνος βρίσκονται σταθερά στο περιθώριο των επιλογών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μεγάλη κυβερνητική εμπειρία



κ. Σημίτη, έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις εκ μέρους τους. Ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Χρ. Βερελής, ο Σ. Κοσμίδης, ο Γ. Δρυς, ο Γ. Πασχαλίδης βρίσκονται σταθερά στο περιθώριο των επιλογών του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, παρά το γεγονός ότι διαθέτουν μεγάλη κυβερνητική εμπειρία και θεωρητικά θα μπορούσαν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά, σε σχέση με τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ, για πολλά ζητήματα κυβερνητικής πολιτικής.

Κορυφαίο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ έλεγε προ ημερών στα «ΝΕΑ» ότι «είναι βέβαιο πως δεν θα εμφανίζαμε αυτή την εικόνα της αμχανίας και της διγλωσσίας στο θέμα του ΟΤΕ, αν ο Γιώργος (Παπανδρέου) είχε καλέσει στο γραφείο του τον Βερελή και τον Χριστοδουλάκη να τον ενημερώσουν. Σε δέκα λεπτά θα γνώριζε πώς ακριβώς έχει το θέμα και θα μπορούσε να αντιδράσει άμεσα και ορθά στο θέμα της συμφωνίας στον ΟΤΕ».

Σε άλλη κατεύθυνση

Ωστόσο, ο κ. Παπανδρέου είναι προς άλλη κατεύθυνση, σε σχέση με τους «κλασικούς»

εκσυγχρονιστές. Και όσους ενσωμάτωσε – τους Γ. Φλωρίδη, Δ. Ρέππα, Ρ. Σπυρόπουλο – το έκανε με μεγάλη περίσκεψη. Όσους δεν μπόρεσε να απομακρύνει – όπως ο Μ. Χρυσόχοιδης – το έκανε με τον χρόνο. Και τώρα και ο πρώην γραμματέας «αθροίζεται» στην προηγούμενη ομάδα των κ. κ. Χριστοδουλάκη, Βερελή και των άλλων «εκσυγχρονιστών του Σημίτη».

Ο κ. Κολιοπάνος, ως ανήκων στην «κλαδική των υφυπουργών» των κυβερνήσεων Σημίτη, θεωρείται ότι σε τακτικά διαστήματα διέρχεται από τον 5ο όροφο της οδού Ακαδημίας 35 και συνομιλεί με τον πρώην πρωθυπουργό. Από το γραφείο του κ. Σημίτη, πάντως, διέρχονται κι άλλα στελέχη και συνομιλούν μαζί του. Και σχεδόν όλοι – και όλες – έχουν να πουν ότι πάντοτε ο κ. Σημίτης τού προτρέπει «να λειτουργούν στο εσωτερικό του κόμματος, στα όργανα και όχι έξω». Είναι λογικό, για έναν πολιτικό που «βασανίστηκε» όσο λίγοι από την εσωστρέφεια την περίοδο που ήταν πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός.

Νέες διευκρινίσεις βουλευτών για τις