



ΑΣΠΡΟ

> Είναι πλέον πασιφανές ότι στόχος της κυβέρνησης Καραμανλή είναι να αποδομήσει στον απόλυτο -αν είναι δυνατόν- βαθμό ό,τι κατάφερε η κυβέρνηση Σημίτη τα τελευταία χρόνια. Τουλάχιστον ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δρουν αντιπολιτευτικά στον βαθμό που μπορούν και καλύπτονται από την ηγεσία. Ο κ. Σημίτης απουσίαζε από αυτή την προσπάθεια. Το γεγονός ότι βγήκε να μιλήσει για τα εθνικά θέματα είναι ένα βήμα. Να δούμε αν θα ακολουθήσουν και άλλα...

> Η εικόνα του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο, έχει δύο πρόσωπα. Στη Βουλή γίνεται εξαιρετική δουλειά, τόσο στην εξεταστική επιτροπή για τους εξοπλισμούς όσο και στις εργασίες της Ολομέλειας και των επιτροπών. Στο κόμμα δεν υπάρχει ενιαία τακτική στα μείζονα θέματα. Τη μία ημέρα επιλέγουν όξυνση και την άλλη συναίνεση. Όλα δείχνουν ότι χρειάζεται καλύτερη στρατηγική. Όσο είναι καιρός...

> Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων προέβη σε σκληρή ανακοίνωση για τις ωμές παρεμβάσεις του υπουργού Δικαιοσύνης σε διάφορες υποθέσεις. Η τοποθέτηση αυτή ήταν ξεκάθαρη και έδωσε απαντήσεις σε όσους επιχειρούν να επηρεάσουν τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, προσδοκώντας εντυπωσιασμούς και πολιτικά οφέλη. Λίγο αργότερα, στο ίδιο κλίμα ακολούθησε και ο Δικηγορικός Σύλλογος.

> Να είσαι υπουργός Αμυνας και να έχεις τόσα στο μυαλό σου, από εξεταστικές και παραβιάσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο, μέχρι εσωτερικές υπονομιεύσεις από παρατρεχάμενους στο υπουργείο και ταυτόχρονα να βρίσκεσαι το κουράγιο να συναντάσαι με τον επίτιμο πρόεδρο της ΝΔ, είναι πράγματι... άθλος.

> Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την έκθεση ζωγραφικής του Κώστα Τσόκλη στον Εικαστικό Κύκλο Χώρο Τέχνης (Χ. Τρικούπη 121) που άνοιξε προχθές και θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου. Ο σπουδαίος Έλληνας ζωγράφος παρουσιάζει ολόκληρη τη δημιουργική του πορεία μέσα από 92 νέα έργα. Να πάτε.

Πολύ Ηχηρική

ΜΑΥΡΟ

> Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση πιάστηκε κοιμώμενη στο θέμα των Σκοπίων, ας μην κάνουμε κουβέντα. Το παραδέχθηκε στις πρώτες δηλώσεις του με διπλωματικό τρόπο και ο υπουργός Εξωτερικών κ. Μολυβιάτης. Το θέμα είναι αν μαθαίνουν από τα παθήματα ώστε να μη μας έρθει δεύτερη σφαλιάρα στα Ελληνοτουρκικά. Ο Δεκέμβριος είναι κοντά.

> Το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που χειρίστηκε τα λεπτά θέματα της Δικαιοσύνης -προαγωγές κλπ.- επί Σημίτη, ήταν αναμφίβολα ο Σωκράτης Κοσμίδης. Πού είναι τώρα, που στον χώρο της Δικαιοσύνης ακούγονται διάφορα, πότε με τις παρεμβάσεις Παπαληγούρα και πότε με υπόγειες συνεννοήσεις πολιτικών και εκδοτικών παραγόντων με δικαστές; Εξαφανισμένος, όπως πάντα...

> Ο κ. Μείμαρκακης βγήκε και είπε ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε φάση συνεννόησης για το θέμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να το λέει, μάλλον κάτι παραπάνω θα ξέρει από τα κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ! Εκτός και αν δικαιωθεί από τις εξελίξεις...

> Ετοιμος να σκώσει τα λάβαρα για το θέμα των Σκοπίων ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Κάτι οι κουβέντες στο παρασκήνιο, κάτι οι εκκρεμότητες σε διάφορα θέματα μεταξύ Εκκλησίας και Κράτους, κάτι τα τηλεφωνήματα υπουργών στον κ. Χριστόδουλο, η «γραμμή» έπιασε τόπο!

> Πώς έχει την εντύπωση ότι θα προταθεί για Πρόεδρος της Δημοκρατίας ο έμπειρος πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Βουλής κ. Κακλαμάνης, μόνο και μόνο επειδή αβαντάρει την κυβέρνηση στη διαπλοκολογία και στη σκανδαλολογία; Ας ρωτήσει να του πουν, τι λένε στο Μαξίμου επί του θέματος...