

Αυριανή.

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

1.50 EURO

avriani@kmg.gr

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 Μαρτίου 2004 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Έτος 24ο ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 7718 ΤΙΜΗ 0.50 EURO

Οι νεκροθάφτες
του ΠΑΣΟΚ



Ο ...κακός



ο ...ανόητος



και ο ...αρπάχτρ

Νέο Σημιτικό σκάνδαλο

1,1 ΤΡΙΑΣ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

έκανε δώρο ο Κοσμίδης στους φαρμακοβιομήχανους

Οι Γερμανοί άρπαξαν πάλι την μερίδα του... λέοντος!!!



Να παρέμβει
ο προϊστάμενος
της εισαγγελίας
κ. Παπαγγελόπουλος
για να μάθουμε
επιτέλους ποιοι
είναι αυτοί που
τάιζαν επίμονα
τα τελευταία
8 χρόνια τους
Γερμανούς...

ΙΕΟ ΣΗΜΙΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ

1,1 τρισ. τον χρόνο έκανε δώρο ο Κοσμίδης στους φαρμακοβιομήχανους



Πρωταγωνιστής ενός ακόμα τεράστιου οικονομικού σκανδάλου αποδεικνύεται ο στενός συνεργάτης και άνθρωπος για τις μεγάλες δουλιές του Κώστα Σημίτη ο περιβόητος Σωκράτης Κοσμίδης που βρίσκεται σήμερα στα έδρανα της Βουλής μετά από απαίτηση του τέως Πρωθυπουργού.

Με μια σειρά...μαγικών χειρισμών ο πάλαι ποτέ νίσχυρος σύμβουλος του Πρωθυπουργού κατάφερε να χαρίσει 1,1 τρισεκατομμύρια τον χρόνο στους φαρμακέμπορους και τους βιομηχάνους, μερίδα του λέοντος και σ' αυτό το βρώμικο κομμάτι πήραν οι φίλοι μας οι Γερμανοί που βρίσκονται πίσω από κάθε μεγάλη δουλειά που έκανε η κυβέρνηση Σημίτη. Πετρέλαια, τράπεζες, αεροπόμιο όλα κατέληξαν ως δια μαγείας σε γερμανικά συμφέροντα γιατί όχι και τα φάρμακα που κοστίζουν πακτωλό τρισεκατομμυρίων σε κάποιους ιατρούς με τα μεταπράτες και βιομηχάνους. Η «ΑΥΓΗ» γνωρίζει πολλά για το μεγάλο κόλπο με τα φάρμακα που έφτασαν να πληρώνονται από τα δημόσια ταμεία 2 τρισεκατομμύρια το χρόνο αντί 200 εκατομμύρια που στοίχιζαν πριν. Πάνω στο χέρι του ο Κοσμίδης που είχε σαν αποτέλεσμα να αποκομίσουν οι αναξιοπαθόντες φαρμακοβιομήχανοι και φαρμακέμποροι ένα επί πλεονεκτήματος της τάξεως των ενός τρισεκατομμυρίου τον χρόνο το οποίο αυξάνεται συνεχώς και όπως ο δείχνουν φέτος θα ξεπεράσει τα 14 τρισ. Για το μεγάλο αυτό σκάνδαλο αποκαλυπτικό είναι το ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην αποκαλυπτική εφημερίδα το «ΠΟΝΤΙΚΙ» και το οποίο πρέπει να διαβάσει με προσοχή ο προϊστάμενος της εισαγγελίας κύριος Παπαγγελόπουλος ο οποίος καλείται να εντοπίσει τους εμπλεκόμενους στο μεγάλο σκάνδαλο. Αλλωστε σχεδόν το σύνολο των σκανδάλων που καλείται να ερευνήσει η Δικαιοσύνη έχουν τον ίδιο πρωταγωνιστή τον πε-



Συγκλονιστικές αποκλύψεις στο «Ποντίκι» για τους...ποντικούς του Μαξίμου

ριβότο Κοσμίδη για τον οποίο ο Σημίτης απαίτησε και πέτυχε την είσοδο του στην Βουλή για να του εξασφαλίσει ασυλία.

Χορός τρισεκατομμυρίων

Τρελό χορό τρισεκατομμυρίων είχαν στήσει τα τελευταία χρόνια, με τις ευλογίες του στενού περιβάλλοντος του τέως πρωθυπουργού Κώστα Σημίτη, οι μεγάλοι φαρμακοβιομήχανοι, έμποροι και μεταπράτες, που κυριολεκτικά θησαύρισαν εις βάρος του δημοσίου και των ασφαλιστικών ταμείων, κερδίζοντας 1,1 τρισεκατομμύρια δραχμές τον χρόνο εξαιτίας των χαριστικών παρεμβάσεων που έγιναν μετά το 1998 από τον Σωκράτη Κοσμίδη.

Ο στενός συνεργάτης του τέως πρωθυπουργού αποκαλύπτεται αναμεμιγμένος σε ένα ακόμη σκάνδαλο που αφορά σε αποκάλυπτη διασπίθιση του δημοσίου χρήματος. Μετά τις καταστροφικές παρεμβάσεις του κ. Κοσμίδη η συνολική δαπάνη για τα φάρμακα πολλαπλασιάστηκε τα τελευταία χρόνια, φθάνοντας στο σημείο μόνο κατά το 2003 να έχουν δαπανηθεί περίπου ενάμιση τρισε-

κατομμύρια δραχμές για φάρμακα, ενώ το ποσό αυτό, που μέσω νοσοκομείων και ασφαλιστικών ταμείων βαραίνει τον προϋπολογισμό, πρόκειται να ανέλθει το 2004 σε 1,8 τρισεκατομμύρια δραχμές.

Ενδεικτικό των καταστροφικών επιπτώσεων που υπήρξαν λόγω των παρεμβάσεων του Κοσμίδη είναι το γεγονός ότι το 1998 οι συνολικές δαπάνες κινούνταν στο ένα τρίτο των σημερινών. Μέσα σε έξι χρόνια δηλαδή η πολιτική Σημίτη-Κοσμίδη οδήγησε σε τριπλασιασμό των δαπανών προς όφελος όχι φυσικά της ελληνικής κοινωνίας και των Ελλήνων πολιτών, αλλά των διάφορων μεγαλοκαρχαριών που δραστηριοποιούνται στον ιδιαίτερα προσοδοφόρο για τους ίδιους χώρο του φαρμάκου. Τα έξοδα του κράτους, η επιβάρυνση δηλαδή του κρατικού προϋπολογισμού πολλαπλασιάστηκε χωρίς ο πολίτης να καρπωθεί τίποτα. Και απόδειξη αυτού είναι το...μαύρισμα που υπέστη το ΠΑΣΟΚ στις πρόσφατες εκλογές, πληρώνοντας την αγανάκτηση του κόσμου για το γεγονός ότι δεν έγινε τίποτα για τη βελτίωση των υπηρεσιών Υγείας. Και δεν έγινε διότι, όπως αποδεικνύεται και από τη συγκεκριμένη σκανδαλώδη πολιτική Σημίτη-Κοσμίδη, τα χρήματα πήγαιναν στις τσέπες εμπόρων, μεταπρατών και φυσικά βιομηχάνων.

Οι αποκλύψεις για την καταστροφική πολιτική των δύο πρωτοπαλίκων του δήθεν εκσυγχρονισμού έγιναν από την εφημερίδα «Ποντίκι» και αναφέρονται με λεπτομέρειες στο σύνολο των παρεμβάσεων που έγιναν από τον Κοσμίδη. Παρεμβάσεων που θα πρέπει να διερευνηθούν από την Δικαιοσύνη, διότι τα ποσά είναι κολοσσιαία και πήγαν σε λίγες τσέπες, ενώ θα μπορούσαν να έχουν αξιοποιηθεί για το κοινό όφελος.

Όπως επισημαίνει η εφημερίδα από το 1995 έως το 1997 είχε γίνει μία «μικρή προσπάθεια για να βρεθεί ένας τρόπος κοστολόγησης των φαρμάκων που δεν θα ζημίωνε το Δημόσιο, όμως στάμπατισσε με τη παρέμβαση του Σ. Κοσμίδη, ο οποίος κατάφερε να εκτινάξει το κόστος της φαρμακοδαπάνης πάνω από το ένα τρισεκατομμύριο δραχμές μετά το 2000.»

Όπως ανέφερε:

«...Έως το 1997 η δαπάνη για τα φάρμακα, και ήταν ανοδική, συγκρατήθηκε κάπου στα 60 δισεκατομμύρια. Μόλις καταργήθηκαν οι επιπλέον φόροι στα φάρμακα (σ.σ. παρέμβαση Κοσμίδη) παρουσιάστηκε μείωση 40 περίπου δισεκατομμυρίων από το '97 στο '98, κάτι που έκανε το Σημίτη να πανηγυρίσει. Αν βεβαίως κοιτάσουμε τα ποσά χωρίς τον υπολογισμό των φόρων, τότε έχουμε ότι ούτε και τότε ('97-'98) υπάρχει μείωση δαπάνης. Η μείωση ήταν φαινομενική επειδή διεισπράχθηκαν φόροι, το δημόσιο όμως πλήρωσε και πάλι παραπάνω.

«Από το '99 και μετά όμως αρχίζει η τρέλα του κόμματος της φαρμακοδαπάνης και από τα 723 δισεκατομμύρια δραχμές φτάσαμε στο 1,5 τρισεκατομμύριο και θα πάμε στο 1,8 τρισ. δραχμές. Και δεν υπάρχει παρέμβαση και ρύθμιση θα ξεπεράσουμε τα δύο τρις δραχμές.

«Γιατί αυτή η ανεξέλεγκτη αύξηση στη φαρμακοδαπάνη; Γιατί απλά αυξήθηκε η φαινομενική κατανάλωση (τα κουτιά που πουλιούνται) και φυσικά το κέρδος για τους φαρμακέμπορους, αφού δεν αποδίδουν φόρους.

«Οι εταιρείες, αλλάζοντας ονομασίες και συσκευασίες, εμφανίζουν παλαιά φάρμακα σαν καινούργια, ζητώντας τιμές για το νέο προϊόν, η στατιστογραφία έγινε ευκολότερη (λόγω της φαινομενικής μείωσης τιμών) και βεβαίως παραμένει χωρίς έλεγχο και το αποτέλεσμα είναι το κράτος χωρίς να γνωρίζει πραγματικά τις ανάγκες σε διασολογία φαρμακευτικής ουσίας ανά ημέρα, να πληρώνει για κουτιά, δηλαδή για εμπόρευμα, υπερβολικά ποσά». Προκειμένου εξάλλου να μην υπάρχουν στοιχεία για τη διασπίθιση του δημοσίου χρήματος φιμώθηκε το 2000, με παρέμβαση του Κοσμίδη, και η «Φαρμέτρικα», θυγατρική της ΕΟΦ. Άλλη μία σκανδαλώδη υπόθεση προστίθεται στις πολλές άλλες που αφορούν την καταστροφική περίοδο διακυβέρνησης από τον Σημίτη και τον στενό πυρήνα των συμβούλων του που με τις αμαρτίες και την αλαζονεία τους, πήραν το ΠΑΣΟΚ στον λαιμό τους.