



ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

Αβέρωφ 2 Αθήνα 104 33 - Τηλ.: 5238305

## ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Εκδοτικός Οίκος Α. Σταμούλη σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου  
του Θόδωρου Κατσανέβα

*«Οικονομική της Εργασίας και Εργασιακές Σχέσεις»*

που θα γίνει την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 1997 στις 19:30 στο Συνεδριακό Κέντρο  
του Πολεμικού Μουσείου, Βασ. Σοφίας και Ριζάρη 2.

Στην παρουσίαση θα συμμετέχουν με σύντομες παρεμβάσεις τους οι κ.κ. Σταύρος Δήμας,  
βουλευτής, Σωκράτης Κοσμίδης, γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου  
και οι καθηγητές Αλέξης Μητρόπουλος και Χρήστος Τzekίνης,  
ειδικοί στις Εργασιακές Σχέσεις.

Για τη διευθέτηση των θέσεων θα ήταν χρήσιμο αν επικοινωνούσατε εγκαίρως με την κα Εβίτα  
Παπαδοπούλου στα τηλέφωνα 88 33 455, 88 20 200.

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 1997

“Παρουσίαση βιβλίου Θ. Κατσανέβα”

Δυσκολεύομαι να παρουσιάσω ένα συγγραφέα που με την παράλληλη ιδιότητα του πολιτικού τιμήθηκε πρόσφατα με πολλές δεκάδες χιλιάδες σταυρούς και διαθέτει το τεκμήριο τουλάχιστον ότι είναι ιδιαίτερα γνωστός, ως επιτυχημένος.

Ο Θεόδωρος Κατσανέβας, εδώ και πολλά χρόνια, πέτυχε να συνδυάζει με υποδειγματικό τρόπο την υψηλή επιστημονική κατάρτιση με τη συνεπή και αγωνιστική πολιτική δράση, τη θεωρία και την πράξη.

Το βιβλίο που παρουσιάζεται σήμερα είναι προϊόν μακράς θεωρητικής ενασχόλησης και πολιτικής πρακτικής. Ο επιστήμονας Κατσανέβας συνδυάζει μερικότερα την ικανότητα μετάδοσης των γνώσεων στους φοιτητές του με τη διαρκή έρευνα, αναζήτηση και εμπάθυνση στους λαβυρίνθους της οικονομικής επιστήμης και ειδικότερα, της οικονομικής των εργασιακών σχέσεων, την εισαγωγή της ορολογίας των οποίων νομιμοποιείται ο συγγραφέας να διεκδικεί.

Οι εργασιακές σχέσεις πρωταγωνιστούν ως θέμα στην καυτή επικαιρότητα, ακουμπώντας στο οικονομικό και στο κοινωνικό πεδίο.

Η ανεργία στις ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες δηλητηριάζει τον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας, περιθωριοποιεί ολόκληρα κοινωνικά στρώματα.

Στην ταξική διάκριση κεφαλαίου και εργασίας έχει προστεθεί η διάκριση ανάμεσα στους εργαζόμενους και στους ανέργους.

Οι εργαζόμενοι μάχονται για τη διατήρηση της θέσης εργασίας.

Οι άνεργοι δεν συνδικαλίζονται, δεν συσπειρώνονται. Ο καθένας μόνος του προσπαθεί να βρει λύση για τη δική του επιβίωση. Το διαιωνιζόμενο διαρθρωτικό πρόβλημα της ανεργίας σε συνδυασμό με την επιθετική εισβολή της νέας τεχνολογίας επηρεάζει και αμφισβητεί τις παραδεδομένες δομές των εργασιακών σχέσεων.

Η συζήτηση για τη μείωση του χρόνου εργασίας, για τη μερική απασχόληση, για την αλλαγή της ίδιας της φιλοσοφίας της εργασιακής σχέσης κορυφώνεται, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν ταχύτερα από τις ανθρώπινες προβλέψεις.

Ο συγγραφέας στο πόνημά του αναφέρεται διεξοδικά στα θέματα αυτά με αναλυτική καθαρότητα, με πρωτότυπες ιδέες, με παροχή εντυπωσιακών και χρήσιμων στοιχείων, με προτάσεις, καταδεικνύοντας παράλληλα τη σχέση ανάμεσα στις εργασιακές σχέσεις και το εργασιακό περιβάλλον αφενός και στην παραγωγικότητα και ανάπτυξη αφετέρου. Στο βιβλίο τονίζεται η ανάγκη τριμερούς συνεργασίας μεταξύ Πολιτείας, εργοδοσίας και εργαζομένων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα. Παράλληλα, υπογραμμίζεται η ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος προς τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αναδεικνύει μία άλλη διάσταση στο πρόβλημα και αυτό δεν διαφεύγει της προσοχής του συγγραφέα.

Η οικονομική και το πλέγμα των εργασιακών σχέσεων, η απασχόληση, η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, η κοινωνική ασφάλεια, όλα αυτά θα είναι στο επίκεντρο της επικαιρότητας, αλλά και στο μάτι του κυκλώνα επί μακρόν. Λύσεις τύπου μαζικής ράβδου δεν υπάρχουν.

Η αγορά εργασίας χρειάζεται και αυτή εκσυγχρονισμό, σαν μία διαρκή διαδικασία προσαρμογής στις εξελίξεις, διαχρονικά και διατοπικά.

Η πολιτεία με τα συντεταγμένα της όργανα, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι, ολόκληρη η κοινωνία, με φρόνηση, με σύνεση, με καλοπιστία, πρέπει να αναζητήσουν λύσεις τεχνοκρατικά βιώσιμες και κοινωνικά δίκαιες. Η πολυτέλεια της αντιπαλότητας για την αντιπαλότητα ραγίζει τον κοινωνικό ιστό. Στο τραπέζι οι παραπάνω φορείς πρέπει να κάθονται δίπλα και όχι απέναντι, να συζητούν σαν κοινωνικοί εταίροι και όχι σαν ταξικοί αντίπαλοι. Για τη σκέψη των υποκειμένων του διεξαγόμενου κοινωνικού διαλόγου για τα θέματα αυτά το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού αποτελεί πολυτιμότερο εργαλείο.

Στη θεματολογία αυτή, η συμβολή του συγγραφέα Κατσανέβα είναι ιδιαίτερα σημαντική και η προσπάθειά του αξιέπαινη από κάθε πλευρά. Το συγκεκριμένο έργο που παρουσιάζεται σήμερα αξίζει να διαβασθεί λέξη προς λέξη από την πανεπιστημιακή κοινότητα, αλλά και κάθε σκεπτόμενο πολίτη, που ενδιαφέρεται για την πορεία του ανθρώπου στο μέλλον.

Θερμά συγχαρητήρια στο σύντροφο και φίλο Θεόδωρο και ευχές να συνεχίσει με τον ίδιο ζήλο και επιτυχία τη θεραπεία της επιστήμης και της πολιτικής.