

ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ	
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ	
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ	355/14
Ημερομηνία Κατάθεσης	11-2-02
Ωρα Κατάθεσης	09.05

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ
(άρθρα 129 επ. του Κανονισμού της Βουλής)
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

I. Συνιστά πλέον κοινή διαπίστωση - την οποία συνάγει καθημερινά ο πολίτης, καταγγέλει εδώ και χρόνια η Νέα Δημοκρατία αλλά και ομολογούν εμμέσως μεν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός αμέσως δε και ευθέως ακόμη και κορυφαία στελέχη του κυβερνώντος Κόμματος και της Κυβέρνησης - ότι:

A. Η κρατική και , ειδικότερα , η διοικητική μηχανή εμφανίζουν εικόνα διάλυσης , με καθημερινά πια βαρύτατα κρούσματα ωμών παραβάσεων της αρχής της νομιμότητας.

B. Η διαφθορά και η αδιαφάνεια διαβρώνουν, με ραγδαίους ρυθμούς, τα θεμέλια της δημόσιας διοίκησης.

II Το αποκρουστικό πρόσωπο του ανεξέλεγκτου και παράνομου τζόγου, που ήλθε και πάλι στην επικαιρότητα με μεγαλύτερη ένταση, θα αρκούσε για να επιβεβαιώσει την ανωτέρω διαπίστωση. Σ' αυτό όμως προστέθηκε, δυστυχώς, μια ακόμη στυγνή δολοφονία στις φυλακές Κορυδαλλού. Το κρούσμα αυτό του νόμου της ζούγκλας στο εσωτερικό της κρατικής μηχανής αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, διότι αφορά την καρδιά του συστήματος απονομής της Δικαιοσύνης και εκτέλεσης των ποινικών κυρώσεων. Είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι φυλακές, από χώρος σωφρονισμού, έχουν μετατραπεί σε άντρο του οργανωμένου εγκλήματος και πραγματικό θερμοκήπιο εγκληματιών.

III Υπό τα δεδομένα αυτά, και στο πλαίσιο των κατά τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ.2 του Συντάγματος αρμοδιοτήτων του, κατά τις οποίες, μεταξύ άλλων, κατευθύνει τις ενέργειες των δημόσιων, γενικά, υπηρεσιών για την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής μέσα στο πλαίσιο των νόμων

ΕΡΩΤΑΤΑΙ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

1. Έχει αντιληφθεί πλήρως την δραματική έκταση και τις καταλυτικές συνέπειες της διάλυσης της κρατικής μηχανής καθώς και τις αιτίες, στις οποίες αυτή οφείλεται;

2. Ποιά μέτρα έλαβε ή προτίθεται να λάβει και πότε για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, που πλήττει καιρίως το κράτος δικαίου και υποβαθμίζει την ποιότητα της Δημοκρατίας μας;

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2002

Ο ερωτών Βουλευτής



Προκόπης Β. Παυλόπουλος

Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και ~~κύριοι~~ συνάδελφοι, τι καταγγέλλει ο κ. Παυλόπουλος; Το ίδιο που λέει η Νέα Δημοκρατία εδώ και πολύ καιρό: «Το κράτος βρίσκεται υπό διάλυση, όλα έχουν αφεθεί στην τύχη τους από την Κυβέρνηση».

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός, για να χρησιμοποιήσω και εγώ την ίδια έκφραση, είναι ο κρατικός μηχανισμός εκείνος ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην πραγματοποίηση των κριτηρίων του Μάαστριχτ, έτσίτην είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ και έτσι στην αναβάθμιση του κύρους της και στην παρουσία της Ελλάδας στην Ευρώπη.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός, ο διαλυμένος υποτίθεται, είναι εκείνος ο οποίος εκσυγχρόνισε την οικονομία και πέτυχε στην Ελλάδα να πραγματοποιηθούν αποκρατικοποιήσεις σε ρυθμούς ταχύτερους από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτός ο «διαλυμένος» κρατικός προϋπολογισμός, κατά τη Νέα Δημοκρατία, είναι εκείνος ο οποίος αξιοποίησε το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο σύνολό του, πράγμα που αμφέβαλε η Νέα Δημοκρατία, έκανε τις διαπραγματεύσεις για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και εξασφάλισε για την Ελλάδα και πραγματοποιεί τώρα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας και αναδιοργάνωση, σύμφωνα με τους κανονισμούς, και την άλλη διοικητική λειτουργία, για την εφαρμογή αυτήν.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός κέρδισε τους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και τώρα προχωρεί στην πραγματοποίησή τους με ρυθμούς που είναι αντίστοιχοι εκείνων της Ολυμπιάδος του Σίδνεϋ.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες διοικητικές μεταρρυθμίσεις του περασμένου αιώνα στην Ελλάδα, το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ».

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός είναι εκείνος ο οποίος εξασφάλισε πολύ περισσότερους πόρους για το κράτος πρόνοιας και εφήρμοσε πολιτικές, οι οποίες δεν είχαν εφαρμοσθεί άλλοτε στην Ελλάδα και πολιτικές τις οποίες δεν έχει εφαρμόσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία στη διάρκεια της διακυβέρνησής της, που ούτε έχει προτείνει ποτέ. Αρχίζω από τα προγράμματα για την απασχόληση, για την ενίσχυση της εκπαίδευσης των εργαζομένων μέχρι τα προγράμματα για τη βοήθεια στο σπίτι.

Και τέλος, θέλω να πω ότι αυτός ο κρατικός μηχανισμός έχει ένα πρωτοφανές πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Γύρω στα τριάντα τέσσερις χιλιάδες έργα πραγματοποιούνται στην Ελλάδα από το κράτος.

Αυτός ο κρατικός μηχανισμός είναι ένας διαλυμένος μηχανισμός!

(MB)

Γιατί λέγεται αυτό; Γιατί προφανώς η Νέα Δημοκρατία κρίνει εξ ιδίων, αυτή είναι η άποψή της για τον κρατικό μηχανισμό, ο οποίος επί διακυβερνήσεώς της είχε αναθέσει στον κ. Γρυλλάκη να εκπροσωπεί την Ελλάδα στις διαβαλκανικές σχέσεις και τα στελέχη της ασκούσαν την παρακολούθηση των τηλεφώνων των ανύποπτων πολιτών.

Εγώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα σταθώ μόνον εδώ γιατί εκεί θα στεκόταν μόνο η Νέα Δημοκρατία. Εγώ θα πω και το εξής: Βεβαίως υπάρχουν προβλήματα, βεβαίως υπάρχουν καθυστερήσεις, βεβαίως πρέπει να γίνουν ακόμα πάρα πολλά, αλλά εμείς παλεύουμε με αυτά τα προβλήματα. Παλεύουμε με τα προβλήματα αυτά, γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει οι δημόσιες υπηρεσίες να εξυπηρετούν τον Έλληνα πολίτη, ο κρατικός μηχανισμός να έχει η διαφάνεια και η διοίκηση να είναι ο μοχλός για την ανάπτυξη της χώρας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κ. Παυλόπουλος έχει το λόγο.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.

Κύριε Πρωθυπουργέ, υποθέτω ότι την απάντηση που μου δίνετε προηγουμένως θα πρέπει να την απευθύνετε και σε κορυφαία στελέχη του κόμματός σας και της Κυβέρνησής σας, όπως τον κ. Πάγκαλο, γιατί αυτά που σας είπα τα λένε και εκείνοι. Να τους τα πείτε λοιπόν, όπως να τα πείτε και σ' όλους

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εκπλήσσομαι με τον κύριο Παυλόπουλο που μιλά για μειωμένες προσδοκίες. Από το 1996 που είμαι Πρωθυπουργός μέχρι το 2000 άκουγα συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι δεν πρόκειται να μπούμε στην ΟΝΕ, ότι ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα αυτά αποκλείουν την είσοδο της Ελλάδας στην ΟΝΕ, ότι δεν μπορεί αυτή η Κυβέρνηση να το επιδιώξει και δεν θα το πετύχει. Και όμως το πετύχαμε. Εσείς είχατε τις μειωμένες προσδοκίες.

Άκουγα συνεχώς τη Νέα Δημοκρατία να λέει ότι στα ελληνοτουρκικά τα πράγματα είναι όλο χειρότερα και η Τουρκία μάς απειλεί, ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε κίνδυνο και όμως εμείς επιτύχαμε το Ελσίνκι και όμως επιτύχαμε τη συμφωνία, η οποία καθορίζει το πρόγραμμα με το οποίο η Τουρκία εντάσσεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οφείλει να πραγματοποιήσει κινήσεις για την ειρήνη στην περιοχή. Εσείς έχετε μια συνεχή περιγραφή μειωμένων προσδοκιών για την χώρα, η χώρα όμως δεν ανταποκρίνεται σ' αυτό το οποίο φαντάζεσθε εσείς, η χώρα έχει προχωρήσει μπροστά και γι' αυτό αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι έχει μέλλον και προοπτική.

Ας έλθω τώρα σε αυτά που προείπατε. Χθες συνεδριάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο γύρω από τα θέματα της ραδιοτηλεόρασης και το άναρχο τηλεοπτικό τοπίο. Και δεν έχω παρά να σας παρακαλέσω και να παρακαλέσω τον όποιο συνάδελφο και τον όποιο Έλληνα πολίτη να δει πού οφείλεται αυτό το άναρχο τοπίο. Οφείλεται στις δικές σας πρωτοβουλίες το 1989, όπου παραχωρήσατε μια άδεια στην πρώτη τηλεόραση με βάση την ειδική νομοθεσία, η οποία υπήρχε για τους ερασιτεχνικούς ασυρμάτους. Αυτή ήταν η συμβολή σας στη ρύθμιση του τηλεοπτικού τοπίου.

Έκτοτε -και μέχρι το 1993- συνεχίζετε αυτή την τακτική, να παραχωρείτε δηλαδή άδειες, να τους αφήνετε όλους ελεύθερους και έτσι δημιουργήθηκε αναρχία. Εμείς το 1995 κάναμε την πρώτη ρύθμιση, το 1996 κάναμε τη δεύτερη ρύθμιση και το 1998 την τρίτη ρύθμιση. Έτσι θέσαμε ένα πλαίσιο. Αυτή, λοιπόν, η αναρχία, την οποία επικαλείσθε -όπως και πολλές άλλες- οφείλεται και στις δικές σας πρακτικές, ή, στις δικές σας πρακτικές.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να τονίσω ότι εμείς βλέπουμε τα αρνητικά, βλέπουμε τα περιστατικά, αλλά δεν είμαστε της άποψης ότι μπορούμε να γενικεύουμε. Δεν είμαστε της άποψης ότι δικαιολογείται η υπερβολή.

Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει κάθε θετική εξέλιξη, σε κάθε τομέα. Επιμένει στον αρνητισμό, επιμένει στην οξύτητα, επιμένει στο να μην προτείνει πολιτική, αλλά να στέκεται μόνο στα σημεία.

Η Ελλάδα, όμως, θέλει στόχους, η Ελλάδα θέλει προοπτικές, η Ελλάδα θέλει να ξέρει ότι μπορεί να βαδίσει μπροστά. Κι εμείς θέσαμε αυτούς τους στόχους, εμείς θέσαμε αυτές τις προοπτικές. Και αυτός ο κρατικός μηχανισμός δούλεψε και θα δουλεύει σε αυτή την κατεύθυνση.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κοινοβουλευτικός χρόνος ισχύει και για τον Πρωθυπουργό!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης): Ακολουθεί η πρώτη, σύμφωνα με τον πίνακα των ερωτήσεων, υπ' αριθμόν 371/12-2-2002 επίκαιρη ερώτηση του Βουλευτή του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος κ. Μόσχου Γικόνογλου προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για την κατασκευή του έργου υδροδότησης της Θεσσαλονίκης, από τον ποταμό Αλιάκμονα κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Γικόνογλου έχει ως εξής:

«Η Θεσσαλονίκη για να λύσει το πρόβλημα της ύδρευσής της, ένας και μοναδικός τρόπος υπάρχει, να υδροδοτηθεί από τον ποταμό Αλιάκμονα.

Για το λόγο αυτό, αποφάσισε η Κυβέρνηση να κατασκευάσει μέσω της Δ.Ε.Η. το έργο: Ιλαρίωνος και αναρρυθμιστική Αγία Βαρβάρα.