

ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ Α. ΕΒΕΡΤ

**ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ**

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ**

**του Βουλευτή Μιλτιάδη Έβερετ**

**προς τον**

**Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σημίτη**

Αλεξάνδρου  
67-11-2002  
Έβερετ κ.κ.  
Κωνσταντίνου

Έκπληκτος ο ελληνικός λαός παρακολούθησε από τα ΜΜΕ τον κ. Σημίτη να ομιλεί σε δημόσια ανοικτή συγκέντρωση στην Πέλλα, προφανώς έχοντας χάσει την ψυχραιμία του, να δηλώνει ότι υπάρχουν δυνάμεις, οι οποίες έχουν επιλέξει μια στρατηγική που θυμίζει πολιτικές εκτροπής.

Σε άλλο σημείο χαρακτήρισε "θολό" το σημερινό τοπίο και αναφέρθηκε σε παλιές εποχές που οδήγησαν σε δικτατορία τη χώρα μας.

Είναι φανερό ότι μαζί με την έκπληξη διαμορφώθηκε και κλίμα ανησυχίας από τα όσα υπεστήριξε ο Πρωθυπουργός.

Οι λόγοι του Πρωθυπουργού δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας, αβεβαιότητας και φοβίας, που επηρεάζουν την οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Αποπροσανατολίζουν τον ελληνικό λαό από τα μεγάλα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα και μάλιστα σε περίοδο που κατ'εξοχήν θα έπρεπε να χαρακτηρίζεται από εθνική και κοινωνική ενότητα του λαού.

Οι καταγγελίες αυτές δεν επιτρέπεται να εκστομίζονται από κανέναν, ακόμα και από τον πλέον ανεύθυνο πολίτη, χωρίς να στηρίζονται σε συγκεκριμένα στοιχεία. Οι δηλώσεις του κ. Σημίτη δημιούργησαν, όπως ήταν φυσικό, κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας. Έχει υποχρέωση ο Πρωθυπουργός να εμφανιστεί στη Βουλή και να δηλώσει ξεκάθαρα ποιές είναι οι συγκεκριμένες δυνάμεις που συμβάλλουν στην "εκτροπή", ποιά είναι τα συγκεκριμένα πρόσωπα και με ποιές συγκεκριμένες ενέργειες επιδιώκουν και επιχειρούν την ανατροπή του Δημοκρατικού μας Πολιτεύματος.

Οι δηλώσεις αυτές του κ. Σημίτη υποχρέωσαν τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων κ. Απόστολο Κακλαμάνη να δηλώσει ότι: "Ποιά πολιτική εκτροπή"; Το πολιτικό μας σύστημα στηρίζεται απ' όλες τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας. Χαιρόμαστε μια δημοκρατία που πρέπει να την κρατήσουμε σε υψηλό επίπεδο. Αυτή είναι η επιθυμία όλων των πολιτικών δυνάμεων της χώρας."

Κατόπιν τούτων, ερωτάται και ζητείται από τον Πρωθυπουργό κ. Κωνσταντίνο Σημίτη να κατονομάσει όσους επεξεργάζονται την ανατροπή του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος και με ποιά μέσα.

<b>ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ</b> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 423/17
Ημερομηνία Κατάθεσης 25-2-02
Ωρ. 11:35

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2002

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

  
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ**  
για τον κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ

Στις 31/10, 11/11 και 18/11/1996, επειδή εκχωρήσατε πολιτικό αξίωμα σε διευθυντικό στέλεχος εκδοτικού συγκροτήματος κι επιχειρηματικού ομίλου, σας τόνιζα ότι η πράξη σας είχε αρνητικό συμβολισμό υπέρ της διαπλοκής, που είναι το σαράκι θεσμών, οικονομίας και κοινωνίας.

Περιφρονήσατε, τότε, την ερώτησή μου, κι αυτό το εξέλαβαν ως ενθάρρυνση, ορισμένοι ομοτράπεζοι της διαπλοκής και της εξουσίας, για να εξαπολύσουν κατά του ΣΥΝ και εναντίον μου χολή, χλεύη και διαβολή.

Είναι αδιανόητο να μιλούμε για κίνδυνο εκτροπής ή κατάρρευσης επειδή η δικαιοσύνη ερευνά συγκεκριμένες υποθέσεις ή τα διάφορα συμφέροντα βρίσκουν στρωμένο δρόμο κι ανοιχτό χώρο, να χορεύουν. Η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, βεβαίως, απερίσπαστη και σωστά. Αλλά να κάνει και η κυβέρνηση σωστά τη δουλειά της, χωρίς λαϊκισμούς, με τόλμη κι αποφασιστικότητα.

Η δαιμονολογία και η κινδυνολογία δεν παράγουν δημοκρατική ποιότητα και υγιές κοινωνικό κλίμα.

Είναι υπαρκτό το θολό τοπίο, δεν είναι φκιαχτό. Είναι δεδομένη η διαφθορά, δεν είναι σκηνοθετημένη. Είναι πραγματική η αναξιοπιστία της πολιτικής, δεν είναι εικονική και περιστασιακή. Οι αιτίες δεν υπάρχουν σε σκοτεινούς κύκλους ούτε σε υπόγειους μηχανισμούς. Οι αιτίες υπάρχουν στο εσωτερικό του πολιτικού συστήματος και στον τρόπο λειτουργίας των κρατικών και κυβερνητικών δομών.

Επιμένουμε ότι η διαφάνεια κι ο έλεγχος στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, αποτελεί θεσμική προτεραιότητα κάθε προοδευτικής πολιτικής. Η αξιοποίηση και προστασία των συλλογικών αγαθών και του δημόσιου συμφέροντος, αποτελεί πρωταρχική δημοκρατική αξίωση, έναντι των ανταποδοτικών συναλλαγών με την κρατικοδίαιτη, αχόρταγη και φαραωνική διαπλοκή.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός :

- Θα συγκροτηθεί Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, ως ανεξάρτητη αρχή, ώστε να πάψουν οι εκάστοτε ευνοούμενοι ή επιτήδευοι να φτιάχνουν δεσπόζουσα θέση και ολιγοπώλια σε κρίσιμους τομείς του κράτους και της οικονομίας ;
- Θα θεσπιστεί ανώτατο όριο ανάληψης δημοσίων προμηθειών από εταιρείες, ομίλους ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, ώστε να μην προάγονται ορισμένοι σε εθνικούς προμηθευτές και να μετατρέπονται σε βασικό αντικίνητρο της υγιούς επιχειρηματικότητας ;
- Θα ενεργοποιήσει η κυβέρνηση και θα αναβαθμίσει την Επιτροπή του αρθρ. 7 του Ν. 2331/1995, για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ώστε να ζητηθεί κατά την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία η κίνηση σχετικών λογαριασμών και μέσω υπεράκτιων εταιρειών και ηλεκτρονικού διαδικτύου ;
- Θα προχωρήσει η κυβέρνηση στη συγκρότηση διακοινοβουλευτικής - διακομματικής επιτροπής παρακολούθησης και εποπτείας της διαχείρισης του Γ ' Κ.Π.Σ., με την συμμετοχή και εμπειρογνομώνων, ώστε να μην επικαλείται πόλεμο συμφερόντων για τη λεηλασία του ;

Ο Ερωτών

Νίκος Α. Κωνσταντινόπουλος

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και

~~\_\_\_\_\_~~  
κύριοι συνάδελφοι, στις 31 Ιανουαρίου εκδηλώθηκε η γνωστή αήθης επίθεση κατά του Προέδρου της Δημοκρατίας. Διαβάζω σχόλια.

«Η ΧΩΡΑ». «Ο κεραυνός, τα πλοκάμια του παράνομου τζόγου αγγίζουν και το Προεδρικό Μέγαρο. Σάλος με την εμπλοκή του Προέδρου στα «φρουτάκια».

Όλο το παρασκήνιο.»

Ο «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ»: «Με παραίτηση απείλησε ο Πρόεδρος. Κρίση τη νύχτα στην Προεδρία με αφορμή ρεπορτάζ εις βάρος του κυρίου Στεφανόπουλου».

Δήλωση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Γιακουμάτου: «Εμένα με λένε Γιακουμάτο και όχι Στεφανόπουλο».

Δήλωση του Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας κυρίου Κιλτίδη: «Η Κυβέρνηση πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο και αυτό ισχύει ακόμη σε ό,τι αφορά τον κ. Στεφανόπουλο».

Ακολούθησε το δεύτερο κύμα: «Τα φρουτάκια». Διαβάζω σχόλια:

Δήλωση του κυρίου Ρουσόπουλου: «Ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί του ομολογούν ότι η χώρα με δική τους ευθύνη βουλιάζει στη διαφθορά, ομολογούν ότι οι παράνομοι δρουν ανεξέλεγκτα».

Εφημερίδα «ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ»: «Κράτος "φρουτοσαλάτα". Χιονοστιβάδα οι αποκαλύψεις για τα κυκλώματα της παρανομίας».



Εφημερίδα «Η ΧΩΡΑ»: «Όμηρος ο Σημίτης των εργολάβων και των βαρύνων του παράνομου τζόγου. Το Μαξίμου δίνει γη και ύδωρ στις φαμίλιες που καταβροχθίζουν την οικονομία της Ελλάδος».

(ΧΑ)



Ακολούθησε μετά το τρίτο κύμα. Οι λέξεις κλειδιά έξω και μέσα από την Αίθουσα αυτή ήταν «διαφθορά», «σήψη», «διαπλοκή», «σύστημα που έχει διαλύσει τους θεσμούς και τις διαδικασίες στη χώρα», «η χώρα ακυβέρνητη», «το κράτος δεν λειτουργεί», «η πολιτική και οικονομική κρίση», «η οικονομία παραπαίει». Ποια ήταν η επιδίωξη; Η απαξίωση της πολιτικής, των πολιτικών, του πολιτικού συστήματος, η αναζήτηση λύσης, γιατί τίποτε δεν πάει πια, οι πρόωρες εκλογές.

Ποιος συντηρεί αυτό το κλίμα; Διαβάζω: «Το παρακράτος της διαφθοράς και της ασυδοσίας ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Το σαθρό καθεστώς καταρρέει. Για ποια διαφάνεια μιλά την ώρα που πνίγεται ο κόσμος στις αναθυμιάσεις της διαφθοράς; Αυτοί δεν είναι οι προστάτες του καθεστώτος, της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας; Τον κ. Σημίτη στήριξαν και στηρίζουν τα συμφέροντα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και έρχεται τώρα και παριστάνει το Ζορό της κάθαρσης. Ποιος; Ο υπηρέτης των οργανωμένων συμφερόντων, ο εκλεκτός της διαπλοκής. Όλοι γνωρίζουν ποιον στήριζε και ποιον στηρίζει η διαπλοκή. Ο κ. Σημίτης άρχισε να απεργάζεται σενάρια πολιτικής εκτροπής. Είναι ένας επικίνδυνος Πρωθυπουργός.» Ποιος είναι αυτός, κύριε Έβερτ; Τον ξέρετε εσείς καλύτερα από εμένα. Είναι ο αρχηγός σας. Και μπορείτε να απευθυνθείτε σ' αυτόν, για να σας δώσει πληροφορίες για αυτά τα οποία καταγγέλλει.



Το δημοκρατικό μας πολίτευμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν κινδυνεύει. Η δημοκρατία μας είναι ισχυρή και κανείς δεν μπορεί να την πλήξει. Βρισκόμαστε στο 2002 και έχουμε διανύσει για πρώτη φορά είκοσι οκτώ χρόνια αδιάτακτης δημοκρατικής πορείας.

Σε κάθε εποχή όμως οι κίνδυνοι διαφέρουν. Σε κάθε εποχή οι προσπάθειες απαξίωσης οι οποίες επιχειρούνται έχουν τα δικά τους χαρακτηριστικά. Το 1965 ήταν, για παράδειγμα, η αποστασία. Σήμερα είναι η μεθοδευμένη λασπολογία. Είναι η απαξίωση του πολιτικού συστήματος. Είναι η απαξίωση των πολιτικών. Είναι η αμφισβήτηση της ομαλής πορείας της χώρας. Υπάρχει μια προσπάθεια δημιουργίας ενός φασιστικού κλίματος, γιατί κάποιοι αφελώς πιστεύουν ότι μπορούν να εισπράξουν αυτό το κλίμα και να κερδίσουν τις εκλογές. Όμως, στήνουν την παγίδα για τους ίδιους και για το πολιτικό σύστημα.

Δεν θέλετε να πείτε «εκτροπή»; Πέστε το, όπως θέλετε. Αλλά, όταν πρόσφατα αντιμετωπίσαμε την πρωτοφανή επίθεση κατά του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, για να εκβιαστεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε παραίτηση –«γιατί ;» ρωτάω- και να εκβιαστούν οι πρόωρες εκλογές –«γιατί; ρωτάω»- είσατε εσείς, η Νέα Δημοκρατία η οποία με την επίσημη ανακοίνωσή της κατήγγειλε -και λέω τις λέξεις σας- ότι ο πραγματικός στόχος αυτών των κέντρων είναι η δημοκρατική ομαλότητα του τόπου και καλούσε ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο



και όλους τους δημοκρατικούς πολίτες να αντισταθούν. Γιατί απευθύνεστε σ' εμένα και δεν απευθύνεστε σ' αυτούς οι οποίοι συνέταξαν αυτήν τη δήλωση;

Εγώ θέλω να σας διαβεβαιώσω, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι τίποτε δεν πρόκειται να ανακόψει την ομαλή πορεία της χώρας. Τίποτε δεν πρόκειται να αλλάξει τη σταθερότητα στην πορεία μας, στην πορεία της Κυβέρνησης και στην πορεία του πολιτεύματος.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ο κ. Έβερτ έχει το λόγο.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ:** Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και με τη σημερινή του ομιλία στη Βουλή, ο κ. Σημίτης απέδειξε ότι δεν έχει βρει μετά από τόσες μέρες την ψυχραιμία του κι ότι βρίσκεται ακόμα σε ένα επίπεδο συγχύσεως το οποίο είτε είναι αθέλητο και τότε ενδεχομένως είναι δικαιολογημένος είτε είναι ηθελημένο και προσχεδιασμένο και τότε βλάπτει την ίδια τη δημοκρατία, βλάπτει το κοινοβουλευτικό μας σύστημα.

Κύριε Σημίτη, δεν είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι θα σας πούμε τι πρέπει να κάνετε. Έχετε εκλεγεί Πρωθυπουργός και οφείλετε να ασκείτε τα καθήκοντά σας με βάση το Σύνταγμα.

(ΡΝ)



**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε Πρόεδρε.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ:** Κύριε Σημίτη, δεν βρήκατε το θάρρος και τον ανδρισμό να ζητήσετε συγγνώμη και γι' αυτό το λόγο είσαστε υπόλογος απέναντι στον ελληνικό λαό.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας)

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αντίθετα με όσα πιστεύει ο κ. Έβερετ, εγώ δεν έχω την άποψη ότι η Αξιωματική Αντιπολίτευση δεν πρέπει να ασκεί κριτική. Είναι έργο της, είναι χρέος της να ασκεί κριτική. Αλλά υπάρχει κριτική και κριτική. Υπάρχει ύφος και ύφος. Υπάρχει τοποθέτηση και επιχείρημα και υπάρχει και ύβρις.

Υβρις δεν είναι ότι ο Πρωθυπουργός είναι ο υπηρέτης των οργανωμένων συμφερόντων; Ποιο είναι το επιχείρημά σας; Πού το τεκμηριώσατε; Υβρις δεν είναι...

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:** Όταν τα λέγατε εσείς ήταν καλά.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Να μη γράφονται οι διακοπές, παρακαλώ.





**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μη με  
διακόπτετε παρακαλώ και εσείς, κύριε Γιακουμάτο, που θέλετε να συγκρίνετε τον  
εαυτό σας με τον κύριο Στεφανόπουλο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.)

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ:** ...

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ:** ...

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ** (Απόστολος Κακλαμάνης): Παρακαλώ!

Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ, συνεχίστε.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Εάν ο αρχηγός  
σας μιλάει για «Ζορό της διαπλοκής», πιστεύω στην ηλικία του πρέπει να διαβάξει  
άλλα μυθιστορήματα και να είναι λίγο πιο σοβαρός.

Εγώ κατήγγειλα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τη μεθοδική εκστρατεία  
διαβολής και συκοφάντησης της πολιτικής ζωής. Και δεν υπάρχει κανείς σε αυτήν  
την Αίθουσα, ο οποίος μπορεί να αμφισβητήσει αυτό.

(ΒΜ)



Άλλωστε και η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Ρουσόπουλος το κατήγγειλαν και αυτοί δημοσίως και κάλεσαν, όπως εγώ, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συστρατευθούν κατά αυτής της εκστρατείας. Ας εξετάσει πρώτα η Νέα Δημοκρατία γιατί τα είπε. Τους πρωταγωνιστές αυτής της εκστρατείας τους ακούσαμε, τους είδαμε στην τηλεόραση. Είναι γνωστοί. Τους είδαμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Διάβασα τίτλους εφημερίδων, κύριε συνάδελφε. Διάβασα και τους πολιτικούς λόγους, οι οποίοι θέλησαν να στηρίξουν αυτό το κλίμα.

Η Κυβέρνηση προστατεύει το δημόσιο συμφέρον. Προστατεύει την πολιτική ομαλότητα σ' αυτόν τον τόπο. Χρέος της είναι να καταγγέλλει ό,τι φτωχαίνει, ό,τι αλλοιώνει την πολιτική ζωή, ό,τι οδηγεί σε μία κατώτερη ποιότητα της Δημοκρατίας, ό,τι δημιουργεί κίνδυνο για τη Δημοκρατία και να ορθώνεται απέναντι σ' αυτές τις προσπάθειες. Εμείς θα συνεχίσουμε μία πολιτική αντιπαράθεση. Μία αντιπαράθεση χωρίς ύβρεις, όπως αυτή που θέλει η Δημοκρατία. Εμείς θα συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με τα μεγάλα προβλήματα του τόπου, διότι αυτά δεν ενδιαφέρουν τον τόπο.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ:** *Με δυσκοφανίες . . . . .*

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Ο ελληνικός λαός ενδιαφέρεται για άλλα προβλήματα. Για την υγεία, για την παιδεία, για την ασφάλιση. Ενδιαφέρεται για την πρόοδο, την ανάπτυξη, για το χρήμα, το οποίο

1

κερδίζει και δεν ενδιαφέρεται για τα μικροπαιχνίδια της εξουσίας που στήνουν μερικές ομάδες για να αλλάξουν τα πράγματα και την ομαλή πορεία του τόπου.

Εμείς θα συνεχίσουμε την πορεία του έργου μας και θα ολοκληρώσουμε το πρόγραμμά μας μέχρι το 2004. Και τότε θα έρθει να κρίνει ο ελληνικός λαός ποιος προώθησε αυτήν τη χώρα και ποιος την πήγε στο παρελθόν. Εσείς πιστεύω την πηγαίνετε στο παρελθόν. Σε ένα μακρινό παρελθόν, σε ένα παρελθόν που έχει καταδικάσει ο ελληνικός λαός.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Κύριοι συνάδελφοι, ζητώ τη συγκατάθεσή σας να προηγηθεί η τρίτη επίκαιρη ερώτηση του πρώτου κύκλου.

**ΟΛΟΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ:** Μάλιστα, μάλιστα.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ακολουθεί με τη συγκατάθεση του Σώματος η με αριθμό 435/20/26.2.2002 επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου κ. Νικολάου Κωνσταντόπουλου προς τον κύριο Πρωθυπουργό, σχετικά με τις προθέσεις της Κυβέρνησης για τη συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού ως ανεξάρτητη αρχή, τη θέσπιση ανώτατου ορίου ανάληψης δημοσίων προμηθειών από εταιρείες, ομίλους κλπ.

Η επίκαιρη ερώτηση του κ. Κωνσταντόπουλου έχει ως εξής:

«Στις 31/10, 11/11 και 18/11/1996, επειδή εκχωρήσατε πολιτικό αξίωμα σε διευθυντικό στέλεχος εκδοτικού συγκροτήματος και επιχειρηματικού ομίλου, σας



Θα ενεργοποιήσει η Κυβέρνηση και θα αναβαθμίσει την Επιτροπή του άρθρου 7 του νόμου 2331/1995 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, ώστε να ζητηθεί κατά την ισχύουσα Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία η κίνηση σχετικών λογαριασμών και μέσω υπεράκτιων εταιρειών και ηλεκτρονικού διαδικτύου;

Θα προχωρήσει η Κυβέρνηση στη συγκρότηση διακοινοβουλευτικής-διακομματικής επιτροπής παρακολούθησης και εποπτείας της διαχείρισης του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης με τη συμμετοχή και εμπειρογνομώνων, ώστε να μην επικαλείται πόλεμο συμφερόντων για την λεηλασία του;».

Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή μας. Η προσπάθειά μας είναι να εξασφαλίσουμε σε όλους τους τομείς περισσότερη διαφάνεια. Έχουμε κάνει πολλά προς αυτή την κατεύθυνση.

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ:** Να ανοίξουν οι λογαριασμοί.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Να ανοίξετε πρώτο το λογαριασμό της Μαγο, κύριε Έβερετ.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΕΒΕΡΤ:** Οποιονδήποτε λογαριασμό θέλετε.



**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Να υποβάλει ο κύριος Έβερτ ερώτηση.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Να μη γράφεται καμία διακοπή, παρακαλώ.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Θα μου δώσετε το χρόνο να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε, στον κ. Κωνσταντόπουλο.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ναι, κύριε Πρόεδρε.

(Θόρυβος στην Αίθουσα)

Κύριε συνάδελφε, είδατε ότι διακόπτετε; Σας συνέλαβα τώρα μόλις να διακόπτετε;

**ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ: ...**

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Γι' αυτό σας είπα, έξις δευτέρα φύσις. Και μάλιστα δεν έφταιγε ο κ. Μητσοτάκης τώρα.

Ορίστε, κύριε Πρωθυπουργέ.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Τόνισα ότι η διαφάνεια είναι αδιαπραγμάτευτη αρχή της Κυβέρνησης και έχουμε κάνει μεγάλα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση.

Θα έλθω στα συγκεκριμένα ερωτήματα, που έθεσε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι ανεξάρτητη αρχή. Αναβαθμίστηκε και ισχυροποιήθηκε με το νόμο του 2000, έχει διοικητική ανεξαρτησία, έχει οικονομική



ανεξαρτησία, προσλαμβάνει το δικό της προσωπικό και ο κύκλος της δραστηριότητάς της επεκτείνεται συνεχώς. Καταθέτει εκθέσεις στη Βουλή και ο καθένας μπορεί να πάρει την έκθεση και να διαπιστώσει ότι κάθε χρόνο ασχολείται με περισσότερες υποθέσεις.

Αναφορικά τώρα με την πρόταση για τη θέσπιση ανωτάτων ορίων για ανάληψη προμηθειών, υπάρχουν ανώτατα όρια τα οποία, ιδίως στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, αλλά και στον τομέα των κατασκευαστικών εταιρειών, συνδέονται με την οργάνωση της επιχείρησης, τα κεφάλαια της επιχείρησης, τον αριθμό των απασχολουμένων, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η επιχείρηση δεν αναλαμβάνει έργα και προμήθειες τις οποίες δεν μπορεί να φέρει εις πέρας. Είναι μία κατοχύρωση για τη σωστή εκτέλεση των αναλαμβανομένων υποχρεώσεων.

Από εκεί και πέρα, ανώτατα όρια απόλυτα -μια εταιρεία δεν μπορεί να πάρει πάνω από τόσα έργα και προμήθειες- δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχουν, διότι δεν αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν προβλέπονται από τις κοινοτικές οδηγίες.

Θέλω να θυμίσω στον κύριο Κωνσταντόπουλο ότι η ελληνική αγορά – ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει μια κοινή αγορά- είναι ένα τμήμα της κοινοτικής αγοράς.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στην Επιτροπή του άρθρου 7, μας συστήνει να την αναβαθμίσουμε. Μα, η Επιτροπή του άρθρου 7 έχει προϊστάμενο δικαστικό, λειτουργεί ανεξάρτητα στα πλαίσια της Τράπεζας της Ελλάδος, υπάρχουν ένα σωρό



περιορισμοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οι οποίοι δεν είναι γνωστοί στο πολύ κοινό. Για παράδειγμα, όταν σηκώσετε πάνω από ένα ορισμένο ποσό μετρητά από την τράπεζα, τότε αυτό αναφέρεται στην Επιτροπή του άρθρου 7 και αυτή ελέγχει, όπως και όταν καταθέσετε πάνω από ένα ορισμένο ποσό μετρητών. Κάνει τη δουλειά της.

Μπορείτε, κύριε Κωνσταντόπουλε, ρωτώντας την Επιτροπή να διαπιστώσετε -θα καταθέσω εδώ ένα κείμενο που το δείχνει- ότι κάνει καλά τη δουλειά της και έχει πιάσει πολλούς, οι οποίοι νέμονται και κινούν μαύρο χρήμα.

Τώρα λέτε ότι το θέμα είναι τι γίνεται με τις υπεράκτιες εταιρείες. Θέλω να σας θυμίσω ότι όσον αφορά στις υπεράκτιες εταιρείες, αυτές υπάρχουν σε χώρες, οι οποίες δεν υπάγονται ούτε στην ελληνική δικαιοδοσία ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

(TR)



Ολόκληρη συζήτηση έγινε αφορμή την τρομοκρατία για να γίνουν κάποιοι κανονισμοί ώστε τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελεγχθεί το φαινόμενο. Εμείς πρωτοστατήσαμε και τα εφαρμόζουμε αυτά αλλά στις Μπαχάμες στα Κάϋμαν Άϊλανς στα Νησιά Μάγχης, ακόμα και στο Λουξεμβούργο που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ανοίγονται λογαριασμοί, δεν δίνονται πληροφορίες για εταιρείες, άρα χρειάζεται η διεθνής συνεργασία στην οποία προχωρούμε.

Όσον αφορά το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θέλω να διευκρινίσω ότι οι πόροι του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δεν είναι πίδα που μοιράζεται από κανέναν. Υπάρχουν τρεις ελεγκτικές διαδικασίες στο εσωτερικό της χώρας και επιπλέον υπάρχει ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να σας πω λεπτομέρειες γιατί δεν επαρκεί ο χρόνος.

Οι ελεγκτικές αυτές διαδικασίες εξασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια. Δεν υπάρχει καμία ανάγκη διακομματικής επιτροπής διότι το τι συμβαίνει σε κάθε διαδικασία είναι γνωστό, όποιος θέλει μπορεί να έχει τις πληροφορίες. Δεν συγκαλύπτεται τίποτα.

Να μη δαιμονολογούμε λοιπόν, να μην κινδυνολογούμε, να θέτουμε σωστά ερωτήματα, αλλά να μην τα θέτουμε στο κλίμα των ημερών, ότι όλα είναι διαπλοκή και όλα συγκαλύπτονται και κάποιοι δεν θέλουν τη διαφάνεια. Εμείς πρώτα απ' όλους θέλουμε τη διαφάνεια. Αλλά θέλουμε και να γίνεται έργο. Να μην είναι η διαφάνεια ένα πρόσχημα για να σταματήσουν τα πάντα. Και έχουμε προχωρήσει,





26

και το επαναλαμβάνω, με σειρά από νομοθετήματα τη διαφάνεια σ' αυτόν τον  
τόπο.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)



του άρθρου 7 του ν.2331 να ελέγξει όλους τους επίμαχους λογαριασμούς οι οποίοι έχουν κατατεθεί και έχουν προκαλέσει αυτό το θόρυβο γύρω από αυτούς. Γιατί το πολιτικό χρήμα, το μαύρο χρήμα, είναι το σαράκι των θεσμών της δημοκρατίας και της κοινωνίας. Τολμήστε. Τολμήστε περισσότερα μέτρα. Τολμήστε τομές και θα έχετε μαζί σας το κοινό αίσθημα του κόσμου που λέει «δεν πάει άλλο πια».

Πράγματι, κύριε Πρωθυπουργέ, οι αναθυμιάσεις κατακλύζουν την κοινωνία.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είμαι πρόθυμος να εξετάσω την οποιαδήποτε πρόταση. Αλλά η πρόταση πρέπει να εντάσσεται σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει την εξέτασή της και την προώθησή της. Δεν μπορεί ο κ. Κωνσταντόπουλος έπως λέει να υποβάλει πρόταση και να ελέγξει όλη α ελληνική αρχή τους λογαριασμούς στο Island of man ή στα Kίman ή στο Λουξεμβούργο. Δεν ελέγχονται οι λογαριασμοί στο Λουξεμβούργο. Δεν ελέγχονται οι λογαριασμοί στην Ελβετία.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου):** Όλοι οι λογαριασμοί ανοίγουν.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Δεν ελέγχονται.  
Ε, μην παρασύρετε τον κόσμο και μη λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.



**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου): Υπερασπισθείτε το απόρρητο των λογαριασμών!

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Υπάρχει μια βασική αρχή. Πρώτα απ'όλα, για να το ξεκαθαρίσουμε, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο –και έτσι είναι πολύ καλά στην Ελλάδα- οι λογαριασμοί ελέγχονται με βάση δικαστικές αποφάσεις και δεν ελέγχονται με βάση κυβερνητικές αποφάσεις. Αλίμονο μας, αν οποιαδήποτε κυβέρνηση είχε το δικαίωμα να ανοίγει οποιονδήποτε λογαριασμό. Μόνο δικαστικές αποφάσεις μπορούν να το κάνουν αυτό.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου): Η επιτροπή θα τον ανοίξει

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Μπορεί η δικαστική αρχή να ζητήσει τον έλεγχο οποιουδήποτε λογαριασμού.

Πέστε μου σε ποια περίπτωση ζήτησε δικαστική αρχή από την Κυβέρνηση να παράσχει δικαστική συνδρομή για να ελεγχθούν οι λογαριασμοί στο εξωτερικό και η Κυβέρνηση αρνήθηκε; Δεν έχετε ούτε μία περίπτωση να πείτε. Και γι'αυτό λέω ότι συκοφαντείτε με τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεστε το θέμα που λέτε ότι η Κυβέρνηση δεν εξυπηρετεί. Να φέρετε το παράδειγμα και με βάση αυτό το παράδειγμα να αποδείξετε.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου): Να κρατήσετε την ψυχραιμία σας.



**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Εμείς είμαστε πρόθυμοι όποια παραγγελία έρθει από όποια δικαστική αρχή, να παράσχουμε δικαστική συνδρομή για τον κάθε λογαριασμό, για την κάθε παρόμοια εταιρεία μέσα στο διεθνές πλαίσιο. Είμαστε πρόθυμοι να κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν γιατί εμείς θέλουμε τη διαφάνεια. Να μη δημιουργούμε εδώ εντυπώσεις και καβαλάμε αυτό το κύμα της ανησυχίας του κόσμου ότι όλα διεφθέρησαν για να ηρωποιηθούμε. Δεν ηρωποιείται κανείς με αυτόν τον τρόπο. Ηρωποιείται με το να κάνει πραγματική προσπάθεια για να έχει αποτελέσματα και όχι με τα ωραία λόγια, όπως ωραία λόγια ήταν αυτό το ανώτατο πλαφόν για τις ποδοσφαιρικές εταιρίες, για τις εταιρείες και τις επιχειρήσεις τους.

Ποιο ανώτατο πλαφόν, κύριε Κωνσταντόπουλε; Είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συγκρίνεται δηλαδή η ελληνική εταιρεία, η όποια μεγάλη –πάρτε τα τσιμέντα- με τις εταιρείες του Κόρχα, με τις γαλλικές εταιρείες, την Μπόουικ;

(ΧΡ)



Πώς θα υπάρχει ανώτατο πλαφόν στην Ελλάδα; Θα έρχονται οι άλλοι με δεκαπλάσια με εκατονταπλάσια με χιλιαπλάσια ανώτατα πλαφόν και θα παίρνουν τις δουλειές. Δηλαδή θα κάνουμε μια Ελλάδα του περιπτέρου που το περίπτερο θα κτίζει τα έργα που το περίπτερο θα κάνει την τεχνολογία της πληροφορίας που το περίπτερο θα οργανώνει την ελληνική οικονομία; Αυτό θέλετε; Την Ελλάδα του περιπτέρου; Την Ελλάδα της επιχείρησης η οποία έχει ένα απασχολούμενο; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Αυτά είναι αστεία. Λοιπόν να μην λέτε πράγματα τα οποία δεν στέκουν και να μην δημιουργείτε εντυπώσεις.

Και η επιτροπή του άρθρου 7 όπως ξέρετε λειτουργεί ανεξάρτητα. Μπορεί να εξετάσει οτιδήποτε. Δεν έχει επικεφαλής κυβερνητικό. Είναι Ελευθεριακός. Συμμετέχουν οι υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδας και ανεξάρτητα πρόσωπα τα οποία μπορούν να ελέγξουν οτιδήποτε. Η κυβέρνηση τους έβαλε να ελέγξουν όλα αυτά τα οποία έχουν πιάσει; Και έχουν πιάσει κύριε Κωνσταντόπουλε. Γιατί δεν το λέτε και αυτό; Δημιουργείτε την εντύπωση ότι η επιτροπή δεν δουλεύει. Μα δεν ξέρετε ότι δουλεύει. Και χωρίς να ξέρετε έρχεστε εδώ και πετάτε κορώνες. Δεν μας αρέσουν οι κορώνες. Να πείτε συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες προτάσεις για να συνεργαστούμε. Αυτό λέμε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου): Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω κάτι.



**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Δεν προβλέπεται σε αυτή τη διαδικασία.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου):** Δεν θέλω να δευτερολογήσω κύριε Πρόεδρε.

Θέλω να κάνω μια δήλωση προς το Προεδρείο. Ως Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Συνασπισμού κατέθεσα μια επίκαιρη ερώτηση. Λυπάμαι διότι ο κύριος Πρωθυπουργός έχασε για μια ακόμη φορά την ψυχραιμία του και μίλησε περί συκοφαντιών.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη αλλά αυτό σημειώθηκε ήδη.

Ο κύριος Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και ~~κύριοι~~ συνάδελφοι, πάρτε τα Πρακτικά.

Ρώτησε ο κύριος Κωνσταντόπουλος για την επιτροπή ανταγωνισμού. Του απάντησα. Ρώτησε ο κ. Κωνσταντόπουλος για την επιτροπή του άρθρου 7. Του απάντησα. Ρώτησε ο κ. Κωνσταντόπουλος για το πλαφόν. Του απάντησα. Ρώτησε ο κ. Κωνσταντόπουλος για το Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Του απάντησα.

Πάνω σ' αυτές τις απαντήσεις –ακούσατε την απάντησή του- έκτισε το τεράστιο κτίριο της διαφθοράς η οποία διαβρώνει ολόκληρη την ελληνική πολιτική ζωή λέγοντας ότι η κυβέρνηση κάθεται ανέμελη, αδιάφορη, ότι συντηρεί τη διαπλοκή

1

και ότι προωθεί τη διαφθορά. Λοιπόν του απάντησα ότι ή θα στέκεται στις ερωτήσεις και θα απαντά στις ερωτήσεις με συγκεκριμένες προτάσεις ή θα αναπτύσσει μεγάλες ιδέες και μεγάλα λόγια. Οι μεγάλες ιδέες και τα μεγάλα λόγια σ' αυτή την περίπτωση δεν είναι παρά κορώνες δημαγωγίας.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ) 

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Κύριε Πρωθυπουργέ, το παράπονο του κ. Κωνσταντόπουλου αναφέρεται σε μια έκφρασή σας η οποία δεν νομίζω ότι είχε αυτό το στόχο.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου):** Κύριε Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω ότι οι χαρακτηρισμοί αφορούν εκείνον ο οποίος τους χρησιμοποιεί.

Δεύτερον, άσκησα κοινοβουλευτικό δικαίωμα και θα το ασκώ. Δεν πρόκειται ποτέ να το θέσω υπό την έγκριση, υπό την επίνευση ή υπό την επικρότηση καμιάς κυβέρνησης.

Τρίτον, το ποιος δημαγωγεί, το ποιος συκοφαντεί, το ποιος αεροβατεί και θέλει πραγματικά με λόγια του αέρα να αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη ας το κρίνει ο ελληνικός λαός. Λυπάμαι γιατί για μια ακόμα φορά δεν υπάρχει συγκρατημός στην αντιμετώπιση της κριτικής.



**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Και εγώ κύριε

~~Κωνσταντιόπουλε~~ ασκώ το δικαίωμά μου που έχω ως Πρωθυπουργός να απαντώ στην ερώτησή σας. Αν εσείς δεν θέλετε τις απαντήσεις μου τότε να μην ρωτάτε.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προόδου):** Δεν χαρακτήρισα τις απαντήσεις αλλά τους χαρακτηρισμούς.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Κύριοι συνάδελφοι, θα ήθελα να σας απευθύνω μια παράκληση. Σας παρακαλώ στο μέλλον απαρεγκλίτως να τηρείται αυστηρά ο χρόνος που ορίζεται από τον Κανονισμό και για τον ερωτώντα και για τον απαντώντα.

(Θόρυβος στην Αίθουσα. Αποχώρηση κυρίων Βουλευτών)

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σας παρακαλώ. Μην δίνετε αυτή την εικόνα. Συνεδριάζει η Βουλή. Μην δίνετε αυτή την εικόνα. Είναι απαράδεκτο αυτό που γίνεται.

(ΖΕ)

