

**ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ**

ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

Απάντηση  
στο π/θ 31.10.03

ΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πρόεδρος

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ. ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ: 153/6

Ημερομηνία Κατάθεσης: 24-10-03

Ωρα Κατάθεσης: 07:00

**ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ**

Στον κ. Πρωθυπουργό

**Θέμα: Για την κυβερνητική πρακτική αδιαφανούς διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών**

Η αποκάλυψη της ύπαρξης διπλών βιβλίων και διπλού ταμείου εκτός προϋπολογισμού και εκτός δημοσίου κρατικού ελέγχου για τα κονδύλια από την εκποίηση εθνικής περιουσίας, ώστε να καλύπτονται μαύρες τρύπες της κυβερνητικής πολιτικής, επιβεβαιώνει με αδιάμφωτο τρόπο την εικονική πραγματικότητα των δημοσίων οικονομικών και την έλλειψη διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης.

Δέκα μέρες μετά την κατάθεση στη Βουλή του Προσχεδίου του Προϋπολογισμού του 2004, η μερική αποκάλυψη των διπλών βιβλίων και του διπλού ταμείου της κυβέρνησης, αποδεικνύει τη πλασματικότητα των μεγεθών του και δημιουργεί γενικευμένη αναξιοπιστία και δυσφορία για την διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία της εθνικής περιουσίας, από επινοήσεις που περιγράφουν και αχρηστεύουν κάθε έννοια πολιτικού και δικαστικού ελέγχου.

Ερωτάται ο κ. Πρωθυπουργός

- Γιατί επέλεξε αυτό το σύστημα αδιαφανούς διαχείρισης δημοσίου χρήματος παραπλανώντας το Κοινοβούλιο για τα πραγματικά δεδομένα της δημοσιονομικής διαχείρισης;
- Θα καταθέσει στο Κοινοβούλιο τα πλήρη στοιχεία και όλη την κίνηση των ειδικών λογαριασμών που βρίσκονται εκτός προϋπολογισμού, για κάθε χρήση από το 1998 έως σήμερα;
- Θα καταθέσει τα πλήρη στοιχεία και τους αναλυτικούς λογαριασμούς όλων των εξοχλιστικών προγραμμάτων και προμηθειών, ώστε να ενημερωθεί το Κοινοβούλιο και να γίνει αξιόπιστη η επικείμενη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό του 2004;
- Θα σταματήσει η κυβέρνηση αυτή την εκτός νομιμότητας και πολιτικής ευθύνης πρακτική, που συγκαλύπτει, ωραιοποιεί και εντείνει τον νοσηρό δημόσιο βίο, σε πείσμα της περί εκσυγχρονισμού κυβερνητικής ρητορείας;

Θ. Ερωτών

N. Α. Κωνσταντόπουλος

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Κυρίες και



κύριοι συνάδελφοι, κανένας από τους ισχυρισμούς του κ. Κωνσταντόπουλου δεν ευσταθεί.

Είναι οι ειδικοί λογαριασμοί εφεύρημα των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ; Όχι.

Υπάρχουν εδώ και πενήντα, τουλάχιστον, χρόνια. Καταθέτω τον αναγκαστικό νόμο 1500/1950 περί ρυθμίσεως ειδικών λογαριασμών. Αυτός ο νόμος έχει την υπογραφή του τότε Πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου και οι ειδικοί λογαριασμοί εφαρμόστηκαν και από τις κυβερνήσεις της ΕΡΕ και του Γεωργίου Παπανδρέου και της Νέας Δημοκρατίας.



(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης καταθέτει για τα

Πρακτικά τον προαναφερθέντα νόμο, ο οποίος έχει ως εξής:

Είναι οι ειδικοί λογαριασμοί ελληνικό δημιούργημα, άγνωστο στην Ευρωπαϊκή Ένωση; Καταθέτω έγγραφα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου καθορίζεται ο τρόπος χαρακτηρισμού και λογιστικής μεταχείρισης ακριβώς αυτών των ειδικών λογαριασμών, για τους οποίους γίνεται η σημερινή συζήτηση.

(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης καταθέτει για τα

Πρακτικά τα προαναφερθέντα έγγραφα, τα οποία έχουν ως εξής:

Αρα, οι ειδικοί λογαριασμοί υπάρχουν και σε άλλες χώρες και αναφέρω ενδεικτικά το Βέλγιο. Δεν υπάρχει τίποτα το καινούργιο ελληνικό.

Είναι οι ειδικοί λογαριασμοί μια παλιά πρακτική, την οποία τώρα έμαθε ο κ. Κωνσταντόπουλος; Όχι, βέβαια. Καταθέτω τον νόμο 2771/1999.

(Στο σημείο αυτό ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Σημίτης καταθέτει για τα Πρακτικά τον προαναφερθέντα νόμο, ο οποίος βρίσκεται στο αρχείο του Τμήματος Γραμματείας της Διεύθυνσης Στενογραφίας και Πρακτικών της Βουλής)

Θα δείτε ότι πριν από τέσσερα χρόνια έγινε η συζήτηση στη Βουλή για όλα αυτά τα θέματα και εκσυγχρονίστηκε το πλαίσιο λειτουργίας των υφισταμένων ειδικών λογαριασμών.

Αποτελούν οι ειδικοί λογαριασμοί, όπως ισχυρίζεται ο κ. Κωνσταντόπουλος, πράξη αδιαφάνειας; Όχι, βέβαια. Οι ειδικοί λογαριασμοί δημιουργούνται για λόγους διαχειριστικής ευελιξίας και καλύτερης, τονίζω, όχι χειρότερης, παρακολούθησης των λογιστικών πράξεων και αξιολόγησης των συγκεκριμένων προγραμμάτων και δράσεων, γιατί όλα τα στοιχεία γύρω από ένα λογαριασμό συγκεντρώνονται σε ένα σημείο. Αυτό συμβάλλει στην αδιαφάνεια; Όχι, διότι παρέχεται έτσι συγκεκριμένη πληροφόρηση για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Αποκρύπτουν οι ειδικοί λογαριασμοί ελλείμματα ή πλεονάσματα; Όχι. Διότι τα στοιχεία εσόδων και δαπανών περιλαμβάνονται σε όλες τις εκθέσεις που υποβάλλονται στην EUROSTAT.



Ελέγχονται οι ειδικοί λογαριασμοί; Ναι, με την ειδική διαδικασία που υπάρχει σε κάθε νόμο και με τη γενική διαδικασία, όπως είναι για παράδειγμα το Ελεγκτικό Συνέδριο που υπάρχει για όλο το δημόσιο λογιστικό.

Θα έλθω τώρα στο άλλο ερώτημα, στα θέματα των χρεών. Η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί ότι όλα τα χρήματα των αποκρατικοποιήσεων χρηματοδοτούν τη μείωση του δημοσίου χρέους.

Πράγματι, φέτος τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων υπολογίζονται σε 3 δισεκατομμύρια που αντιστοιχούν στο 2% περίπου του ΑΕΠ.

Η μείωση, όμως, του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ αναμένεται να είναι μεγαλύτερη κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες. Το χρέος θα μειωθεί από το 104% στο 101%.

Επομένως, όλο το ποσό των αποκρατικοποιήσεων χρηματοδοτεί τη μείωση του χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρηστή διαχείριση σημαίνει τη μεγιστοποίηση του χρηματοοικονομικού οφέλους του δημοσίου. Και αυτό το κάνουμε. Το γεγονός ότι τα ποσά από το λογαριασμό των αποκρατικοποιήσεων χρησιμοποιήθηκαν για πληρωμή διαφόρων δαπανών του δημοσίου, που οι περισσότερες ούτως ή άλλως συνδέονται με τη διαδικασία αποκρατικοποιήσεων, είναι αποτέλεσμα αυτής της χρηστής χρηματοοικονομικής διαχείρισης.



Η δέσμευσή μας ότι τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων χρηματοδοτούν τη μείωση του δημοσίου χρέους δεν πρέπει και δεν μπορεί να αποτυπώνεται, διότι αυτό θα ζημίωνε στην καθημερινή διακίνηση αυτών των χρημάτων, γιατί το δημόσιο πρέπει να έχει και κέρδος από τα χρήματα τα οποία έχει στα ταμεία.

Αποτυπώνεται, λοιπόν, στο αποτέλεσμα. Είναι το αποτέλεσμα τέτοιο, ώστε τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων να μειώνουν το δημόσιο χρέος. Πράγματι, έτσι είναι, διότι καταλήγει η μείωση του δημοσίου χρέους ως ποσοστού του ΑΕΠ σε μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ από τα έσοδα των αποκρατικοποιήσεων. Αυτό αποδεικνύει ότι οι ισχυρισμοί, που προβάλλει ο κ. Κωνσταντόπουλος, είναι άνευ βάσεως.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Το λόγο έχει ο Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς της Οικολογίας και των Κινημάτων.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς της Οικολογίας και των Κινημάτων):** Κύριε Πρόεδρε, όταν υπάρχει έλλειμμα ειλικρίνειας, όταν τα γεγονότα φωνάζουν, οι πολίτες αυτής της χώρας αξιώνουν, τουλάχιστον, από τους κυβερνήτες τους να τους λένε την αλήθεια και να μην επιμένουν σε αυτήν την πεισματική εμμονή στην εικονική πραγματικότητα.

(PM)



Επίσης, σας ρώτησα- συγκεκριμένα: Γιατί; Αν κριτήριο για σας είναι το αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα αποκαλύφθηκε και με τον πλαστό προϋπολογισμό και με την έκθεση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας και των άλλων αρμόδιων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεγαλώνει το χρέος, αυξάνονται τα ελλείμματα, υπάρχουν κρυφές δαπάνες, υπάρχει άτακτη διαχείριση και κρατικοδίαιτη διαφθορά και διαπλοκή, ακόρεστο πολιτικό χρήμα, υπάρχουν ψεύτικοι λογαριασμοί και ανειλικρινής προϋπολογισμός.

Πάνω σ' αυτά τα ψευδή και ανειλικρινή στηρίζετε την εξαγγελία σας για τις χάρτες και τα πακέτα. Αυτό έρχεστε σήμερα να πείτε ότι είναι χρηστή διαχείριση για την οποία υπερηφανεύεστε; Γενικό ξεσάλωμα είναι, όχι χρηστή διαχείριση. Αν εμμένετε μέχρι τέλους σ' αυτό το ήθος και ύφος της διαχείρισης του δημοσίου χρήματος, τότε σας λέω ότι δεν εθελοτυφλείτε, αλλά ότι εγκληματείτε σε βάρος του τόπου.

Σας λέω και κάτι ακόμα: Είναι επικίνδυνος και γραφικός αυτός ο ναρκισσισμός εξουσίας, όπου την άτακτη διαχείριση την «αποθεώνει» ως χρηστή και εθνοφελή διαχείριση. Κρίμα!

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Ο κ. Πρωθυπουργός έχει το λόγο.

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ (Πρόεδρος της Κυβέρνησης):** Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα την έξαρση λόγων του κυρίου Κωνσταντόπουλου,



αλλά θα περίμενα να φέρει και ορισμένα στοιχεία. Εγώ κατέθεσα στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι είναι πάγια πρακτική των ελληνικών κυβερνήσεων από το 1950 και μετά και ότι είναι και πρακτική των κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ειδικά προγράμματα και δράσεις, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια, να υπάρχει ένας ειδικός λογαριασμός και να μη χάνονται τα έσοδα και τα έξοδα στο γενικό «κορβανά» των δημοσίων δαπανών.

Ας πάρουμε άλλα παραδείγματα. Ας πάρουμε τα παραδείγματα του λογαριασμού κτηνοτροφίας και δασών που υπάρχει στο Υπουργείο Γεωργίας. Δεν είναι αυτός ένας ειδικός λογαριασμός; Δεν έχει το δικό του προϋπολογισμό χωριστά; Δεν υπόκειται σε δικό του έλεγχο; Έχει έσοδα και έξοδα τα οποία άλλοτε είναι του προϋπολογισμού και άλλοτε δεν είναι κι έτσι μπορεί να ελέγχεται καλύτερα. Αυτό ισχύει και για τις αποκρατικοποιήσεις. Κανένα στοιχείο, λοιπόν, μόνο λόγια.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας):** Δώστε την κίνηση των λογαριασμών. Εσείς έχετε την κίνηση των λογαριασμών. Καταργείστε το Γενικό Λογιστήριο.

**ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Απόστολος Κακλαμάνης):** Κύριε Κωνσταντόπουλε, σας παρακαλώ, μη διακόπτετε.







20

Εγώ να σας ρωπήσω: Τι θέλετε παραπάνω; Υπάρχει καμιά κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία έχει καταθέσει στη Βουλή και δημοσιεύσει μ' αυτό τον τρόπο, όλους τους χειρισμούς που κάνει σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα; Αυτό δεν γίνεται για αυτονόητους λόγους. Μπορείτε να πάτε οποτεδήποτε –και το γράψαμε αυτό στην απάντηση- στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, να τα ψάξετε και να τα δείτε. Διότι η Ελλάδα έχει κάποια θέματα –και εσείς πρέπει να ενδιαφέρεσθε γι' αυτό- τα οποία δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει όπως τα όπλα αγοράζει, πώς, από πού κλπ. Αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης. Αν θέλετε πηγαίνετε να τα βρείτε, αντί να φωνάζετε εδώ στη Βουλή.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θέλω να σας αναφέρω ότι έχουμε βάλει μπροστά μια διαδικασία βελτίωσης και εκσυγχρονισμού του λογιστικού συστήματος, η οποία κινείται και από υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών και από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και από ορκωτούς ελεγκτές του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Εγώ λοιπόν θα συνοψίσω. Είναι ψευδές ότι οι ειδικοί λογαριασμοί αποτελούν πρακτική αδιαφανούς διαχείρισης ή διπλών βιβλίων ή διπλών ταμείων, όπως είπε ο κ. Κωνσταντόπουλος. Διπλά βιβλία και διπλά ταμεία είναι βαρείς χαρακτηρισμοί, είναι αναφορές στο ότι γίνονται από την Κυβέρνηση παράνομες πράξεις. Αυτό ισχυρίζεστε. Και δεν πιστεύω ότι μπορείτε να προβάλετε τέτοιες αναφορές εδώ χωρίς αποδεικτικά στοιχεία. Διπλά βιβλία δεν υπάρχουν. Υπάρχει η άγνοιά σας.



Αγνοείτε παντελώς τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι λογιστικές εγγραφές και χειρίζονται οι δημόσιες υπηρεσίες τα λογιστικά του δημοσίου. Αγνοούσατε την ύπαρξη της νομοθεσίας, αγνοούσατε τους νόμους τους οποίους κατέθεσα, γιατί τότε θα έπρεπε να τους γράψετε στην ερώτησή σας και να ρωτήσετε εάν αυτά τα οποία μέμφεστε είναι σύμφωνα με αυτούς τους νόμους ή όχι.

Υπάρχει η εμπραθώς αρνητική, θα έλεγα, προδιάθεσή σας. Όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι δεν μπορείτε να συμβουλευτείτε, να ρωτήσετε να σας εξηγήσουν, αλλά καταφεύγετε σε μια ερώτηση για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Δεν επιδιώκετε να μάθετε και πέφτετε δραματικά έξω.

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινήματων και της Οικολογίας): Μόνο που δεν μπορεί κανείς...

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΙΤΗΣ** (Πρόεδρος της Κυβέρνησης): Τέλος, υπάρχει η μονοδιάστατη πληροφόρησή σας γιατί όλα αυτά που λέτε στην ερώτησή σας και αυτά τα οποία επαναλαμβάνετε εδώ, δεν προκύπτουν από τα στοιχεία. Νομίζω κύριε Κωνσταντόπουλε, ότι διαβάζετε μόνο τις εφημερίδες της δεξιάς.

(Χειροκροτήματα από την πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ)

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ** (Πρόεδρος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινήματων και της Οικολογίας): Και εσείς νομίζω ότι ακολουθείτε την πεπατημένη.