

δημόσιο

# Μετ' εμποδίων η συρρίκνωση του «άχρηστου» κράτους

Πάνω από 50 οργανισμοί και φορείς του Δημοσίου καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν με άλλους στη διετία που πέρασε. Αρκετοί άλλοι άλλαξαν νομική μορφή, μετατρέπονται σε Α.Ε. ή μεταφέρθηκαν στους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ρεπορτάζ: ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ

**Η** «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» παρουσιάζει σήμερα τον πλήρη κατάλογο των αλλαγών που έγιναν στον χώρο αυτό των φορέων του Δημοσίου, σε εφαρμογή σχετικής απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου της 31/10/1997. Ήταν μία απόφαση που ελήφθη τότε ύστερα από αρκετές δυσκολίες, λόγω των αντιδράσεων υπουργών στις «παιδικές» φορέων και οργανισμών της αρμοδιότητάς τους. Το αποτέλεσμα, δύο χρόνια μετά, επιβεβαιώνει ότι οι δυσκολίες δεν ξεπεράστηκαν με την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, παρ' ότι η τελευταία ήταν αποδυναμωμένη σε σχέση με τις αρχικές προτάσεις της σχετικής γνωμοδοτικής επιτροπής.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχει η «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ», το αποτέλεσμα υπολείπεται σε σχέση με τους στόχους που είχαν τεθεί πριν από δύο χρόνια. Παρ' ότι μπορεί κανείς να μιλήσει για μεγάλο αριθμό φορέων που δεν ανήκουν πλέον στο Δημόσιο, διαπιστώνει ότι αποφάσεις για σημαντικούς φορείς δεν υλοποιήθηκαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η συγχώνευση του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων με το Ταχυδρομικό Ταμειόητο. Ακόμη χαρακτηριστικότερο η ενσωμάτωση των νοσοκομείων κατά νομούς, που επίσης δεν προχώρησε.

Είναι φανερό ότι η πρόοδος στο συγκεκριμένο θέμα δεν εμπνέει ενθουσιασμό σε ορισμένα από τα στελέχη της κυβέρνησης. Αυτό οφείλεται είτε στις προσωπικές τους πεποιθήσεις για το ρόλο - και το μέγεθος - του κράτους, είτε στην αδυναμία τους να αντιμετωπίσουν τις αντιδράσεις που αναπόφευκτα προκαλεί η κατάργηση δημοσίων φορέων και οργανισμών. Οι υποστηρικτές της προσπάθειας παρατηρούν ότι ο βασικός ρόλος που εξυπηρετούν πολλοί από τους υφιστάμενους φορείς είναι η τοποθέτηση διαφόρων προσώπων στις διοικήσεις τους. Όπως επισημαίνουν, η κατάργησή τους ή η μεταφορά τους σε φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οδηγεί σε εξοκονόμηση πόρων, αλλά και σε εξορθολογισμό της λειτουργίας του κράτους.

Από τα αποτελέσματα που απέφερε η διετής προσπάθεια συρρίκνωσης του κράτους - ή τουλάχιστον του «άχρηστου» κράτους - αξίζει να σημειωθούν τα εξής:

- Καταργήθηκαν ήδη 38 φορείς και συγχωνεύθηκαν άλλοι 12. Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις ασφαλιστικών ταμείων.
- Είναι έτοιμα σχέδια προεδρικών διαταγμάτων για τις συγχωνεύσεις 128 νοσοκομείων στους νομούς και στο Λεκανοπέδιο. Η προώθηση της πρωτοβουλίας αυτής, πάντως, έχει καθυστερήσει, λόγω αντιδράσεων.
- Περίπου 230 αθλητικά κέντρα μεταφέρονται στους ΟΤΑ, ως το τέλος του 1999, ενώ 28 παραμένουν στο Δημόσιο.
- Από τους 1.308 παιδικούς σταθμούς, οι 625 μεταφέρθηκαν στους ΟΤΑ και από τους 131 βρεφονηπιακούς σταθμούς μεταφέρθηκαν οι 53. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τους υπόλοιπους, αλλά οι ΟΤΑ δεν επιθυμούν πάντα να αναλάβουν τη σχετική δραστηριότητα.
- Εξακολουθεί να «ακαθάρι» η κατάργηση του Εθνικού Ιδρυμάτος Υποδοχής και Αποκατάστασης Αποδήμων και Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων.
- Καταργήθηκαν τα παραρτήματα επαρχίας του ΙΓΜΕ, του ΕΟΜΜΕΧ και του ΕΟΤ. Οι αρμοδιότητες μεταφέρθηκαν σε Περιφέρειες και Νομαρχίες.
- Είναι έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την κατάργηση των σπουδαστικών λεσχών των ΤΕΙ, των οποίων οι δραστηριότητες θα ασκούνται από τις διοικητικές υπηρεσίες των ΤΕΙ. Ανάλογη προοπτική προβλέπεται για τις φοιτητικές λέσχες των ΑΕΙ.

- **Αντιδράσεις συναντά η προσπάθεια συγχώνευσης 128 νοσοκομείων στους νομούς και το Λεκανοπέδιο της Αθήνας. Επίσης, μόνο οι μισοί από τους 1.308 κρατικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς πέρασαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω αντιδράσεων πολλών δήμων να τους αναλάβουν**

## Οι φορείς και οργανισμοί που καταργήθηκαν

1. Οργάνωση και Πληροφορική Α.Ε. - υπουργείο Εσωτερικών
  2. Κέντρο Ελληνικών Σπουδών Αλεξανδρείας - υπουργείο Εξωτερικών
  3. Ελληνικό Κέντρο Παραγωγικότητας - υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
  4. Οργανισμός Ανάπτυξης Ανατολικής Κρήτης - υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
  5. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης - υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
  6. Οργανισμός Ανάπτυξης Δωδεκανήσου - υπουργείο Εθνικής Οικονομίας
  7. Ταμείο Ανταλλαγής Περιουσιών και Αποκατάστασης Προσφύγων - υπουργείο Οικονομικών
  8. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατού\* - υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  9. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Στρατιωτικών Αεροπορίας\* - υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  10. Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ναυτικού\* - υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  11. Ταμείο Πρόνοιας Ναυτικού\* - υπουργείο Εθνικής Άμυνας
  12. Ελληνική Κρατική Επιχείρηση Τεχνικών Έργων - ΥΠΕΧΩΔΕ
  13. Διεθνές Κέντρο Μελετών Αρχαίου Δράματος - υπουργείο Παιδείας
  14. Εθνικός Οργανισμός Καπνού - υπουργείο Γεωργίας
  15. Οργανισμός Βάμβακος - υπουργείο Γεωργίας
  16. Αυτόνομος Σταθμικός Οργανισμός - υπουργείο Γεωργίας
  17. Ελληνικός Οργανισμός Γάλακτος - υπουργείο Γεωργίας
  18. Οργανισμός Ελέγχου Ελαιολάδου - υπουργείο Γεωργίας
  19. Κεφάλαια Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών\*\* - υπουργείο Εργασίας
  20. Ηλικό Χωράι Α.Ε. - υπουργείο Εργασίας
  21. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΑΣΟ
  22. Ειδικός Λογαριασμός Πρόνοιας Φιλικού Προσωπικού ΤΠ.
  23. Ταμείο Πρόνοιας Δικηγόρων Επαρχιών (48 συνολικά)
  24. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Αγροφυλακής
  25. Ταμείο Πρόνοιας Υπαλλήλων ΟΛΠ
  26. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Θεραπευτηρίου «Ο Ευαγγελισμός»
  27. Αγροτική Μεταβατική Οικονομική Σχολή - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  28. ΠΚΠΛ - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  29. Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  30. Κέντρο Βρεφών «Μητέρα» - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  31. Κοινωνικό Κέντρο Οικογενείας και Νεότητας - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  32. Ιδρύματα Βρεφονηπιακών Σταθμών Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Λάρισας - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  33. Φιλόξενο Στέγη Γυναικών - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  34. Λέσχη Εργαζόμενου Κοινωνικού Πλατύα - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  35. Οίκος Φοιτητρίας - υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας
  36. Ιδρύματα Αγωγής Ανηλίκων Θηλέων Παπάγου και Αρρένων Κορυδαλλού - υπουργείο Δικαιοσύνης
  37. Στέγη Καλών Τεχνών και Γραμμάτων - υπουργείο Πολιτισμού
  38. Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο - υπουργείο Πολιτισμού
- \* Μετατρέπονται σε ειδικούς λογαριασμούς των αντίστοιχων Μετοχικών Ταμείων.  
\*\* Συνεστήθη σχετικός λογαριασμός.

## Οι φορείς που πρόκειται να καταργηθούν

1. Σπουδαστικές Λέσχες ΤΕΙ (έτοιμο σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος).
2. Ειδικό Ταμείο Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτοιμο σχέδιο Π.Δ.).
3. Εθνικό Γυμναστήριο «Γ. Φωκιάς» (έτοιμο σχέδιο Π.Δ.)
4. Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής (έτοιμο σχέδιο Π.Δ.).
5. Δημόσιες βιβλιοθήκες - 33 (έτοιμο σχέδιο νόμου για την κατάργηση των σχετικών φορέων και την ενσωμάτωσή τους στο ενοιαίο εθνικό δίκτυο βιβλιοθηκών).
6. Βιβλιοθήκες ΑΕΙ (έτοιμο σχέδιο Π.Δ. για την κατάργησή τους και ένταξη στις διοικητικές υπηρεσίες των ΑΕΙ).
7. Επιστημονικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα - 18 (υπό τελική διαμόρφωση νομοθετική ρύθμιση).
8. Οργανισμός Κώπαιδας (στο τελικό στάδιο το σ.ν. - οι αρμοδιότητες περιέρχονται στις νομαρχίες).
9. Αρδευτικός Οργανισμός Στυμβαλίας (στο τελικό στάδιο το σ.ν. - οι αρμοδιότητες περιέρχονται στις νομαρχίες).
10. Τοπικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (στο τελικό στάδιο το σ.ν.).
11. Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (στο τελικό στάδιο το σ.ν.).
12. Μέση Νοσηλευτική Σχολή «Αμ. Φλέμιγκ» (έτοιμη σχετική διάταξη).
13. Κοινωνικός Ξενώνας Ενηλίκων και Κέντρο Προσωρινής Διαμονής Ρέντη (υπό δημοσίευση Π.Δ.).
14. Κέντρα Παιδικής Μέριμνας (ολοκλήρωση συλλογής υπογραφών σε Π.Δ. για την κατάργησή τους).

## Οι φορείς που θα συγχωνευθούν

1. Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με Ταχυδρομικό Ταμειόητο (σε εκκρεμότητα η υλοποίηση σχετικής μελέτης)
2. Ελληνικό Αυτοκίνητοδρομιο Α.Ε. (με τ'αυτό Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας)
3. Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (έτοιμο σχέδιο Π.Δ.)
4. Νοσοκομεία - 128 (έτοιμα σχέδια Π.Δ.)

## Οι φορείς που συγχωνεύθηκαν

1. Ταμείο Εργασίας Ηθοποιών (στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας).
2. ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και ΤΣΑ (νέο ταμείο με την ονομασία ΟΑΕΕ).
3. Ταμείο Αρωγής Δημοσίων Υπαλλήλων (Δώδεκα συγχωνεύθηκαν σε ένα με την ονομασία ΤΕΑΔΥ).
4. Κλάδος Σύνταξης του Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου και Ταμείο Εργατικών Στελεχών (στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ).
5. Ταμείο Ασφάλισης Αξιοματικών Χωροφυλακής (στο Ταμείο Ασφάλισης Οπλιτών Χωροφυλακής).
6. Ταμείο Προσωπικού Κομιστικής Υπηρεσίας ΟΛΘ\* (στο Κεφάλαιο Αποζημίωσης Φορτοεκφορτωτών ΟΛΘ).
7. Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού ΟΣΕ (στον Κλάδο Ασφάλισης του ΤΑΠΟΤΕ).
8. Κλάδος Αρωγής του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού ΟΛΘ (στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ).
9. Τεχνολογικό Κέντρο Αναπήρων (με το Εθνικό Ίδρυμα Αποκατάστασης Αναπήρων).
10. ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε. (με το ΙΦΕΤ).
11. Ταμείο Ασφάλισης Αξιοματικών Χωροφυλακής και Ταμείο Ασφάλισης Οπλιτών Χωροφυλακής.
12. Οργανισμός Υδρεύσης Θεσσαλονίκης και Οργανισμός Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης.

- «Για να είναι καλύτερο, το κράτος πρέπει να είναι μικρότερο. Αυτό σημαίνει περιορισμό της παρουσίας του Δημοσίου σε απολύτως αναγκαίους τομείς, περιορισμό του αριθμού των στελεχών που εναλλάσσονται σε δημόσια αξιώματα, περιορισμό των αντιδημάρχων»

# Λιγότερο ή περισσότερο κράτος;

Καλύτερο κράτος σημαίνει μικρότερο κράτος, υποστηρίζει ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, κ. Σωκράτης Κοσμίδης, σε άρθρο του στην «ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ». Ο ίδιος δεν διατάζει να εξειδικεύσει την άποψή του αυτή, προτείνοντας μείωση του προσωπικού και των θέσεων ευθύνης στα υπουργεία, συρρίκνωση της συνολικής κυβερνητικής δομής, των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών. Οι θέσεις αυτές του κ. Κοσμίδη βασίζονται στη διετή εμπειρία του στη θέση του υπεύθυνου για την εφαρμογή της κυβερνητικής απόφασης για την κατάργηση φορέων του Δημοσίου

Στις 31 Οκτωβρίου 1997 το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου και μεταφορά δραστηριοτήτων στους ΟΤΑ. Η απόφαση αυτή, που αποτυπώθηκε σε σχετικό πίνακα, αποτέλεσε προϊόν συμβιβασμού μεταξύ της μαζικότητας γνωμοδοτικής της οικείας εκ γενικών γραμμάτων πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής και της μιμηλαστικής διάθεσης των υπουργείων.

Η απόφαση του Υ.Σ. στο μεγαλύτερο μέρος της υλοποιήθηκε ήδη ή υλοποιείται ως το τέλος του 1999. Προσωπικά εκτιμώ ότι υπάρχουν ακόμη φορείς που αζημίως μπορούν να καταργηθούν ή συγχωνευθούν, όπως υπάρχουν και δραστηριότητες που ασκούνται πολυτελώς και δισανάλογα με το έργο, το κόστος ή την αποτελεσματικότητά τους.

Επίσης, επισημαίνω ότι η τάση διεύρυνσης του αριθμού των φορέων εξακολουθεί να υπάρχει. Για κάθε αρμοδιότητα που ήδη ασκείται, αλλά πλημμελώς ή για κάθε νέα δραστηριότητα, η εύκολη πρόταση εξαντλείται στην ίδρυση νέου φορέα και μάλιστα με παρεκκλίσεις από το Ν. 2190/94, από το θεσμικό πλαίσιο κρατικών προμηθειών και από το σύνθετο μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων.

Έτσι, αντί φροντίδας για νέα νηοπή στις υπάρχουσες δομές, παρατηρείται διάθεση για δημιουργία νέων που σε λίγο χρόνο με τη σειρά τους παγιώνονται στη γραφειοκρατία, κατ' εικόνα και ομοίωση με τις παλιές.

Η απόφαση του Υ.Σ. υλοποιήθηκε της πρότασης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Στην υλοποίηση δεν αποφεύχθηκαν καθυστερήσεις ή και υπαναχωρήσεις. Ωστόσο, ήταν μία καλή αρχή, που μετέβαλε νοοτροπίες και πρέπει να συνεχισθεί.

Όμως η δομή της οργάνωσης του κράτους έχει ανάγκη συνολικής μεταρρύθμισης στην πυραμιδοειδή της μορφή. Δύο παρεμβάσεις, διάφορου ασφαλώς διαμετρήματος, έλαβαν χώρα τα δύο τελευταία χρόνια, δηλαδή η συγχώνευση οργανισμών πρωτο-

βάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης σε καποδιτριακούς δήμους (το μείζον) και η κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και η μεταφορά δραστηριοτήτων του Δημοσίου στους ΟΤΑ (το ελάσσον). Και οι δύο αφορούν στη βάση της πυραμίδας (ΟΤΑ) και στην περιφέρεια του οικοδομήματος (φορείς). Να σημειωθεί ότι η δεύτερη παρέμβαση είναι αναδοκλήρωτη, αφού αρκετοί φορείς, η κατάργηση ή συγχώνευση των οποίων αναποκρίνεται στα κριτήρια που είχαν τεθεί, παρέμειναν σε ισχύ.

Ως συνέπεια των επιτυχών και ουσιαδών αυτών παρεμβάσεων καταγράφεται η στρέβλωση της πυραμιδοειδούς μορφής της δομής του κράτους, όπου συγκρίθηκε γενναία η βάση και η περιφέρεια και έμειναν αναλλοίωτες οι υπερκεκλιμένες δομές. Φυσικά, αναφέρω στη διάσταση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και των Περιφερειών, καθώς και της συνολικής κυβερνητικής δομής.

Σε τελευταία ανάλυση οι όποιες παρεμβάσεις ανταποκρίνονται στο επιλεγόμενο μοντέλο άσκησης της διακυβέρνησης και στην απάντηση στο κοινότοπο ερώτημα «περισσότερο ή λιγότερο κράτος».

Η δική μου απάντηση στο ερώτημα αυτό, μετά τρία χρόνια ενεργού παρουσίας στη Γενική Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι απλή: «Καλύτερο κράτος». Η απάντηση ακούγεται διπλωματική, ενώ δεν είναι τέτοια.

Προεκτείνοντας, δηλώνω την πεποίθησή μου ότι για να είναι καλύτερο το κράτος πρέπει να είναι και μικρότερο. Η πυραμίδα διατηρεί το σχήμα της, αλλά σε μικρότερες διαστάσεις. Αυτό περιττέρω σημαίνει: κανένας εργαζόμενος στο Δημόσιο χωρίς τις

απαιτούμενες προδιαγραφές προσόντων, χωρίς αντικείμενο εργασίας που προσιδιάζει στα προσόντα αυτά, περιορισμός της παρουσίας του Δημοσίου σε απολύτως αναγκαίους και αυστηρά οριοθετημένους τομείς, περιορισμός δραστηριότητας του μεγάλου αριθμού στελεχών που επιδιώκουν, καταλαμβάνουν και εναλλάσσονται σε δημόσια αξιώματα παντός βαθμού (από υπουργούς ως απλά μέλη δ.σ. φορέων), είτε με τη μεταβολή του κόμματος που κυβερνά είτε με τις αλλαγές υπουργών κατά τη διάρκεια των κυβερνητικών θητειών, περιορισμός του αριθμού αντινομαρχών και αντιδημάρχων.

Οι απλές αυτές ιδέες προσκρούουν στην κατεστημένη νοοτροπία και αδράνεια. Η γραφειοκρατία αντιδρά. Παράδειγμα οι Οργανισμοί των υπουργείων, όπου το ζητούμενο μοντέλο είναι «υπουργεία-επιτελεία».

Αυτό σημαίνει αριθμητική συρρίκνωση και ποιοτική αναβάθμιση του προσωπικού, καθώς και σημαντική μείωση των λεγόμενων θέσεων ευθύνης (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα). Η κυοφορία των Οργανισμών αυτών είναι μακρά, ο τοκετός επώδυνος, το αποτέλεσμα μένει να αποδειχθεί.

Χώρες με τις οποίες συνοδοιπορούμε έχουν ήδη οργανώσει τη Διοίκησή τους πάνω σ' αυτές τις κατευθύνσεις. Το Λουκαϊνές του νέου αιώνα, η πραγματική σύγκλιση, η νέα εποχή επιτάσσουν την εναρμόνισή μας.

Στις εκλογές του 2000 θεωρώ ότι πρέπει οι πολίτες να συνεκτιμήσουν και τις θέσεις των κομμάτων γύρω από το θέμα αυτό. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει σχεδιασμένη τη μεταρρύθμισή αυτή. Και κυρίως να την τολμήσει.



ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΟΣΜΙΔΗΣ  
Γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου

## Νέους φορείς ζητούν τα υπουργεία

Την ίδια ώρα που επιχειρούν να εφαρμόσουν την απόφαση για την κατάργηση και συγχώνευση φορέων του Δημοσίου, τα υπουργεία υπέβαλαν προτάσεις για τη δημιουργία νέων φορέων, σε μια παράλογη κίνηση διαίτησης του φαύλου κύκλου.

Σύμφωνα με στοιχεία της «διαρκούς γνωμοδοτικής επιτροπής φορέων του δημοσίου τομέα», κατά την τελευταία διετία υπεβλήθησαν προτάσεις για τη δημιουργία 34 νέων φορέων. Μόνο το υπουργείο Πολιτισμού πρότεινε τη δημιουργία 11 φορέων, το ΥΠΕΧΩΔΕ 5, το Γεωργίας 4, τα υπουργεία Ανάπτυξης, Άμυνας, Οικονομικών και Αθλητισμού από 2 και τα υπουργεία Μεταφορών, Υγείας και Μακεδονίας - Θράκης από 1. Η γνωμοδοτική επιτροπή γνωμοδότησε αρνητικά για τη δημιουργία των 23 από τους 34 φορείς που προτάθηκαν, ενώ εξέφρασε επιφυλάξεις για άλλους 3 και συμφώνησε μόνο ως προς την αναγκαιότητα δημιουργίας των 8 [2 για το υπουργείο Πολιτισμού, 3 για το υπουργείο Γεωργίας, 2 για το υπουργείο Ανάπτυξης και 1 για το υπουργείο Οικονομικών].

Τελικά, όμως, προωθήθηκε η δημιουργία 16 νέων φορέων, δηλαδή αριθμού διπλάσιου από αυτόν που η ίδια είχε εισηγηθεί. Πάντως, ο γενικός γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Σωκράτης Κοσμίδης υποστηρίζει ότι έχει αποδυναμωθεί η τάση δημιουργίας νέων φορέων μετά την προσπάθεια που ξεκίνησε. Αυτό, λέει, είναι ίσως η θετικότερη εξέλιξη που μπορεί να οδηγήσει μακροπρόθεσμα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.