

Γράφει ο Σωκράτης Κοσμίδης,
Δικηγόρος Πειραιώς
Γενικός Γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου

Η κυκλοφορία του φύλλου αυτού απέχει ελάχιστες εβδομάδες από τη χρονική στιγμή αποχαιρετισμού ενός αιώνα γόνιμου, αλλά και δραματικού, και μιας χιλιετίας πλουσιότητας, σε ιστορικά γεγονότα και φαινόμενα. Είναι η ίδια χρονική στιγμή όπου το χάραμα ενός νέου αιώνα και μιας νέας χιλιετίας αναζητεί τους πρωταγωνιστές και τον ιστορικό τους.

Η ευφορία της γιορτής θα διαρκέσει όσο η ίδια η γιορτή. Ο νέος αιώνας θα είναι συνέχεια του παλαιού. Το ποτάμι της ιστορίας δεν γνωρίζει σταθμούς ημερολογιακούς, που εφεύρε ο ανθρωπίνος νους, απλά για να βάλει χρονική τάξη στη ζωή του. Κυλάει με τους ίδιους κυματισμούς, με την ίδια ορμή ή ηρεμία. Οι χαρές και οι πίκρες θα εναλλάσσονται, όπως οι ελπίδες και οι απογοητεύσεις, ο πόλεμος και η ειρήνη, η

γέννηση και ο θάνατος.

Ο άνθρωπος θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αμήχανος και σε σύγχυση, ανήμπορος να τις επηρεάσει, έτσι κι αλλιώς. Τα προβλήματά του θα

αναζητούν λύσεις. Το

Millennium

μαγικό ραβδί ανήκει στη μυθολογία, η τεχνολογία εντυπωσιάζει, ανοίγει και

δείχνει νέους δρόμους, όμως δεν είναι πανάκεια που λύνει τα προβλήματα ασφάλειας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής του πολίτη.

Όλα θα εξακολουθούν να αλλάζουν, το νέο θα γεννιέται, το παλιό θα σβήνει, όπως και ατέλειωτους αιώνες πριν.

Το αύριο θα είναι διαφορετικό από το σήμερα και το χθες.

Τι θα μείνει; Μα ό,τι σε κάθε χαραυγή, δηλ. η ελπίδα πως ξημερώνει μια ομορφότερη μέρα, ένας ειρηνικότερος αιώνας, μια πιο ανθρώπινη χιλιετία.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΞΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 1999