

στην
Ελλάδα

Πρώτη Σελίδα

20/12/2000

Τετάρτη 20/12/2000


- ΕΛΛΑΔΑ
- ΚΟΣΜΟΣ
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
- ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
- SPORTNEWS
- ΤΕΧΝΕΣ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
- ΥΓΕΙΑ
- ΓΥΝΑΙΚΑ
- ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
- FLASHBACK

ΑΡΧΕΙΟ >

ΕΡΕΥΝΕΣ >

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ >

**Γράφει
ο Γιάννης Αντύπας**



Καταδίκη για τη
βαρβαρότητα
Πάγκαλος κατά πάντων
Δείπνα με πολιτικό μενού
Και πάλι στο στόχαστρο
Στο παράλογο βασίλειο
του ΙΚΑ...

Ο εξ απορρήτων του πρωθυπουργού στο Flash.gr

Οκτώ μήνες μετά την εκλογική νίκη, το ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση, δείχνει να κλονίζεται. Υπουργοί χάνουν τις βουλευτικές τους έδρες στο εκλογοδικείο, άλλοι παραίτουνται, άλλοι αποπέμπονται και σχεδόν όλοι κάνουν δηλώσεις επί παντός επιστητού. Επιπροσθέτως, η αίσθηση που κυριαρχεί στα δημοσιεύματα του Τύπου είναι ότι δεν προχωρά τίποτα.

Δεν συμφωνώ με τις εκτιμήσεις που αναφέρετε. Η ακύρωση της εκλογής κάποιων βουλευτών δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο, όπως δεν είναι καινοφανής μία παραίτηση ή απομάκρυνση μέλους της κυβέρνησης. Παρεμφερή περιστατικά δεν κλονίζουν την κυβέρνηση, η οποία θα είχε πρόβλημα αν ήταν ασυνεπής στις δεσμεύσεις της. Κάτι τέτοιο όμως δεν συμβαίνει, η κυβέρνηση υλοποιεί τις εξαγγελίες της, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχε σχεδιάσει. Ουμίζω τις πρωτοβουλίες που προωθούνται για την απασχόληση, την υγεία, τη δημόσια διοίκηση, την παιδεία, το ασφαλιστικό. Όσον αφορά τις επί παντός επιστητού δηλώσεις, θεωρώ ότι αυτές δεν ωφελούν, κυρίως όταν διατυπώνονται εκτός αρμοδίων οργάνων, ακαίρως και αναρμοδίως.

Κάποιοι μιλούν για προσωπικές πολιτικές υπηρεσιών.
Η κυβερνητική πολιτική είναι προϊόν συνολικής και συλλογικής προσπάθειας. Κάθε μέλος της κυβέρνησης υλοποιεί τις επί μέρους πολιτικές του τομέα του. Αυτό είναι το δέον, από το οποίο εκτιμώ ότι οι αποκλίσεις δεν είναι σημαντικές.

Μήπως το πρόβλημα είναι οι πολλοί «πρωθυπουργήσιμοι» ή οι ακόμη περισσότεροι βουλευτές, οι οποίοι επιθυμούν να αναλάβουν υπουργικό θώκο;
Οι φιλοδοξίες δεν αποτελούν εξορισμό πρόβλημα. Πρόβλημα συνιστά η έλλειψη ενιαίας αντίληψης στα στελέχη, αν και όταν υπάρχει, και εμφανίζεται.

Είναι σε θέση οι αντιδρώντες να προκαλέσουν προβλήματα στην εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και εν τέλει να οδηγήσουν σε άδοξο τέλος το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα;
Το εκσυγχρονιστικό εγχείρημα είναι μια αέναη διαδικασία, μία διαρκής μεταρρυθμιστική προσπάθεια προσαρμογής στις ολοένα επιταχυνόμενες εξελίξεις. Με αυτή την έννοια, ο εκσυγχρονισμός δεν είναι απλά ένα εγχείρημα, είναι απαίτηση και υποχρέωση και γι' αυτό κάθε αντίδραση συνιστά αδιέξοδη ακινησία και οδυνηρή οπισθοδρόμηση.

Ένας ανασχηματισμός θα έλυσε το πρόβλημα;
Ένας ανασχηματισμός λύνει προβλήματα, αν έχει δομικά χαρακτηριστικά και δεν εξαντλείται σε εναλλαγές προσώπων.

Η άνοδος των τιμών του πετρελαίου, το δολάριο, ο πληθωρισμός, τα ελλείμματα, η ανεργία, το ασφαλιστικό και πολλά άλλα θέματα συνθέτουν ένα εκρηκτικό κοινωνικοοικονομικό παζλ. Είστε στην κυβέρνηση από το 1996. Δεν είναι πολλές οι εκκρεμότητες;
Ο πληθωρισμός και τα ελλείμματα, ως προβλήματα, έχουν τιθασευτεί. Γι' αυτό, άλλωστε, και η άνοδος των τιμών του πετρελαίου και του δολαρίου, παρ' όλη τη διάρκεια της, δεν έχει δημιουργήσει ρωγμές στη σταθερότητα της οικονομίας, όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η ανεργία και το ασφαλιστικό ζήτημα απασχολούν πολύ την κυβέρνηση και είναι σε εξέλιξη πολιτικές για την απασχόληση και την εξυγίανση του κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος. Τα προβλήματα αυτά είναι χρόνια και η επίλυσή τους είναι διεθνώς μία σταθερή επιδίωξη.

Σας κατηγορούν ότι δεν τολμήσατε τις διαρθρωτικές τομές που απαιτούνταν και ότι εστιάσατε αποκλειστικά στους ονομαστικούς στόχους. Δεν θα μπορούσατε να είχατε κάνει και «κάτι παραπάνω» ώστε να μην έχουμε μπροστά μας ανοιχτά και σε εκρηκτική φάση όλα τα θέματα;
Η κατηγορία αυτή είναι παντελώς αβάσιμη. Στόχος είναι η πραγματική σύγκλιση και ο στόχος αυτός είναι όλο και πιο κοντά. Το «κάτι παραπάνω» διαρκώς επιδιώκεται, αλλά δεν κατατάται πάντοτε. Ένας αυτοκριτικός απολογισμός θα μπορούσε να ομολογήσει ότι ήταν εφικτό το «κάτι παραπάνω».

Και μέσα σε όλα αυτά προέκυψε η «διαπλοκολογία». Σας επισημαίνω ότι κάθε αναβολή στη λήψη απόφασης θεωρείται αποτέλεσμα του κλίματος. Μήπως οι «πέτρες» που πέταξε η ΝΔ βρήκαν τελικά τον στόχο τους; Εκτιμώ ότι η διαπλοκολογία δεν επηρέασε το κυβερνητικό έργο και δεν ανέπτυξε ευθυνοφοβία στη λήψη αποφάσεων. «Πέτρες» που εξαπολύει ένα κόμμα απλά για να μεταφέρει το πεδίο πολιτικής αναμέτρησης σε άλλα πεδία συνήθως δεν έχουν στόχο ή, αν έχουν, αστοχούν. Κυβέρνηση που παράγει έργο, συμβατό με τις δεσμεύσεις της και τις προσδοκίες των πολιτών, δεν πτοείται από «πειροπόλεμο».

**Βρίσκεται σε εξέλιξη ο διάλογος για το λεγόμενο «πολιτικό χρήμα». Αρκεί αυτό σε ένα σύστημα που βιώνει την απαξία;
Έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για διάλογο γύρω από το πολιτικό σύστημα γενικά. Και ο διάλογος αυτός πρέπει να γίνει και στην κοινωνία, όχι μόνο εντός των τειχών της πολιτικής. Η χρηματοδότηση των κομμάτων και των υποψηφίων —δεν αρμόζει ο όρος «πολιτικό χρήμα»— είναι ένα τμήμα του όλου πολιτικού συστήματος, που αναφέρεται στους διακριτούς ρόλους των εξουσιών, στο ρόλο και στον τρόπο εκλογής των βουλευτών κλπ.**

Η άνοδος του Κώστα Σημίτη είχε συνοδευτεί και από πολλές προσδοκίες για την αναδιάρθρωση του πολιτικού σκηνικού. Είστε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του. Ο στενότερος για την ακρίβεια, μαζί με τον Νίκο Θέμελη. Είχε πράγματι αυτές τις προθέσεις ο πρωθυπουργός και τι γίνεται τώρα; Δεν διεκδικώ την ιδιότητα που μου αποδίδεται. Ο πρωθυπουργός εργάζεται για τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας μας, για την προσαρμογή του πολιτικού συστήματος στις εξελίξεις. Οι προσδοκίες είναι μεγάλες και οι επιτυχίες είναι πολλές. Μπορούν να γίνουν περισσότερα.

Η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ και στη ΝΔ είναι τέτοια που είναι πολλοί όσοι λένε ότι τα δύο κόμματα αποτελούν πλέον διαρθρωτικά προβλήματα του πολιτικού συστήματος.

Τα υπάρχοντα δύο κόμματα εξουσίας, όπως και τα μικρότερα ή τα εκκολαπτόμενα, αποτελούν θεσμικά όργανα του πολιτικού συστήματος. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος των κομμάτων, η λειτουργία τους, η σχέση τους με την κοινωνία, είναι ζητήματα υπό διαρκή επανεξέταση.

Φοβάστε διεμβολισμό από το νέο κόμμα;

Απαντώ για την παράταξη στην οποία ανήκω και την οποία υπηρετώ. Το ΠΑΣΟΚ, ενωμένο, συνεπές, αξιόπιστο, ανοιχτό στην κοινωνία και στους νέους ορίζοντες, δεν έχει να φοβηθεί από κανένα νέο ή παλαιό κόμμα.

 Αρχή σελίδας