

Εφημερίδα

« ΤΟ ΒΗΜΑ »

« Πολιτική για τις προσλήψεις »

11 Σεπτεμβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ**Πολιτική για τις προσλήψεις**

Του Σ. ΚΟΣΜΙΔΗ

Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ διαχείριση προσωπικού στις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα απαντά πρωτίστως στο ερώτημα: ποιες και από ποιους φορείς είναι οι παρεχόμενες από αυτόν υπηρεσίες στον πολίτη; Με πόσους απασχολούμενους, που έχουν ποια προσόντα, με ποιες σχέσεις εργασίας και με ποιες διαβαθμίσεις, ιεραρχίες και δομές, εκτιμάται και προσδοκείται η βέλτιστη απόδοση των υπηρεσιών, στη βάση της σχέσης κόστους - οφέλους, και της αποδοτικότητας;

Ο δημόσιος τομέας αδρανεί και στην καλύτερη περίπτωση καθυστερεί να προσαρμοστεί στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, με ζημιωμένες επιπτώσεις. Το κατ' όνομα και αμφίβολης χρησιμότητας αρμόδιο υπουργείο Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί με Οργανισμό του 1988. Το ίδιο υπουργείο στερείται στοιχείων για τον αριθμό των βαθμοφόρων στον στενό δημόσιο τομέα και κατά μείζονα λόγο αγνοεί πόσοι και με ποιες σχέσεις εργασίας μισθοδοτούνται από το Δημόσιο. Υποθέτω ότι αυτό είναι γνωστό στο υπουργείο Οικονομίας.

Σε μεγάλο αριθμό Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων προστίθεται συχνά η λέξη «ψευγείο», που υποδηλώνει υπηρεσίες χωρίς ή με ελάχιστο αντικείμενο. Οι υπηρεσίες αυτές όπου τοποθετούνται οι μη αρεστοί στην κάθε κυβέρνηση βαθμοφόροι και υπάλληλοι εξακολουθούν και υφίστανται.

Μέσα σ' αυτό το θολό πεδίο απουσιάζει πολιτική για τις προσλήψεις. Η νέα κυβέρνηση από τις εκλογές ως τα μέσα Ιουλίου του 2005 ενέκρινε προσλήψεις που ξεπερνούν τις 200.000. Από αυτές μόνο 31.000 αφορούν μόνιμο προσωπικό. Περίπου 45.000 είναι ψευδεπίγραφες συμβάσεις έργου. Το «έργο» ανατίθεται, χωρίς καμία διαδικασία, σε οποιονδήποτε επιθυμεί ο φορέας (υπουργός, δήμαρχος κτλ.). Καθαρό ρουσφέτι. Ετσι, λείπουν τα χρήματα που απαιτούνται για την πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού. Αν στην κατηγορία αυτή προσθέσουμε τους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου και τους εποχικούς, έχουμε διαμορφωμένη τη νέα γενιά συμβασιούχων οι οποίοι θα διεκδικούν νομικά και πολιτικά τη μονιμοποίησή τους.

Με τους νέους συμβασιούχους, και με τη βαθμολόγηση της υποκειμενικής συνέντευξης, το χρώμα των νεοεισερχόμενων στο Δημόσιο υπαλλήλων είναι διαφανές πολιτικά. Το κράτος επί ΝΔ δεν επανιδρύεται, επιστρέφει ολοταχώς στο πολύ μακρινό χθες. Και είναι κρίμα. Για τον τόπο. Για τους πολίτες.

Ο κ. Σωκράτης Κοσμιδής είναι βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ.