

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

ΤΥΠΟΣ

11.5.2003

Σωκράτης Κοσμίδης,
γεν. γραμματέας Υπουργικού Συμβουλίου



Δημοσιοποίησε τις σκέψεις του για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και προκάλεσε την... αναμενόμενη, ιδιαίτερα με την πρόταση για... 12μελές Υπουργικό Συμβούλιο. Θα μπαίνουν και ανά τέσσερις σε μία μερσεντές;

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: Ανάστατοι υπουργοί και υφυπουργοί μετά τις δηλώσεις του στενότερου

συνεργάτη του Κ. Σημίτη, ο οποίος τις χαρακτήρισε «προς το παρόν ανέφικτες»

Η «γκάφα» Κοσμίδη άνοιξε νέο μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ

Η «βόμβα» Κοσμίδη άνοιξε νέο μέτωπο στο ΠΑΣΟΚ και πυροδότησε τη σύγκρουση που υποβάσκει από το '96 ανάμεσα στους εκσυγχρονιστές και τους κομματικούς. «Ποιος είναι αυτός ο κ. Κοσμίδη και ποιον εκπροσωπεί;», έλεγαν περιφρονητικά για τον πιο στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού.

Της Λώρας Ιωάννου

Η εικόνα του πιο ισχυρού άνδρα της κυβέρνησης Σημίτη μόλις άρχισε να αποδομείται. Ο δεκάλογος Κοσμίδη είναι το... κερασόκι στην τούρτα της «μπακαλοποίησης» που κυριαρχεί στο ΠΑΣΟΚ, με φόντο τη χιονοσειβάδα των καταγγελιών Κουρή για διεφθαρμένους υπουργούς και κομματικά στελέχη... Έτσι, η απόφαση του πιο στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού να προτείνει δημόσια τη συρρίκνωση των υπουργείων από 19 σε 12, το ασυμβίβαστο βουλευτών και κυβερνητικών μελών και την υπουργοποίηση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, ένα μήνα προτού ανακοινώσει ο πρωθυπουργός νέες πολιτικές πρωτοβουλίες, ερμηνεύτηκε από την πλειοψηφία των στελεχών του ΠΑΣΟΚ ως casus belli...

Το σύνολο του κόμματος από τη μια πλευρά και οι συνεργάτες του πρωθυπουργού από την άλλη επιδόθηκαν σε έναν σκληρό πόλεμο τηλεφωνημάτων και επιχειρημάτων και αλληλοκατηγορίας. Οι μεν υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις προτάσεις Κοσμίδη και οι δε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που αδυνατούν να κατανοήσουν



Ο κ. Σημίτης είχε ενημερωθεί για τις δηλώσεις Κοσμίδη από τον ίδιο το σύμβούλό του.

όσοι νομίζουν ότι μιλούν εν' ονόματι του πρωθυπουργού. «Το ζήτημα είναι αν όλα αυτά που λέει ο κ. Κοσμίδη μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. Αφού δεν μπορούν, ποιος είναι ο λόγος να ανοίγουμε νέες πηλές;», υποστήριξαν κορυφαίοι υπουργοί. Ξαφνικά όλοι είδαν τον εαυτό τους να μένει εκτός κυβέρνησης στον επικείμενο ανασχηματισμό και τους... έλουσε κρύος ιδρώτας. Ο πρωθυπουργός έμαθε τα... μαντάτα πρωί πρωί στη

Βαρσοβία όπου βρισκόταν. Ο Χρήστος Πρωτόπαπας και ο Τηλέμαχος Χατήρης του μετέφεραν την εικόνα του εσωκομματικού αλαλούμ, καθώς και τα πρωτοεπίδια των εφημερίδων. Τότε ο ίδιος αποφάσισε να διαμηνύσει μέσω του υφυπουργού Τύπου ότι δεν προτίθεται να υλοποιήσει τις προτάσεις Κοσμίδη. Κοινώς να... αδειάσει τον εξ απορρήτων του συνεργάτη.

Παράπονα

Το τι ακολούθησε στη Χαριλάου Τρικούπη, όπου απευθύνθηκαν πολλοί βουλευτές για να εκφράσουν τα παράπονά τους, στη Βουλή, στα υπουργικά και τα πολιτικά γραφεία, δεν περιγράφεται...

Όλοι οι υπουργοί που αισθάνθηκαν ότι πλήττονται από τις προτάσεις Κοσμίδη έβαλαν τους βουλευτές της επιτροπής τους να επιτεθούν φραστικά στον γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου. Όλοι βρήκαν την ευκαιρία να βάλουν στο στόχαστρο το αόρατο χέρι του Κώστα Σημίτη στη Βουλή.

«Ποιος άδειασε ποιον στη συγκεκριμένη περίπτωση;», αναρωτήθηκαν οι βουλευτές και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, που έσπευσαν να χαρακτηρίσουν «μικρόνου» τον κ. Κοσμίδη, αφού κατάφερε με μια κίνηση να εκθέσει και τον πρωθυπουργό και τον



Αυτοπρά προσωπικές χαρακτήρισε τις απόψεις που εξέφρασε ο κ. Κοσμίδη, χωρίς, όπως είπε, να αποτυπώνουν τις προθέσεις του πρωθυπουργού.

εαυτό του! Αποστάσεις από τον κ. Κοσμίδη κράτησε και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Κώστας Λαλιώτης, ο οποίος τηρεί «σιγήν ιχθύος» ούτως ή άλλως τον τελευταίο καιρό. «Το πολιτικό ένστικτο είναι σαν τον έρωτα. Δεν προσπαθείς να το αναλύσεις με μαθηματικούς τύπους. Απλώς το ακολουθείς... αν το έχεις», έλεγαν μεταξύ άλλων οι βουλευτές στο καφενείο της Βουλής φανερά ενοχλημένοι από την κίνηση Κοσμίδη.

Απολογία

Κάποιοι, μάλιστα, επιδίωξαν να τον επισκεφθούν στο γραφείο του για να του τα... ψάλουν με το γάντι.

«Γιατί το έκανες αυτό, Σωκράτη; Αν σε ρωτούσε ένας δημοσιογράφος αν

συμφωνεί ο πρωθυπουργός με τις απόψεις σου τι θα έλεγες; Θα έπρεπε να απαντήσεις με ένα «ναι» ή ένα «όχι». Αν μεν συμφωνεί, θα έπρεπε ή να έχει υλοποιήσει αυτές τις προτάσεις ή να είναι έτοιμος να τις υλοποιήσει σύντομα. Αν δεν συμφωνεί, τότε το ερώτημα που ανακύπτει είναι γιατί παραμένεις γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου εφόσον διαφωνείς με την πολιτική που ακολουθεί ο πρωθυπουργός. Και στις δύο περιπτώσεις είστε χαμένοι» φέρεται να είπε ευθαρσώς στον κ. Κοσμίδη πρώην υπουργός.

Ο Σωκράτης Κοσμίδη απάντησε στερεότυπα ότι οι απόψεις του είναι αυτοπρά προσωπικές και δεν αποτυπώνουν τις προθέσεις του πρωθυπουργού για το άμεσο μέλλον...

Η υπόθεση περιπλέχθηκε ακόμα περισσότερο από τα συγκεκριμένα μηνύματα που εξέπεμψε ο πρωθυπουργός από τη Βαρσοβία.

Κατά μία πληροφορία ο Σωκράτης Κοσμίδη είχε ενημερώσει τηλεφωνικά τον πρωθυπουργό για το περιεχόμενο της ομιλίας του στην εκδήλωση του ΟΠΕΚ και είχε λάβει το «πράσινο φως» να το πράξει.

Σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση, ο πρωθυπουργός ήθελε να βολιδοσκοπήσει τους υπουργούς, τους βουλευτές και την κοινή γνώμη προτού προχωρήσει σε περαιτέρω κινήσεις. Η, στην καλύτερη περίπτωση, δεν διέβλεψε κανένα κίνδυνο από την επανάληψη των γνωστών απόψεων του κ. Κοσμίδη.

Προβληματισμός

Όταν αντιλήφθη, όμως, για το μέγεθος της αναστάτωσης που προκάλεσε η ομιλία του Σωκράτη Κοσμίδη φοβήθηκε μήπως του κρεώσουν «πολιτική δειλία», υπό την έννοια ότι ενώ ήθελε να προχωρήσει σε αυτές τις ριζικές τομές του πολιτικού συστήματος δεν το έκανε.

Ο προβληματισμός του Κώστα Σημίτη φαίνεται να αποτυπώνει εν πολλοίς και την πραγματικότητα που αποτυπώνουν εγχειρίσματα του εκσυγχρονισμού.

Διότι ο κ. Σημίτης ασπάζεται κατά βάθος τις απόψεις του Σωκράτη Κοσμίδη αλλά στην πράξη δεν μπορεί να τις υλοποιήσει. Γι' αυτό και στην απάντησή που υπαγόρευσε από το εξωτερικό έκανε λόγο για ανέφικτες προτάσεις... στον παρόντα χρόνο.

ΣΗΜΙΤΗΣ

Κυβερνά με... επιστολές

Η επιστολογραφία όταν συνδέεται με ερωτικά συναισθήματα είναι και ευεργετική και θεμιτή. Όταν, όμως, αφορά τη διακυβέρνηση της χώρας... κάτι δεν πάει καλά.

Ο Κώστας Σημίτης έχει αποφασίσει να κυβερνά με επιστολές και να επικοινωνεί με τους υπουργούς του μέσω αλληλογραφίας! Οι επιστολές που είδαν τους τελευταίους μήνες το φως της δημοσιότητας έχουν ενοχλήσει αρκετούς υπουργούς που αισθάνονται... σαν μαθητές που βρίσκονται σε συνεχή επίτηρηση και δεν ξέρουν αν θα περάσουν τις εξετάσεις του Ιουλίου ή όχι...

«Αυτό το αλισβέρσι των επιστολών έχει ξεκινήσει πριν από τέσσερα χρόνια και πλέον το έχουμε συνηθίσει. Εγώ κάθε φορά απαντώ με 80 και πλέον σελίδες στις οποίες αναφέρω αναλυτικά μέχρι ποιου σημείου έχουν προχωρήσει τα θέματα του υπουργείου», λέει ο υπουργός Λιγαιού Νίκος Σηφουνάκης που δεν φαίνεται να ενοχλείται από την παραπάνω διαδικασία. Αντίθετα, κάποια άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ θεωρούν άκρως υποτιμητική τη συμπεριφορά του πρωθυπουργού και παρομοιάζουν τον Κώστα Σημίτη ως «προεδρεύοντα» μιας κυβέρνησης που δεν την εμπίστεύεται και δεν την ελέγχει.

Εκνευρισμός

«Αυτό που κάνει ο πρωθυπουργός είναι προβληματικό για τους υπουργούς του. Τους γράφει επιστολές και μετά τις δίνει στη δημοσιότητα για να τους εκθέσει. Θα περίμενε κάποιος από αυτούς να παραιτηθεί από αξιοπρέπεια», δήλωσε εκνευρισμένος πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ. Η επιλογή του πρωθυπουργού να κρατάει σε απόσταση τους πιο στενούς συνεργάτες του δεν είναι τυχαία. Πρώτον, θέλει να επιταχύνει το έργο της κυβέρνησης και να αναγκάσει τους υπουργούς να αποδώσουν, έστω και με το ζόρι. Δεύτερον, δείχνει ότι δεν τους έχει καμία εμπιστοσύνη και τους εκβιάζει με την παραμονή τους ή όχι στην κυβέρνηση. Εν όψει του προαναγγελθέντος ανασχηματισμού η τελευταία επιστολή που δημοσιεύτηκε στον Τύπο αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα.

«Όλες οι επιστολές που θα φθάσουν στο γραφείο του πρωθυπουργού θα εξεταστούν αναλυτικά από τον Σωκράτη Κοσμίδη. Εκείνος με τη σειρά του θα εισηγηθεί στο τέλος του Ιουνίου στον πρωθυπουργό ποιου υπουργού... πειρούν την τάξη και παραμένουν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ποιου θα πάνε σπίτι τους», ομολογεί στενός συνεργάτης του κ. Σημίτη.

Κατά μια άποψη, ο Κώστας Σημίτη απούδησε από την ανικανότητα και την αδιαφορία που επιδεικνύουν οι συνεργάτες του και αποφάσισε να αναγκάσει την κυβέρνηση να λειτουργήσει πάση θυσία. «Ο πρωθυπουργός έχει εκνευριστεί από τη στασιμότητα του κυβερνητικού έργου και τα χρόνια προβλήματα της καθημερινότητας που λιμνάζουν και αποφάσισε να κτυπήσει στο σαμάρι...», υποστηρίζει στέλεχος της κυβέρνησης.

Αυτός είναι και ο λόγος που ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο πριν από δύο μήνες ότι θα επιβλέψει ο ίδιος προσωπικά την απορρόφηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Το Νοέμβριο ο κ. Σημίτης ζήτησε από όλους τους υπουργούς να καταγράψουν τις προτεραιότητες και τους στόχους των υπουργείων τους για το πρώτο εξάμηνο του 2003. Τώρα τους καλεί να γράψουν τα πεπραγμένα τους... «Το κόλλη είναι απλό. Όσοι περισσότερες σελίδες... γεμίζουν με τον απολογισμό του έργου σου, τόσο περισσότερο δίνεις την εντύπωση ότι δουλεύεις πυρετωδώς...», είπε αστεειώμενος υπουργός της κυβέρνησης ενθυμίζοντας τα τετρίπια που έκανε στο δημοτικό και το γυμνάσιο!

Α. Ιωάννου



Από την πρωτομαγιάτικη δήλωση του κ. Σημίτη είχε διαφανεί η πρόθεσή του να προχωρήσει σε ανασχηματισμό.

ΜΑΞΙΜΟΥ

Ανασχηματισμός με τη λήξη της ελληνικής προεδρίας

Αντιμέτωπος με τη χειρότερη συγκυρία επί πρωθυπουργίας του βρίσκεται ο Κώστας Σημίτης, ο οποίος καλείται 12 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές να λάβει δραματικές ενδεχομένως αποφάσεις σε μια ύστατη προσπάθεια να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί για το κυβερνών κόμμα.

Την προσωπική του σφραγίδα στην ανατροπή του αρνητικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί για την κυβέρνηση, αν και τα περιθώρια θεωρούνται ελάχιστα, επιδιώκει να βάλει ο Κώστας Σημίτης με τις πολιτικές πρωτοβουλίες που σκοπεύει να αναλάβει τον Ιούλιο, ώστε να αναθερμάνει τις ελπίδες για νίκη του κόμματος στις επόμενες εκλογές.

Η οπουδία του να λάβει και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του μετά το τέλος της ελληνικής προεδρίας, δίνοντας έτσι «δύμηνη προθεσμία» στον εαυτό του, στην κυβέρνηση, στο κόμμα, αλλά και στο κλίμα σκανδαλογίας, διαφθοράς και διαπλοκής, προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις, με κυρίαρχη την άποψη ότι έτσι θα ενταθούν ακόμη περισσότερο η εσωστρέφεια και κυρίως η εθική και πολιτική αναξιοπιστία του κυβερνώντος κόμματος. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο κ. Σημίτης δεν είναι θιασώτης των «εν θερμώ» αντιδράσεων, καθώς προτιμά μια πιο μελετημένη και ψυχραιμη αντιμετώπιση των προβληματικών καταστάσεων, αφού δεχθεί εισηγή-

σεις στενών συνεργάτων του και συναντηθεί με τα κορυφαία στελέχη, χωρίς βέβαια να απειμπολεί το δικαίωμα ότι αυτός λαμβάνει την τελική απόφαση.

Εν πάση περιπτώσει, η 30ή Ιουνίου, οπότε ολοκληρώνεται η ελληνική προεδρία στην ΕΕ, είναι πολύ κοντά και ο κ. Σημίτης μελετά τις κινήσεις του, οι οποίες σε πρώτη φάση εστιάζονται στον ανασχηματισμό της κυβέρνησης, όπως έχει αφήσει ο ίδιος να εννοηθεί με την πρωτομαγιάτικη δήλωσή του και την επιστολή της 30ής Απριλίου προς τους υπουργούς με την οποία τους εφίστα την προσοχή για την ολοκλήρωση του εξαμηνιαίου προγραμματισμού.

Αποκάλυψη

Ο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Κοσμίδη μιλώντας σε εκδήλωση του ΟΠΕΚ «αποκάλυψε» το σχέδιο Σημίτη για τον επικείμενο ανασχηματισμό προκαλώντας την έντονη ενόχλησή του. Τι πρότείνει ο κ. Κοσμίδη; Υπουργικό Συμβούλιο 12-14 μελών, με 1 υφυπουργό και 1 γενικό γραμματέα ανά υπουργείο, με έντονη την παρουσία εξωκοινοβουλευτικών στελεχών και με δεδομένο το ασυμβίβαστο κυβερνητικές και κομματικές δραστηριότητες.

Κατά πόσο ο πρωθυπουργός θα εφαρμόσει τις προτάσεις του στενού συνεργάτη του, ο χρόνος και μάλιστα πολύ σύ-

νοτομα θα δείξει, στο μεταξύ όμως τα 48 μέλη της κυβέρνησης νιώθουν τις καρτέλες τους να τρίζουν και την παραμονή τους στην κυβέρνηση αβέβαιη. Πληροφορίες φέρουν τον κ. Σημίτη να μελετά μια κίνηση ανάλογη με εκείνη του Ανδρέα Παπανδρέου το 1985, όταν έστειλε τα κορυφαία στελέχη στο κόμμα, αφήνοντάς τα μακριά από τους κυβερνητικούς θώκους, με σκοπό να ενισχύσει τη λειτουργία του κόμματος και να ανανεώσει το προφίλ της κυβέρνησής του με άφθαρτα στελέχη που είχαν όρεξη για δουλειά.

Είναι αμφίβολο κατά πόσο κάτι τέτοιο και μάλιστα 10 μήνες πριν από τις εκλογές μπορεί να εφαρμοστεί στην παρούσα φάση, πάντως, είναι μια κίνηση που δεν απέχει από τη λογική Σημίτη με βάση τα δεδομένα της συγκυρίας και το αίσθημα κόπωσης που παρατηρείται μεταξύ των περισσότερων κυβερνητικών στελεχών και ιδίως των λεγόμενων κορυφαίων. Από τα 48 μέλη της κυβέρνησης πιο ανασφαλής σίγουρα νιώθουν οι 29 υφυπουργοί, οι οποίοι συνήθως πληρώνουν το μάρμαρο ενός ανασχηματισμού προς χάριν της ανανέωσης, ωστόσο αυτή τη φορά, όπως και στον ανασχηματισμό το Οκτώβριο του 2001, κλίμα ανασφάλειας καταγράφεται και μεταξύ των 19 υφυργών.

Α. Μαραθιάς