

Καπέλωμα φουλ με

■ Της ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Χασική έχει αρχίσει να γίνεται η κατάσταση στο ΠΑΣΟΚ, μετά από τις τελευταίες ισχυρές αναταράξεις που πλήττουν το κόμμα. Οι συνεχιζόμενες καταγγελίες σε βάρος κυβερνητικών στελεχών, οι «βόμβες» Κοσμίδη για τις αλλαγές στην κυβέρνηση, η στάση του πρωθυπουργού σε ό,τι αφορά την περιρρέουσα ατμόσφαιρα διαφθοράς και την κρίση που ταλανίζει το κόμμα, αλλά και η τακτική του απέναντι στους υπουργούς –τους οποίους ουσιαστικά έχει θέσει υπό προθεσμία– δημιουργούν σε όλα τα επίπεδα του κόμματος έντονο προβληματισμό για το τι μέλλει γενέσθαι.

«Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς σκέφτεται να κάνει ο Σημίτης», λένε οι στενοί του συνεργάτες. «Ο,τι και αν κάνει, τον Ιούλιο θα είναι αργά», υποστηρίζουν στελέχη και βουλευτές του ΠΑΣΟΚ. Κοινή εκτίμηση όλων είναι, πάντως, ότι το «κλίμα είναι ζοφερό» και ότι χρειάζονται δραστικά μέτρα.

Η όλη κατάσταση και η ηττοπάθεια, που δείχνει δύσκολα αναστρέψιμη σε αυτή τη φάση, έχει πυροδοτήσει εξάλλου εκ νέου σενάρια περί πρόωρων εκλογών ή και αποχώρηση του Κ. Σημίτη από την ηγεσία μετά τη λήξη της ελληνικής προεδρίας. Παράλληλα, όμως, έχει προκαλέσει και επαναχάραξη των σχεδιασμών όλων των εσωκομματικών δυνάμεων, καθώς κοινή είναι η εκτίμηση ότι μετά τον Ιούνιο, όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και όσοι θέλουν να διεκδικήσουν ρόλο στις εξελίξεις πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι.

«Δεν θα με καπελώσουν!»

Είναι προφανές ότι ο πρωθυπουργός είναι αυτός που έχει και την πρωτοβουλία των κινήσεων, για τις οποίες «κρατά κλειστά τα χαρτιά του». Ακόμα και οι στενοί του συνεργάτες μπορούν να κάνουν μόνο υποθέσεις για το τι σκέφτεται να πράξει. Η ψυχραιμία, όμως, με την οποία προσπαθεί ν' αντιμετωπίσει τη σημερινή, εξαιρετικά δύσκολη, και για τον ίδιο κατάσταση, η επιμονή του στο ότι κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η ελληνική προεδρία, το γεγονός ότι ρισκάρει να μεταθέσει τις πρωτοβουλίες που προτίθεται να αναλάβει, για τον Ιούλιο, αλλά και το ότι για τις κινήσεις αυτές έχει ανεβάσει ψηλά τον πήχη, οδηγεί σύμφωνα με τους συνεργάτες του σε ένα συμπέρασμα: στο ότι δεν σκοπεύει να επιτρέψει σε κανέναν να τον «καπελώσει»!

Πάντως, η εικόνα που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο πρωθυπουργός είναι καπέλωμα φουλ με... ολίγο Σημίτη!

Ο Κ. Σημίτης έχει ήδη αλλάξει συμπεριφορά απέναντι στους υπουργούς του. Στις επιστολές που τους έθεσε για να τους υπενθυμίσει τις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει να τακτοποιήσουν ως τον Ιούνιο, υπογραμμίζει, σε αυστηρό ύφος: «Όπως διαπίστωσα από την έκθεση για το πρώτο τρίμηνο, που έλαβα, χρειάζεται προσοχή για να προχωρήσουν με ικανοποιητικούς ρυθμούς τα θέματα!». Θέτοντας έτσι, τους πάντες προ των ευθυνών τους, τους προειδοποιεί για... «ανθρωποθυσίες», στο πλαίσιο του ανασχηματισμού, αλλά και τους καθιστά συνυπεύθυνους στη σημερινή πιεστική

πορεία του κυβερνηνόντος κόμματος.

Ο Κ. Σημίτης, από αύριο θα συνεχίσει τις επαφές του με υπουργούς –έχει ήδη συναντηθεί με τη Βάσω Παπανδρέου και τον Κ. Σκανδαλιδη– τις οποίες και θα ολοκληρώσει εντός του Μαΐου και, πάντως, πριν από τη Σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής που θα γίνει στα τέλη του μήνα. Μέσα από τις επαφές αυτές, κυβερνητικές πηγές υποστη-

ΧΑΜΟΣ ΣΤΟ ΠΑΣΟΚ



Του ΒΑΣΙΛΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ρίζουν ότι ο Κ. Σημίτης θα προσπαθήσει να ευθυγραμμίσει τα στελέχη της κυβέρνησής του σε μία ενιαία στάση χαμηλών τόνων απέναντι στο πολιτικό και ηθικό ζήτημα που συνιστούν οι τελευταίες αποκαλύψεις, προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα στη σύνοδο του κομματικού οργάνου.

Σε ό,τι αφορά τους στενούς του συνεργάτες, εκτιμάται ότι ο πρωθυπουργός

δεν θα διατάξει να «πάρει κεφάλαιο» στο βαθμό και με τρόπο τέτοιο, που θα του επιτρέπει, όμως, να διατηρήσει τον έλεγχο στον κομματικό μηχανισμό.

Την Τετάρτη, μέσω του στενού του συνεργάτη Σ. Κοσμίδη, ο Κ. Σημίτης έδωσε ένα πρώτο στίγμα μέχρι πού μπορεί να φθάσει για να «δώσει νέα ώθηση στην κυβέρνηση». Αν και οι βαθιές τομές που προανήγγελε ο Σ. Κοσμί-

δης, τελικώς, υποβαθμιστήκαν σε «αυστηρώς προσωπικές του απόψεις», είναι γεγονός ότι ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου δεν θα προκαλούσε τέτοια αναταραχή αν ήξερε ότι δεν θα διευκόλυνε ή θα ενοχλούσε τον πρωθυπουργό.

Η πρωτοβουλία του αυτή προκάλεσε πολλές αντιδράσεις στο κόμμα. Μεταξύ αυτών, και τη δυσφορία του Κ. Λαλιώτη, ο οποίος τον τελευ-

ταίο καιρό βλέπει ότι δε σασκούμεται πλέον στο Ν. μου! Ο γραμματέας, οι ιγήςεις του οποίου προς πρωθυπουργό... μπαί στο συρτάρι, έχει αρχίσει προσεγγίζει άλλα στε του ΠΑΣΟΚ, διεκδικώ ρόλο στις εξελίξεις.

Τα άλλα κορυφαία οχη, προς το παρόν, κινώ σε χαμηλούς τόνους, συζητήσιους τους διαφυ με την τακτική που επιέλ

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ
(ΡΙΖΟΣ)

11.5.2003

★ Για τις προτάσεις Κοσμίδη (για κυβέρνηση με 12 υπουργούς), σπαρταριστό σχόλιο του Στάθη:

«...Μπροστά στο σούσουρο που ξεσηκώθηκε ο κ. Σημίτης έβαλε το αριστερό του χέρι (Χυτήρη) να ανακαλέσει στην τάξη το δεξί του χέρι (Κοσμίδη) για να μη σηκωθούν τα 96 χέρια των 48 μελών του Υπουργικού Συμβουλίου (και λοιπών ενδιαφερομένων) – οπότε ο Θεός να βάλει το χέρι Του»!..

(Προς το παρόν, σηκώνονται τα χέρια των δέκα εκατομμυρίων Ελλήνων. Αλλά με ανοιχτές τις παλάμες!..

? Κοντά στ' άλλα είχε και μια απορία ο κ. Σωκ. Κοσμίδης – το «δεξί χέρι» του κ. Σημίτη:

«Αναρωτιέμαι πώς μπορούν και κυκλοφορούν τόσες εφημερίδες που οικονομικά δεν βγαίνουν», είπε.

Αλλά γιατί η κυβέρνηση δεν διατάζει έναν αυστηρό έλεγχο «πόθεν έσχες» σε αεριτζήδες εκδότες; Γιατί δεν στέλνει το ΣΔΟΕ να «ξετινάξει» τα οικονομικά τους;

Οχι γι' άλλο λόγο, αλλά για να μη μας παίρνει όλους η μπάλα...

.....