

Κώστας Σημίτης

# Λίστα αποφάσεων για αλληλεγγύη σερίφδας

Τα «Ναι» και τα «Όχι» για τις παρεμβάσεις του Ιουλίου

**Σ**Ε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ νευρικής κρίσης το ΠΑΣΟΚ, με το παρασκήνιο να «βιά», στελέχη να κινούνται προς πάσα κατεύθυνση και όλοι να αναμένουν από τον πρωθυπουργό τη χαράξη μιας γραμμής υπέρβασης της κρίσης.

Η οργανωμένη βάση του κόμματος βρίσκεται σε οριακή κατάσταση, όπως επισημαίνουν στελέχη που αυτές τις μέρες παραβρέθηκαν σε κομματικές εκδηλώσεις και οι κορυφαίοι επιχειρούν να διαβλέψουν την εξέλιξη, ώστε να πάρουν την καλύτερη δυνατή θέση που διασφαλίζει το ρόλο τους.

Σε πρόδηλη αμηχανία και ο πρωθυπουργός, ο οποίος έχει χαράξει ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο δράσης αυτήν την περίοδο, με αιχμή μια επιτροπή Σύνδοσης Θεσσαλονίκης και συνειδητοποιεί ότι πρέπει να ολοκληρώσει τον γύρο των ευρωπαϊκών πρωτονοιών με το μυαλό στην Αθήνα και την αγωνία για τη... συμπεριφορά των συνεργατών του.

Οι πιέσεις για πιο άμεση... αντιμετώπιση του Κώστα Σημίτη στα τετανωμένα συζητούν στο παρασκήνιο, ενώ πολλά κορυφαία στελέχη επισημαίνουν ότι η δήλωση

**Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΙΑΝΗ**

του πρωθυπουργού ότι όλα τα θέματα θα αντιμετωπιστούν μετά τη λήξη της Προεδρίας, ουσιαστικά «ενοουχίζει» και τους ίδιους από μια πιο έντονη πολιτική παρουσία στα θέματα της συγκυρίας.

Ο Κώστας Σημίτης, όμως, όπως επισημαίνουν οι συνεργάτες του, εμμένει - παρά το κλίμα που έχει δημιουργηθεί - στη γραμμή που έχει χαράξει. Δηλαδή έχει ξεκαθαρίσει τα «Ναι» και τα «Όχι» που θα πει αυτήν την περίοδο με στόχο την υπέρβαση της κρίσης:

**Τα τέσσερα ναι**

- ✓ Στον ανασχηματισμό
- ✓ Άνοιγμα σ' όλο το ΠΑΣΟΚ
- ✓ Νέος τολμήρος εκλογικός νόμος
- ✓ Δρακόντειο «πόθεν έσχες»

**Τα τρία όχι**

- ✗ Σε αποφάσεις πριν τον Ιούλιο
- ✗ Σε ολιγομελές υπουργικό
- ✗ Αντικατάσταση κορυφαίων

**Οι εξωκοινοβουλευτικοί**

• να στον ανασχηματισμό, με στόχο τη συγκρότηση μιας δυναμικής προεκλογικής κυβέρνησης, χωρίς εξωκοινοβουλευτικούς

• να στο άνοιγμά του σ' όλο το ΠΑΣΟΚ με την έμπρακτη προσέγγιση σε στελέχη που περιθωριοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια και την αλλαγή των μελών του Εκτελεστικού Γραφείου αμέσως μετά τον ανασχηματισμό και ενδεχομένως στην επιβολή ασυμβίβαστου μεταξύ των δύο ιδιοτήτων (μέλος του οργάνου και της κυβέρνησης ταυτόχρονα).

• να στην αλλαγή εκλογικού νόμου από την παρούσα Βουλή, με στοιχεία ανατροπής της πάγιας πολιτικής κατάστασης και την εισαγωγή νέων μοντέλων για την εκπροσώπηση των βουλευτών

• να στην αυστηροποίηση του «πόθεν έσχες» για όλους όσοι μέχρι τώρα είναι υπόχρεοι στην κατάθεσή του, με ηλεκτρονικό έλεγχο των δηλωθέντων, διμεση των ανατιολόγητων και απελευθέρωσης περιουσιακών στοιχείων και αυστηρές ποινές στους παραβάτες.

Όμως ο πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και για τα θέματα



**Νυρά Παπουτοί στις "ομάδες σκέψης,"**

Τη σοβαρή αντίδραση του μέλους του Ε.Γ. Χρήστου Παπουτιή προκάλεσε η τηλεφωνική ενημέρωσή του για σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής στις 27 Μαΐου, με τη λαν επίκαιρη στέγνα για το... μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο της χώρας μας σ' αυτήν. Με επιστολή του στον γραμματέα της Κ.Ε. κάνει λόγο για αντιδεντολογική συμπεριφορά να ενημερώνεται τα μέλη του ανώτερου καθοδηγητικού οργάνου τηλεφωνικά για την Κεντρική Επιτροπή. Ζητά η Σύνοδος να γίνει διήμερη από μονοήμερη και να συζητηθούν τα θέματα της πολιτικής συγκυρίας, η προετοιμασία του κόμματος για τις νομαρχιακές εκλογές και τις εθνικές εκλογές του 2004. Τέλος επισημαίνει ότι δεν μπορεί «ομάδες σκέψης» να υποκαθίστουν τα θεσμικά όργανα του Κινήματος.

τα που δεν θα αντιμετωπίσει άμεσα:

• Όχι σε κινήσεις πριν από τη λήξη της Προεδρίας και στην υιοθέτηση της λογικής ότι άλλοι εκτός αυτού και της κυβέρνησης που έχουν τη λαϊκή εντολή διαμορφώνουν την πολιτική στέγνα.

• Όχι σε μικρότερο κυβερνητικό σχήμα σε μια περίοδο κρίσιμη, τόσο για την προώθηση της ολυμπιακής προετοιμασίας, όσο και την απορρόφηση των κονδυλίων του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

• Όχι στην αντικατάσταση κορυφαίων υπουργών, αφού

η συγκυρία χρειάζεται την εσωκομματική συναίνεση.

**Νέο μοντέλο**

Ταυτόχρονα, ο κ. Σημίτης φέρεται αποφασισμένος να ανακοινώσει και ένα πικέτο εκσυγχρονιστικών προτάσεων για την αλλαγή του μοντέλου διοίκησης και διακυβέρνησης του κράτους, που ουσιαστικά θα αποτελέσει δέσμευση του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη τετραετία. Το νέο κράτος, που θα απηχεί την ιστορία Ελλάδας, κατάκτηση της προσπάθειας των τελευταίων 7 χρόνων θα είναι ένα από τα βασικά προεκλογικά συνθήματα για τη νέα τετραε-

τία. Στο πακέτο αυτό θα περιλαμβάνονται και πολλές από τις προτάσεις του Σ. Κοσμίδη, που κατά πολλούς με τη στήριξη του έσπευσε είτε να τις κέρσει, είτε να προειδωθεί. Όμως οι προτάσεις αυτές δεν θα σταματούν στη σύμβαση του υπουργικού συμβουλίου, αφού από δεν θα μπορεί να λειτουργήσει αν δεν γίνει μια τομή της δημόσιας διοίκησης με αποκεντροποίηση αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην περιφέρεια, αναβάθμιση του ρόλου των γενικών επιθεμάτων, αλλά και ιεραρχοποίηση των λειτουργικών μηχανισμών για την αποφυγή κρουσμάτων διαφθοράς.

## Τα σενάρια για Κοσμίδη και ο υπόγειος πόλεμος των ομάδων στο ΠΑΣΟΚ

Το θέμα του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου Σωκράτη Κοσμίδη εξακολουθεί να απασχολεί το εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί είναι αυτοί που αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη τη φιλολογία περί εννευρισμού του πρωθυπουργού, σημειώνοντας ότι η σχέση των δύο αντρών δεν επιτρέπει πολλές πρωτοβουλίες από πλευράς Κοσμίδη.

Και καλλιεργούν το σενάριο ότι επελέγη η συγκυρία να ξαναεπιταθούν οι γνωστές απόψεις Κοσμίδη για την αλλαγή του μοντέλου εξουσίας, προκειμένου να «ζυμωθεί»

στην αγορά το θέμα και στη συνέχεια υπήρξε αναδίπλωση από τις αντιδράσεις. Το άλλο σενάριο ήταν ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε το περιεχόμενο της ομιλίας Κοσμίδη. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, που προώθησε με πάθος το Μαξίμου ο Κ. Σημίτης εξοργίστηκε γιατί στην παρούσα συγκυρία δημιουργεί προβλήματα στο εσωκομματικό πεδίο, σε μια περίοδο που το ζητούμενο είναι η ενότητα.

Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτό το «κενό» της αντίδρασης δρα... διαβρωτικά στο ΠΑΣΟΚ, αφού νέες ο-

μάδες κινούνται δυναμικά με στόχο την αύξηση της επιρροής τους.

**•Συνδιαχείριση•**

Μάλιστα πολλά στελέχη που παρακολουθούν τις εξελίξεις εκτιμούν ότι τα σενάρια διαδοχής που κατά καιρούς επανέρχονται στο προσκήνιο, ουσιαστικά εμπορεύονται από δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ που επιχειρούν να βρεθούν στο ρόλο του «συνδιαχειριστή» μαζί με τον Κ. Σημίτη, της τωρινής κατάστασης αλλά και των μελλοντικών εξελίξεων.

Κορυφαία στελέχη, αλλά και στε-

νοί συνεργάτες του πρωθυπουργού πιστεύουν ότι ένα σκληρό κομμάτι του εκσυγχρονισμού με εκπαιδευτές τους Ν. Χριστοδουλάκη, Μ. Χρυσόχοιδη και Α. Διαμαντοπούλου, μαζί και με άλλα στελέχη και με τη συμμετοχή του Σ. Κοσμίδη επιχειρούν να «ανέβουν»... στην ιεραρχία παρακάμπτοντας ιστορικά στελέχη όπως ο Α. Τσοχατζόπουλος, η Β. Παπανδρέου και ο Κ. Λαλιώτης και μια σειρά στελεχών με τα οποία διατηρούν επαφές όπως ο Κ. Σκανδαλίδης, ο Χρ. Παπουτιής κ.ά. Στόχος βέβαια είναι η μετά Σημίτη

εποχή. Ο Κ. Λαλιώτης, που δεν διατηρεί και τις αγαθότερες σχέσεις με τα στελέχη της σκληρής εκσυγχρονιστικής πτέρυγας - ιδιαίτερα μετά την έντονη αμφισβήτηση του δόγματος του περί διόλου Αριστέρας - Δεξιάς, συντήρησης - προόδου από τον υπουργό Δημοσίας Τάξης Μ. Χρυσόχοιδη, διεκδικεί δυναμικά να βάλει τη σφραγίδα του στις εξελίξεις. Ο Ε. Βενιζέλος και ο Γ. Παπανδρέου, που δεν κρύβουν τις ηγετικές φιλοδοξίες τους, παρακολουθούν από απόσταση τα τετανωμένα.



Νίκος Χριστοδουλάκης



Μιχάλης Χρυσόχοιδης



Άννα Διαμαντοπούλου

«Νέα ηγετική ομάδα» (αριστερά) εναντίον ισταρικών στελεχών (δεξιά) με το βλέμμα στη μετα-Σημίτη εποχή. Οι πρώτοι επιχειρούν να «ανέβουν» στην ιεραρχία παρακάμπτοντας τους δεύτερους.



Γιόργος Παπανδρέου



Ευάγγελος Βενιζέλος



Άκης Τσοχατζόπουλος



Κώστας Λαλιώτης



Βάσος Παπανδρέου

**ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ** με τον ΚΩΣΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗ

# Ο Σημίτης έχει το... «μαχαίρι και το πεπόνι»

Δεν θα αρκестεί στον ανασχηματισμό - πακέτο μέτρων για διαφάνεια, Αυτοδιοίκηση και εκλογικό νόμο για τα οποία υπάρχουν έτοιμες προτάσεις

**Σ**ΗΜΑΝΤΙΚΗ πολιτική παρέμβαση, ίσως στην πιο κρίσιμη περίοδο για το ΠΑΣΟΚ, κάνει μέσω της συνέντευξής του στο «Έθνος της Κυριακής» ο υπουργός Εσωτερικών Κώστας Σκανδαλίδης. Τις απόψεις του τις οποίες συζητά με τον πρωθυπουργό δεν επιθυμεί να τις βγάλει σε δημόσιο διάλογο. Ωστόσο, ο κ. Σκανδαλίδης δεν αποφεύγει να πάρει σαφή θέση για την αρνητική συγκυρία, για την «επιχείρηση απαξίωσης της πολιτικής στο σύνολό της», για τις προτάσεις Κοσμίδη, για το «πεπόνι και το μαχαίρι που έχει στα χέρια του ο κ. Σημίτης», για τους υπουργούς και τις προθεσμίες, για τον εκλογικό νόμο που έχει έτοιμο στο συρτάρι του.

*«Το δήμνο μέχρι τον Ιούλιο, που, όπως δεσμεύθηκε ο πρωθυπουργός, τότε θα προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές, δεν ανησυχείτε ότι μπορεί να παραλύσει η κυβερνητική μηχανή»;*

Δεν υπάρχει θέμα αδρανοποίησης της κυβέρνησης, γιατί υπάρχει συγκεκριμένη ατζέντα δράσης. Αυτή τη στιγμή προέχει η επιτυχής ολοκλήρωση της προεδρίας. Μέχρι στιγμής έχουμε πάει αρκετά καλά. Πετύχαμε σε όλα τα σημεία που όλοι μας είχαν ξεγυμνωμένους από χέρι.

Στο εσωτερικό μέτωπο δουλεύουμε στη βάση των 12 προτεραιοτήτων που είχε καθορίσει το υπουργικό συμβούλιο. Δεν υπάρχουν, όπως λέγεται,



«Δεν υπάρχουν υπουργοί υπο προθεσμία. Υπάρχει μόνο η προθεσμία, το τέλος Ιουνίου, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί», λέει στη Φώφη Γιωτάκη ο Κώστας Σκανδαλίδης

**Της ΦΩΦΗΣ ΓΙΩΤΑΚΗ**

υπουργοί υπό προθεσμία. Υπάρχει μόνο η προθεσμία, το τέλος Ιουνίου, για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Και φυσικά θα υπάρξει και ο απολογισμός. Και κάτι για να θυμησαστε. Όλοι αναγνωρίζουν, κι όχι μόνο εδώ, ότι στο εξάμηνο της προεδρίας επιτελώμε άθλους. Στις δωδεκάμηνο μέχρι τις εκλογές ποσα μπορούμε να πετύχουμε; Φτάνει να το αποφασίσουμε, να το τομήσουμε και να το πραγματοποιήσουμε όλοι μαζί.

*«Πολλοί λένε ότι τους ηρυσταν υπό της άποψης να ληφθούν άμεσα αποφάσεις στην κατιθνήση των ριζικών αλλαγών στην*

*κυβέρνηση και το κόμμα.*

Για τις προποβολίες που θα πρέπει να υπάρξουν έχω καταθέσει τις απόψεις μου στον πρωθυπουργό. Δεν θα τις βγάλω σε δημόσιο διάλογο. Ο κ. Σημίτης είτε ότι αμέσως μετά την προεδρία θα υπάρξουν προποβολίες. Αυτό αρκεί.

**Βεσμική και πολιτική τομή**

*«Εκτιμάτε ότι θα υπάρξει ριζικός ανασχηματισμός; Και αρκεί για την αναστροφή του κλίματος»;*

Δεν προδικάζω τίποτα, δεν αποκλείω και τίποτα. Το να στερηθεί ο πρωθυπουργός στις προποβολές του και τις αλλαγές προσώπων στο κυβερνητικό σχήμα, ύ-

ποια μορφή και να επιλέξει να το δώσει, δεν είναι και απολύτως πιθανό. Δεν νομίζω όμως ότι θα αρκестεί μόνο σε αυτά. Η δημόσια του αίσθηση ήταν ξεκάθαρη. Εξαιτίας λόγου για την παρουσίαση των προτάσεων του για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος. Εχει βρισχεται και η ουσία. Όταν τα προβλήματα αρχίζουν τον πυρήνα της λειτουργίας του πολιτικού μας συστήματος, απαιτείται ευρύτερη θεσμική και πολιτική τομή.

*«Μόλις προχθές τρεις κορυφαίοι εκπρόσωποι του εκσυγχρονιστικού μπλοκ, ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Μ. Χρησχοΐδης και προλαπτός -λόγω της ιδιότητάς του- ο Σ. Κοσμίδης, δημοφώνησαν αυθημερόν τις προτάσεις τους. Τη στιγμή που όλοι περιμένον πρωτοβουλία Σημίτη, είναι δυνατόν τόσο στεντοί συνεργάτες τον να τον προκαταλαμβάνουν»;*

Ο πρωθυπουργός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι στα χέρια του και την πρωτοβουλία αποκλειστικά δική του και δεν εκτιμώ ότι οι απόψεις που λέγον, σου κοντά του και να βράσκονται, μπορούν να προδιαγραφούν τις αποφάσεις του. Ωστόσο, έχω θεωρήσει μόνο θετική την άποψη που υποστηρίζει ότι μια απόφαση, μη, αλλά και δημοφώνηση, συμβόλιση για προτασή που τη συνοδεύει. Εξαιτίας μιας ξεχάστε ότι στο ΠΑΣΟΚ, και με φόρα που πήρα έναν χρόνο, αφήσουμε όλα τα συζου-



## Ο πρωθυπουργός είναι μάχιμος και χωρίς... τάσεις φυγής

*«Στο κόμμα σας είναι κοινό μυστικό ότι δεν αποκλείεται το σενάριο ο πρωθυπουργός να αποχωρήσει, προκαλώντας ο ίδιος αλλαγές στην ηγεσία και επισπεύδοντας τις εξελίξεις. Εοίς το θεωρείτε πιθανό»;*

Πάλι καλά που τον αναγνωρίζουν το δικαίωμα να το επιλέξει ο ίδιος, γιατί πριν από λίγο καιρό τον... έδιωχναν! Ας οσβαρευτούμε.

Όσοι διαδραματίζονται τα τελευταία χρόνια, από την ΟΝΕ μέχρι την κατάργηση της πρόσπης γεμισής στην Κύπρο, είναι επιτεύγματα ενός πρωθυπουργού, μιας κυβέρνησης και μιας περάταξης που οδηγούν μπροστά την Ελλάδα και τον ελληνισμό.

Ο Κ. Σημίτης χωριπάει ακόμη στον τόπο και τον λαό. Χρωστάει την εσωτερική ανασύσταση της Δημοκρατίας και ένα καλύτερο πραγματικά για τους πολίτες. Όχι μόνο δεν έχει ο άνθρωπος καμία προθεση φυγής, αλλά αναγνωρίζει και

το χρέος να κερδίσουμε και την τρίτη τετραετία. Τον Κώστα Σημίτη οι όποιες εξελίξεις θα τον βρουν όρθιο, μάχιμο, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου, στην ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

**Το ΠΑΣΟΚ των... οθάλω**

*«Για να την κατακτήσει όμως θα πρέπει και να νικήσει στις εκλογές. Και οι δημοσκοπήσεις και το κλίμα, αν δεν το κληρονομήσει εντελώς αδύνατο το μετατρέπουν σε άλλο».*

Το ΠΑΣΟΚ έχει σπληνήσει να πραγματοποιήσει άθλους.

Κι επειδή στο δωδεκάμηνο που ακολουθεί μέχρι τις εκλογές μπορεί με αμετρητά τις προποβολίες του πρωθυπουργού να ανακηρυχθεί και να νικήσει, μην προδικάζω τίποτα. Είναι και η συνταγή της διασώσης ήττας που προδικάζει στη Ν.Δ. η οποία κινείται βήμα βήμα και δεν έκανε όλα αυτά τα χρόνια.



## Το «μήνυμα» του πάνελ

ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ότι -λέω υποτίθεται γιατί άλλα γίνονται στην πραγματικότητα- οι στενοί συνεργάτες του πρωθυπουργού, εκτός από τις καθ' ύλην αρμοδιότητες που έχουν, πρέπει να συνδράμουν τον κ. Σημίτη σε ζητήματα πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας.

Πώς λοιπόν ο κ. Κοσμίδης φρόντισε να τα κάνει μπάχαλο σε κυβέρνηση και κόμμα αναλύοντας προτάσεις που στόχο έχουν τη δραστική

μείωση του αριθμού των υπουργών, λίγο διάστημα πριν ο κ. Σημίτης κάνει ορισμένες αλλαγές στην κυβέρνηση; Βέβαια, αν σκεφθεί κανείς ότι στην εκδήλωση μίλησαν και οι σκληροί του εκσυγχρονισμού κ.κ. Χριστοδουλάκης και Χρυσοχοΐδης, ενώ πρόεδρος του ΟΠΕΚ είναι ο σημιτικός κ. Γιάννης Στουρνάρας, μάλλον, σικέ κατάσταση μυρίζει η όλη φασαρία....

Α.ΔΕΛ.

Το Πρόσωπο της Εβδομάδας: Σωκράτης Κοσμίδης

# Ο διπλός ρόλος του "επιλοχία" του υπουργικού

**Ε**ΙΝΑΙ ο άνθρωπος που για λίγες ώρες έβαλε «φωτιά» στα πορτοκαλί τηλέφωνα των ανησυχούντων υπουργών και υφυπουργών, αλλά και στα όνειρα των υπουργισίμων και υφυπουργισίμων βουλευτών. Απ' όλες τις ενδιαφέρουσες και αξιοπρόσεκτες προτάσεις του, μία ήταν εκείνη που προκάλεσε την πρωτοφανή ενδοκυβερνητική και εσωκομματική αναστάτωση: Ο περιορισμός των υπουργείων σε 12-14 και η ταπθήτηση μόνο ενός υφυπουργού σε κάθε υπουργείο. Με λίγα λόγια, εν μια νυκτί περιόρισε σχεδόν κατά το ήμισυ τον αριθμό των μελών του υπουργικού συμβουλίου. Από 49 που είναι σήμερα πρότεινε να περιοριστούν σε 24-28. Κάτι που δεν ανεχόταν ο... τράχηλος ούτε των υπουργών που κινδύνευαν να μείνουν χωρίς υπουργείο ούτε των «υπουργών εν αναμονή» που θα έμεναν με τα φρεσκοραμμένα καστούμια τους στην ντουλάπα. Από εκεί και πέρα η συνέχεια είναι γνωστή: Κύμα συνταξιωμένων διαφεύσεων απ' όλα τα επικαιρονομαστικά κέντρα κυβέρνησης και κόμματος, καθώς ο Κ. Σημίτης αντελήφθη ότι μόλις ένα χρόνο πριν από τις εκλογές δεν μπορούσε να πορευτεί με τον «ακρατό» του δυσχερυσμένο και απογοητευμένο.



Του ΜΠΑΜΠΗ ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Ο Σωκράτης Κοσμίδης ωστόσο, γνωρίζει, όπως γνωρίζουν και όλοι γνωρίζουν πρόσωπα, πράγματα και σχέσεις, ότι το «άδειασμά» του ήταν εικονικό. Αυτά που πρότεινε τα έχει συζητήσει κατ' επανάληψη με τον πρωθυπουργό και έχουν συμφωνήσει. Απλά ως δοκιμασαν να βολιδοσκοπήσουν αντιδράσεις και διαπίστωσαν το προφανές και το αναμενόμενο: Ο χρόνος δεν ήταν κατάλληλος...

Αλλά, ο 68χρονος γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου παραμένει ένας από τους λίγους πλέον έμπιστους συνεργάτες του πρωθυπουργού. Και είναι μέσα στη ρουτίνα της καθημερινότητάς του να διεκπεραιώνει δύσκολες και ειδικές αποστολές. Χωρίς να είναι ακριβώς ό,τι ήταν ο Α. Λιβάνης για τον Α. Παπανδρέου, πολλές φορές παίζει και έναν τέτοιο ρόλο.

**«Ο Ξερόλας»**

Σε αντίθεση όμως με τον Α. Λιβάνη, οι σχέσεις του με ορισμένους υπουργούς και αρκετούς βουλευτές δεν είναι οι καλύτερες δυνατές. Του καταλογίζουν αλαζονεία και υπερβολική αυτοπεποίθηση που τον οδηγούν να δίνει την εικόνα του ανθρώπου που τα ξέρει όλα. Εξ ου και το παρατσούκλι που του έχουν δώσει: «Ο Ξερόλας». Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει συγκρουστεί με υπουργούς αλλά και βουλευτές για το περιεχόμενο συγκεκριμένων νομοσχεδίων που προωθούνται. Η Β. Παπανδρέου ως ποίμη, γνωρίζει τι σημαίνει το πείσμα του «καίριου Σωκράτη».

Η αρκετά πλούσια νομική πείρα του τον απλίζει με επιχειρήματα. Και η εκ πεποιθήσεως αποστασιοποίησή του από τον κομματικό μηχανισμό του ΠΑΣΟΚ του εξασφαλίζει τη δυνατότητα να μην προσμετρά το πολιτικό κόστος και τις κομματικές συνέπειες των επιλογών του.

Περιγράφεται ως άνθρωπος ικανός, ουσιαστικός, μεθοδικός και αποτελεσματικός. Και κρατά πάντοτε χαμηλό προφίλ. Όταν πρόκειται να πάρει μέρος σε κάποια προγραμματισμένη σύσκεψη είναι



**ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ**

Γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1943 στον Πειραιά. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1968 είναι δικηγόρος Πειραιά και το 1978 έγινε δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω. Στην περίοδο 1984-1987 διετέλεσε μέλος του Δ.Σ. του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά. Και στην περίοδο 1982-1989 ήταν πρόεδρος του Ταμείου Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων.

Υπήρξε διευθυντής και αρθρογράφος της εβδομαδιαίας εφημερίδας «Πειραιϊκοί Αντιδάλαι» από το 1975 έως το 1977.

Η πολιτική του καριέρα άρχισε το 1993 όταν ανέλαβε γενικός γραμματέας του υπουργείου Εμπορίου. Το 1996 ανέλαβε καθήκοντα γενικού γραμματέα του Υπουργείου Συμβουλίου. Είναι έγγαμος και έχει δύο παιδιά.

πάντοτε ακριβής στην ώρα του. Αλλά και σχεδόν πάντοτε είναι βιαστικός και καθόλου διατεθειμένος «να χάσει την ώρα του» με «άσκοπη πολιτικολογία». Στον τρόπο της σκέψης του κυριαρχεί η τεχνοκρατική πλευρά της πολιτικής. Ενδιαφέρεται πρωτεύτερα για το σωστό διοικείν και δευτερευόντως για την πολιτική. Με τον Κ. Σημίτη συνδέθηκε το 1989 κι έκτοτε είναι δίπλα του σε όλες τις δύσκολες στιγμές του. Αλλά, ο τρόπος σκέψης τους μαίζει «σαν δύο σταγόνες νερό», όπως λένε παρόντες του Μεγάρου Μαξίμου. Ακόμα και η καιναιική συμπεριφορά τους είναι σχεδόν ίδια! Και ο Σ. Κοσμίδης σπανίως χαμογελάει ή κάνει χιούμορ όταν βρίσκεται «σε δουλειά», ενώ χαλαρώνει και λέει ανέκδοτα όταν βρίσκεται με τις παρέες του. «Είναι λιτός σαν δικαστής», λένε όσοι τον συμπαθούν. «Είναι ένας στεγνός και ισχυρογνώμων άνθρωπος», υποστηρίζουν όσοι δεν τον συμπαθούν.

**Φίλοι και εχθροί**

Ο ίδιος πάντως δεν κρύβει τη συμπάθειά του για ορισμένους υπουργούς. Ο Ν. Χριστοδουλάκης, ο Μιχ. Χρυσόχοιδης και ο Φ. Πετσάλνικος είναι τ' «αγαπημένα παιδιά» του, ενώ οι σχέσεις του με ορισμένα από τα στελέχη του «παλαιού ΠΑΣΟΚ» και τον Κ. Λαλιώτη χαρακτηρίζονται από πολικές θερμοκρασίες.

Ως «λοχίας του υπουργικού συμβουλίου» οφείλει να είναι σκληρός και αρκετά απρόδοτος. Ως συντονιστής του κυβερνητικού νομοθετικού έργου οφείλει να είναι ευέλικτος και να μπορεί να διαμορφώνει συμμαχίες. Δύο διαφορετικοί ρόλοι στον ίδιο ρόλο. Φαίνεται όμως ότι έχει μάθει να τα καταφέρνει. Αφού έχει... καταφέρει βέβαιος Πειραιώτης να είναι και φρονιτικός υποστηρικτής του... Παναθηναϊκού.

**ΕΠΩΝΥΜΩΣ****Οι «κλιματολογικές» αλλαγές φέρνουν συννεφιά**

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ, λένε όσοι έχουν την άνεση να συνομιλούν μαζί του για θέματα που αφορούν στον ανασχηματισμό και σε επιλογές προσώπων, δεν πρόκειται να αλλάξει «το ρετιρέ της κυβέρνησης».

Να υποθέσουμε, λοιπόν, ότι όλοι οι πρωτοκλασάτοι υπουργοί -πέντε, έξι στον αριθμό- δεν θα έχουν μεγάλο άγχος για τους επόμενους μήνες που απέμειναν.

Γιατί δεν αλλάζει τους κορυφαίους υπουργούς ο Σημίτης και δεν στέλνει ορισμένους να ξεκουραστούν σπíti τους, αφού δείχνουν ότι δεν ξέρουν που πατούν και που βρίσκονται; Ρώτησα κάποιον που είναι στα.. πράγματα στο Μαξίμου.

Από τον  
**ΑΝΤΩΝΗ  
ΔΕΛΑΤΟΛΛΑ**



«Δεν θέλει να καθυστερήσει ούτε μέρα το κυβερνητικό έργο», ήταν η πιο πειστική απάντηση. Μα, ορισμένοι από αυτούς βρίσκονται τόσα χρόνια στα ίδια πόστα, πώς δεν μπόρεσαν να προωθήσουν το κυβερνητικό έργο, ώστε οι εκλογές να ήταν από τώρα απλή υπόθεση για το ΠΑΣΟΚ;

Είναι γνωστό ότι ο κ. Σημίτης είναι ένας πρακτικός άνθρωπος και πάνω από όλα νοιάζεται για το έργο που θα κά-

νει, γιατί πιστεύει πως αυτό θα κρίνει ο λαός και θα του δώσει μια ακόμα τετραετία.

Ομως, σε μια χώρα που η παραπολιτική αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, από κυβέρνηση, αντιπολίτευση, οικονομικούς παράγοντες, το λεγόμενο «κλίμα» παίζει κυρίαρχο ρόλο για το ποιος έχει τον αέρα στην τελική ευθεία προς τις κάλπες.

• Όταν η κυβέρνηση καταγγέλλει γενικώς και αορίστως ότι επιχειρηματίες και εκδότες έχουν συνασπιστεί για να την πλήξουν και δεν δίνει ονόματα και διευθύνσεις.

• Όταν στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη προσπαθούν οι

μεν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες και οι δε να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

• Όταν ο κ. Κοσμίδης κάνει προτάσεις για υπουργικό συμβούλιο με 10 υπουργούς (επειδή τα έλεγε από το 1996 μας τα θύμισε και τώρα!).

• Όταν η ΝΔ βλέπει όλα αυτά και χαίρεται όπως ο λύκος, ενώ δεν βλέπει πως έχοντας σύρει τον χορό της σκανδαλογίας θα πληγεί και η ίδια -το βιβλίο του Γιώργου Κύρτσου ήταν η αρχή. Τότε όταν συμβαίνουν όλα αυτά και άλλα ακόμα, δυστυχώς αλλά το έργο περνάει σε δεύτερη μοίρα και το «κλίμα» είναι εκείνο που καθορίζει την ατζέντα των πολιτικών εξελίξεων.

ΕΘΝΟΣ

11.5.2003



**Σ. Κοσμίδης:**

«Υποστηρίζω τις ίδιες θέσεις από το '95. Οι απόψεις που κατέθεσα είναι αυστηρά προσωπικές».



**Τ. Χυτήρης:**

«Οι απόψεις του κ. Κοσμίδη δεν αφορούν τον παρόντα χρόνο κατά κανέναν τρόπο».



**Γ. Καψής:**

«Ξέχασε να πει ο κ. Κοσμίδης ότι θα πρέπει να είναι αιρετός και ο γραμματέας του Υπουργικού. Γιατί αλλιώς γίνεται ανλάρχη».

■ ΑΛΗΘΕΥΕΙ ότι δεν ήταν καθόλου τυχαία η απουσία όλων των υπουργών (εκτός του Χρ. Πρωτόπαπα) στην εκδίλωση στην οποία... διέπρεψε ο κ. Σ. Κοσμίδης;