

ΕΤΟΣ
57ο
ΤΑ ΝΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
17.633
10-11 Μαΐου 2003

ΡΙΠΕΣ

Η διαφθορά

ΔΙΑΤΡΗΤΟ και ανεπαρκές αποδεικνύεται για μια ακόμα φορά το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων οδηγών... ΚΑΘΩΣ έχει ουσιαστικά μετατραπεί σε μοχλό για τη λειτουργία ενός τεράστιου μηχανισμού διαφθοράς.

ΟΛΑ τα «αυστηρά» μέτρα που κατά καιρούς έχουν ληφθεί και όλες οι προβλέψεις για υποχρεωτικά μαθήματα...

ΤΟ μόνο που έχουν επιτύχει, ως φαίνεται, είναι να ανεβάσουν την ταρίφα που υποχρεώνεται να καταβάλει η συντριπτική πλειονότητα των υποψηφίων...

ΓΙΑ να θησαυρίζουν τα μαφιόζικα κυκλώματα που λυμαίνονται τον χώρο σε όλη την Ελλάδα.

ΣΕ τέτοιο βαθμό μάλιστα έχει εξαπλωθεί ο χρηματισμός, που αποτελεί πλέον υποκρισία να μιλά κανείς για εξετάσεις.

ΘΑ ήταν λοιπόν προτιμότερο να καταργηθεί τελείως το σημερινό καθεστώς χορήγησης αδειών οδήγησης...

ΚΑΙ να εξεταστούν εναλλακτικά συστήματα που θα δίνουν λιγότερο βάρος στις τυπικές εξετάσεις.

ΤΟ παράδειγμα της Αγγλίας όπου χορηγείται δοκιμαστική άδεια οδήγησης στους νέους οδηγούς για ένα χρονικό διάστημα...

ΘΑ μπορούσε να αποτελέσει μπούσουλα για τις ριζικές αλλαγές που απαιτούνται...

ΩΣΤΕ και πιο ουσιαστική να γίνει η διαδικασία εκμάθησης...

ΑΛΛΑ και να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία και η δυνατότητα των λογής λογής αρμοδίων να αυθαιρετούν.

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ικανούς οδηγούς δύσκολα θα έχουμε, τουλάχιστον όμως θα εξαλειφθεί μια εστία διαφθοράς!

ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕΣΑ!



ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι μεγάλες αλλαγές, πρέπει να γίνουν ή στην αρχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας ή αργότερα με μια ευρύτερη πολιτική συναίνεση

Η ματαιωθείσα μεταρρύθμιση

Κατά παράφραση του τίτλου γνωστού στίχου, η μεταρρύθμιση άργησε μια μέρα.

Ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση, και μάλιστα εκ θεμελίων, η διοικητική δομή της χώρας, ότι η Δημόσια Διοίκηση είναι υπόδειγμα αναχρονισμού σε καιρό «εκσυγχρονισμού», ότι η Βουλή μαραζώνει ως «νομοκλείον», ότι το Υπουργικό Συμβούλιο είναι υπερριθμό και αντιπαραγωγικό, ότι ο ελεγκτικός νόμος παράγει διαφθορά και εξάρτησή των πολιτευτών από τους χρηματοδοτές τους και παρέχει ανκίνητρα για την ανανέωση του πολιτικού προσωπικού, ότι το «πόθεν έσχες» είναι μια πρόσκληση σε μπαλ μασκέ - όλα αυτά είναι πράγματα γνωστά,



Του ΠΑΥΛΟΥ ΤΣΙΜΑ

χιλιοειπωμένα και αυταπόδεικτα.

Στον χώρο του αυτονόητου κινήθηκαν, άλλωστε, και οι περισσότερες από τις προτάσεις ίασης των ασθενειών αυτών του δημόσιου βίου, που επανέλαβαν προ ημερών, χωρίς να καινοτομήσει ιδιαίτερα, ο κ. Κοσμίδης.

Αν οι προτάσεις αυτές είναι «προσωπικές» του και μόνον ή όχι, λίγο ενδιαφέρει. Αν τις εξεφώνησε ίδια πρωτοβουλία ή κατόπιν συνεννοήσεως με τον Πρωθυπουργό, επίσης λίγο ενδιαφέρει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, είτε έτσι είτε αλλιώς, στον χρόνο που παρουσιάζονται, δώδεκα μήνες πριν από το απάτατο εκλογικό όριο, οι προτάσεις αυτές δεν είναι εφαρμόσιμες.

Οι μεγάλης πνοής μεταρρυθμίσεις, και ιδίως εκείνες που πρέπει να υπερνικήσουν αντιτάσεις κατεστημένων συμφερόντων, για να επιβληθούν και να αντέξουν στον χρόνο, είτε πρέπει να προ-

ωθούνται στην αυγή του βίου μιας κυβερνητικής πλειοψηφίας, όταν η νωπή εντολή εξασφαλίζει μείζονα νομιμοποίηση, είτε να προκίζονται, εφόσον έρθουν αργότερα, με μια ευρύτερη πολιτική συναίνεση. Αλλά ο σάλος που προκάλεσαν οι προτάσεις Κοσμίδη δείχνει ότι η συναίνεση αυτή δεν φαίνεται εφικτή όχι μόνον μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, αλλά ούτε μεταξύ των κατοντών της κυβερνητικής ομοσπονδίας.

Ας διατυπωθεί, επιτέλους, ένα σχέδιο ρήξης με το τελματωμένο πολιτικό σύστημα και τις δύσοσμες εξαρτήσεις του με οικονομικές δυνάμεις που διαπλέκονται μαζί του

Κανείς δεν μπορεί να κατηγορήσει τον κ Σημίτη ότι άργησε να αντιληφθεί την ανάγκη μιας μεγάλης μεταρρύθμισης στη διοικητική δομή της χώρας ή μιας ριζικής αλλαγής στο μοντέλο διακυβέρνησης. Εκείνο που τον ξεχώρισε, στις αρχές της δεκαετίας του '90, ήταν ακριβώς ο τολμηρός λόγος του για τα θέματα αυτά.

Υπάρχουν φράσεις από παλαιότερα άρθρα του κ Σημίτη στο «Βήμα», που μοιάζουν γραμμένες χτες: «Το πολιτικό σύστημα της χώρας παρουσιάζει έντονα σημεία φθοράς», έγραφε το '93. «Η αίσθηση του πολίτη είναι ότι ζει ως υποτελής αυθαίρετων και ανεξέλεγκτων δυνάμεων... Η εντύπωση του πολίτη είναι ότι το πάνω χέρι έχουν εκείνοι με τις λιγότερες αναστολές, την πιο ελαστική ηθική...». «Η ακόμη: «Το ελληνικό πολιτικό σύστημα καθορίζεται από πρότυπα της εποχής

της συγκρότησης της ελληνικής κοινωνίας, τον 19ο αιώνα». Ή, τέλος, το πλέον επίκαιρο όλων: «Τη στασιμότητα της πολιτικής και την αποτελμάτωση των διεργασιών για κοινωνική αλλαγή ενισχύουν και συντηρούν και οι οικονομικές δυνάμεις, που έχουν ρυθμίσει με τους κατέχοντες την πολιτική δύναμη το πλαίσιο των αμοιβαίων επιρροών και την κατανομή των ωφελημάτων, στρατεύοντας και τα μέσα ενήμερωσης για την διατήρηση αυτού του επωφελούς συμβιβασμού».

Από τα δέκα χρόνια που πέρασαν από τη διατύπωση των τόσο επίκαιρων παρατηρήσεών του, ο κ Σημίτης κυβερνά τα επτά. Είχε μια ευκαιρία μεταρρύθμισης του πολιτικού συστήματος αμέσως μετά τις εκλογές του 1996, όταν η δημοτικότητα του και η νομιμοποίηση της πολιτικής του βρίσκονταν στα ύψη. Είχε μια δεύτερη ευκαιρία αμέσως μετά τις εκλογές του 2000 - και ιδίως στη διάρκεια της συζήτησης για τη στασιματική αναθεώρηση, η οποία επαταλήθηκε σε προσημαστικές και ανεπαρκώς ρυθμίσεις «νομικού λαϊκισμού» - σαν την άτυχη εκείνη περί «βασικού μετόχου». Δύσκολα μπορεί να ελπίζει ότι θα του προσφερθεί τώρα, στη δύση της δεύτερης κυβερνητικής θητείας, μια τρίτη.

Αλλά θα μπορούσε, τουλάχιστον, η παρούσα κρίση να δώσει μια ευκαιρία: Να διατυπωθεί, επιτέλους, ένα σχέδιο ρήξης με το τελματωμένο πολιτικό σύστημα και τις δύσοσμες εξαρτήσεις του με οικονομικές δυνάμεις που διαπλέκονται μαζί του και «στρατεύουν» και τα Μέσα Ενήμερωσης στην εξυπηρέτησή ή αντιμετώπιση των «επιρροών» και την «κατανομή των ωφελημάτων». Πάνω σε ένα τέτοιο σχέδιο να οργανωθεί η πολιτική αντιπαράθεση. Και επ' αυτού να κριθούν και οι επόμενες εκλογές.

Θα είναι, τουλάχιστον, κάποιο κέρδος...

Οι 49 νόμοι της Εξουσίας

ΤΑ πολιτικά βιβλία είναι «κοτ». Μετά το μπεςτ σέλερ Κύρτσου, οι εκδότες αναζητούν νέους τίτλους για να ικανοποιήσουν τη δίψα του αναγνωστικού κοινού. Με την ευκαιρία προτείνω λοιπόν να μεταφράσει κάποιος στα άψε-σβήσει το εξαιρετικά δημοφιλές πόνημα ενός κ. Ρόμπερτ Γκριν που σκίζει στις ΗΠΑ. Πρόκειται για «νεο-μακιαβελικού» στυλ προσωπικό βοήθημα για πολιτευομένους και «τζάκια» της δυνάμεως με τίτλο «Οι 49 νόμοι της Εξουσίας». Το ξεφύλλισμα ξανά και διαπιστώνω ότι έχει απαντήσεις για όλους εκείνους που αγωνιούν για την καρέκλα ή το πολιτικό μέλλον τους.

ΠΑΤΙ ζήτησε ο Σημίτης να διαψεύσουν τον πιστό Κοσμίδη: Απάντηση δίνει ο νόμος υπ' αριθμόν 3 που προτάζει: «Κρύψε τις προθέσεις σου». Η επιτυχημένη στρατηγική προέλαση δεν προαναγγέλλεται. Μόνον οι καπνοί των ερεπιτών δείχνουν από που επέλεξε να επιτεθεί ο ευφυής στρατηγός! Η πραγματεία διοικητικού δικαίου του Κοσμίδη αφαιρέσει από τον Πρωθυπουργό το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού - αν, τέλος πάντων, λποθέσουμε τι το είχε.

ΠΑΤΙ οι περισσότεροι σε ΠΑΣΟΚ και κυβέρνηση αποφεύγουν σαν τη χολέρα δηλώσεις στήριξης Πρωτόπαπα, Νεονάκη, Μανίκα - που κατέθεσε χθες μήνυση - και άλλων, οι οποίοι δέχονται την επίθεση του Κουρή! Την απάντηση δίνει ο νόμος υπ' αριθμόν δέκα: «Μείνε μακριά από τους ατυχείς και τους δυστυχείς». Τα προβλήματά τους είναι κολλητικά. Με την ευκαιρία περιμένω να δω τι θα γίνει τη Δευτέρα στο Ζάππειο στην εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για «Το μέλλον της Ευρώπης», όπου προβλέπω ότι διάφοροι θα παίζουν κρυφτό στις κολώνες του περιουτιλιού.

ΠΑΤΙ προγραμμάτισε ο Καραμανλής αναχώρηση για Σαββατοκύριακο σε Λέσβο, Λίμνο, Άπ Στράτη με το πού γύρισε από Βιέννη; Την απάντηση δίνει ο νόμος υπ' αριθμόν 16: «Να είσαι απών και απόμακρος ώστε να αυξάνεται το κύρος σου...».

Περ λ' αμόρε ντελ άρτε

Η αναχώρηση της Ντόρας για την Κοτζιά επέτεινε τους γαλάζιους ανταγωνισμούς στην Α' Αθηνών. Στόχος όλων είναι ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος. Ο κοσμικός ποινικολόγος χτυπάει ακόμμη και πρωτιά στους σταυρούς, χάρη στη μόνιμη θέση που του έχει εξασφαλίσει στα τηλεοπτικά παράθυρα η υπόθεση της τρομοκρατίας. Θα μου πείτε: «Μα θα κατέβει ξανά». Πληροφορούμαι πως η Ρηγάλης τον έχει σίγουρο στη λίστα της Α', εφόσον αφήσει όντως τη δικηγορία. Το θέμα δεν είναι οικονομικό, με πληροφορεί γνώστης, αλλά προσωπικό, α-



Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

φού ο Λυκουρέζος είναι τύπος που δικηγόρει «περ λ' αμόρε ντελ άρτε», όπως λένε οι ρομαντικοί Ιταλοί. Αλλά, βέβαια, με τη δικη της 17N τελειωμένη και τη Ν.Δ. να σφραγίζεται κυβέρνηση όπως ο καρχαρίας το αίμα, ο Αλέξανδρος ίσως καταφέρει να απεξαρτηθεί από τα δικόγραφα με την ελπίδα της κυβερνητικής καρέκλας.

Μυστήριο...

Η ΚΥΡΙΑ Ελένη Αποστόλου του Ευριπίδη, συγγραφέας τραπεζικής υπάλληλος, κάτοικος Αθηνών, έκανε ένασταση κατά του Λυκουρέζου στο Εκλογοδικείο. Όχι η πρώτη επιλοκούσα Μάρω Κοντού ή κάποιος εν ενεργεία βουλευτής της Α' Αθηνών, εξ αυτών που θα είχαν λόγους να ελπίζουν ότι μία έκπτωση από το αξίωμα θα του κόψει ψήφους στις επόμενες εκλογές. Ως γνωστόν, η πρώτη περιφέρεια της χώρας έχει λιγότερες έδρες και γίνεται ήδη της μουρλής. Μυστήριο, ε; Μυστήριο με νομικών ενδιαφέρον. Γιατί η ένασταση από απλό ψηφοφόρο αντιβαίνει στην αρχή της ελεύθερης εντολής του 51 παρ. 2 του Συντάγματος και δίνει κάποιες ελπίδες στον Λυκουρέζο. Μου λένε όμως ότι ο βουλευτής ποινικολόγος ενδέχεται να πληρώσει την προβολή του στα ΜΜΕ. Α, ποιος είναι ο δικηγόρος της κυρίας Αποστόλου; Ο Γ. Μοτζουράνης...

Ο άγνωστος Ανδρέας

ΜΙΑ και μιλάμε για πολιτικές εκδόσεις, πληροφορούμαι ότι στις Εκδόσεις Λιβάνη πρόκειται να κυκλοφορήσει - μάλλον προς το καλοκαίρι - βιβλίο του Μιχάλη Ζιάγκα για τον άγνωστο Ανδρέα Παπανδρέου.

Ο Έλλην Λόρενς

ΣΕ Έλληνα Λόρενς της Αραβίας εξελίσσεται ο επιτετραμμένος Νίκος Γαριλίδης. Συνόδευσε «κονβόι» ανθρωπιστικές βοήθειες που έφθασε από το Αμμάν στη Βαγδάτη, αφού δέχθηκε πυροβολισμούς στο ιρακινό έδαφος. Τις τελευταίες 24 ώρες - μου τηλεφωνούν - γίνονταν αγωνιώδεις προσπάθειες για να επιστρέψει το κονβόι από Βαγδάτη στο Αμμάν, αλλά είχε κλείσει πάλι ο δρόμος.

Προγραμματικό στριπτιζ

ΤΗΝ Πέμπτη, με τα απαραίτητα ταρατατζούμ, παρουσιάζεται στην αίθουσα Τεμφιχόρη του «Χίλτον» το κυβερνητικό πρόγραμμα της Ν.Δ., την εκπόνηση του οποίου έχει αναλάβει ο Σουφλιάς. Προσοχή, όχι όλο το πρόγραμμα! Μόνο το κομμάτι που αφορά στην Παιδεία. Η αποκάλυψη του προγράμματος θα είναι τμηματική, εν είδει στριπτιζ. Παρόντες θα είναι ο Μανώλης Κεφαλογιάννης και ο Γ. Καλός, αρμόδιος συντονιστής και τομεάρχης αντιστοίχως, και βεβαίως ο πρόεδρος Καραμανλής. Η παρουσίαση θα πλαισιωθεί με έκδοση τεσσάρων - δουλειά να έχουμε και χρήματα να σπαταλάμε - ενημερωτικών φυλλαδίων προς μαθητές, φοιτητές, σπουδαστές και γονείς.

Το παρδαλό κατσίκι

ΓΕΛΑΣΕ και το διαχρονικό «παρδαλό κατσίκι» με τις πασοκαλινές ευχές που είχαν την ατυχή έμπνευση να αποστείλουν ομαδικώς, υπό μορφήν εγκυκλίου, οι δημοτικοί άρχοντες Φυλής και Άνω Λιοσίων. Ανάπαυλα στην κατηφή ατμόσφαιρα σκανδαλογαγίας.

ο μικροπολιτικός
mikropolitikos@dotnet.gr

Βαρόμετρο

Επιμέλεια:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΝΔ



**Γιάννος
Παναπντωνίου:**

Υπέρ Κοσμίδη για το
θεσμικό...

φωνή Βοώντος εν
τη ερήμω



**Ντόρα
Μπακογιάννη:**

Επίδειξη πολιτικής
δυνάμεως
για τα σκουπίδια...

ΚΑΤΩ



**Οδυσσεάς
Κυριακόπουλος:**

Απολύσεις ή
ανεργία;

Μονά-ζυγά
κερδίζουν...



**Κώστας
Στεφανίδης**

Φέτος οι Ασιάτες θα
κοιμούνται...

ατύπως στα
παγκάκια

Ο προβληματισμός αφορά τα πρωτοκλασάτα στελέχη, το «ρετιρέ» της κυβέρνησης, τις ισορροπίες με τις περιφέρειες, τον «κομματικό συναγερμό» και τις στρατηγικές επιλογές

Τα 5 κλειδιά του ανασχηματισμού

Μετά την καραμπόλα που προκάλεσε η πρόταση-βόμβα του Σ. Κοσμίδη

Σενάρια ανασχηματισμού τίθενται σε κυκλοφορία εδώ και ημέρες μετά τη δημόσια παραδοχή του Πρωθυπουργού - διά στόματος Τηλ. Χυτήρη - ότι τις προθέσεις του είναι να δημιουργήσει καινούργιο κυβερνητικό σχήμα αμέσως μετά το τέλος της ελληνικής προεδρίας.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

Η παραδοχή προέκυψε από την καραμπόλα που προκάλεσε η πρόταση-βόμβα του γεν. γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου Σωκράτη Κοσμίδη σχετικά με τη μορφή της κυβέρνησης και την πρόβλεψη για δραστηκή μείωση του αριθμού των υπουργείων και των υπουργών.

Και ενώ η κυβέρνηση επανέλαβε χθες, με διάλωση του υπουργού Τύπου Χρ. Πρωτόπαπα, τα περί «προσωπικών απόψεων» του κ. Κοσμίδη, είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι η παρούσα κυβέρνηση διανύει τις τελευταίες ημέρες

της ζωής της. Με βάση την παραδοχή αυτή, διατυπώνονται εκτιμήσεις επί εκτιμήσεων για το ύψος, το περιεχόμενο και τον χαρακτήρα του ανασχηματισμού, ο οποίος εκ των πραγμάτων θα είναι και ο τελευταίος μέχρι τις εθνικές εκλογές όποτε και αν πραγματοποιηθούν.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι από το εύρος του ανασχηματισμού θα εξαρτηθεί απολύτως και το αν ο κ. Σημίτης θα υποκύψει στον πειρασμό των πρόωγων εκλογών εντός του φθινοπώρου. Είναι σαφές ότι μια κυβέρνηση με δομικές και οραστικές αλλαγές θα σηματοδοτήσει την πρόθεσή του να εξαντλήσει την τετραετία και να διενεργήσει τις εκλογές την καταληκτική ημερομηνία που ορίζει το Σύνταγμα και που είναι η 2α Μαΐου 2004.

Σε ό,τι αφορά τον ίδιον τον ανασχηματισμό, πέντε είναι τα κλειδιά που θα καθορίσουν το νέο κυβερνητικό σχήμα και θα επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές για τρίτη στη σειρά εκλογική αναμέτρηση που θα δώσει το κόμμα υπό την ηγεσία του Κώστα Σημίτη:

1ο κλειδί είναι η τύχη των πρωτοκλασάτων στελεχών. Παρά τις εισηγήσεις που δέχεται ο κ. Σημίτης για συνολική ρίξη με το παρελθόν (κομματικά και κυβερνητικά), η αλήθεια είναι ότι κλίνει υπέρ της άποψης ότι αυτού του είδους οι κινήσεις γίνονται την επαύριον των εκλογών, και όχι στο τέλος της τετραετίας. Ο ίδιος φαίνεται να πιστεύει ότι σ' αυτή τη φάση το ΠΑΣΟΚ «δεν έχει την πολυ-

ΠΡΟΞΕΞΕ!
ΤΩΡΑ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΙΝΑΙ 19...
ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ 12...ΜΕΤΑ 7...
ΜΕΤΑ 5...ΜΕΤΑ 3...ΜΕΤΑ 2...



ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

τέλεια αυτού του είδους των συγκρούσεων», και για τον λόγο αυτό, φαίνεται να κλείνει οριστικά το θέμα της παραμονής του Α. Τσοχατζόπουλου στην κυβέρνηση.

2ο κλειδί είναι οι αλλαγές στο «ρετιρέ» της κυβέρνησης. Πρόκειται για την δυσκολότερη ίσως εξέλιξη που καλείται να λύσει ο κ. Σημίτης. Υπάρχουν στελέχη, όπως ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Παπανδρέου, που θα ήθελε να δοκιμασθεί σε «παραγωγικό» υπουργείο, αλλά δηλώνει πως «έχει ακόμη έργο στο ΥΠΕΞ». Όπως «έργο» δηλώνει ότι έχει και ο υπουργός Εθν. Αμυνας Γιάννος Παπαντωνίου, ο οποίος μαζί με τον Κώστα Σκανδαλιόδη είναι ίσως οι μόνοι εκ των κορυφαίων υπουργών που δεν επιθυμούν να μετακινηθούν από το υπουργείο τους.

Υπάρχει η περίπτωση του υπουργού Δημ. Τάξης Μιχ. Χρυσοχοϊδη, ο οποίος «θα επιθυμούσε να μετακινηθεί σε καλύτερο υπουργείο». Υπάρχει η περίπτωση του υ-

πουργού Οικονομίας Νίκου Χριστοδουλάκη, τον οποίο πολλοί θα ήθελαν να δουν να μετακινείται από την πλατεία Συντάγματος. Υπάρχει η περίπτωση της υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Βάσως Παπανδρέου, που έχει δεδομένες απόψεις για την πορεία της οικονομίας και το κοινωνικό κράτος, και θα επιθυμούσε να τις εφαρμόσει. Και υπάρχει, τέλος, η περίπτωση του υπουργού Μεταφορών Χρίστου Βερελή, ο οποίος θα ήθελε να μετακινηθεί στο υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ, όπου έχει θητεύσει ως υπουργός. Θα επιχειρήσει αλλαγές όπως αυτές που προαναφέρθηκαν ο Πρωθυπουργός; Καινείς δεν είναι σε θέση να απαντήσει με βεβαιότητα. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά.

3ο κλειδί είναι οι ισορροπίες που θα κληθεί να ακολουθήσει πα ο Πρωθυπουργός, μια και παραμονές των εκλογών κάτι τέτοια θέματα παίζουν εξαιρετικά μεγάλο ρόλο. Υπάρχουν ολόκληρες περιφέρειες της

χώρας, που εκπροσωπούνται από έναν μόνο υφυπουργό (Κρήτη, Ήπειρος, Ανατ. Μακεδονία και Θράκη). Και υπάρχουν άλλες που υπερπροσωπούνται (Κεντρική Μακεδονία). Στον κ. Σημίτη δεν αρέσουν βέβαια αυτού του είδους οι λογικές, αλλά παραμονές εκλογών, όπως προαναφέρθηκε, κάτι τέτοια μετράνε...

4ο κλειδί, ο χαρακτήρας του ανασχηματισμού. Πολλοί πιέζουν ήδη ο ανασχηματισμός να έχει τον χαρακτήρα «κομματικού συναγερμού» - να δώσει δηλαδή την εντύπωση ότι το ΠΑΣΟΚ «όλο μαζί» προχωρεί για τις εκλογές, για τη νέα νίκη.

Εδώ μεγάλο ρόλο θα παίζει η προσωπική υπέρβαση που θα κάνει ή δεν θα κάνει ο ίδιος ο κ. Σημίτης. Τυχαίνει τέσσερα πολύ σημαντικά στελέχη της παράταξης τα οποία βρίσκονται εκτός κυβέρνησης (Θ. Πάγκαλος, Γ. Αρσένης, Αλ. Παπαδόπουλος, Χρ. Παπουτσής) να θεωρείται ότι εκτός των άλλων δεν υπουργοποιούνται εξαιτίας των κακών προσωπικών σχέσεων που έχουν μαζί του. Ήδη, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, με ορισμένα από αυτά τα στελέχη έχουν γίνει κινήσεις προσέγγισης μέσω τρίτων. Θα ολοκληρωθούν αυτές οι προσπάθειες; Είναι ένα ακόμη ερώτημα.

Πάντως, ορισμένοι εξ αυτών, όπως ο Θ. Πάγκαλος και ο Γερ. Αρσένης, θα επιθυμούσαν να έχουν μια απευθείας συνομιλία με τον κ. Σημίτη όπου θα λύνονταν τα μεταξύ τους προβλήματα.

5ο κλειδί, οι πολιτικές. Υπάρχουν πλέον πολλοί που θεωρούν ότι ένας ανασχηματισμός της κυβέρνησης, όσο ευρύς και εντυπωσιακός και αν είναι, θα έχει μικρή διάρκεια από πλευράς εντυπώσεων αν δεν συνοδεύεται και από στρατηγικές επιλογές κυβερνητικής πολιτικής. Επιλογές που θα υλοποιηθούν στο κρίσιμο εννεάμηνο πριν από την έναρξη του προεκλογικού αγώνα, και θα πετύχουν να ανατρέψουν το δυσμενές κλίμα για το ΠΑΣΟΚ. Στελέχη όπως ο Θ. Πάγκαλος, ο Χρ. Παπουτσής που είναι εκτός κυβέρνησης, όπως και άλλα που είναι εντός (Γιάννος Παπαντωνίου, Άκης Τσοχατζόπουλος) θεωρούν ότι πρέπει να τεραρχηθούν συγκεκριμένες πολιτικές άμεσες υλοποιήσεις - και φυσικά απόδοσης.

Όχι χαριστικές επιλογές. Από εκεί και πέρα, όπως σε κάθε ανασχηματισμό, ρόλο θα παίζουν οι πολιτικές ισορροπίες που θα πρέπει να τηρηθούν, όπως και το γεγονός ότι όσες αλλαγές γίνουν θα πρέπει να τις χαρακτηρίζει μια λογική, να μην είναι διπλάδι αποσπασματικές και χαριστικές. Το κρίσιμο σ' αυτό τον ανασχηματισμό είναι ότι στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ έχουν καλλιεργηθεί τόσες προσδοκίες, που ακόμη και αν η κυβέρνηση είχε... 155 θέσεις, πάλι θα υπήρχαν γκρίνιες. Πολύ περισσότερο που τώρα έχει μόνο 48, αριθμό από τον οποίο δύσκολα θα ξεφύγει ο κ. Σημίτης.

Και μίνι ανασχηματισμός στο Εκτελεστικό Γραφείο;

Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι αλλαγές στο κόμμα. Με τον Κώστα Λαλιώτη να παραμένει κλειδοκράτορας της Χαριλάου Τρικούπη, είναι πολύ πιθανόν ο κ. Σημίτης να συνοδεύσει τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης με μίνι ανασχηματισμό του Εκτελεστικού Γραφείου.

Άλλωστε, η κατάσταση στο κόμμα θυμίζει καζάνι που βράζει. Σήμερα, για παράδειγμα, πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας συγκέντρωση μελών της Κεντρικής Επιτροπής και μεσίων στελεχών για να συζητηθεί η κατάσταση στο κόμμα. Εισηγίες θα είναι ο Γιώργος Παναγιωτακόπουλος, ο οποίος αναμένεται να ασκήσει σκληρή κριτική στην ηγετική ομάδα του κόμματος. «Η ομάδα που διαχειρίζεται την τύχη του ΠΑΣΟΚ και την μοίρα του τόπου δεν είναι πλέον σε θέση να εκπάρσει τις ανάγκες των καιρών, τις ελπίδες των μη προνομιούχων Ελλήνων. Η πρόταση εκουχρονισμού πνεί τα Λοΐδια και οι ύαινες του κατεστημένου διαμελίζουν τα μιάτια της», αναμένεται να υποστηρίξει μεταξύ των άλλων το στέλεχος της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.



Του
**ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΤΖΑΝΑΚΗ**

Οι πολλοί και οι λίγοι

ΟΥΦ, ΤΕΛΕΙΩΣΕ η καταμέτρηση: τα κυβερνητικά στελέχη είναι 48 - κι ένας ο Πρωθυπουργός, 49. Παρά ένας, πενήντα. Χρειάζταν άραγε να τους μετρήσει ο κ. Σοκόρ, Κοσμίδης για να αρχίσουμε να συζητούμε μήπως είναι πολλοί; Αλλά ήταν και ανάγκη να παρέμβει ο Πρωθυπουργός κατά του συνεργάτη του για να αντιληφθούμε ότι και η αναδόμησή τους έχει ελάχιστη αξία σε αυτή τη φάση; Περίπου ένας στους τρεις της κυβερνητικής πλειοψηφίας μετέχει αυτή την περίοδο στο κυβερνητικό κτίριο και τα υπόλοιπα δύο τρίτα μένουν τη σειρά τους. Όσοι ... μνούν πιο συχνά από το γραφείο του γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου - όπου βρίσκεται η αναπαυτική καρέκλα του κ. Κοσμίδη - έχουν αντικειμενικά περισσότερες πιθανότητες να δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα ένα χαρούμενο πρωινό των αρχών του Ιουλίου.

... φιλοδοξίες

Η ΕΚΠΑΡΗΣΗ των υφυπουργικών φιλοδοξιών θα είναι και το τέλος του δρόμου για τους περισσότερους από τους τυχερούς. Μετά την ορκωμοσία, θα τους παραλάβουν οι προϊστάμενοι υπουργοί. Θα τους μιλήσουν γλυκά, θα τους υποσχεθούν αρμοδιότητες που δεν θα σκοπεύουν να εκκωχήσουν και μετά... θα έλθει το φθινόπωρο και θα αρχίσει η οκτάμηνη προεκλογική σεζόν.

Τι θα προσφέρουν στο εκλογικό σώμα οι καινούργιοι; Μία ή δύο ημέρες συνήθως κακεντρέχων σχολίων, κάποιες δημόσιες δηλώσεις για τη μεγάλη αξία του Πρωθυπουργού και άφρονες - κάτω από - το - τραπέζι υποσχέσεις στην περιφέρειά τους.

... τα καθήκοντα

ΣΥΝΗΘΗΣ, ένας βουλευτής που μπαίνει στην κυβέρνηση χρειάζεται έναν εύλογο χρόνο κάποιων μηνών για να ενημερωθεί σχετικά με τα καθήκοντά του. Οι καινούργιοι του Ιουλίου θα πρέπει ταυτόχρονα να ασχοληθούν με την κανονική τους δουλειά, που είναι η επανεκλογή τους. Και πού είναι το δύσκολο; Ότι θα πρέπει στις ελεύθερες ώρες τους να προπαγανδίζουν τις αρετές ενός μικρού και ευέλικτου κυβερνητικού σχήματος, όπως το θέλει ο κ. Κοσμίδης...

Ο Ιός του Ανέμου

- **ΚΛΕΙΣΕ** την πόρτα γρήγορα! Κλείσε, κλείσε, κλείσε, κλείσε.
- Τι έγινε;
- Ένα κίτρινο ανθρωπάκι. Κλείσε, κλείσε, κλείσε, κλείσε!
- Κίτρινο;
- Κατακίτρινο. Κροκί!
- Πού;
- Στο περίπτερο. Δίπλα μου. Κολλητά μου. Αγόραζε τηλεκάρτα.
- Τι σόι κίτρινο;
- **ΚΙΝΑ!** Χονγκ Κονγκ; Ιαπωνία; Η Φιλιππινέζα της κυρίας Κουρτόγλου; Ο Τάσος με τον Ικτερο; Ο Ντέμης Νικολαΐδης με τη φόρμα της ΑΕΚ; Δεν ξέρω. Δεν έχαστα να το εξακριβώσω. Είδα την κίτρινα κι έκοψα ρόδα μυρωμένα.

- Πώς να τους ξεχωρίσεις; Όλοι ίδιοι είναι αυτοί. Οι κίτρινοι είναι κίτρινοι, οι μαύροι και οι Αλβανοί κλέφτες. Όχι ότι είμαι ρατσίστρια, οι στατιστικές το λένε.

- Λες να τον είχε τον ιό;
- Όλοι οι κίτρινοι τον έχουν τον ιό. Όχι ότι είμαι ρατσίστρια, οι στατιστικές το λένε.

- **ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ!** Από πού να προφυλαχτεί; Εντάξει, μην πας



στο Σινικό Τείχος - λες και το 'χα στο πρόγραμμα. Ούτε περίπτερο πλέον; Ούτε; - Κάνε σποκ τα κακοτίνια και χέσε τις εφημερίδες.

- **ΕΔΩ ΒΗΚΕ** ο άλλος στην τηλεόραση προκτές κι έλεγε ότι κολλάει κι από τα πόμολα. Της πόρτας το πομολάκι; σου λέει, μπορεί να είναι φορέας.

- Το πόμολο;
- Εμείς τα καταργήσαμε στο σπίτι. Τόσα λεφτά τζάμπα στις λαβές τις μπροντζέ.

Μπαίνουμε τουαλέτα και ουρλιάζουμε ο ένας στον άλλον να 'ρθει να μας ξελευτερώσει. Όλη η πολυκατοικία ξέρει κάθε πότε πάμε για κατουρήμα.
- Γιατί, το κομπι του ασανσέρ καλύτερο είναι;

- **Ο ΦΟΝΙΑΣ!** Για τον φονιά μιλάς; Τον Γιάννη τον φονιά, παιδί μιας Πατρινιάς; Τον δράκο; Τον κατά συρροή;

- **ΕΓΩ ΔΕΝ** το πατάω με το δάχτυλο πλέον. Βγάζω τη γόβα και του στομπίωνω το τακούνη. Δεύτερο πατάω, τέταρτο με πάει. Ισόγειο πατάω, ρετιρέ καταλήγω. Όρες αυτό τώρα. Μπαίνω στο ασανσέρ και ταξιδεύω για να ξεχάσω.

- Προκτές που τρώγαμε, έβηξε ο Παναγιώτης.

- Έβηξε ο Παναγιώτης;
- Καραβήξε. Γκάκ - γκουκ, του θανάτου ένα πράμα.

- Να τον χτυπούσατε στην πλάτη, να του δίνετε ένα νεράκι...

- **ΤΕΤΟΙΑ ΠΡΑ,** τέτοια λόγια. Τον παρατήσαμε σύζυγο στην κουζίνα και χιμήξαμε για πετσέτες. Πετσέτες, σεντόνια, μαξιλοροθήκες με αρχικά, όλα τα προικιά της μνάς μου στη μούρη. Εκ των υστέρων - και αφού είχε γίνει μπλαβής - απεδείχθη ότι δεν ήταν ιός. Ψαροκόκαλο ήταν.

- Εμείς, πάντως, κυκλοφορούμε με μάσκες στο σπίτι. Προκτές ήμουν με τον άντρα μου στο σαλόνι. Τρία τέταρτα έβριζα την πεθερά μου στον Αντρέα. Μέχρι που προέκυψε ότι ο Αντρέας ήταν η πεθερά μου. Έχουν αυτό το air de famille και με τη μάσκα τούς μπερδεύεις...

- **Ο ΕΝΑΣ ΙΟΣ** πίσω απ' τον άλλον. Την πέσαμε στον πλανήτη; Μας την πέφτει κι αυτός! Τον καταστρέφουμε; Μας καταστρέφει! Τον εκδικούμαστε; Μας εκδικείται! Μάχαιραν έδωκας, μάχαιραν θα λάβεις. Αγχώθηκα!

- Φταίμε εμείς;
- Εσύ κι εγώ προσωπικά; Ουδόλως!
- Οπότε τι ανχώνεσαι; Βάλε τη μάσκα και γρήγορα γιατί αρχίζει το THE WALL.



Της
**ΕΛΕΝΑΣ
ΑΚΡΙΤΑ**

ΤΟ ΜΗ ΧΟΙΡΟΝ...

Του ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ!</p> <p>ΜΠΟΥΡΔΑ!..</p>	<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΑΝΑΪΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ!</p> <p>ΑΠΟΤΟΜΟ!..</p>	<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ!</p> <p>ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ!..</p>
<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΛΛΑΓΕΣ!!</p> <p>ΑΣΙΑΦΕΙ!!</p>	<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΘΑ ΣΠΑΣΟΥΝ ΑΥΓΑ!!</p> <p>ΚΑΛΟ...ΑΛΛΑ ΑΚΟΜΨΟ!!</p>	<p>ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΘΑ 'ΧΕΙ ΦΟΡΡΗΕΙΑ!!</p>