



Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα

Γ. Α. Βλάχος

ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΜΑΪΟΥ 2003

Η πρόταση Κοσμίδη ρίχνεται στην πυρά από το ΠΑΣΟΚ

Καθώς ανατρέπει τα κεκτημένα

Στη δίνη αλληπάλλων κρίσεων έχει εμπλακεί η κυβέρνηση, καθώς ο πρωθυπουργός κ. Κ. Σημίτης παρακολουθεί αδρανής τη διαρκή επιδείνωση του πολιτικού κλίματος. Χθες, εν μέσω των συνεχιζόμενων καταγγελιών της «Αυριανής» για ελεγκτές δραστηριότητες κυβερνητικών στελεχών, νέες αναταράξεις στο κυβερνητικό κόμμα προκάλεσε η πρόταση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη για δραστικό περιορισμό των μελών της κυβέρνησης.

Κορυφαία κυβερνητικά στελέχη αλλά και ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτης εξέφραζαν την έντονη δυσφορία τους για τον χρόνο δημοσιοποίησης των προτάσεων του εξ απορρήτων του πρωθυπουργού. Μάλιστα, ο κ. Σημίτης διά του κ. Χρ. Πρωτόπαπα αλλά και του κ. Τηλ. Χυτήρη, υποχρεώθηκε να διευκρινίσει ότι οι θέσεις του κ. Κοσμίδη είναι αυστηρά προσωπικές και δεν προδιαγράφουν τις πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων και ο ανασχηματισμός, που έχει προαναγγείλει για το διάστημα αμέσως μετά το πέρας της ελληνικής προεδρίας της Ε.Ε. (Σελ. 3)

Μέτρα Ν.Δ. κατά της διαπλοκής

Σε μία προφανή προσπάθεια άσκησης περαιτέρω πίεσης προς την κυβέρνηση, η Ν.Δ. κατέθεσε χθες στη Βουλή πρόταση νόμου για την καταπολέμηση της αδιαφάνειας και της διαπλοκής. Η πρόταση αποσκοπεί στην κατάργηση σειράς ρυθμίσεων, που συνιστούν τροχοπέδη στον ουσιαστικό έλεγχο και την επίτευξη διαφάνειας. (Σελ. 3)

Ο κ. Κοσμίδης στην... πυρά

Η αναταραχή που προκάλεσαν οι προτάσεις του υποχρέωσαν τον κ. Σημίτη να τις απορρίψει εξ αποστάσεως

Του Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Σε μια ιδιαίτερα προβληματική για την κυβέρνηση περίοδο, εν μέσω συνεχών καταγγελιών για δραστηριότητες κυβερνητικών στελεχών αλλά και της αδράνειας του πρωθυπουργού κ. Κ. Σημίτη, στο ΠΑΣΟΚ προκαλούν νέες αναταραχές οι προτάσεις του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κ. Σ. Κοσμίδη για μείωση των μελών του υπουργικού συμβουλίου σε 12 με 14.

Ο πρωθυπουργός αντέληψε πλήρως πως οι θέσεις που διατύπωσε προχθές ο κ. Κοσμίδης, με τον τρόπο με τον οποίο προβλήθηκαν από ορισμένα ΜΜΕ, ανέβασαν υπέρμετρα «τον πήχυ» εν όψει του ανασχηματισμού του Ιουλίου. Και ότι ως εκ τούτου η όποια πρωτοβουλία αναλάβει τότε, υπάρχει ο κίνδυνος να εμφανιστεί ως κατώτερη των προσδοκιών που εν τώ μεταξύ θα είχαν καλλιεργηθεί. Έτσι, έδωσε εντολή στους στενούς του συνεργάτες, περιλαμβανομένου του ίδιου του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου, να καταστήσουν σαφές ότι οι προτάσεις του κ. Κοσμίδη είναι αυστηρά προσωπικές και δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τις αλλαγές που προετοιμάζει ο ίδιος στο κυβερνητικό σχήμα.

Προσωπικές

Είναι ενδεικτικό, πως χθες ο υπουργός Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπας έκρινε σκόπιμο να επισημάσει πως «ο κ. Κοσμίδης από προχθές είχε ξεκαθαρίσει ότι οι προτάσεις που διατύπωσε ήταν προ-



Ο πρωθυπουργός Κ. Σημίτης έδωσε εντολή στους στενούς του συνεργάτες να καταστήσουν σαφές ότι οι προτάσεις του Σ. Κοσμίδη είναι αυστηρά προσωπικές και δεν συνδέονται σε καμία περίπτωση με τις αλλαγές που προετοιμάζει ο ίδιος.

σωπικές». Επίσης, ο υπουργός Τύπου κ. Τηλ. Χυτήρης, από τη Βαρσοβία όπου συνοδεύει τον πρωθυπουργό κάνοντας ένα βήμα ακόμη, σημείωσε ότι «οι απόψεις και οι προτάσεις του κ. Κοσμίδη είναι ηλιές και ουδόλως αφορούν τις πρωτοβουλίες που θα πάρει ο πρωθυπουργός μετά το τέλος της ελληνικής προεδρίας». Ενώ, τέλος, ο ίδιος ο κ. Κοσμίδης, προσερχόμενος σε εκδήλωση, υπογράμμισε ότι «υποστηρίζω σταθερά τις ίδιες θέσεις από το 1995 και πρόσθεσε πως αυτές «αποτελούν τη συνεισφορά μου στον προβληματισμό για τον εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος, που χρονικά προσδιορίζονται για την επόμενη τετραετία και ασφαλώς δεν έχουν σχέση με τις όποιες ε-

πικείμενες αποφάσεις του πρωθυπουργού».

Οντως, οι θέσεις που διατύπωσε προχθές ο κ. Σ. Κοσμίδης είναι προσωπικές κι έχουν παρουσιάσει δημοσίως από τον γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου κατ'επανάληψη από το 1995 μέχρι και λίγο πριν από τον τελευταίο ανασχηματισμό. Μάλιστα, κυβερνητικές πηγές

Αρνητικά σχόλια και επιστημονικές από στέλεχ του ΠΑΣΟΚ.

εμφάνιζαν τον κ. Σημίτη να μην είναι ενήμερος για την πρόθεση του κ. Κοσμίδη να τις επαναφέρει στο προσκήνιο στην παρούσα συγκυρία. Ομως, άλλες ασφαλείς πληρο-

τύπου» κ. Γ. Κύρτσου. Και δεύτερον, να καταδειχθεί ότι ο πρωθυπουργός διαθέτει σημαντικές εφεδρείες για την προώθηση των πολιτικών του σχεδιασμών.

Πάντως, αν και πολλά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη συμφωνούν με το περιεχόμενο των προτάσεων που παρουσίασε ο κ. Κοσμίδης, σε κατ'ιδίαν συζητήσεις τους κά-νουν λόγο για άστοχο επικοινωνιακό χειρισμό του Μεγάρου Μαξίμου, υπό την έννοια ακριβώς πως δημιουργείται έδαφος για μια νέα εστία τριβών στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και ότι καλλιεργούνται υπέρμετρες προσδοκίες για το περιεχόμενο των πρωτοβουλιών που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός. Δημοσίως, την παρέμβαση του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου σχολίασε με θετικό τρόπο ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Βάσος Παπαν-

δρέου και ο υπουργός Αμυνας κ. Γ. Παπαντωνίου. Η κ. Παπανδρέου ανέφερε, συγκεκριμένα, πως «είναι δεδομένο ότι χρειάζεται μια αλλαγή στο κυβερνητικό σχήμα, αλλά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες αναλαμβάνονται στην αρχή της τετραετίας». Επίσης, ο κ. Παπαντωνίου σημείωσε ότι «οι προτάσεις του κ. Κοσμίδη συνιστούν θετική συμβολή στη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει για την εξυγιάνση του πολιτικού συστήματος.

Σχολιάζοντας τις θέσεις του κ. Κοσμίδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν.Δ. κ. Πρ. Παυλόπουλος έκανε λόγο για «πανικό της κυβέρνησης, που δεν έχει αρχή και τέλος», αλλά και για έλλειψη «στοιχειώδους συνταγματικής παιδείας».

Ενόχληση Λαλιώτη και νέος κύκλος εσωστρέφειας

Την έντονη δυσφορία του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτη, αλλά και προβληματισμό σε πολλά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, η προχθεσινή παρέμβαση του κ. Σ. Κοσμίδη, αλλά και των κ. Μ. Χρυσοχοϊδη και κ. Ν. Χριστοδουλάκη.

Τα συγκεκριμένα στελέχη δεν διαφωνούν με την ουσία των προτάσεων του κ. Κοσμίδη, ούτε με πτυχές των τοποθετήσεων των δύο κυβερνητικών στελεχών, αλλά χαρακτηρίζουν απολύτως εσφαλμένο το χρόνο κατά τον οποίο εκδηλώθηκαν για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι δημιουργείται το έδαφος για ένα νέο κύκλο εσωστρέφειας στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά κορυφαίο στέλεχος «όταν στενοί συνεργάτες του κ. Σημίτη εγείρουν μείζονα θέματα, γιατί να σιωπήσουν όσοι διαφωνούν με τις επιλογές του πρωθυπουργού». Δεύτερον, επειδή δημιουργούνται υπέρμετρες προσδοκίες για το εύρος και το περιεχόμενο του προαναγγελθέντος ανασχηματισμού. Και τρίτον, επειδή το ΠΑΣΟΚ αντί να αξιοποιήσει τα γραφόμενα από τον πρώην εκδότη του «Ελευθέρου Τύπου» κ. Γ. Κύρτσο, δημιουργεί μια ακόμη εστία εσωκομματικών τριβών. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ κ. Κ. Λαλιώτης επικοινωνήσε με τον υπουργό Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπα, αλλά και στον υπουργό κ. Τηλ. Χυτήρη, προκειμένου να μεταφέρει τον προβληματισμό του για τις εσωκομματικές «παρανέργειες» της προχθεσινής εκδήλωσης του ΟΠΕΚ, ενώ φέρεται δυσχερασμένο και με τις αναφορές του κ. Χρυσοχοϊδη, ότι το διπολό «Δεξιά - Αριστερά» έχει ξεπεραστεί.



Για εσωκομματικές «παρανέργειες» έκανε λόγο ο Κ. Λαλιώτης.

Ο Χρ. Παπουτσής

Σε παρέμβαση προέβη όμως χθες και το μέλος του Ε. Γ. κ. Χρ. Παπουτσής. Ο κ. Παπουτσής έκανε λόγο για «μεμπτές συμπεριφορές», αλλά και για προσπάθεια ακύρωσης της πορείας του ΠΑΣΟΚ «που θα συναντήσει την αντίδραση των βουλευτών και στελεχών». Ο κ. Παπουτσής, αναφερόμενος στον πρωθυπουργό, παρατήρησε πως «έχει την ευθύνη των πρωτοβουλιών, αλλά και του χρόνου εξέλιξής τους», ενώ τέλος «φωτογραφίζοντας» τον κ. Κοσμίδη ανέφερε πως οι σχετικές προτάσεις «πρέπει να τύχουν επεξεργασίας από τα συλλογικά όργανα».

Κ. Π. ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΥ

Επτά μέτρα κατά της αδιαφάνειας από Ν.Δ. στη Βουλή

Σε απορρύθμιση η Κοινοβουλευτική Ομάδα ΠΑΣΟΚ

Σκηνή πρώτη: ο υπουργός Τύπου κ. Χρ. Πρωτόπαπας εμφανίζεται στη Βουλή το μεσημέρι της Τετάρτης, σε κομματική συνεδρίαση (ΚΤΕ), προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους του βουλευτές για το νομοσχέδιο περί γραφείων Τύπου και άλλες διατάξεις. Επί συνόλου 27 βουλευτών, στην αίθουσα παρευρίσκονται 3 (ο γρ. πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Ν. Λεβογιάννης, ο κ. Ακριτίδης και ο κ. Παπαγεωργίου) αργότερα εμφανίζεται ο κ. Φ. Ιωαννίδης για να ανακοινώσει



Ο Θ. Πάγκαλος συμφώνησε αλλά με επιφυλάξεις με τις απόψεις Κοσμίδη, ενώ ο Γ. Αρσένης προετοιμάζει την ανάληψη πολιτικών πρωτοβουλιών.

ότι... έχει να πάει στο γεύμα του κ. Πάγκαλου και μέχρι το τέλος της συσκέψης οι βουλευτές δεν ξέπεσαν τους 6.

Σκηνή δεύτερη: παρόμοια σύσκεψη χθες για το νομοσχέδιο για την υγεία, παρόντος του υπουργού κ. Στεφανή, συγκεντρώνει τον κ. Λεβογιάννη και 6-7 ακόμη βουλευτές... Πού ήταν οι υπόλοιποι; Στη Βουλή μιν, αλλά για... εσωκομματικές συσκέψεις, διαβουλεύσεις, σχόλια, επικρίσεις, παρασκηνιακές διεργασίες, θυμίζοντας -όπως μας τόνιζε κορυφαίο στέλεχος του ΠΑ... «ημέρες Ν.Δ. το 1981».

Σκηνή τρίτη: επιτροπή εξωτερικών και άμυνας της Βουλής. Η Ν.Δ. ζητεί να αποσιρθεί συμφωνία με την Αλβανία, που έχει έρθει προς

κύρωση, και την ίδια θέση παίρνουν οι κ. Καψής και Παπαθεμελής με σκληρές εκφράσεις («δεν δίνω λευκή επιταγή στο ΥΕΘΑ» ο πρώτος, «είναι πλιθιότης να δίνουμε χωρίς να παίρνουμε» ο δεύτερος). Ο υφυπουργός κ. Λ. Αποστολιδής σπεύδει άρον άρον να την αποσύρει προσωρινά...

Οντως, στο κυβερνών κόμμα επικρατεί μια κατάσταση που εμφανίζει οριακά και διαλυτικά σημεία, με την Κ.Ο. να μη δείχνει ενδιαφέρον για τις «προτάσεις Κοσμίδη» και να αμφισβητεί την απόφαση του πρω-

θυπουργού για ανάληψη πρωτοβουλιών μετά τον Ιούνιο. Ετσι, η δήλωση του κ. Θ. Πάγκαλου στην «Κ», χθες το πρωί, ότι «συμφωνεί με

Παρασκηνίο και ζυμώσεις εν όψει Κεντρικής Επιτροπής.

όσα είπε ο κ. Κοσμίδης, καθώς είναι δικές του απόψεις που έχει διατυπώσει προ 5ετίας δημόσια, έχοντας μάλιστα αναφέρει και ποια υπουργεία πρέπει να υπάρχουν, αλλά «δεν φτάνει για να αλλάξει το κλίμα», εν πολλοίς εκφράζει όλους τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι δυσφορούν και απορούν για τις κυβερνητικές επιλογές.

Την ίδια ώρα ο κ. Γερ. Αρσένης -ο οποίος είχε συζήτηση με πολλούς βουλευτές χθες- προετοιμάζεται για ανάληψη πολιτικής πρωτοβουλίας, καθώς, όπως επισημειώνουν οι συνομιλητές του, εκτιμά ότι «το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να απολογείται στο σύνολό του για τυχόν ευθύνες συγκεκριμένων στελεχών του και πρέπει να προχωρήσει σε «αυτοκάθαρση», με γενναιότητα και ειλικρίνεια έναντι του κόσμου, πάντοτε στο πλαίσιο της πολιτικής». Όσο για τις προτάσεις του κ. Κοσμίδη φαίνεται να τις θεωρεί εν μέρει ορθές αλλά «παραπειστικές» διότι δεν επιλύουν το μεγάλο

πρόβλημα που δεν είναι άλλο από τη διαφθορά. Σύμφωνα με απόλυτα έγκυρες πληροφορίες της «Κ», εν όψει της συνόδου της Κ.Ε. βρίσκεται εν εξελίξει εσωκομματικός διάλογος για τη σύνταξη και δημοσιοποίηση κειμένου - μανιφέστου, το οποίο θα αποτελεί «δημόσια, αυστηρή αλλά τελευταία προειδοποίηση» προς την ηγετική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Σε μια τέτοια περίπτωση είναι βέβαιο ότι οι υπογράφοντες θα συνομολογούν την εκτίση της διαφθοράς και τις διαπλοκές και θα καλούν την κυβέρνηση να λάβει μέτρα ουσίας και όχι εντυπωσιακών.

Φ. ΚΑΛΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η. ΠΙΣΤΟΛΙΑ

Οποιον χαρακτηρισμό κι αν υιοθετήσει κανείς («ριζοσπαστική πρόταση», «σχέδιο πολιτικής ανατροπής», «πρόταση-βόμβα», κάποιοι από τους πρωτοεξέλιδους τίτλους φίλα προσκειμένων προς την κυβέρνηση εφημερίδων) στα όσα πρότεινε, δημοσίως ο γραμματέας του υπουργικού συμβουλίου και σεντόνι στυλιζαριστής του πρωθυπουργού, κ. Σωκράτης Κοσμίδης, για ριζικές αλλαγές στο μοντέλο διακυβέρνησης, το πολιτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση, ως πραγματικούς εμπνευστές αυτών των προτάσεων προσδιορίζεται από ΟΛΟΥΣ ο ίδιος ο Κώστας Σημίτης! Απολύτως εύλογα – παρά την επιμονή του κ. Κοσμίδη στην προχρυσή εκδύλωση του «Ομίλου Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας» (τον... γνωστό «εκσυγχρονιστικό» ΟΠΕΚ) πως τα όσα λέει «είναι απόψεις αυστηρά προσωπικές!» Δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας που θα πιστέψει ότι αυτή η «βολιδοσκόπηση» προθέσεων και αντιδράσεων από τον πιο κοντινό και έμπιστο συνεργάτη του πρωθυπουργού, έγινε... ερήμην του!

Ασκα, ως εκ τούτου, κατεβλήθη η προσπάθεια από τον κ. Χυτήρη να «πείσει» χθες πως ο πρωθυπουργός «δεν είχε ιδέα» για τα όσα δημόσια παρουσίασε ως πρότασή του ο κ. Κοσμίδης, πως δεν απηχούν και δικές του σκέψεις, πως (περίπου...) δεν τις ασπάζεται – αν κι εδώ που τα λέμε οι όποιες «εντυπώσεις» περί την πατρότητα των προτάσεων, μικρή σημασία έχουν: η ουσία είναι ότι το επιτελείο Σημίτη ΘΕΛΗΣΕ να γίνει μια πρώτη βολιδο-



σκόπηση για να ακολουθήσει «γραδάρισμα» των αντιδράσεων να υπάρξει «έδαφος» προκειμένου να αναπτυχθούν ζυμώσεις, συζητήσεις κ.λπ. Όλοι θυμόμαστε, άλλωστε, ότι μετά το ξέσπασμα της τελευταίας πολιτικής κρίσης, ο πρωθυπουργός δεχόταν εισηγήσεις από συνεργάτες του ή να «αντιδράσει» αμέσως (με κάποιους «αποκεφαλισμούς», ανασχηματισμό κ.λπ.), ή να περιμένει να «κάτσει η σκόνη» και τις όποιες «αλλαγές» να τις εμφανίσει αργότερα, επενδεδυμένες με «θεσμικό μανδύα» πολιτικού εκσυγχρονισμού. Ο πρωθυπουργός (του «πάει» κιόλας στον χαρακτήρα του...) επέλεξε τη δεύτερη λύση, ζήτησε από συνεργάτες να του υποβάλουν συγκεκριμένα σχέδια και προτάσεις, βγήκε ο ίδιος και... προανήγγειλε ότι σε δύο μήνες θα προχωρήσει στον «εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος (επτά χρόνια από τη μέρα που πρωτο ανέλαβε την εξουσία), το... υλικό μαζεύτηκε, κωδικοποιήθηκε και ήρθε η ώρα των «δοκιμών» του!

Την σήμερον ημέραν, με τους τρελούς ρυθμούς και τις αυξημένες (και με δική μας ευθύνη!) απαιτήσεις, κανείς δεν μπορεί πλέον να... «κάααααα!» κατά την παροιμιώδη στάκα του αείμνηστου Μίμη Φωτόπουλου! Ορθοί, στην «στάκα» και την τρεχάλα – άντε κάπου κάπου να ακουμπήσεις μια στάλα, να ξαποστάσεις τη μέση σου! Εναρμονισμένες στις... ανάγκες της εποχής ο ΟΑΣΑ τοποθέτησε στις στάσεις «ορθοξαπλώστρες» (πως αλλιώς να ονομάσεις την κατασκευή;) που όντως ξεκουράζουν και... ισώνουν την πλάτη!



Πρώμος ο καύσων φέτος, εσπευσμένες και οι πρόσθετες προμήθειες περιπέτρων και ψυλλικατζιδίκων σε εμφανιζόμενα νερά για να ικανοποιήσουν την αυξημένη ζήτηση! Και από πλευράς τιμής; «Κάθε πέτρι και καλύτερα...», αφού το μικρό μπουκάλι πωλείται τώρα έναντι 50 και 60 λεπτών (από 170 έως 204 δραχμές!), ασπράδα ακριβότερα από ό,τι το περασμένο καλοκαίρι...

Κι αυτό γίνεται. Και μέσα από τη σχολιογραφία και αρθρογραφία των εφημερίδων και από τις δηλώσεις-αντιδράσεις υπουργών και στελεχών μέσω ραδιοφώνων και τηλεοράσεων. Οι προτάσεις «Κοσμίδη», θεωρητικά κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση και οι αφορώσες την κυβέρνηση (ολιγομελές σχήμα 12-14 υπουργών, εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί – που πάντως δεν συνιστά ως μέτρο «χωρισμό νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας», όπως υποστηρίζεται...) και τη δημόσια διοίκηση (περιορισμός νομικών προσωπών, ασυμβίβαστο κομματικής ιδιότητας με κυβερνητικό ή άλλο αξίωμα, περιορισμός αριθμού δημοσίων υπαλλήλων, προσλήψεις στη διοίκηση και από την αγορά και μόνο μέσα από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, κ.λπ.).

«Ενδιαφέροντα» είναι και τα όσα «ακουμπιστή» το εκλογικό σύστημα – μόνο φυσικά που έχουν την παραμικρή πιθανότητα να υλοποιηθούν για τις επόμενες εκλογές, με δεδομένη την άρνηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης που (με το δικό της, ε;) τα θεωρεί... πανικού και αγωνίας της κυβέρνησης. Αλλά το θέμα, φευ, δεν εστιάζεται

στην ουσία των προτάσεων – και γι' αυτό την ευθύνη τον έχει ο πρωθυπουργός! Που ενώ θα μπορούσε (ΟΦΕΙΛΕ!) μεθοδικά και προγραμματισμένα αυτές τις εκσυγχρονιστικές απόψεις να τις υλοποιεί και να τις κάνει πράξη και τρόπο διοίκησης αυτού του κράτους, δεν... έκανε όλα αυτά τα χρόνια τίποτε, δεν προετοίμαζε έστω το έδαφος για τις «αλλαγές», και έπρεπε να... «σκάσει» η κρίση (λέτε να φθάσουμε να «ευλογοούμε» τον Κουρή!), να ταρακουνθεί συθέμελα το κυβερνοκομματικό σύστημα, για να έρθουν έτσι... κύμα και τσουβαλάτα αυτές οι «εκσυγχρονιστικές» πρωτοβουλίες!

Μόνο που «έτσι», κανείς δεν πείθει ότι αποτελούν μέρος της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά δικαίως εκλαμβάνονται ως «αντανακλαστικές» αντιδράσεις, με... μπαράζ πρόκληση «εκπονηθειών» μεταρρυθμίσεων (που όπως είναι το σύστημα σήμερα, δεν τις αντέχει, και απαιτούν συστηματική προεργασία αρκετού χρόνου – χρόνου που χάθηκε...), να αποσπαστούν στην προσοχή της κοινής γνώμης, να που (με το δικό της, ε;) τα θεωρεί... δυνομικοί και ακμαίοι, έτοιμοι για... «πάλης ξεκίνημα, νέους αγώνες»!

Τα όσα «αναγγέλλεται» πως θα... αρχίσουν να απασχολούν την κυβέρνηση έπειτα από ένα δίμηνο, για να προλάβουν να τα εφαρμόσουν στους εναπομεινόντες 8-10 μήνες μέχρι τις εκλογές, σε μια σοβαρή χώρα με σοβαρούς πολιτικούς, κάλλιστα θα μπορούσαν να αποτελέσουν πραγματικά εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα, ολόκληρων κυβερνητικών θητειών – εδώ...

«ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ»... ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ!

Λες και δεν έφθαναν όλες οι άλλες ταιλαιωρίες του «καθημερινού» Αθηναίου, ήρθε μια ακόμη χθες να τον επιβαρύνει: η στάση εργασίας που πραγματοποιήσε το πρωί (ακριβώς στις ώρες των «αυχμών» των μετακινήσεων των εργαζομένων στην ταμειοφυλάκη) το προσωπικό των αστικών λεωφορείων, με αποτέλεσμα φυσικά να προκληθεί ένα απερίγραπτο χάος, δεδομένου ότι τα λεωφορεία καλύτερων συγκοινωνιακά σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο περιόχεθι που δεν εξυπηρετούνται από άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά και τα δρομολογία τους (ιδίως όπως έχουν πολύ σωστά δια-

μορφωθεί μετά τη λειτουργία του μετρό) αποτελούν μέσο πρόσβασης σε αυτά τα άλλα μέσα...

«Καλά, γιατί διαμαρτύρονται, γιατί κάνουν «στάση», ποια είναι τα αιτήματά τους;», τα εύλογα ερωτήματα του κόσμου που πρωινιάτικα προσπαθούσε στους δρόμους να βρει ταξί ή να βλεπτεί με κάποιο τρόπο για να πάει στη δουλειά του. Εύλογο το ερώτημα, στο οποίο όμως δεν δόθηκε από κανένα «αρθρόδιο» εργατοπατέρα η παραμικρή απάντηση – κατά λίαν περιεργό τρόπο, δεδομένου ότι συνήθως όλες οι «στάσεις» και οι απεργίες διαφημίζονται από τους διοργανωτές τους, προβάλλονται τα αιτήματα, επιζητείται η «κατανόηση» της κοινωνίας...

Γιατί, βεβαίως, αυτό που επικαλούνται ως «αίτημα» οι συνδικαλιστές των αστικών λεωφορείων («η καλύτερη επιλογή των συγκοινωνιών» και η «εξάντληση της υπομονής τους» ως προς την επίτευξη του «αιτήματος») και δη... στα καλά καθούμενα, χωρίς να υπάρχει κάποια λογικοφανής αφορμή και σε μια στιγμή που τα λεωφορεία (κατά γενική παραδοχή – παρά τις όποιες ελλείψεις υπάρχουν ακόμη) λειτουργούν απεί-

ρως καλύτερα από ό,τι πριν από λίγα χρόνια, κάθε άλλο παρά πεικνών και επεκτάθηκαν, οι χρόνοι των διαδρομών συντομεύθηκαν, ο στόλος των λεωφορείων εκσυγχρονίσθηκε στο μεγαλύτερο μέρος του, με κλιματιστικά μηχανήματα άψογα, βελτιώθηκε σημαντικά η καθαριότητά τους – δουλεύει ικανοποιητικά το «σύστημα»...

Η πραγματική αιτία της «στάσης» (που, πάντως, κρίθηκε «καταχρηστική» από τα δικαστήρια...) αλλού εντοπίζεται: στη... συνδικαλιστική «ανάγκη» του νέου προεδρείου του συλλόγου, εργαζομένων (που ελέγχεται από το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ – αλλά η συνδικαλιστική παράταξη που πρόκειται στη Ν.Δ. επέδειξε... συνδικαλιστική αλληλεγγύη!) να επιδείξει «συνδικαλιστικό τσαμπούκο» (ου εά το καθεύδεις το... «των Κολλάδων» παρελθόν!), να «πείσει» τη διοίκηση, να εξασφαλίσει «λόγο και εξουσία» – προ αυτών των «στόχων» ποια... αξία μπορεί να έχει η άνευ λόγου και αιτία ταλαιπωρία χιλιάδων πολιτών; Ωχι, λέτε να... κινδυνεύουμε να ξαναγνωρίσουμε στην εποχή των δημόσιων «εβρακωμάτων»;

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΚΑΡΚΑΓΙΑΝΝΗ

Οι προτάσεις Κοσμίδη

Ο κ. Σπυρίδης Κοσμίδης είναι γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού. Δεν είναι επαγγελματίας πολιτικός και από ό,τι λέει ο ίδιος, δεν έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι, ας πούμε, ένας τεχνokrάτης της πολιτικής και της πολιτικής εξουσίας. Ισχυρίζεται και το τονίζει, ότι τα όσα είπε χθες μιλώντας στον Όμιλο Προβληματισμού της Ελληνικής Κοινωνίας (ΟΠΕΚ) είναι προσωπικές του απόψεις και άρα δεν προηνοούν «τις τομές» στην πολιτική ζωή που λέγεται ότι θα επιχειρήσει ο κ. Κ. Σημίτης τον Ιούλιο.

Δεν μπορεί παρά έτσι να είναι και ο κ. Κοσμίδης μάλλον είναι ειλικρινής. Οι προτάσεις του έχουν ενδιαφέρον και η ορθότητά τους μπορεί να συζητηθεί, άλλωστε οι περισσότερες δεν ακούγονται για πρώτη φορά: Το αλιγομελές Υπουργικό Συμβούλιο και η διοικητική μεταρρύθμιση συζητούνται τουλάχιστον είκοσι χρόνια, αλλά ποτέ καμιά κυβέρνηση δεν προχώρησε σε πρακτικές λύσεις. Το ίδιο και ο «ορατός διαχωρισμός» εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας ή η τροποποίηση του εκλογικού νόμου ώστε ο πολιτικός ανταγωνισμός να είναι ισότιμος και η αντιπροσωπεία περισσότερο ισομερής.

Αλλες, πιο ριζοσπαστικές, είναι οι πρωτοβουλίες που θα άνοιγαν τη διαδικασία της «αλλαγής».

Τίθενται όμως δύο, τουλάχιστον, ερωτήματα: Αν οι προτάσεις αυτές, στο σύνολό τους, αποτελούν πράγματι «τομή στην πολιτική ζωή», αν πράγματι ανακατατάσσουν τις

πολιτικές δυνάμεις, τις μεταξύ των σχέσεις και αν βελτιώνουν την ποιότητα της πολιτικής γενικά, η οποία σήμερα και τα τελευταία τριάντα χρόνια διαμορφώνεται πάνω σ' έναν μόνο άξονα, ακριβέστερα πάνω σε μια διελκυστίδα, το ένα άκρο της οποίας τραβάει το ένα «κόμμα εξουσίας» και το άλλο το δεύτερο «κόμμα εξουσίας». Τα λάθη του ενός είναι κέρδος για τον άλλο, τα μειονεκτήματα του ενός πλεονέκτημα για τον άλλο και η φθορά του ενός μεγάλη νίκη για τον άλλο. Αυτά είναι τα ποιοτικά κριτήρια της ασκούμενης πολιτικής, κριτήρια μονοσήμαντα και μάλλον απλοϊκά που δεν απαιτούν ιδιαίτερη σκέψη ούτε ιδιαίτερη υπευθυνότητα. Οι προτάσεις του κ. Σ. Κοσμίδη δεν φαίνεται να αλλάζουν τα ποιοτικά κριτήρια της πολιτικής. Το πολύ-πολύ, στην καλύτερη περίπτωση, βελτιώνουν τη λειτουργία της κυβερνητικής μηχανής, πάνω στην ίδια διελκυστίδα. Το ένα κόμμα θα τραβάει από εδώ, το άλλο από εκεί, χωρίς αρχές, χωρίς ευρύτερους σκοπούς, χωρίς οράματα. Ωσπου να σπάσει το σκονί!..

Το δεύτερο ερώτημα είναι πιο σημαντικό. Αν οι προτάσεις αυτές απηχούν σκέψεις και σχέδια του πρωθυπουργού, ποια πρακτική αξία μπορούν να έχουν στον τελευταίο χρόνο της δεύτερης πρωθυπουργικής θητείας του και μάλιστα σε συνθήκες πολιτικής ασφυξίας για τον ίδιο και το κόμμα του; Οι προτάσεις αυτές, αν πρόκειται να εφαρμοσθούν, απαιτούν άνετο χρόνο αδιατάρακτης διακυβέρνησης.

Ανακύπτει και ένα τρίτο ερώτημα, αν οι προτάσεις αυτές απηχούν σκέψεις και σχέδια του πρωθυπουργού. Υπάρχει κανείς που να πιστεύει ότι με αυτές ο κ. Κ. Σημίτης θα μπορέσει τον Ιούλιο να μεταβάλει το δυσμενές για τον ίδιο και το κόμμα του πολιτικό κλίμα, να αποκαταστήσει την πολιτική αξιοπιστία και να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ σε «αναγεννητική» παρεία με τέρμα την εκλογική αναμέτρηση του 2004;

Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα συμβεί στο μέλλον. Αν όμως το ζητούμενο είναι η μεταβολή του πολιτικού συστήματος, του πολιτικού σκηνικού όπως λέγεται, η ανανέωση σε πρόσωπα, ιδέες και πρακτικές, άλλες πιο ριζοσπαστικές και πιο άμεσες, είναι οι πρωτοβουλίες που θα περίμενε κανείς από τον πρωθυπουργό.

Αγοράζει χρόνο ο κ. Σημίτης

Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που εξασφάλισαν οι πολύ σημαντικές προτάσεις Κοσμίδη για τη μεταρρύθμιση του πολιτικού μας συστήματος, επί της ουσίας συνεθλίβησαν στις συμπληγάδες των τρεχουσών σκοπιμοτήτων. Κι αυτό, επειδή αντιμετωπίστηκαν σαν προαναγγελία των πρωθυπουργικών σχεδιασμών. Μία πιο προσεκτική θεώρηση της συγκυρίας, όμως, θα είχε οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο Κ. Σημίτης δεν έχει πια πολιτικά αποθέματα για τέτοιες τομές. Τα περιθώρια ελιγμών του είναι εκ των πραγμάτων περιορισμένα. Συρρικνωμένες είναι και οι δυνατότητές του να διαχειρισθεί από πλεονεκτική θέση τις αναπόφευκτες αντιδράσεις της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Γι' αυτό κι όταν τον ενημέρωσαν για την αναταραχή που προκλήθηκε, πρωτίστως στο κυβερνητικό στρατόπεδο, έσπευσε την επομένη -μέσω του εκπροσώπου- να πάρει αποστάσεις από τις απόψεις του στενού συ-

νεργάτη του. Οι πιο κυνικοί θεώρησαν ότι η δημοσιοποίηση των προτάσεων Κοσμίδη ήταν περισσότερο ένα πυροτέχνημα, με σκοπό να εκτραπεί η προσοχή της κοινής γνώμης από τις καταγγελίες της «Αυριανής» και να μετατοπισθεί το κέντρο βάρους της επικαιρότητας σε λιγότερο επώδυνα για την κυβέρνηση θέματα. Για την εντύπωση αυτή δεν φταίει μόνον η επαγγελματική διαστροφή πολιτικών και δημοσιογράφων. Ο γ.γ. του Υπουργικού Συμβουλίου είναι ο ένας από τους δύο στενότερους συνεργάτες του Κ. Σημίτη. Ολοι θεωρούν δεδομένο πως είναι απίθανο να προέβη στη δημόσια παρέμβασή του, χωρίς προηγουμένως να έχει εξασφαλίσει άδεια από το «αφεντικό» του. Ο πρωθυπουργός δεν έχει κρύψει ότι πρώτη προτεραιότητά του τώρα είναι να ολοκληρώσει επιτυχώς την προεδρία της Ε.Ε. Αμέσως μετά, όπως έχει προαναγγείλει, θα επιχειρή-

σει με ορισμένες πρωτοβουλίες να αντιστρέψει το κλίμα. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες και ενδείξεις, όμως, δεν είναι στις προθέσεις του να ανοίξει αυτή την περίοδο μεγάλης έκτασης και έντασης εσωκομματικά μέτωπα. Παρ' όλες τις διαβεβαιώσεις του ότι θα ηγηθεί του ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές, η προσωπική του στρατηγική δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Ο άδηλος, αλλά κρίσιμος παράγοντας είναι εάν θα επιλεγεί για την προεδρία της Κομισιόν. Αυτό πιθανώς θα έχει ξεκαθαρίσει μέσα στο φθινόπωρο. Είναι προφανές πως, εάν πάρει το χρίσμα, θα δρομολογήσει τη διαδοχή του. Εάν όχι, θα λάβει την απόφασή του, κυρίως με βάση τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Σε περίπτωση που το προβάδισμα της Ν.Δ. έχει διευρυνθεί πολύ, δεν αποκλείεται να αποχωρήσει για να αποφύγει μια βέβαιη εκλογική ήττα. Εν αναμονή, λοιπόν...

Η προσφορά Γ. Κουρή στο ΠΑΣΟΚ...

Μέσα σε συνθήκες πολιτικής κρίσης, μπερδευμένου άσχαμα με υποθέσεις «διαπλεκομένων», προσπαθεί ΤΩΡΑ ο πρωθυπουργός να δημιουργήσει προχειρώς ένα «κλίμα» διάθεσης (του) για «αλλαγές» στο πολιτικό σύστημα, στο μοντέλο διακυβέρνησης, στη δημόσια διοίκηση. Οι σχετικοί προβληματισμοί που άρχισαν να αναπτύσσονται ατάκτως με απόψεις του πρωθυπουργικού συνεργάτη του κ. Σ. Κοσμίδη ή του «νεο-εκσυγχρονιστή» κ. Χρυσόχοϊδη είναι προϊόντα σκέψεων που προκάλεσε ο... κ. Κουρή και η «Αυριανή» του! Χάρη σ' αυτόν μπορούν τώρα να εμφανίζονται στελέχη του ΠΑΣΟΚ με αίτημα τον «πολιτικό εκσυγχρονισμό» και με «ριζοσπαστικές» προτάσεις «βόμβες». Αν ο εν λόγω εκδότης δεν αποφάσιζε, για τους δικούς του λόγους φυσικά, να βγάλει στα φόρα διάφορα «άπλυτα» στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, ποιος από τα «προβεβλημένα» στελέχη του ΠΑΣΟΚ θα μιλούσε σήμερα με δυνατά φωνή, έστω και αοριστολογώντας για την ανάγκη «πολιτικού εκσυγχρονισμού»; Και θα πάθαινε άραγε προχθές ο συμπαθής κ. Χρυσόχοϊδης αυτήν τη συγκινητική

κρίση ελικρίνειας για να χαρακτηρίσει τα κόμματα «λαϊκιστικά» και «πελατειακά» και κριζόντα μεγάλων αλλαγών, απευθυνόμενος μ' αυτόν τον τρόπο πρώτα στον εαυτό του και στους καλούς «συντρόφους» του;

(Έχει γούστο, πάντως, αυτά η άποψη του συμπαθούς υπουργού, κατά την οποία σήμερα το μεταρρυθμιστικό αίτημα συνοψίζεται στο σλόγκαν «δημοκρατία παντού»!..)

Όσο κι αν θέλει, πάντως, σήμερα ο κ. Κ. Σαμίτης να φτιάξει «κλίμα επικείμενων αλλαγών», δεν επιθυμεί, φαίνεται, και να «εκτεθεί» ευθέως προς το κοινό. Ετσι, προτιμά τη γνωστή μέθοδο των «βολιδοσκοπίσεων», για να εκτιμήσει «αντιδράσεις» (ναι, τόσο πρωτοτυπία!). Ο ατυχής κ. Κοσμίδης λέει, λοιπόν, δημοσίως, κάποια τολμηρά πράγματα σχετικά με «αλλαγές» σημαντικές που θα έπρεπε να γίνουν προσεκώς και αμέσως μετά «διευκρινίζεται» επισήμως ότι ο πρωθυπουργός καθόλου δεν ταυτίζεται με τα όσα επώθησαν από τον στενό συνεργάτη του. Αγαρμπα και κάπως καζά όλα αυτά, θα λέγαμε, αλλά τίποτε καλύτερο δεν μπορεί να σκεφθεί προφανώς η πολιτική ηγεσία αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της περίοδο. Κι εδώ που τα λέμε, τι το πολύ έξυπνο να κάνει και να πει ένας πολιτικός του ΠΑΣΟΚ, όταν αποφασίζει να θέσει θέμα «πολιτικού εκσυγχρονισμού» λίγο πριν από το τέλος της δεύτερης τετραετίας του στη διακυβέρνηση της χώρας - κι αυτό μάλιστα μόνον εξαιτίας του κ. Γ. Κουρή;

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ

κ. Κ. Σημ., πρωθ.: Ωστε είπε «δικά του» ο κ. Κοσμίδης; Είπε πράγματα για τα οποία δεν έχετε ιδέα, Γκλόριους; Ντροπή! Να τον απολύσετε αμέσως. Καλημέρα σας.

κ. Σωκρ. Κοσμ.: Μα, έτσι ανευθύνως περτάς «προτάσεις-βόμβες» εσεις, Λυπούμαι, α-

γαπητέ (τρόπος του λέγειν).

κ.κ. κυβέρνησης: Ωστε κλείνει μία σας τρεις νέες επιχειρήσεις; Καίτα να δεις, λοιπόν! Πού πηγαίνει άραγε η τόσο «ανάπτυξη» σ' αυτήν την όμορφη χώρα;

κ. Τ. Μπλερ: Δεν φαντάζομαι να πιείτε από το ακριβό

γαλλικό κρασί που σας έστειλε δώρο για τα γενεθλιά σας ο κ. Σιράκ. Αν πιείτε, θα σας αρέσει οπωσδήποτε πάρα πολύ, θα κάνετε ευχάριστες σκέψεις για τον μεσιέ Ζακ και τότε θα πικραθεί άσχημα ο μίστερ πρέζιντεντ Τζορτζ Έντζεϊ;